



NR. 5 - JUNI 2014 - 45. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet	2. Næstved	Præstø	Stege
19. august Oplevelsestur	11. august Friluftsgildehal	17. september Scleroseaften	18. august Friluftsgildehal 13.-14. september Økseløb
18. juni Distriktets Friluftsgildehal			

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 E-mail: k-a-j@stofanet.dk

Suså Gildet Næstved

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 E-mail: bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 7B, 1.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 6, 2014

14. august

Forside:

På virksomhedsbesøg. Se side 9-10.

Alting var lettere i "de gode gamle dage". Det var dengang da man skrev alting i hånden, for senere at fremstille en spejlvendt kopi, som man kunne køre igennem en spritduplikator med håndsving for at mangfoldiggøre sine udgydelser.

Hvorfor besynger jeg nu de "gode gamle dage". Jeg plejer at være – og er vel stadig – begejstret for alt nyt legetøj i form af bærbare computere, tablets, smartphones og hvad det nu alt sammen hedder.

Når man havde skrevet noget på et godt gammeldags stykke papir, med en god gammeldags fyldepen, eller – hvis man var meget moderne, en kuglepen, så blev det stående til "evig" tid.

Hvis man derimod skriver på en PC, som jeg prøver på i øjeblikket, er man fuldstændig fortabt, hvis den af én eller anden grund holder op med at fungere – laver blå skærm, eller andet utilsigtet. Så er det, du har siddet og vredet din hjerne med og brugt tid på at taste ind, gået tabt. Jeg ved godt, at meget af det kan reddes, da computeren "automatisk" gemmer en gang imellem. Det kræver dog en vis indsats, og det fjerner fokus fra det man er i gang med.

Blot medens jeg har skrevet denne lille klumme, er min PC gået ned – som det



hedder – 3 gange, og jeg har jo også en deadline der skal overholdes...!

Nok om mine besværligheder for denne gang. Jeg kan kun konstatere at min

PC trænger til en hovedrengøring (læs: sletning af en masse gamle filer og muligvis en formatering af harddisken).

God sommer til Jer alle ønskes af

Kurt J

LEDELSESSEMINAR I GØNGERNES DISTRIKT

- søndag den 6. april på Farmen

DGM Riber velkommen til de ca. 20 gildebredre, hvoraf der var flere nye.

LGT 2015: Lone Erkmann fortalte om LGT 2015 og hvad der indtil nu var sket.

Rammerne er på plads ang. Sekretariat, kammeratskabsaftenen, ture incl. busser etc. Der mangler endnu mange gildebredre, men det skal være sjovt at deltage! Det giver noget at være til Landsgildeting, og når vi skal arrangere det i vores distrikt, så har vi alle mulighed for at være med og få en god oplevelse.

Riber fortalte at LGL har indkaldt DGM og DGS/DGK til møde 10. maj i Tydal.

Mindre medlemstal – Gildebredre melder sig ud, nogle dør og Gilder lukker. Fortsætter denne linje vil fremtidens

budgetter ikke hænge sammen, hvor kan der spares? Eller hvordan får vi flere medlemmer?

Bladet Sct. Georg, kan det udsendes digitalt? – derved kunne spares mange penge, men ikke alle er fortrolige med PC. Hvis det udsendes som PDF vil ALLE kunne åbne det. Man skal "blot" installere Adobe Reader som er gratis, sagde Kurt Muusmann – Nogle vil dog alligevel foretrække et postomdelt blad.

Om eftermiddagen kom LGUS **Peter Skræ**, som fortalte at han havde været i spejderbevægelsen i 58 år.

Peter Skræ holdt et foredrag: **Mod nye horisonter!**

Her kom han bl.a. ind på, at vi skal skabe vores egen slagkraftige profil med

Fortsættes næste side



Fortsat fra forrige side

de muligheder det giver for at gøre os til en moderne, attraktiv og synlig bevægelse!

Hvem skal være vores nye medlemmer? Personer 45+, der vil arbejde for og kan se fornuften i spejderideen for voksne og udbrede Gildebevægelsens ideer.



Peter Skræ

Peter Skræ ville også lægge vægt på at øge fokus på humanitært arbejde, slække på omtale af hjælp til spejderne. Og dermed understrege at vi er en selvstændig organisation og ikke et 6. spejderkorps.

Vi skal fortælle den gode historie: Bloddonorkorps, feriehjem og børne-

haver! Trøjer, tørklæder og bøllehatte er ikke nok. Folk skal først lære hvad vores logo står for. Vi skal brede os ud med vore aktiviteter, give tilskud ikke kun til spejdere, men f.eks. børn og unge i lokalsamfundet.

Der skal stå respekt om vort arbejde!

Der var en masse gode kommentarer og råd. Vi skal være åbne, men ikke fortælle alt! – Loger har tilgang fordi de har noget med ”personlig udvikling” og noget, som kun logebrødre får kendskab til.

Lykkes det at få nye gildebrødre, så skal vi ”lave plads” til dem, så de også får rum og dermed opgaver, så de føler sig velkommen.

Så blev kl. godt 16 – og vi tog sluttede et godt lederseminar.

Ruth



Den gamle redacteur ønsker alle en

DEJLIG SOMMER!!!



DISTRIKTSGILDETING – PRÆSTØ 20. MAJ

Årsberetning for internationalt arbejde i Gøngernes Distrikt

GIM-gruppen i distriktet – en gruppe der består af 10 personer fra hhv. Præstø, 2. Næstved, 2. og 3. Vordingborg, St. Heddinge og Køge Gilder – og som har et fint samarbejde!

Fellowship-Day 22. oktober 2013 blev holdt i lokaler ved Beldringe Gods, med stor hjælp fra Præstø Gildet til praktiske opgaver.

GIM-gruppen havde valgt emnet ”*Det danske mindretal i Sydslesvig*”. Foredragsholderne var Anni Jensen og Inger Pfingsten, begge fra Sydslesvig. Aftens gennemgående tema var syd- og nordslesvigsk indhold. Danske sange og musik – sønderjysk menu. Hele 82 gildebrødre havde fundet vej til Beldringe Gods på Sydsjælland.

Fredslyset hentes traditionen tro sidste tirsdag aften i november. I år den 26. Via fakkeltog førtes lyset til Roskilde Domkirke. Kirken var fyldt med gildebrødre fra store dele af Sjælland m.m. Efter en smuk andagt, tændte man sit lys, og bragte det hjem til sit Gilde. Efterhånden har hvert Gilde sin tradition, alt fra fakkeltog med spejdere og forældre til besøg i kirker med lyset, æbleskiver og hygge i den respektive spejderhytte samt besøg på plejehjem.

DIS-mødet blev holdt i Fredericia den 5.-6. april i år. En stor del af tiden blev brugt til gennemgang af internationalt arbejde i de forskellige distrikter. Dernæst en gennemgang af den internationale organisation ISGF og dens opbygning. Man holder i år en ISGF-konference i Australien. Alle er velkomne til at deltage.

Et legetøjsprojekt 2013-14 har set dagens lys. Da man i Danmark har haft problemer med projektet, har man i Internationalt Udvalg besluttet, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark bibeholder konceptet med at samle legetøj ind, ikke til Syrien, men gennem organisationen RP 92, til rumænske børn. Transportskolen i Fredericia vil være behjælpelige.

I gruppen er vi godt i gang med at forberede **Fellowship-Day 2014**. Hovedemnet vil dreje sig om kollegiebyggeriet i Sissisiumut (Holsteinsborg). Et byggeri et Gilde fra Hillerød fuldt og helt påtog sig for nogle år siden. Hans Foss fra Hillerød, der var primus motor i projektet vil, blandt andre, komme og fortælle. Arrangementet bliver holdt i Herfølge Sognegård.

Tove Givskov, DIS



Gøngernes Distriktsgilde afholder

FRILUFTSGILDEHAL

I Køge Minicenter, Salbyvej, 4600 Køge
onsdag 18. juni 2014, kl. 18.30

I tilfælde af regnvejr vil vi flytte gildehallen til Køge Spejderhus.

Der vil så stå en person ved Salbyvej og vejlede Jer.

Køge Gildet vil sørge for 3 håndmadder og efterfølgende kaffe med kage.
Prisen for arrangementet bliver **kr. 50,- per person.**

I skal selv medbringe stole, borde, service, drikkevarer og et godt humør.

Tilmelding gildevis via egen kansler til:

Finn Christiansen på tlf. 5665 5643

eller på e-mail: finnbch@gmail.com senest den 10. juni.

Gildehilsen

1. Sct. Georgs Gilde i Køge



SCT. GEORGLØBET 2014

Sommeren er over os, og de fleste af os skal ikke tænke på gildearbejde de næste par måneder. De fleste af os. Javel, men det betyder, at der er nogle der bruger noget af sommeren på at lave et Sct. Georgsløb der kan give spejderne en oplevelse. Derfor har spejderlauget, allerede nu, arbejdet et par måneder med at tilrettelægge et sjovt, hyggeligt og, ikke mindst, spændende Sct. Georgsløb.

Da det er mange år siden de fleste gildebrødre selv har været aktive spejdere, og der i mellemtiden er kommet mange nye måder at drive spejderarbejdet på, har spejderlauget – i lighed med forrige år – allieret sig med lederne for at sikre, at aktiviteterne lever op til dagens standard.

I praksis foregår det på den måde at spejderlauget laver iderammen for løbet, giver en kort beskrivelse af posten, hvorefter spejderlederen udformer posten. Det er så meningen at vi gildebrødre, sammen med lederen, skal bemande posten. Samtidig kan man så passende gøre lidt reklame for SGG.

Løbet i år er i 2 dele. Første del, som er for de mindste, foregår lørdag formiddag d. 27. september på Rådmandsengen i Næstved. Anden del, som er for de store spejdere, sker samme dag, men

som rigtigt natløb et hemmeligt sted i nærheden af Næstved.

Jeg ser det som en oplagt mulighed for at lave noget seriøst gruppearbejde, hvor vi får mulighed for at lære spejderlederne lidt bedre at kende, og hvor vi kan fortælle lidt om livet i Sct. Georgs gilderne.

Kurt J.

SENIORLAUGET

Seniorlauget var samlet på Farmen **mandag den 19. maj.**

Det var det sidste møde inden sommerferien, så det skulle jo være lidt mere festlig.

Vi var så heldige at ”TRIST” havde haft fødselsdag og derfor havde brød med. Hertil nød vi Kurt Muusmanns stort udvalg af diverse bittere.

Af arbejde blev der ryddet op på værkstedet samt under trappen, således at man igen kan se hvad vi har. Og selvfølgelig klippet en masse frimærker. En rigtig god og fornøjelig dag inden ferien. Vi mødes igen **mandag den 15. september.**

Seniorerne ønsker alle en rigtig god ferie.

Hans Jørgen



5-KAMP – AFSLUTNING

Den 20. maj samledes en flok gildebrødre på Farmens grønne areal til sidste del af 5-kampen.

Vejret var med arrangørerne. Vi kunne ikke få bedre vejr. Vindstille, solrigt og tørt. Der klagedes lidt over græshøjden da der måtte ekstramarkering til for at finde den lille røde/gule kugle, men det var der en anden lille gruppe der havde ansvaret for.

Deltagerne blev inddelt i grupper efter et finurligt sæt regler og så gik det ellers kast efter kast.

Petanque er en morsom form for idræt. De fleste havde aldrig prøvet det før, men det gjorde heller ikke noget. Det vigtigste var at alle fik en god oplevelse med hjem.

Efter pointene blev talt sammen for aftenens arbejde og lagt sammen med resultaterne fra de forrige 4 kampe, var det spændende hvilke grupper der var guldvindere, sølvvindere og bronzevindere. Pointtaberne mente nok at nogle af vinderne var kommet lidt let fra start, men måske reglerne for deltagelse ændres lidt til næste år. For vi håber alle at det er kommet for at blive.



Der er allerede fremkommet forskellige andre spændende sportsgrene, der ikke er sværere end alle kan være med.

Efter alle kugler var indsamlet, gik vi ned til familie-bålpladsen hvor der blev ristet pølser.

Aftenen sluttede med et kæmpe pølse-gilde med diverse drikkevarer.

Tusinde tak til jer der tog slæbet med tilrettelæggelsen. Det var rigtig godt gået. Og gør det endelig igen.

Erling

CAFÉ PÅ KILDEMARKSCENTRET

Den 22.maj afholdt **Goodturnlauget** igen café, og der var atter fuldt hus dvs. 60 tilmeldte.

Eftermiddagens underholdning bestod denne gang af et indslag med dansepar der trådte forskellige danse iført fine kostumer. Mens de klædte om, underholdt Asger med sin harmonika, og alle kunne få rørt stemmerne. I pausen severede vi kaffe og de traditionelle lagkager, som forsvandt som dug for solen! Glade beboere gik hjem efter en dejlig eftermiddag.

Bodil



VIRKSOMHEDSBESØG

- tirsdag den 13. maj

19 gildebrødre og påhæng var mødt hos Beredskabscenteret, Bag Bakkerne, for at se hvad der egentligt foregik på dette sted.

Overskriften på besøget kunne have været ”Fra slangetæmmer til specialist” – tror det var meget overraskende for mange af os hvilken samfundsvigtig funktion Beredskabsstyrelsen er.

Vi blev budt velkommen af Peter Wehler, som er afdelingschef med rang af Brigadechef. Peter Wehler fortalte levende om beredskabskorpset og hvilke

opgaver de varetog. Han fortalte om det materiel de havde – biler, pumper, generatorer, afstivningsgrej, kraner, redningsudstyr, oliebekæmpelsesgrej, kemikalieundersøgelsesbiler, påklædning og meget andet.

Vi blev også ført godt og grundigt ind i styrelsens opbygning og historie – lige fra de små grå CF-biler til i dag hvor det er en topmoderne virksomhed, som betjener sig af det nyeste og bedste grej til det civile beredskab, således at vi som borgere kan være trygge ved at have et civilt beredskab der kan deres ting og



som i samarbejde med de kommunale beredskaber kan rykke ud med meget kort varsel, hvis der er brug for det.

Beredskabskorpset uddanner værnepligtige, der har en værnepligtstid på 9 måneder og som er præget af uddannelse og træning i at bruge det avancerede materiel som skal benyttes. Det betyder også at en værnepligtig fra Beredskabskorpset står med et uddannelsesbevis på at være fuldt uddannet som brandmand, samt en masse kompetencer i at betjene avanceret grej i alle mulige afskygninger. En uddannelse der giver kompetence til ansættelse i bl. a. kommunale beredskaber.

Peter Wehler fortalte også om en revidering af redningsberedskabet i Danmark, som omfatter både de kommunale beredskaber og Beredskabskorpset. Kommissionen arbejder stadig, så ingen kender det endelige resultat, og ingen ved om vores "CF-kaserne" overlever, men en ting er sikkert: der skal være færre og større beredskaber inden for kommunerne – måske lidt af det vi har set med politireformen – men som sagt er intet besluttet.

Herefter blev vi vist rundt på kasernen og fik fremvist de forskellige køretøjer, der i dagens anledning var kørt ud af garagerne, så de kunne demonstreres. Her var der en Beredskabsmester fra værkstedet og den vagthavende vice-

beredskabsmester der viste frem og demonstrerede hvad køretøjerne kunne, hvad de var beregnet til og hvilket grej der var på køretøjerne – en rigtig legeplads for "drengene og pigerne" der godt kan lide mekanik, teknik med avancerede køretøjer. Rundviserne krydrede det hele med sjove og alvorlige oplevelser fra deres daglige arbejde og var ikke bange for at vise hvad materiellet kunne.

Aftenen sluttede med et dejligt kaffebord i kasernens kantine, hvor vi drak kaffe af "CF-kopper" hvor til der blev serveret hjemmelavet lagkage.

Vi sluttede ca. 22.00 og mit indtryk var at de deltagende havde fået en på oplevelsen og nogle nok også et nyt syn på Beredskabskorpsets kunnen.

Som en tilføjelse – noget jeg har hørt et andet sted – er at der i forbindelse med åbning af Nord-Vest passagen ved Grønland skal oprettes et større redningsberedskab, som skal kunne indsættes ved olieudslip, skibsbrande forlis m.v. og her skal Beredskabskorpset også være medspiller.

Også i Bosnien har/er Beredskabskorpset indsat med 12 køretøjer, 24 værnepligtige og befalingsmænd, for at hjælpe befolkningen med at komme på fode igen efter de ekstreme oversvømmelser de har været udsat for. *Tommy*



AUDIENS

Gunnar Mathiasen, har været i audiens hos Kronprinsen – da Dronning Margrethe II var i Kina.

"Mandag den 28. april var jeg på Christiansborg Slot for at takke Kronprinsen for "Den Kongelige Belønningsmedalje", som jeg modtog under min afskedsreception ved Novenco A/S den 19. marts.

Det blev en uforglemmelig oplevelse. Med tog til København og Taxa til slotspladsen. Ind gennem porten til slots-



gården. Ved porten blev jeg mødt af to livgarder, med fuldt udstyr, spadserende frem og tilbage. Inden for porten blev jeg vist videre op af en meget stor marmortrappe med nypudset messinggelænder. På vej op af trappen stod yderligere to livgarder vagt, så alt var under kontrol. Her jeg blev mødt af en meget høflig herre, som hilste på og spurgte ind til mig.

Herfra ind i et tilstødende lokale, hvor jeg blev mødt af en adjutant med sabel og i fuld uniform – meget imponerende – og andet personale, som sørgede for registrering og stillede nogle få spørgsmål til mit ærinde på slottet. Jeg fandt en ledig stol lige ved siden af modtagelseskomiteen og faldt straks i snak med mine to sidemænd. Begge kom fra Frederikshavn, de havde stået op kl. 4.00 og med flyver til København.

Kronprinsen startede med at tage imod kl. 10.00, så der var god tid til at betragte alle de forskellige personer, ca. 50, som ville takke Kronprinsen, også kommunalbestyrelsesmedlem og fhv. borgmester i Næstved Kommune Henning Johannes Jensen, Næstved der skulle ind og takkede for "ridderkorset af Dannebrogordenen".



Kl. 11.30 blev jeg hentet, hvorefter det var på med de hvide handsker, Havde lånt dem af en gildebros og tidlige politimand fra Næstved.

Så blev jeg instrueret i, hvordan jeg skulle gebærde mig på de bonede gulve, når jeg om et øjeblik mødte Kronprinsen. Jeg vil godt indrømme, at jeg lige på dette tidspunkt var noget anspændt, da det var nu. Som de sagde til mig – nyd det i fulde drag – det er både første og sidste gang du får sådan en oplevelse, at møde Kronprinsen. Døren gik op og fem meter inde stod Kronprinsen. Jeg bukker og går frem og hilser på Kronprinsen og takker for medaljen. Kronprinsen ønsker tillykke

og spørger ind til, hvad Novenco står for. Jeg forklarer om bl.a., Impulsventilatorer og ventilator til store og små opgaver. Vi talte også om mit arbejde i Sct. Georg Gilderne, hvor vi har en uge med børn fra Næstved, der ikke kommer på ferie. Dem giver vi en god oplevelse på Farmen. Efter ca. fire minutter ønskede Kronprinsen endnu engang tillykke og gav mig hånden. Så var samtalen slut, og jeg en oplevelse rigere, som jeg kan se tilbage på resten af livet. Så forlader jeg øverste etage hvor de to livgarden igen må gøre honnør, og går ned ad marmortrappe.

Herefter gik turen tilbage til Næstved – en stor oplevelse rigere.”

SNAPSE- LAUGET

- med familie var **søndag den 1. juni**, årets første sommerdag, på tur til Vesterlyng for at samle planter til produktionen. Fossa var desværre forhindret – hun gjorde Bornholm usikker.



Vi fandt Strandmalurt, Grønne Enebær og Bidende Stenurt.

Efter plukningen gik turen hjem til Kim, som havde lagt en rådyrkølle i

jordovn. Den var rigtig lækker og passende fortrinligt til de medbragte kryddersnaps.

Vi glæder os meget til den nye sæson.
Helge og Gunnar m. familie



ARBEJDE PÅ FARMEN

Den selvbestaltede arbejdsgruppe fra 1. gruppe havde arbejdsdag på Farmen, **onsdag den 14. maj**, hvor vi havde planlagt at dem der var Hyttelaugsmedlemmer skulle udskifte brædderne på vores udendørsborde, hvilket blev gjort af 4 medlemmer fra 2. gilde og Suså. Arbejdet var nok lidt mere omfattende end forventet, da alle bolte var rustet sammen, efter at have tilbragt 25 år i det fri, men det lykkedes at blive færdige. John M. var tømrermester på holdet og John tillader ikke nogen form for sjusk, så det kan garanteres at arbejdet er udført til punkt og prikke.

Køkkenet blev gjort hovedrent af 3 andre, som tømte skabe, skuffer og hylder og vaskede og skrubbete til alt skinnede. Rengjorde ovnen og alt bestik, således at alt i køkkenet er pænt og rent

til at modtage alle vores lejere hen over sommeren. Komfur og emhætte blev også udskiftet, således at der nu er et nyt komfur der kan levere den ovnvarme der er brug for og en emhætte der kan suge – også vores køleskab skal skiftes, da det ikke køler optimalt.

Næste opgave som gruppen og Hyttelaug har planlagt er at få gjort vores udekøkken ved toiletbygningen færdigt – meget gerne inden juli måned hvor der kommer spejdere på pladsen.

Vi har nogle gode arbejdsdage på Farmen og alle er naturligvis velkomne til at være med, så hvis det har interesse så giv undertegnede et praj, så underretter vi jer når vi planlægger at skulle mødes – og man kommer selvfølgelig kun når det passer i kalenderen. *Tommy*

NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe

Onsdag den 7. maj var gruppens 9 medlemmer samlet til gruppemøde i Emmys unikke dukkehus af et sommerhus i Skraverup.

Det var en halvkølig aften, men Emmy havde fyret godt op i kaminen, så der var god varme indendørs. Efter at alle

efterhånden var mødt til den aftalte tid, kl. 18.30, fik vi en tår at drikke, alt imens vi nød udsigten ud over fjorden og udvekslede vores oplevelser siden vi sidst var sammen.

Herefter satte vi os til bords og fik serveret hjemmelavet lasagne, brød og sa-



lat, som dessert blev der serveret ostebord – således godt trakteret var det tid til lidt motion og vi gik alle en tur ned til stranden for at kikke på vandet og betragte Emmys enorme grund, som hun selv passede og allerede 2 gange havde revet græsset sammen på i år, efter det var slået – alene tanken om dette arbejde var nok til at man blev svedt.

Hjemkommen fra ”traveturen” var det tid til kaffe og aftenens program, hvor vi bl.a. drøftede Farmen og hvad vi mente der skulle gøres for at holde vedligeholdelsesstandarden i top, så vi ikke fik for mange klager fra lejerne.

Vi drøftede også gruppens fremtid – hvilket kunne være lidt svært da vi ikke kendte den – og Gildemesteren som er medlem af gruppen kunne/ville ikke bidrage med noget nyt!! Men alle var enige om at vi havde en god og sammentømret gruppe der deltog bredt og aktivt i gildets mange aktiviteter – så



vi må bare vente og se hvad fremtiden bringer.

Efterfølgende planlagde vi gruppens kommende arrangementer, som bl.a. var en sommerudflugt til Møn den 17. juni. Bente og John meldte sig som arrangører, da de begge har rødder i den Møn-ske muld. Der er allerede udsendt et spændende program for dagen, hvor det også er tilladt at medbringe familien.

Aftenens sidste emne var en snak/debat om udenlandsk arbejdskraft i Danmark har ret til at oppebære sociale ydelser i Danmark, hvis det kun er den arbejdende der bor her – en spændende debat, som kunne være blevet ved længe – men da denne gode aften også skulle have en ende, sluttede vi mødet godt og vel kl. 22.00 – så kunne Emmy også nå opvasken og oprydningen inden det blev morgen – og det var ikke fordi vi ikke ville hjælpe, men der var kun plads til en person i køkkenet!!

Tommy



SCT. GEORGS GILDEHAL

- 5. maj 2014

32 gildebredre fra 2. gilde var samlede til en lidt forsinket Sct. Georgsaften på Farmen. Bodil indledte gildehallen med at mindes Poul Vind, som de fleste af os mest kendte for hans indsats i møblerne på loppetorvet.

I sin gildemestertale undrede Bodil sig over, at danskerne skulle være et af verdens lykkeligste folk – trods lykkepiller, selvmord, alkoholmisbrug, mange ensomme og familieproblemer. – Men hvad er lykke? Vi bruger det ofte tillykke med dit og tillykke med dat. Hvad lægger vi i begrebet Lykke? Begrebet lykke tolkes forskelligt. I Japan siger man lykken er at have blomster i begge hænder. At have venner siger man i Skotland. I England: at holde af det, man skal gøre, og ikke bare det, man gerne vil. Lykken stråler mest før man har den i hænde, siger man i Rusland. I Kina siger man: Den der søger lykken andre steder end i sit eget jeg, vil aldrig finde den.

Hvad vi forstår ved lykke er jo også afhængig af alder og livsbetingelser. Som barn er det ofte at få, det man har ønsket sig, som teenager at blive accepteret af vennerne. Som voksen har mange måtte sande at rigdom og magt ikke var lykken, da det, der er mest værd, ikke kan købes for penge.

Historien fortæller om en mægtig kejser, der altid var mismodig og aldrig glad, og som fik det råd, at hvis han fandt en virkelig lykkelig mand, lånte hans skjorte og sov i den en nat, ville han selv blive lykkelig. Hans tjener fandt en fattig fårehyrde, der trallede og sang dagen lang og påstod at han var den mest lykkelige mand på jorden. Men han havde aldrig haft en skjorte.

Fortsættes næste side



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Bente Parry</i>	5. juni
<i>Kirsten Broneè</i>	12. juni
<i>Erling Larsen</i>	14. juni
<i>Ole Köser</i>	22. juni
<i>Jytte Sterren Olsen</i>	3. juli
<i>Ewald Rasmussen</i>	20. juli
<i>Maria Dinesen</i>	28. juli
<i>Kurt Broneè</i>	11. august
<i>Gunver Nielsen</i>	11. august

HJERTEG TILLYKKE



Fortsat fra forrige side

Ud fra Charles Gandrups vers: ”Lykken er ikke gods eller guld” talte Bodil om de enkelte verselinier og de sandheder de rummer. Til slut skriver Gandrup ”Lykkeligst den som har fred med sig selv, fred med sin gud og fred med sin næste. Går det i verden op eller ned. Han har af lykken dog fundet det bedste.” Bodil fortsatte: ”Fred med sig selv, jeg finder nok, at det er det vigtigste! At det er lykken. Det jeg vil kalde den stille lykke”. Og et stort indtryk gjorde det, da hun fortalte om den stille lykke, hun fandt ved sin fars dødsleje. Hun sluttede med at læse Benny Andersens digt LYKKEN.

Karl Otto Meyers Sct. Georgs Budskab med beretningen om at være dansk

spejder på den tyske side af grænsen under 2. verdenskrig, mundede ud i det egentlige budskab: Måtte vi alle bestrebe os på at handle efter vores egen samvittighed – også i kommende tider. – Der er stærkt brug for spejder- og gildeidealene i vores tid.

Broderkæden blev dannet og sammen fornyede vi vort gildeløfte. Hvorefter Bodil i spidsen for den afgående gildeledelse med Hanne og Hans Jørgen takkede af.

Den ny ledelse med GM Sole, GK Bente og SKM Hans blev sat ind. Endnu en rigtig dejlig gildehal sluttede og vi kunne samles nedenunder om hyggen og porretærterne. *Lise*



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Gruppetur til KANTEN i Faxe **onsdag den 11. juni**. Afgang fra Myrup kl. 10.00.

Lise

Gruppe 2 – En unik gruppeaften

Efter forud at have modtaget påbud om udendørs påklædning troppede gruppe 2 op hos Anne-Lis og Sole i Glumsø den **9. maj**. Vi kørte igennem det meget smukke forårsklædte Susåland med alle dets flot svungne morænebakker.

Første destination var Vrangstrup Kirke, som er bygget i 1200-tallet. En lille, men meget bemærkelsesværdig kirke med nogle fantastiske kalkmalerier og et klokketårn som er beklædt med træspåner. Fra kirkegårdens urneplæne er der den smukkeste udsigt over ådalen med Susåens blødt svungne løb igennem landskabet.

Vi gjorde ophold ved Hagbards Høj/Havbards Høj og gennemgik historien om Havbard og Signe, og var alle optaget af, hvad dyb kærlighed kan få af følger. Hjemturen gik forbi Signes Høj, og vi returnerede til Glumsø, hvor vi sluttede af med bordets glæder og hyggeligt samvær.

Frank

Gruppe 3

Vor gruppe holdt gruppemøde den **21. maj**. Mødet startede hos Galleri Kolosten, Lundebakkevej 18E i Toksværd. Det var godt nok ude på landet, men et meget smukt sted. Det meste af det vi så var egen produktion, malerier, glas-kunst, smykker, m.v. Om alt var kunst eller det var kunsthåndværk kunne hver enkelt afgøre, men hendes talent rakte vidt.

Galleriejeren er Dina Amholt og hun fortalte, at var hun hjemme så viste hun gerne sit galleri frem.

Efter dette kørte vi hjem til Hanni hvor gruppemødet fortsatte.

Under spisningen/kaffen fortalte Ole om Tove og hans højskoleophold der blev afsluttet med deltagelse af markeringen af slaget ved Dybbøl 18. april 1864 altså for 150 år siden. Højskoleopholdet foregik dels ved foredrag





om 1864 nederlaget, politisk hovmod, dårlig udrustning dårlige forhold mellem statsminister/forsvarsminister og generalstaben havde haft katastrofale følger for soldaterne. At disse soldater kunne gå fra Dannevirke til Dybbøl, ca. 80 km på 48 timer i sne og på isglatte og til tider opkørte veje var en bedrift som kalder på eftertanke.

Under opholdet på Rødding højskole var man på ture til Danevirke og andre steder der havde spillet en rolle i denne krig. Også de forskellige fredsforhandlinger hvor stormagterne gerne så krigen afsluttet, men hvor den danske statsminister o.a. var helt ude at trit med de faktiske forhold, hvorfor det endte med dommedag Als og med total nederlag og tab af hele Slesvig og med en ny grænse lige syd for Kongeåen.

Derefter gik vi over til noget mere fredeligt, idet næste gruppemøde blev fastsat til distriktets Friluftsgildehal **18. juni** og så mødes vi til første gruppemøde efter sommerferien hos Anne **14. august kl. 19.00.** Refr: *Ole W.*

Gruppe 4

Gruppe 4 har været på sommertur til Danmarks Borgcenter i Vordingborg.

En rigtig spændende tur med en masse indtryk fra dengang kampene rasede om magten som konge af Danmark.

Rundturen på borgruinerne var hæmmet af dårlig vejr.

Frokosten blev indtaget på cafe VIVA og kaffen på hjemturen blev henlagt til Aunø, hvor vi var så heldige at opleve en havørn med sit bytte. Til trods for det kedelige vejr, havde gruppen en rigtig god tur.

Gruppe 4 ønsker alle en rigtig god ferie.



FRILUFTS- GILDEHAL

på Farmen

11. august kl. 19.30
med ægtefælle/ledsager

Medbring venligst selv:
Drikkevarer, bestik, bord, stole,
kaffe/the
Turh.gr. kommer med mad og
kager.

Gruppevis tilmelding **senest den**
4. august til
Kirsten Bronée, tlf. 5048 9709



**I ØNSKES ALLE
SAMMEN EN GOD OG
SOLRIG SOMMER ...**

**MED EN ENKELT
FORFRISKENDE
REGNBYGE
INDIMELLEM !!!**

redaktøren



**NOTÉR ALLEREDE
NU!!**

**Deadline til nr. 6 er tirsdag
12. august**

Jeg holder fast på mine idealer,
for på trods af alt hvad der er sket,
tror jeg stadig på det gode i mennesket.

*Anne Frank
(1929-1945)*



SCLEROSEAFTEN

17. september kl. 19.00
i Kirkehuset.

Der dækkes bord **kl. 18.00.**

Hver gruppe kommer med
2 æblekager.

Mød alle op og hyg om vore
gæster.

Tilmelding til Eva tlf. 5599 1646



SCT. GEORGS GILDEHAL

En pragtfuld forårsaften dannede rammen om en hyggelig og højtidelig gildehal i Hytten den **28. april**.

Afgående gildemester Kirsten talte om Gildets fremtid med håb og ønske om, at vi fortsat kan bevare Stegegildet, også når den dag kommer, hvor vi måske ikke mere kan magte hytten.

Efter Sct. Georgs budskabet aflagde vi sammen gildeløftet, hvorefter Elna blev indsat som ny Gildemester.

Elna takkede for valget og lovede at gøre sit bedste for vi skal få det rart, hvad vi ikke er i tvivl om.

Om fremtiden sagde Elna, at vi vælger selv, om den skal være lys eller mørk, og selv om mørket puffer til os en gang imellem, bør vi vælge lyset. Hvad der



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Ena Poulsen, 75 år 18. juni
Elna Christiansen 13. august

HJERTELOG TILLYKKE

sker i morgen ved ingen, men lad os få det bedste ud af den tid, Stege Gildet har tilbage. Gode ord at få med på vejen!

Tak for en rigtig dejlig aften *Elna*



ØKSELØB 2014

Igen i år vil der være fælles ØKSELØB med Vordingborg og Præstø.

Løbet foregår i Vordingborg omkring Oringepynten og ruinterrænet.

Posterne vil som vanlig blive fordelt mellem gilderne. Og selvfølgelig har alle noteret datoen: **13.-14. september**.

Emnet er **MIDDELALDEREN**.

Der vil være POSTSYN samt orientering den **20. august**. Tid og sted følger.

Elna

**Deadline til nr. 6 er tirsdag
12. august**



KALENDEREN

Juni:

On.18. Friluftsgildehal DGL

Juli:

Ma.21. Grp.møde hos Jytte 2. grp.

August:

Ti.12. Deadline Nøglen

Ma.18. Friluftsgildehal 2. gruppe

On.20. Postsyn

Ma.25. Gr.p.møde hos Knud 2.grp.

September:

13.+14. Økseløb

Ti.16. Deadline Nøglen

Lø.27. Gildemesterstævne

Oktober:

Ma.06. Gildemøde 1. gruppe

Ma.20. Grp.møde hos Kirsten 2.grp.

Ti.21. Deadline Nøglen

Fr.24. Fellowshipday - Køge

November:

Lø.08. I-dag

Ma.10. Gildemøde 2. gruppe

Ti.25. Deadline Nøglen

Lø.29. Fredslys

Sø.30. Julemøde 1. gruppe

2014

Januar:

Ma.05. Nytårgildehal 2. gruppe

Ma.26. Gilderådsmøde



FRILUFTS- GILDEHAL

i Hytten

mandag den 18. august

Se nærmere om tid og program i næste Nøgle, der udkommer den 16. august.

1. gruppe

SOMMERTUR

- mandag den 2. juni

I det mest vidunderlige vejr havde Lis dækket borde til os i haven, hvor vi nød synet af den smukke have og omgivelser. I hyggeligt og muntert lag spiste vi vores medbragte mad. Det blev til en kort gåtur i skoven og hjemme igen havde Lis kaffe og lækre lagkager klar. Der blev snakket og hygget og vi sluttede af med at synge: Nu er jord og himmel stille. TAK til Lis og Erik for en meget dejlig aften.

1. og 2. gruppe