



NR. 6 - AUGUST 2014 - 45. ÅRGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet	2. Næstved	Præstø	Stege
9. september Gildehal	8. september Gildehal	17. september Scleroseaften	18. august Friluftsgildehal
27. august Socialt samvær for ledere og loppetorvhjælpere		13.-14. september Økseløb	
		9. november I-Dag	

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 E-mail: k-a-j@stofanet.dk

Suså Gildet Næstved

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 E-mail: bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 7B, 1.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 7, 2014

18. september

Forside:

På Troldelejr. Se side 8-11.

En sommer går så småt på hæld. En meget varm af slagsen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på Shu-bi-dua's gamle hit om Costa Kalundborg, den "hvor de slanke palmer står og svajer blidt for brisen bag Jens Hansens bondegård".

Jeg hørte at det havde være den bedste sommer i de seneste 20 år. Det er muligt at den var god for nogle, mens andre sikkert har ønsket lidt mere tempereret og varieret vejr. Jeg savner lige at nogle definerer hvad "bedste" betyder...! Nå, men hvorom alting er, så kan vi alligevel ikke gøre så meget ved vejret, andet end at tænke lidt over vores private forbrug og hvordan vi bruger løs af vores fælles ressourcer.

Ferien er slut for dem der er arbejdsramte, og os andre der aldrig har ferie, kan se frem til mere normale hverdage igen. Under alle omstændigheder vil jeg håbe at I har haft det dejligt. For mit eget vedkommende stod den jo på Troldelejr igen i år. Det var lige midt i den varmeste periode, men det gav jo bare anledning til en masse sjove vandkampe. Dejligt at se hvordan ungerne tør op efter et par dage, og knytter venskaber på tværs af alder og køn. Helt sikkert noget der er kommet for at blive.

Uanset hvad I ellers har fordrevet tiden med håber jeg I er er parate til et nyt og spændende gildeår.
 Velkommen tilbage... Kurt



Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm-, Gøngernes og Vestsjællands Distrikter

I-DAG

Lørdag den 9. november 2014 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, Haslev

Program:

Kl. 10.00 Betaling – velkomst – med morgenbrød

Kl. 10.30 Niels Ole Frederiksen – højskolemand og foredragsholder.

"Christian X – skurk eller helt" er fortællingen om den konge, som ved sin stædighed og dårlige rådgivning var tæt på at få afsat sig selv og dermed afskaffet det danske monarki.

Kl. 12.15 Frokost. Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15 Anders Laugesen – journalist ved DR – og kendt for programmet "Mennesker og Tro".

"Vær Beredt – til hvad?" Et foredrag, der belyser tidens udfordringer og dilemmaer i lyset af spejderbevægelsens historie. Er det vores idealer eller omgivelserne, der har flyttet sig?

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15 Farvel og tak for I-Dag.

I-Dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster.

Pris for hele arrangementet: **kr. 200,-**.

Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde senest **mandag den 27. oktober** til:

Aase Dahl – Gøngerne, tlf. 5636 3430 – aase.dahl@haslevnet.dk
 Jette Rasmussen – Dragsholm, tlf. 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk
 Ole Skude – Vestsjælland, tlf. 5852 2458 – goskude@stofanet.dk



FELLOWSHIP DAY 2014

Som kolonimagt har Danmark forsøgt at gøre sig gældende blandt Europas største lande mellem ca. år 1500-1800. Set med dagens briller – med mindre held.

Det land, vi har været tættest tilknyttet, er Grønland. Gennem århundreder har man fra Danmarks side opført sig som kolonimagt.

Omkring 1970 fik landet sin selvstændighed. Dog forbundet med et rigsfællesskab som gør, at de to nationer stadig er tæt knyttet til hinanden.

Vi ser i dag, at Grønland gennem de seneste årtier har gennemgået en rivende udvikling.

Derfor vil vi i GIM-gruppen gerne være med til at rette lyset mod denne utrolig smukke og anderledes del af vores rigsfællesskab – Grønland.

Vi har sat et program sammen, som forhåbentlig vil belyse mange sider af denne nation:

- Vi vil gerne præsentere grønlandsk sang og musik m.m.
- Fra Grønlænderhuset i København kommer personer for at være med til at belyse emnet: **Grønland: Fortid-Nutid-Fremtid.**

Sct. Georgs Gilderne i Danmark har gennem årene haft tæt forbindelse til gilderne i Grønland. Ofte har danske gilder hjulpet, hvor der har været hjælp behov.

Et eksempel har været det årlige **Tivoli i Nuuk**, hvor man fra mange forskellige sider har hjulpet med at gennemføre det, bl.a. ved at bruge sin ferie til det.

Et andet eksempel har været et spændende **kollegiebyggeri i Sisimiut (Holsteinsborg).**

Her var **Hans Foss** fra 2. Hillerød Gilde ”primus motor” for at gennemføre projektet – tæt hjulpet af en gruppe på fem fra samme Gilde.



Kollegiet, der er opført delvis for arktisk ingeniørstuderende, (tilknyttet DTU), der kun kan afslutte deres uddannelse i Sisimiut.

Kollegiet blev indviet i 2010 – se ref. i Sct. Georg. 2010, nr. 6. Hans Foss vil komme og fortælle om det fantastiske projekt.

Som sagt – vi i GIM-gruppen har forsøgt at sammensætte et program for en spændende aften.

Et endeligt program vil blive sendt ud til samtlige Gilder sidst i september.

Fellowship Day vil i år blive afholdt i **Herfølge Sognegård**, Herfølge ved Køge.

Vi glæder os til at se jer.

For GIM-gruppen i Gøngernes Distrikt
Tove Givskov



"Luk vinduet op..."
LGT2015
 Sct. Georgs Gilderne
 i Danmark

LGT 2015

Som bekendt afholdes der **Landsgildeting** hvert andet år. Som det også burde være bekendt – hvis ikke, så læs venligst seneste nummer af Sct. Georg – skal det foregå i den eneste by i distriktet der har de fornødne faciliteter til dette, nemlig Køge.

Arbejdsgruppen der forbereder dette, har allerede været i gang i lang tid, og alle de vigtigste funktioner er så småt ved at være på plads.

Det vil vi gerne fortælle mere om, så derfor afholder vi et **"stormøde" i Køge Spejderhus, onsdag den 10. september.**

Alle – i hvert fald de fleste – af gruppelederne vil være til stede, så der vil være rig mulighed for at se girafferne, komme med input samt fortælle, at det lyder spændende og at man gerne vil deltage.

Hvor og hvornår var det så det var:

Køge Spejderhus
Marksvinget 22
Onsdag den 10. september kl. 19.00

Det vil være praktisk (a.h.t. evt. traktement) hvis I tilmelder jer til undertegnede på følgende mail:

k-a-j@stofanet.dk, gerne i god tid, dog **senest den 5. september.**

Venlig hilsen Kurt J



NYT PÅ FARMEN

I forbindelse med de øgede krav der stilles fra spejdergrupper og andre brugere af lejrpladsen, blev det besluttet at bygge et udekøkken i forbindelse med toiletbygningen og raftegården. Køkkenet nåede at blive færdigt inden den første spejdergruppe kom og vi har modtaget ros for faciliteterne. Der er et separat rum med køleskab og fryser, stikkontakter, lys i rummet og udendørs lamper. Der er opsat et professionelt køkkenbord i rustfrit stål, med 2 vaske og rindende vand

Køkkenet er opført af Hyttelaug, Troldelejren og Susågildets selvbestaltede Farmgruppe. For at der ikke skulle blive problemer og debat om betalingen, har Troldelejren betalt for køkkenet via de støttemidler de har modtaget til etablering af Troldelejren.

John Møller har færdiggjort inddækningen af emhætten i køkkenet, med opsætning af nye fliser m.v.

På boldbanen har Troldelejren sponsoreret en basketkurv, ligesom fodboldmålene er repareret og der er sat net på målene.

Troldelejren har også sponsoreret og bygget et gyngestativ med 3 gynger – et behov der var opstået efter at vores gyngetræer blev fældet sammen med de

andre træer. Gyngerne afmonteres efter brug og det er på eget ansvar at sætte gyngerne op og bruge dem. Gyngerne er blevet professionelt testet i løbet af Troldelejren og svage dele udskiftet, samt fastgjort sikkert.

Der er også påbegyndt en udskiftning af dørene på de udendørs toiletter, da de er rådne og trænger til udskiftning. Foreløbig er det kun drengetoilettets dør der er udskiftet. Så sammen med de 4 nye vinduer i gavlen på Farmen, hovedrengøring af køkkenet, nyt komfur og emhætte, udskiftning af brædder på de udendørs borde samt ny beplantning, er der i løbet af foråret og sommeren sket en masse til gavn og glæde for lejere og gilderne. *Tommy*





TROLDELEJREN

Endnu en rigtig varm og god Troldelejr er slut og **fredag den 25. juli** kunne vi aflevere 17 glade og feriemættede børn til deres forældre, som for de flestes vedkommende ventede i Rådmandshaven på bussens ankomst.

Vi havde 5 dage med sol fra morgen til aften, så alle aktiviteter foregik i det fri



eller i ”skygge” telte – Farmen blev kun brugt som lager og madlavning. Teltene var rejst da børnene ankom, ligesom vi havde sikret steder med skygge, hvis der var behov for det.

Ved ankomsten, blev børnene delt ind i de grupper som de skulle være i alle dagene og de blev præsenteret for de 2 voksne som skulle være ansvarlige for dem. Samtidig fik de en rundtur på Farmens areal, hvor de fik de gældende regler indskærpet. Efterfølgende fik de udleveret, sovepose, liggeunderlag, tørklæde, navneskilte, bålkapper, drikkedunke, solhatte, køletaske og en lille rygsæk, hvorefter de fik anvist deres telte, som skulle være rammen som deres hjem de næste 5 døgn. Hurtigt fandt børnene sammen i gruppen og også de tilhørende børnebørn blev indlemmet.

Ugen var spækket med aktiviteter, men også planlagt således at det langt hen ad vejen var



vejret og temperaturen der skulle styre aktivitetsniveauet, så det blev i ugens løb til meget vandplaskeri og regulære holdkampe med våde svampe, hvor det gjaldt om at skyde modstanderens papirflag ned. Men ellers var der opgaveløb, troldelejr, olympiade, tur til stranden, madlavning på bål, pandekagestegning, snobrød, skumfiduser, lejr-bål og meget mere.

Alle børnene skulle selv snitte og dekorere en snobrødspind og samtidig lærte de at håndtere en dolk og hver gang de i ugens løb så en voksen med en kniv i hånden, som ikke blev håndteret kor-

rekt blev vi irettesat – så noget havde vi lært dem.

Ugens højdepunkt var nok turen til Karrebæksminde til naturcenteret, hvor opgaven var at fange så mange forskellige arter af fisk, rejer, krabber og hvad der ellers lever i vand og samtidig måtte der bades.

Efterfølgende fik børnene at vide hvad de havde fanget og hvilken betydning fangsten havde for det økologiske system. Efter endt gennemgang, blev fangsten, med undtagelse af rejerne sat ud igen. Herefter skulle rejerne koges og indgå i den 5-retters menu som nu skulle fremstilles, bestående af salat fra strandkål, pindemadder med rejer, stegte rødspætter, røgede muslinger og smooties af hyben – alt sammen skulle tilberedes i det fri og over bål hvis der skulle bruges varme – en god og lærerig aktivitet.

Hver aften havde vi lejr-bål, ledet af Line fra FDF og hun kunne om nogen få gang i børnene – Line blev støttet af Per og Sara, som dagligt læste i lejravisen om de forskellige sjove hændelser der var sket i løbet af dagen og også børnene deltog villigt i underholdningen med selvopfundne sange, skuespil m.v. Efter lejr-bålet kunne børnene hygge sig med enten pandekager, snobrød



eller skumfiduser, inden de skulle i poserne kl. 10.00, men flere børn gik tidligere til køjs.

At servere mad for 24 børn er svært, da der er mange kræsne børn imellem, som ikke mener de kan spise alm. kost. Men vores køkkenteam, bestående af Lone, Hanne og Lotte formåede at lave noget mad, som stort set alle kunne spise og selv de mest kræsne blev mætte, uden der blev fremstillet speciel kost til dem.

Ugen sluttede med olympiade og uddeling af medaljer og diplomer til alle, ligesom der dagligt blev vurderet teltorden, som alt efter hvordan ordenen var, blev belønnet med en sur eller glad trolld.

Der skal lyde en stor tak til alle vores hjælpere – uden dem var der ingen Troldelejr – hjælperne var følgende:

- Lone og Hanne i køkkenet
- Line, Sara og Kristian, unge FDF'er som var med i forskellige grupper, tog sig af lejrbaalsunderholdning, afviklede mange aktiviteter og var i øvrigt var over alt.
- Sonja og Erik, som i år var på aktiviteter og Sonja på en speciel opgave med at rengøre de udenørs toiletter fra gulv til loft.



- Grethe Dunk som gruppeansvarlig, afvikling af opgaveløb, skuespilsinstruktør m.v.
- Line som gruppeansvarlig, trøste børn, snakke med bekymrede forældre, afvikle aktiviteter og meget mere.
- Per som gruppeansvarlig, lejrbaal, lejravis og 1000 andre ting
- Cille – hund som børnene kunne snakke med og kæle med når der var behov.
- Og så var der Bodil, Kurt, Lotte, Bente, John, Tommy som kommer fra Susågildet. Bodil var lejrchef og vi andre var arbejdere ude i grupperne, med undtagelse af John som var materielmester og stod for reparationer og sikrede at vi havde hvad vi skulle bruge.
- Ida kom og bagte vafler til børnene efter sin mormors gamle opskrift.
- Fossa kom desværre ikke, da hun var indlagt på sygehuset.

At afvikle en succesfuld lejr kræver meget arbejde og mange mennesker og meget gerne nogle unge, som har kendskab til friluftsliv og heldigvis har Per og Bodil kunne finde nogle FDF'er der har gjort en forskel og kæmpe indsats.

Vi har i alle 3 år skrevet til spejdergrupperne i Næstved og omegn og forespurgt om de evt. havde nogle unge eller ledere der kunne tænke sig at hjælpe og der med måske reklamere for spejderriet, vi har måtte erkende at det ikke er via den måde vi får hjælpere og fornyelse i Troldelejren – men vi har ikke givet op og prøver igen til næste år i uge 28.

Tommy





SOCIALT SAMVÆR FOR LEDERE OG LOPPETORVSHJÆLPERE



Kære FDF'er, Spejdere og Hjælpere

Så nærmer planlægningen af Sct. Georgs Gildernes næste loppetorv sig med hastige skridt og vi vil derfor gerne invitere hjælpere, ledere og evt. nye hjælpere til et socialt samvær på Farmen, så vi kan sige tak for sidst og byde nye velkomne.



Aftenen skal ikke kun handle om loppetorv, men mere ses som et socialt samvær for ALLE spejderledere, FDF-ledere og hjælpere fra loppetorvet. Der er udarbejdet et program, hvor gilderne bl.a. vil komme med et oplæg, som skal debatteres i grupper, men vi skal også lege og have en lille konkurrence.



Der vil blive serveret noget spiseligt, drikke og kaffe/the.



Vi håber at mange af jer vil deltage denne aften, således at vi kan styrke båndene mellem Gilderne og de uniformerede korps, FDF og andre med interesse for vores arbejde.



Vi mødes på Farmen, Strandbakken 82, 4736 Karrebæksminde (Klinteby), onsdag den 27. august kl. 18.00 og forventer at slutte samme sted senest kl. 22.00.



Der er tilmelding senest fredag den 22. august, til Tommy Møller. Mail: figenvej000@gmail.com – tilmelding kan ske gruppevis eller enkeltvis.

Sct. Georgs Gilderne i Næstved



NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe – Sommerudflugt

Tirsdag den 17. juni var alle 9 medlemmer af gruppen mødt op hos John og Bente. Anledningen var den årlige sommerudflugt som var arrangeret af John og Bente. Efter fordeling i 3 biler blev kursen sat mod Møn, med John og Bente som guider – de stammer begge fra Møn.

Første stop var samlermuseet i Lendemarke gamle mejeri. Her blev vi ført igennem historien og vores barndom, og mange minder blev genopfrisket og

Emmy mødte også her en beslagsmed af ældre årgang, som hun kunne dele erfaringer med.

Museet kan varmt anbefales og er helt bestemt et besøg værd.

Herefter gik turen igennem det Mønske landskab og gennem diverse landsbyer, med pitstop i Klintholm Havn, hvor vi nød en lækker fiskefrokost, før turen gik videre, bl.a. forbi Møns Klint og med eftermiddagskaffepause i den ene-





stående og smukke park som hører til Liselund.

Herefter gik turen til Stege, hvor vi havde en god byvandring, som blev afsluttet med is i en af de mange smukke baggårde der findes i Stege.

Herefter skulle vi have været til Ulvshale, men vores tidsplan var desværre skredet og klokken var blevet 17.30, så vi besluttede at køre mod Næstved i stedet for.

Vi havde en rigtig god dag og mange oplevelser, som John og Bente kunne krydre med deres viden og sjovt var det også at opleve, at lige meget hvor vi var på Møn, var der nogen som kendte John og Bente, som de lige skulle veksle et par ord med – og måske var det derfor at vores tidsplan skred og vi ikke nåede Ulvs Hale!

Tommy



GILDEHAL

På Farmen
tirsdag 9. september kl. 19.30

Vi mødes til vandrehal kl. 19.00, efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie.

Tilmelding til Palle tlf. **2971 4649** eller mail: kalbyrisvej99@gmail.com **senest 5. september.**



3. gruppe

Efter 3 års samarbejde tog 3. gruppe på tur til Gisselfeld Park **den 4. juni.**

Vi havde fået lov at køre ind gennem Denderup Vænge og Hesede skovpartier, og nød at se dele af skoven, hvor vi normalt ikke kommer.

Gisselfeld Park havde stillet borde op i Frokostlunden, med udsigt over Gårdsøen til Slottet, solen skinnede og maden smagte og ordene flød.

Paradehusets historie fik vi fortalt af Stig (som forpagter det), og Ridehuset, som ligger ved siden af var bestemt et syn værd.

Parken med springvandsgrotten og rhododendron-øen var en fredfyldt oase, velholdt og badet i forårssol.

På vej ud af parken, traf vi to lystfiskere, som lige havde landet en kæmpe karpe: 87 cm lang og 15 kg tung! De mente den var mindst 30 år gammel. Kolossal var den! – Og de satte den ud igen.

På turen hjem kom vi op på Sophiehøjs gårdsplads, som var fuld af biler med folk, som skulle bese huset før et lejemål.

Ida fik skaffet os lov at sidde i haven og drikke kaffe, og det endte med at vi fik lov at gå hele huset igennem.

Den sidste del af turen gik fra Doblerkroen ned langs skovbrynet, ad smalle veje, hvor man ikke kunne passere hinanden, og ved gud om ikke der kom en herlig stor traktor lige imod os!

Ibs Inger var chauffør, og da hun blev spurgt, hvad hun nu ville gøre, sagde hun roligt: ”Jeg bakker da bare”! – hvad hun også begyndte på, men traktorføreren kendte en smutvej og drejede af, så vi kom godt forbi, og nåede sikkert frem til Gødstrup, hvor vi skiltes, og tog hver til sit.

Vi fik ordnet vor egen og verdens situation på allerbedste vis på denne dejlige dag, sammen med gruppen og deres – fæller. *Ida*





NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1 på Kanten

Onsdag den 11 juni kl. 10 drog vi (desværre uden Bente, som måtte passe sit brækkede ben) af sted på vores sommerudflugt, som gik til Faxe og ”Geomuseum Kanten”.

Et meget spændende besøg, hvor vi kunne studere livet i Danmark helt tilbage til for 60.000 år siden. Udsigten over kalkbruddet var meget flot med den hvide kalk og søer i blå og turkis.

Videre til Rødvig, hvor vi trods det lidt kedelige sommervejr nød et stjerne-skud under en parasol.

Den medbragte kaffe og kage indtog vi på Mannehoved. Trist, Marianne og Ole besteg udkigstårnet og konstaterer at udsigten var noget diset. Så begyndte det at regne og vi vendte næsen hjem. Hjemme kl. 17 lidt trætte efter en fin dag.

Næste gruppemøde **18. august kl. 15**
hos Bente *Lise*

2. gruppe

Efter at have modtaget en detaljeret plan over forløbet fra Anne-Lis, drog 2. gruppe ud i det danske sommerland, med rigtig store forventninger til dagens forløb.

Det blev en hed dag, men en særdeles frisk vind havde en afkølede effekt, som gjorde turen til en rigtig dejlig oplevelse, når man nu skulle være spærret inde i en metalkasse i længere tid. Jo, airconditionen virkede fint i Hans' og Gunhilds lækre Skoda, men det var sko'da varmt.

Første stop var på Fuglsang Kunstmuseum. En fantastisk oplevelse af billedkunst fra guldalderetiden til nu. En særudstilling om kunstneren Sven Dalsgaard (1914 – 99) var oplevelsesrig, men fik også én til at tænke på ”kejserens nye klæder”.

Efter at have nydt en dejlig frokost i ”Bangs Have” i Maribo, blev kursen sat imod den lille by Tågerup, hvor vi havde en utrolig interessant oplevelse på Museum Polakkasernen, som blev opført af godset ”Lungholm” i 1911.

Allerede i 1893 kom de første roepiger til Lolland fra Sverige, først senere kom de fra Polen, og ved første verdenskrigs udbrud strandede 4.000 sæsonarbejdere her. De fik alle opholdstilladelse, mange blev gift og stiftede familie.

På hjemvejen blev de brochurer, vi havde fået undervejs, ivrigt studeret og kommenteret. Vi gjorde holdt ved Hans



og Gunhild og blev debriefed samtidig med, at vi gjorde et ihærdigt forsøg på at undgå dehydrering. En dejlig dag.

Frank

3. gruppe

3. gruppe sad ved søen og lavede raketter med affyringsrampe i form af stor Fantaflaske.





FRILUFTSGILDEHAL

Den 11. august holdt vi Friluftsgildehal på Farmen.

Det skulle ifølge meteorologerne være sommerens sidste dag og orkanen Bertha skulle gå i land i Danmark.

Men der er langt fra Vestkysten til Næstved så vi kunne sidde tørskoet i det fri og betragte mørke tordenskyer til venstre og en solbeskinnet sky til højre.

Efter gildemestertalen om mobiltelefoni allerede på Emma Gads tid, holdt

Maria 5 minutter Sct. Georg over det danske sprog. Akustikken kneb lidt, men sangene kunne da høres, og vi sang med efter bedste evne.

I efterhallen fik vi lækker mad og kage. Det var en god aften.

Bente



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Erik Rubek</i>	20. aug.
<i>Knud Krüger</i>	22. aug.
<i>Tove Wulff</i>	11. sept.
<i>Niels Ole Kajhøj</i>	18. sept.

HJERTELOG TILLYKKE



GILDEHAL

På Farmen
mandag 8. september kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Gruppevis tilmelding
senest den 1. september til Bente
mail: bente-parry@privat.dk
tlf. 2122 0765



ORIENTERINGSTUR

- den 24. maj.

Det var en dejlig dag med solskinsvejre og 24 glade og spændte deltagere. Vi kørte gennem et flot landskab til Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm ved Jystrup.

Her findes sporvogne fra København, Odense, Århus, samt flere udenlandske.

De kører ad 2 sporvejsstrækninger gennem et flot skovområde, hvor man undervejs kan skifte til andre vogne.

Museet drives udelukkende af frivillig, ulønnet arbejdskraft, der som medlemmer af Sporvejshistorisk Selskab tilbringer en stor del af deres fritid til at sikre en fortsat drift, og udbygning af museet.

Vores medbragte frokost spiste vi på et af de to spisesteder med borde og bænke.

Bagefter kørte vi forbi en sø og gennem et skovrigt naturområde til traktørstedet "Malerklemmen" i Borup, Midtsjælland. Og derfra videre til moseområdet Dyndet, hvor der under anden

verdenskrig blev gravet efter tørv. Her besøgte vi den gamle købmandshandel med alverdens ting og sager. Og så hjemad.

Mange tak til gruppe 2 for en langvarig, men pragtfuld dag !!! *Kitty*





FRILUFTS- GILDEHAL

- den.6. august.

En god aften på Over Lyngen, hvor friluftsgildehal og Rikas 70-års fødselsdag blev slået sammen. Vi skulle medbringe stol og kød til eget forbrug, så gav Rika resten. Vi startede med gildehal i Rikas have med hendes køer i baggrunden. Dannebrog var oppe, så vi hilste på det.



Bagefter var der gang i grillen til det medbragte kød. Til kaffen blev der serveret nogle lækre lagkager.

En stor tak til Rika og gruppe 2 for en dejlig aften i Rikas store have med masser af høje træer.

Eva



**Deadline til nr. 7 er tirsdag
16. september**

Rynker viser blot,
hvor smilene har været.
Mark Twain

HUSK SCLEROSEAFTEN

**onsdag den 17. september
kl. 19.00 i Kirkehuset.**

Vi dækker bord kl.18.00 og hvor hver gruppe tager 2 æblekager med.

Mød alle op og hyg om vore gæster.

Tilmelding - gerne gruppevis - til
Eva på tlf. **5599 1646.**



ØKSELØB 2014

Igen i år vil der være fælles ØKSELØB med Vordingborg og Præstø.

Løbet foregår i Vordingborg omkring Oringepynten og ruinterrænet.

Posterne vil som vanlig blive fordelt mellem gilderne. Og selvfølgelig har alle noteret datoen: **13.-14. september.**

Emnet er **MIDDELALDEREN.**

POSTSYN

Der vil være POSTSYN samt orientering den **20. august kl. 18.30** ved gartneriet på Oringe.

Elna

MANGE TAK

til gildet og til gildebrødre med ægtefæller for jeres opmærksomhed i anledning af min 75-års fødselsdag.

*Mange hilsner
Eva*



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Erik Simonsen 22. sept.

40-års jubilæum:

Jytte Hølund 16. sept.

HJERTELG TILLYKKE



FRILUFTS- GILDEHAL

i Hytten

**mandag den 18. august kl.
19.00**

Efter gildehallen er der en let anretning.

Husk tæppe og lygte.

2. gr.



KALENDEREN

August:

- Ma.18. Friluftsgildehal 2. gruppe
- On.20. Postsyn kl.18.30 ved
Gartneriet på Oringe
- Ma.25. Grp.møde hos Knud 2.grp.

September:

- 13.+14. Økseløb
- Ti.16. Deadline Nøglen
- Lø.27. Gildemesterstævne
- Ma.29. Grp.møde hos Karsten 1.grp.

Oktober:

- Ma.06. Gildemøde, 1. gruppe
- Ma.20. Grp.møde hos Kirsten 2.grp.
- Ti.21. Deadline Nøglen
- Fr.24. Fellowshipday - Køge
- Ma.27. Grp.møde hos Inger 1. grp.

November:

- Lø.08. I-dag
- Ma.10. Gildemøde, 2. gruppe
- Ma.24. Grp.møde hos Ketty 1. grp.
- Ti.25. Deadline Nøglen
- Lø.29. Fredslys
- Sø.30. Julemøde, 1. gruppe

Januar:

- Ma.05. Nytårsgildehal 2. gruppe
- Ma.19. Grp.møde hos Elna 1. grp.
- Ma.26. Gilderådsmøde

Februar:

- Ma.02. Virksomhedsbesøg 1. gruppe
- Ma.23. Grp.møde hos Ena 1. grp.

Marts:

- Ma.16. Gildeting, 2. gruppe

April:

- On.15. Hytterengøring alle
- Ma.20. Sct. Georgsgildehal 1. gruppe

Maj:

- On.06. Kratrydning, alle
- Ma.18. Distriktsgildeting DGL/Faxe

Juni:

- Ma.01. Gilderådsmøde
- Ma.08. Friluftsgildehal DGL/3.
Vordingborg
- Ma.15. Sommertur

**Deadline til nr. 7 er tirsdag
16. september**