



NR. 9 - DECEMBER 2015 - 46. ÅRGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet

2. Næstved

Præstø

Stege

**7. december
Julegildehal**

**9. december
Julefrokost**

**6. december
Julehygge**

**19. januar
Nytårsgildehal**

**6. januar
Nytårsgildehal**

**11. januar
Nytårsgildehal**

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 1, 2016

28. januar.

Forside:

Borgmester Knud Larsen i samtale, ved receptionen den 23. november i Præstø Gildet, med Anna Lise Palmer, der er 90 år og har været medlem af gildet i over 60 år. Se side 24.

Jeg har besluttet, at denne klumme ikke skal handle om julen. Eller Black Friday. Eller EU. Ej heller skal den handle om flygtninge og migranter. Eller... Ja, der er mange ting man kan vælge at lade være med at omtale. Det bliver vist eksponeret rigeligt i øjeblikket.

Noget af det der ikke bliver omtalt ret meget, højst med en lille notits, er de fonde som hvert år uddeler millioner af kroner. For det meste foregår det i al ubemærkethed; det er vist kun modtagerne der opdager, at der er blevet betænkt med et større eller mindre beløb. Forleden var jeg til et arrangement i Haslev for at modtage et pænt rundt beløb til Suså Gildets Troldelejr. Her forventede jeg som minimum, at der ville være en repræsentant fra pressen sammen med en fotograf. Jeg havde derfor redt håret og iført mig ”gildeuniformen”, en trøje med logo på, så jeg kunne repræsentere gilderne bedst muligt. Stor var min forundring, da der overhovedet ikke var PR på begivenheden. I stedet blev jeg, sammen med de andre legatmodtagere, vidne til en åbning af en kunstudstilling, som fonden bag legaterne også havde sponsoreret. Men heller ikke her var der optræk til PR, selvom flere af byens pinnger var mødt op.

Det virkede lidt overraskende på en naiv sjæl som mig, da jeg forventede at donoren gerne ville have lidt PR for indsatsen. Men de hylder åbenbart princippet om, at den der lever skjult lever godt.

Glædelig jul og godt nytår. *Kurt J.*

**I-DAG 2015**

- lørdag den 7. november

Omkring 50 gildebredre havde taget imod de tre sjællandske distrikter indbydelse til årets I-dag i Haslev. De 3 DUS'er fra henholdsvis Dragsholm-, Vestsjællands- og Gøngernes distrikt, havde virkelig lagt kræfterne i, for at lave et rigtigt godt program. Foredragsholderne var meget forskellige, både i emne og i fremtoning. Men hvor var de dog gode.

Fra Isolation og deportation til medborger

Det var hvad **Henning Jahn** talte om. Henning Jahn er pensioneret udviklingschef for handicap og psykiatri og



han er en af ildsjælene bag Dansk Forhistorisk Museum i Slagelse.

”De åndssvage er farlige for samfundet. De er degenererede. De vil føde degenererede børn og formere sig i stor hast. De udgør en fare for at sprede epidemier af kønssygdomme. Vi må derfor isolere dem og sikre at de ikke får børn”. Skrev overlæge Christian Keller en gang for ikke så længe siden, sagde Henning Jahn. Han fortsatte med en af beretningerne om tvangsfiksering i døgn- og årevis, samlebandsvask af patienter og toiletter på stribe uden skillemur, dvs. uden nogen form for respekt for den enkelte samt sterilisation i hobe- tal. F.eks. blev 691 mænd og 5.000 kvinder steriliseret i 1935. For ikke at tale om de unge piger der blev inde- spærret på Sprogø.

Først i 1960'erne begyndte man så småt at gå fra opsyn, kontrol og mangel på respekt til nyt menneskesyn og fokus på udvikling af de enkelte individ. Men vi skal helt frem til 1980'erne og 90'erne før det begynder at gå fremad. Således kom i 1978 bekendtgørelsen om magtanvendelse, i 1980 fik alle ret til undervisning da amterne overtager

Henning Jahn



ansvaret og åndssvageforsorgen opløses.

Endelig kommer faderen til normaliseringsprincippet Niels Erik Bank-Mikkelsen igennem med sit synspunkt, om retten for patienterne til en tilværelse så nær det normale som muligt. Det sker dog først rigtigt ved at han får ombudsmanden Lars Nordskov Nielsen med på banen. Endelig kan man sige at patienterne ændres fra genstande til mennesker og der kommer fokus på kommunikation.

"Fra massemedier til en hel masse medier"

- det talte **Lasse Jensen** om. Lasse Jensen er fhv. chef for tv-avisen og fhv.



Lasse Jensen på job i udlandet

kanalchef for DR1 og DR2, nuværende fast mediekommentator på Dagbladet Information – også kendt for udsendelsen "Mennesker og Medier". En journalist der har prøvet såvel den skrevne som den elektroniske verden, i den lille som den store redaktion såvel som dem i midten.

I 1950 var der 255 aviser og i dag er der kun 30, indledte Lasse Jensen. Samtidig er oplaget faldet fra 2 mio. i 1995 til 700.000 i dag. Dvs. der bliver færre enheder, til gengæld bliver de større. Man kan godt sige at man bevæger sig fra avishuse til mediehuse. Vi læser flere nyheder end nogensinde og allerhelst gratis. Imens fosser annoncekronerne ud af de gamle mediers kasser.

Lasse Jensen



Det største nyhedsmedie er Google News. De har til gengæld ingen journalister ansat. Sidste år havde Google en annonceomsætning på 2,3 milliarder kr. med kun 14 ansatte. Dermed ændres nyhedskriterierne og væsentlighedskriteriet svækkes. Research er en mangelvare og dermed svækkes troværdigheden af nyhedsstrømmen, sagde Lasse Jensen. Formen ændres og hastigheden øges. Ingen tager sig tid til at tjekke rigtigheden.



Man nyder kaffen...

I 1998 kom der 32.000 nyheder på en uge – i 2008 kom der 75.000 i en tilsvarende periode. Dertil blev der brugt færre journalister, endnu færre redigerede. Til gengæld blev der brugt mange flere kommunikationsfolk og

der blev færre penge til originaljournalistikken.

Det er markedet der hersker og dermed øges behovet for public service, men forstår DR, TV2, Regionerne og Radio 24syv det, eller er de selv blevet en del af det marked de skulle afbalancere? sluttede Lasse Jensen.

...og brødet medens der snakkes efter ankomsten



Det var da godt at der var en god middag mellem de to foredrag, så der blev en pusterum. For begge foredragsholdere forstod til fulde at fange deres publikum, man sad spændt og fulgte med. Så efter at vi sluttede af med kaffen kunne vi tage hjem efter endnu en brillant I-dag.

Tak til de Sjællandske DUS'er
Riber



AT PLANTE EN SKOV

En kold, mørk og regnfuld morgen begav en stor håndfuld personer (=12) sig til Farmen for at færdiggøre vores vision om at få en skov på Farmen igen. De modige mennesker trodsede en dystre vejrudsigt der lovede regn, kulde og blæst. Så bevæbnet med regntøj, lange uldne underbenklæder, gummistøvler og hvad der nu er behov for, når man er 'tvunget' til at være udendørs gik vi i gang med arbejdet. Der var ingen sure miner, da arbejdet blev uddelegeret. Nogen skulle sætte hegn op, så vildtet ikke spiste de lækre skud på de unge træer. Andre målte op, så vi kunne sætte træerne med nogenlunde fornuftig afstand, medens andre gik i gang med spaden.



Trods den dystre vejrudsigt regnede det ikke ret meget, det var ikke frostvejr og vinden var heller ikke så skarp som frygtet. Hvis blot man arbejdede hele tiden og ikke stod stille, kunne man – næsten – holde varmen. Derfor var det rart at kunne komme inden døre i Busserhytten til en varm kop kaffe og Annes lækre bagværk. Desværre kunne vi ikke tænde op i brændeovnen, da brændekassen nærmest var støvsuget for brænde (Vi må se at få lært brugerne at fylde den op igen, inden de drager afsted...!). Ingen havde åbenbart rigtig lyst til at gå den lange vej til brændeskuret for at hente brænde. Så koldt var det trods alt heller ikke...!

Hvis du nu sidder derhjemme og er blevet misundelig over at du er gået glip af noget stort, har naturlauget sørget for, at du kan være med alligevel. For selv om alle mand – og en enkelt kvinde – arbejdede hårdt, kunne vi desværre ikke nå at få sat alle 1.600 bøgetræer, så en midlertidig plantegrav blev etableret. Her blev de resterende 600 planter sat, så de var klar til en sidste kraftanstrengelse.

Denne sidste kraftanstrengelse, i hvert fald hvad træplantning angår, er sat til **lørdag den 12. de-**



cember. Den dag rykker vi – næsten uanset vejret – ud igen for at plante de sidste træer i denne omgang. Hvis vi er 10-12 personer, kan vi være færdige inden middag. Og så er det så heldigt, at vi samme dag har vores traditionsrige juleklip, så her er alletiders mulighed for at få lidt frisk luft og lidt motion, der jo som bekendt giver en dejlig sund appetit. Så hvis du har fået lyst til at være med, så er det bare at give Niels besked om, at du kommer, og gerne vil være med til træplantningen og Kurt vil ligeledes gerne vide, om du deltager i juleklippet. *Kurt J*



SENIORLAUGET

Seniorene har været samlet på Farmen **mandag den 19. oktober** samt **mandag 16. november**.

Begge dage har der været bred tilslutning, så det er rigtig godt for der bliver udført flere småopgaver.

Der har været påbegyndt rensning af tagrender, men på grund af vejret er denne opgave ikke afsluttet.

Der har været godt gang i frimærkeklipperne, som har medført at der ikke er flere mærker at klippe. Skulle der

blandt gildebrødrene være nogle der kan skaffe frimærker til klipping vil seniorerne være meget glade, for så er der noget til klipperne i det nye år.

Seniorene holder julefrokost hos Kurt Muusmann **tirsdag den 15. december kl. 12.00**. Af hensyn til det logistiske er der tilmelding til Hans Jørgen senest **søndag den 13. december**.

Hans Jørgen



NATURLAUGET INFORMERER:

TRÆPLANTNING I NATURLAUGET

Lørdag den 21. november var der mødt 12 gildebrødre og friske seniorer op for at få de 1.700 træer plantet og sat hegn omkring området. Selv om alle gik hårdt til opgaven måtte vi konstatere, at der ikke var flere kræfter tilbage kl. 14.30, men til gengæld stadig 600 træer der manglede at blive plantet.

Vi tager derfor en ny tørn

LØRDAG DEN 12. DECEMBER KL. 9.00

- og hvis der er lige så mange aktive som den 21. november, vil vi være færdige før middag.

Husk at tage noget varmt tøj på da der ikke er noget læ der hvor der skal plantes.

Tag eventuelt lidt kaffe og spiseligt med, for vi vil prøve at tænde op i Busserhytten så man kan komme ind og få lidt varme.

I må meget gerne give mig besked om I kommer.

*På naturlaugets vegne
Niels Juhl Andesen*

Vi ses på Farmen!



5-KAMP – LUDO

Umiddelbart lyder det jo meget lidt ophidsende at lave en turnering i Ludo. Men hvis man nu udelukker børnene, så ikke man skal tage hensyn til dem, men bare kan spille derudaf, vil man opdage at Ludo er et sandt dræberspil, hvor alle kneb gælder.



Det holdt i den grad stik, den mørke novemberaften, hvor en flok spillelystne personer, ca. lige mange fra gildet og fra korpserne, mødtes til en dyst i det ædle spil. Lidt ærgerligt at ikke flere havde fået lyst til at deltage, men vi var enige om, at det ikke skulle ødelægge vores aften. Det gjorde det så sandelig heller ikke...! Aftenen igennem genlød Farmen af jubel når det lykkedes en spiller at få slået en modstander hjem, medens man slet ikke var i tvivl om, at det ikke bekom modparten godt. Undervejs blev der serveret kaffe og brunsvigere til at dulme nerverne, medens de mest ophidsede fik noget der var lidt stærkere. Spillelysten var så stor, at klokken blev et godt stykke over 9, inden vi stoppede og kunne gøre resultaterne op. Noget overraskende var det Bente og John fra Suså Gildet, gruppe 2, der løb med førstepladsen, skarpt forfulgt

af Hammer på andenpladsen. Gruppe 1 fra Suså Gildet kom ind på en flot 3. plads medens Fuglebjerg og gruppe 2 måtte deles om fjerdepladsen.

Jeg ved godt, at jeg på selve aftenen udråbte Hammer som vindere, men i kampens hede havde jeg rent glemt, at holdets samlede pointtal skulle deles med antallet af spillere på holdet. Det har jeg så fået gjort nu, så stor undskyldning til Hammer for den forkerte oplysning...!

Næste gang vi mødes skal vi dyste i Dart, og hvis stemningen fra i torsdags er vejledende, kan vi se frem til en helt forrygende aften, hvor pilene vil svirre gennem luften og hvor spændingen vil være intakt indtil allersidste pil er kastet.

Kurt J



2. Næstved Gilde og Suså Gildet Næstved

NYTÅRSGILDEHAL

på Farmen
tirsdag 19. januar kl. 19.30

Vandrehal kl. 19.00, hvor vi kan ønske hinanden et godt nytår.

Pris for menu: **kr. 60,-**
Drikkevarer til sædvanlig lave Farmpriser.

Gruppevis tilmelding **senest den 15. januar**
til Inger Ch. tlf. **5572 3814** eller **inoc@stofanet.dk**



GILDEHAL

- den 10. november 2015 på Farmen

Aftenen startede traditionen tro med et glas hvidvin og chips. Herefter gik vi op i gildehallen. Vi var ca. 30 bestående af gildebrødre samt 6 mulige fremtidige gildebrødre samt aftenens foredragsholder: KFUM-spejder Tina.

Gildehallen blev indledt med sang af Lene Siel. GMs tale havde overskriften "Velkomsten er altid vigtig" – om fællesskab og sammenhold. Der var musik af Kim Larsen

Ida holdt 5 minutters Sct. Georg. En interessant beretning om hendes tid i spejderbevægelsen og i Gildet. Så var der et nummer med Lars Lilholt og Lisette læste gildeloven.

Der var en invitation fra 2. gilde til at deltage i deres jubilæumsreception, fredag, den 27. november kl. 15.00-18.00 på Farmen.

Gildehallen sluttede, som den startede, med et nummer af Lene Siel.

Herefter stod den på mørbrad med tilbehør og efterfølgende kaffe med æblekage.

Tina – spejder, som havde deltaget i verdensjamboreen i Japan – fortalte og

viste billeder fra turen. Gildet havde støttet hendes tur og nu kvitterede hun med foredraget.

Der havde deltaget 40.000 i jamboreen. Der var masser af billeder fra lejren, men også fra andre steder. Hun havde været hos japansk familie og her fået set en masse andre ting. Der havde været en del dage med høje temperaturer. En dag var de på hike. Temperaturen var 51,1 grader, men hiken var dog ikke så lang. Hun var også med i en ceremoni for 70-års dagen for A-bomben mod Japan. Et interessant foredrag.

Traditionel afslutning med "Nu flyver mørkets fugle ud".

Ref. Bent Schultz

Gildehal med gæster og foredrag

Ca. 30 gildebrødre, gæster og en foredragsholder var denne tirsdag aften mødt på Farmen, til gildehal med gæster og efterfølgende foredrag af KFUM-spejderen Tina, som havde deltaget i verdens spejder jamboreen i Japan i sommeren 2015.

2. gruppe var næsten mødt fuldtalligt op og startede med borddækning og klargø-



ring til vandrehal – Kurt manglede – en vigtig person, da han stod for den forlorne and, som skulle serveres denne Mortens aften. Lidt forsinket mødte Kurt, med sved på panden og lettere stresset, da hans madlavning var blevet forsinket p.g.a. en travl pensionisthverdag med børnebørns pasning o.s.v. – men i vanlig stil og med hårdt arbejde og uden at deltage i gildehallen, fik Kurt fremtryllet en herlig Mortens aften middag.

Efter vandrehallen blev der kaldt til samling i gildehallen, hvor Jens og Søren sad i højsædet fra gildeledelsen og Bent som suppleant for kansleren, Gunner for faneherolden og Tommy for herolden, så det var en amputeret ledelse der denne aften skulle repræsentere gildet for eventuelle kommende gildebrødre – men også denne del af aftenen blev afviklet til alles tilfredshed.

Jens havde gjort sig umage for at finde noget musik og lagt det ind på et UBS stik, men afspilleren ville ikke acceptere stikket, så Jens havde fundet noget andet musik fra sin CD samling i bilen og med lidt munterhed lykkedes det at få afspillet musikken.

Gildemestertalen omhandlede emnet, ”at være Gildebrøder”, hvor Jens kom godt ud i krogene omkring gildebevægelsen og hvad vi foretog os – Jens nævnte at Grethe (FOSSA) havde været proponent for ham, for 25 år siden

og godt kunne have ønsket sig at hun denne aften havde været her, hvor vi måske sagde velkommen til nye medlemmer.

5 minutters Sct. Georg tog Ida sig af – også Ida fortalte om sin spejdertid og om hvordan hun var kommet i gildet, sammenlægningen af 1. og 3. gilde til Suså Gildet. Hvordan gilderne var fulgt med tiden, hvordan påklædningen havde ændret sig fra lange kjoler og smoking til mere almindeligt tøj og sluttelig opfordrede Ida gæsterne til at ”komme med”.

I efterhallen skålede vi et par gange, da vi måtte vente lidt på maden, da Kurt også havde været en tur i byen for at købe remedier til brune kartofler og sovs – men tro mig – det var værd at vente på.

Da kaffen blev serveret, med æblekage som tilbehør, fik Tina endelig lov til at komme til orde og fortælle om en fantastisk spejdertur til Japan. Fortællingen blev krydret med en masse gode billeder, samt mærker, flagsouvenirs fra andre spejdere m.v. Tina havde haft en fantastisk tur, som dog havde været præget af meget varme, til tider over 50 grader, som ind i mellem havde lagt en dæmper på aktiviteterne. Lejren var ikke en traditionel dansk spejderlejr, men gik meget ud på at lære de andre spejders kultur at kende og deres



måde at drive spejderarbejde på, lige som der også var en del udflugter, bl.a. til Hiroshima, hvor de overværede en ceremoni i anledning af 70-året for A-bombens fald – noget der havde gjort stort indtryk på deltagerne. Tinas beretning kunne godt have tålt flere tilhørere og det var godt at møde en ung

pige der var så velforberedt og god til at fortælle.

Klokken blev ca. 22.15, inden der blev sunget godnat og dem der ikke skulle rydde op, kunne køre mættede hjem, både af mad og kulturelle oplevelser – endnu en gang en god gildehal.

Tommy

NYT FRA GRUPPERNE

2. Gruppe

- gruppemøde den 29. oktober.

Hele gruppen var mødt hos Lotte og Kurt – hvad der var aftenens emne, nåede jeg aldrig at blive klar over, men aftenen gik alligevel – de første kørte hjem kl. 22.00 og andre først kl. 23.30.

Vi kom vidt omkring i vores snak om hvad vi havde oplevet siden sidst, men vi havde også en mere alvorlig snak om unge og uddannelse, hvor flere bliver ældre før de kommer i gang med en uddannelse og der derfor bliver færre til at holde hjulene i gang, lige som mange unge begynder på flere uddannelser for at finde den rette hylde og dermed er længere om at blive færdige og blive samfundsaktive. Vi havde ikke den endelige løsning og var heller ikke enige om alt hvad der kom på bordet.

Vi kom også rundt om vores egne uddannelser da vi gik ud af skolen, men var enige om at vi alle havde været målrettede, måske nok fordi vi havde haft nogle forældre der var konsekvente, da vi slap skolen. Vi fandt ud af at vores gruppe er repræsenteret ved følgende job, som grunduddannelse:

- Maler
- Smed
- Tømrer
- Bager
- Butiksassistent
- Revisor
- Fysioterapeut
- Reservedelsekspedient

Flere havde efterfølgende beskæftiget sig med noget andet, men havde hele tiden haft deres grunduddannelse som ballast.



Da kaffen blev serveret, planlagde vi gildehallen, hvor der kom gæster. Vi blev enige om at andesteg ville blive en for stor opgave, da de fleste af os også skulle på job og ikke havde tid, men Kurt insisterede på at det skulle være noget med and og der var mange forslag til forloren and, bl.a. blev der fundet flere opskrifter via nettet, men Kurt skar igennem og sagde han kunne

noget med mørbrad og således beroliget, gik vi i gang med bolle og ost i tryk vished om at Kurt klarede det kulinariske.

Således gik aftenen, hvor vi aldrig fandt ud af hvad emnet var, men alligevel fik en god aften med andre aktuelle emner.

Tommy

3. gruppe

- holdt møde hos Palle den **12. november 2015.**

Vi startede med lidt godt til ganen – både flydende og fast føde.

Inger havde fået 2 bøger og en slipse-nål fra Pops efterladenskaber. Vi blev enige om, at slipsenålen skulle bæres af den siddende gildemester. Vi ville gerne have lavet et egentlig arkiv, hvor også de 2 nye bøger kunne indgå.

I forbindelse med Nytårsgildehallen, hvor vi er turhavende sammen med 2. Gildes gruppe 2, diskuterede vi menuen, som vi fik på plads.

I fortsættelse af sidste møde blev vi enige om, at lave en bod på Hjultorvet, den 5. december, hvor vi vil forære forbipasserende et fredsslys med en lille informationspiece og derved vise vort

ansigt. Vi fik fordelt opgaverne mellem os.

Formanden for Cityforeningen syntes, at det var en god idé og vi kunne få en bod. Efterfølgende er der så sket det at Citychef Anne Steen har meddelt, at vi ikke kan låne teltet, da det skal stå til rådighed for julemanden, og Park og Vej oplyste at der i julemåneden ikke er nogen ledige pladser i og omkring Axeltorv og Hjultorvet.

Efterfølgende er vi så blevet enige om at aflyse det i år, men vil være mere velforberejdede næste år.

Næste gruppemøde er hos Inger, **mandag den 14. december kl. 14.00** og husk at tage en lille gave med.

Bent S



RECEPTION I ANLEDNING AF 2. GILDES 70-ÅRS JUBILÆUM

Fredag den 27. november havde Næstved 2. Sct. Georgs Gilde indbudt til reception på Farmen. Foruden Næstveds borgmester Carsten Rasmussen, stævnedede folk fra det ganske land og Sjælland mod det tidligere husmandssted i Klinteby, som er vort tilholdssted og hjertebarn for mange af os gildebrødre.

Landsgildekansler, gildebrødre fra 4. København og fra Præstø og Vordingborg og distriktsgildemester Lone Erkmann, ja, det er jo ikke muligt at nævne alle der kom. Borgmester og andre of-

ficielle gæster medbragte milde gaver til gildet.

Gildeledelsen havde skabt rammerne for receptionen, og der var rigtig meget med mad og drikke til alle. Sole holdt en flot tale som er gengivet på de næste sider her i bladet, og vi hyggede os alle sammen i nogle timer.

Selvom rumtemperaturen godt kunne have været lidt højere, var der varme i de taler der blev holdt af de gæstende gildebrødre.

Frank

GILDEMESTERENS TALE VED 2. NÆSTVED GILDES 70-ÅRS JUBILÆUM

Velkommen til 2. Sct. Georgs Gildes 70-års jubilæum.

Velkommen til vore gæster fra byrådet, fra Gøngernes Distrikt og fra vore nabogilder.

2. Næstved Gilde stiftedes den 1. december 1945 af 7 gildebrødre fra 1. Næstved Gilde samt 4 nyoptagne gildebrødre.

Den første gildeledelse bestod af bankfuldmægtig Kaj Gregersen (gildemester), repræsentant Arne Juul Christiansen (gildekansler) og bankbogholder Ejgil Pedersen (skatmester).

Gildet fik hurtigt tilgang og var i 1960 nået op på et antal af ca 40. Tilgangen fortsatte og kulminerede i 1973 med 63 gildebrødre.

Fortsættes side 18



Gilderejse 2016

TO BYER – ÉN HISTORIE

Frankfurt Oder og Slubice: Ferie og kultur 14.-20. august

Ud og hjem benytter vi Gedser-Rostock færgen. Morgen- og aftenbuffet ombord på færgen er inkl.

Fra Rostock er der godt 300 km til Frankfurt Oder. Turene går direkte t/r, muligvis med en lille attraktion undervejs. Aftenmåltider arrangeres (som udgangspunkt) på hotellet.

Tvillingebyer, Frankfurt Oder og Slubice

Vi tager på bustur på begge sider af floden Oder. Denne gamle

by, beliggende på begge sider af Oderfloden blev delt efter 2. verdenskrig og blev til tyske Frankfurt Oder og polske Slubice. I dag er Frankfurt atter blevet universitetsby, tre gange større end sin polske tvilling. Begge steder gemmer dog på kulturskatte, som minder om byens sammenhængende og fornemme fortid. Vores hotel ligger i hjertet af Frankfurt Oder og er derfor et godt udgangspunkt til såvel fælles, som individuelle opdagelser, hygge og shoppingture!

Mariakirken, universitetet og koncerthallen

Frankfurt Oder blev grundlagt i 1200-tallet og blev medlem af Hansaforbundet i 1300-



tallet. I 1506 grundlagde man et universitet. Mange bygninger fra disse tider prydede længe Frank-

furts bybillede men blev desværre ødelagt under krigen. Efter krigen viste det kommunistiske regime ikke stor interesse for at genopbygge fortidsminder, men i stedet blev der rejst nye beboelseskvarterer. Først efter 1990 er man begyndt at interessere sig for fortiden. Resultatet er man stolte af i byen. En af de store ting er Mariakirken med verdens berømte mosaikvinduer og koncerthallen, hvor vi skal høre en orgelkoncert.



Spreewald

Skovområde gennemskåret af floden Spree kanaler er ufremkommeligt for almindelige køretøjer, og man benytter sig derfor af "kaner", der fragter såvel personer som varer. Området er kendt for at avle. Der er omkring 1.000 km vandveje, som besejles af pramme, som minder om gondoler. Vi skal på en flodtur gennem det smukke mose- og flodlandskab.

Kræmmermarked og shopping

I Slubice er der et stort, dagligt kræmmermarked, som vi kan besøge, lige når det passer os. Den polske by er for øvrigt en rigtig god handelsby, hvor priserne stadigvæk er billigere end i Tyskland – på næsten alt! Der er ellers gode shoppingmuligheder på begge sider af floden...



Neuzelle kloster og bryggeri

Tyskland er, uden tvivl, med ca. 5.000 ølmærker Europas største ølland. Der findes også fungerende klosterbryggerier med traditioner, som går tilbage til middelalderen! Landsbyen Neuzelle er en lille barokperle, bygget op omkring et Cistercienserkloster, som blev grundlagt i 1300-tallet! Under besøget ser vi en smuk barokkirke, en udstilling af et sensationel arkæologisk fund og skal på rundvisning på klosterbryggeri med ølsmagning – især det sidste er spændende, da Neuzelle munkene er verdensberømte for deres "Anti-Aging-Bier"...

Potsdam og Berlin

Vi er for tæt på Brandenburgs store træpark Berlin og Potsdam til at vi kan ignorere det. En dag skal derfor tilbringes på en tur, som går til begge steder. Især Potsdams rokokohave og slot-



tet Sanssouci ligger inden for vores interesseområde. Hele anlægget er opført i midten af 1700-tallet og er siden opført på Unescos verdensarvsliste, pga. den arkitektoniske og kunstneriske værdi. Ud over overvældende arkitektur ser vi kunstudstilling med Caravaggio og Rubens verdensberømte malerier.



Niederfinow Skibselevator og sejlads på Oder

Kanalforbindelse mellem Berlin og Stettin (Oder-Havel kanal) blev åbnet i 1914 og dengang byggede man en "trappe" bestående af fire sluser. Hurtigt viste det sig, at kapaciteten var for lille, og i 1927 opførtes dagens bådlift. Schiffshebewerk Niederfinow er verdens ældste fungerende i kommerciel drift. Den har en løftehøjde på 36 meter! Konstruktionen er i alt 60 meter høj og har en kapacitet på 11.000 fartøjer om året. Sidste år blev udvidelsen af anlægget afsluttet og vi skal se dette teknologiske vidunder i drift. En dag skal vi sejle på floden Oder – og det bliver arrangeret som en blanding af både natur- og kulturoplevelse.

Pris pr. person: kr. 5.000,-

Inkl. ved min. 40 deltagere: Transport med bus, færge, 6 overnatninger på hotel m. morgenmad, indkvartering i dobbeltværelse, 7x aftensmad, udflugt med dansk-talende/stedkendt rejseleder, dog ekskl. entreer og bidrag til Rejsegarantifonden.

Der er tillæg for: Enkeltværelse kr. 1.000,-, entreer, frokoster, drikkevarer, forsikringer. **Programmet:** Er vejledende forslag, og sker der ændringer samt detaljeret program og hotelliste fremsendes ca. 1 måned før afrejse.



Fortsat fra side 15

Det var derfor helt naturligt, at en gruppe gildebredre brød ud og dannede 3. Gilde i 1974.

Siden har antallet varieret mellem 40 og 50 gildebredre, men i løbet af de sidste 10 år er medlemstallet faldt til i dag 29 gildebredre.

Vor ældste Gildebror Kurt Hansen, har været med i 2. Næstved Gilde siden 1953.

2. Næstved Gilde har sammen med Næstveds øvrige gilder, altid haft en livlig aktivitet.

I årene efter krigen arrangerede man sommerlejre for socialt belastede børn. Gilderne var medstiftere af bloddonorkorpset, og også Børnehjælpsdagene var engang i gildernes regi.

I 1953 overtog gilderne Vandrehjemmet i Næstved, som udover sit formål skabte vort faste mødested indtil 1962, hvor det blev solgt til Næstved kommune.

I 1963 købte vi dette gamle husmandssted, som efter store ombygninger i dag er kendt som "Farmen".

Derved løste vi to opgaver: et møde- og lejrcenter for ungdommen i form af

spejderlejre og lejrskoler samt en ramme for gildernes mødevirksomhed.

Lovkrav m.v. har på det senest betydet, at Farmen er blevet "Den almenyttige forening Sct. Georgsgilderne i Næstved" med en selvstændig bestyrelse, sammensat af medlemmer fra de 2 Næstved Gilder.

Vi har i dag to Sct. Georgs Gilder i Næstved, hvorfra der dannes tværgående laug.

Hyttelaug og Naturlauget er nu tilknyttet Farmen, som arbejdsgrupper som navnet udtrykker.

Et andet laug er Spejderlaug som arrangerer spejderløb og har den nære kontakt med spejdergrupperne i Næstved Kommune.

Goodturnlaug arrangerede oprindeligt kørsel m.v. for sclerosepatienter. Dette blev senere til en tæt kontakt til Herlufholmshjemmet, hvor man har lavet arrangementer til stor glæde for beboerne. Med Herlufholmshjemmets nedlæggelse er aktiviteterne flyttet til Kildemarkscentret, hvor beboerne er glade for vore arrangementer. Sidst, men ikke mindst, er der Loppetorvsudvalget. Loppetorvet bliver afholdt hvert andet år, og overskuddet herfra anvendes til støtte for spejderarbejdet bl. a ved at yde tilskud til lejrdelegation



m.v. Midlerne kan også anvendes til støtte for sociale opgaver både lokalt og nationalt.

Gildernes arbejde er organiseret med en gildeledelse, som vælges hvert andet år og medlemmerne opdeles i grupper, som ligeledes opbyrdes hvert andet år. Ligesom spejderbevægelsen grundlæggende spejderlov og spejderløfte har vi i gildet en gildelov og et gildeløfte.

Som en vigtig del af vort arbejde afholdes 5-7 gange om året en gildehal, hvor kun gildets medlemmer i princippet kan deltage. Det er her rammen dannes om optagelser og aflæggelse af løfter ud fra et fastlagt ceremoniel.

Da Gildebevægelsen har sin rod i spejderbevægelsen og dets idegrundlag er gildehallen et vigtigt middel til at inspirere gildets medlemmer til at efterleve dette formål.

Her på 70-års dagen er det vel også relevant at se på hvad fremtiden vil byde på for vort Gilde?

Det er vel ingen hemmelighed, at med 29 medlemmer med en gennemsnitsalder på 74 år ser fremtiden lidt mørk ud. Skal vi se på årsagerne til den manglende tilgang kan det være de færre spejdere i 1980-90 med de små årgange og en anden vægtning af friluftslivet, især i enkeltmandssammenhænge.

Vi tror heller ikke på at yngre medlemmer skal have interesser ud over spejderarbejdet fælles med os. Hvor tit hører man ikke "Da jeg var spejder..." eller som jeg hørte omkring gruppearbejdet formål: Skal vi tale om børn eller er det børnebørn? Familieferier eller kulturrejser for pensionister?

Mulighederne i et gammelt gilde som vores er nok begrænsede, men der åbnes nogle muligheder! Der er igen tilgang til spejderarbejdet og den ide som blev skabt for mere end 100 år siden er stadig værdsat.

Men de nye gildebredre skal danne deres egne grupper og måske et nyt gilde og herfra bygge videre. Gør de det, betyder det vel ikke noget om vi om 10-15 år skal nedlægge vores gilde.

Det kan måske lyde lidt trist på en festlig jubilæumsdag, men det er nok fremtiden!

Tak for fremmødet i dag.

En glædelig jul og et lykkeligt nytår ønskes alle i gildet, med tak for året der gik.

Redaktøren



Deadline for næste nummer er tirsdag den 26. januar



NYT FRA GRUPPERNE

1. Gruppe

Vort gruppemøde i november var dels henlagt til Faxe Bibliotek og derefter hos Tove og Ole i Næstved Bymidte.

Arangementet på Faxe Bibliotek hed ”Halfdan. Livet er en morgengave”. Det var en voksen-cabaret med Halfdans kendte viser.

Noget om Helte, Noget om Kraft, Noget om Kammermusik, Noget om Jungeliv, Noget om det slemme Skønne osv. Det hele blev fremført af sanger/skuespiller Allan Høier og Erik Aksel Wessbergs. Ja vi fik naturligvis også mange af Halfdans børnesange/rim at høre, de fleste var nok kendt af os, men rigtigt morsomt at opleve på skuespillerens sjove måde.



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Christian Kjeldgaard</i>	20. dec.
<i>Elke Høegh</i>	22. dec.
<i>Grethe Munk</i>	26. dec.
<i>Jens Koefoed</i>	31. jan.

HJERTELIG TILLYKKE

Vi hørte også lidt om Halfdans noget barske barndom/opvækst, hans store held at komme på en Højskole, hvor hans gryende talent fik næring til at udvikle sig. Hvis nogen synes at vi hører rigtig meget om Halfdan Rasmussen i år, så skyldes det at det er 100 år siden han blev født. Iøvrigt var det på Christianshavn. Og som sagt under noget anderledes vilkår end dem vi kender fra ”Huset på Christianshavn”.

Efter mødet kørte vi til Næstved hvor Tove hurtigt fik sat mad på bordet og Ole drikkelse ditto. Vi havde nogle hængepartier omkring Julegildehallen, hvor vor gruppe er turhavende. Hvem der sagde noget, hvilke sange der skulle synges i efterhallen, og ikke at forglemme mad, drikkelse, juletræ, julepynt, lys m.v. Meget nævnt og sikkert noget glemmt, vi får se.

Vi fandt også ud af at fordele glæderne (retterne) til vor næste møde som, er gruppens julefrokost. Og det er iøvrigt sendt til os pr. mail af vor gruppeleder Hans K.

Julefrokosten er hos **Kirsten og Kurt Bronè, lørdag den 12. december kl. 13.00.**

Refr. Ole W.



2. Gruppe

Gruppemødet den 17. november blev desværre aflyst.

Næste gruppemøde den **11. december holdes hos Hanne/Frank kl. 14.**

Erling

3. Gruppe

Vi havde møde hos Anne-Lise og Jens **torsdag den 19. november kl 13.00.**

Vi manglede desværre Jytte, da der havde indsejlet sig lidt misforståelse med hensyn til afbud/afhentning - Ærgreligt!

Vi startede mødet helt traditionelt med lidt spisning. Derefter gik vi over til planlægning af næste møde: Julemødet! Det holdes hos Grethe og Ole Munk, og diverse kulinariske opgaver blev fordelt mellem gruppens medlemmer.

Jens havde været til bisættelse af en tidligere Gildebroder, Poul Rather. Poul har været med i Susågildet i en år-række, og har gjort et godt job i bl.a. Naturlauget. For et par år siden meldte hans kone ham ud af Gildet pga Pouls mentale tilstand. Det er jo en sygdom, der rammer i flæng, og her var det så Poul. Vi var to fra Gilderne, der sagde farvel til Poul. Fossa og undertegnede. Jeg følte mig trist ved at det er med-

lemskontingentet der afgør om man følger en gammel Gildebroder det sidste stykke vej!

Næste møde var på plads. – Anne-Lise viste os sin billedproduktion. A-L maler med akrylfarver, både lidt abstrakt men mest malerier fra naturen, skov og strand. Der går megen god tid med det, siger A-L. Når der er gang i penslerne er alt andet ude af hovedet, -og det er mentalt godt, siger A-L.

Næste møde er hos Grethe Munk i Karrebæksminde. *Jens*



JULEGILDEHAL

på Farmen
mandag den 7. december

Vandregildehal kl. 19.00,
derefter gildehal.

Gruppevis tilmelding til
Hans Köser
mail: hans.koser@stofanet.dk



I-DAG

- lørdag 7. november i Sognegården, Haslev

Se også side 3

Det var ikke noget prangende fremmøde fra de 2 Næstvedgilder til I-Dagen. Der var ialt 3 gildebredre + 1 ægtefælle, ingen fra Susågildet.

Man må ellers sige at der var blevet reklameret flot for mødet, og de 2 foredragsholdere, Henning Jahn(HJ), pensioneret udviklingschef inden for forsorgen og Lasse Jensen (LJ), medie-mand med et CV der vil gøre enhver journalist misundelig. Det lød jo godt og det blev det.

HJs foredrag hed "Fra deportation til medborger". HJ var i 1970 blevet ansat som elev på det der dengang hed Ebberødgård, en anstalt for såvel åndsvage børn som voksne, og andre udviklingshæmmede.

Det vil gå for vidt at refererer alt, her er et lille udpluk. Man isolerede disse mennesker på store anstalter. Man sagde til forældrene: Giv os børnene og glem dem. Mange blev tvagssteriliserede, kvinder og mænd man mente var moralsk defekte, blev dels anbragt på Sprogø og på Livø. Omkring 700 udviklingshæmmede, herunder børn helt ned til 6 års alderen fik foretaget "Det hvide snit". HJ fortalte meget levende og faktisk meget skræmmende om udviklingen

i behandlingen af vore svage medborgere. Ja man skulle langt hen i 70'erne før de nævnte metoder med videre blev menneskelige. Et afsnit i vor historie vi absolut ikke kan være bekendt. Gå ind på WWW.forsorghistorien.dk og læs og besøg museet Rosenkildeparken (tidl. Andersvænge) i Slagelse.

Puha, oven på foredraget var det godt at få en god frokost med pause. Vi fik noget at tænke over, det fik vi også med Lasse Jensens foredrag "Fra massemedier til en hel masse medier". Medieudviklingen i DK. Et godt foredrag, men med min alder taget i betragtning, med for mange tal. Nogle kan jeg dog huske: I 1960 var der 1.260 dagblade i DK, nu er der ca. 30. TVA, ja flere nyhedstasjoner (TV2 m.fl.) bragte nyheder døgnet rundt og vor egen TV2 News ikke at forglemme.

At man så engang imellem kom lidt galt afsted, måtte vi finde os i. Og nu kan man, via sin computer, ipad m.v., holde sig opdateret med hvad der sker her i landet og over alt i verden. Ja de gamedags papir-aviser har det svært. Og "de unge mennesker" måtte endnu engang stå for skud. De læser helt bestemt ikke aviser, ikke engang den lokale. En enkelt avis havde dog



fremgang, det var Kristelig Dagblad, det havde fundet ud af hvad der interesserede deres læsere. Den var blevet en nieceavis, derfor fremgang.

LJ havde indtil nu ikke kommet med nogle politisk ukorekte udtalelser, men de kom nu. Først fik Mette Frederiksen en omgang, LJ mente at hendes sidste udtalelser om flygtninge, ville for ca. 10 år siden ført til oprør i hendes parti, samme mening havde LJ, (så stod lige), om de udtalelser der nu kom fra det el-

lers så liberale parti Venstre, altså om samme emne. (hvad mon Poul Harling og andre tidligere Venstre-statsministre, minus??) siger jeg.

Mødet med LJ sluttede hurtigt efter foredraget. Han meddelte at nu skulle han gå for at nå sit tog, bil kørte han ikke.

Vi kunne så nu køre stille hjem, en hel del forvirret, men meget klogere på emnerne, og det er vel tanken med I-Dag.
Referent Ole W.

"JUBILÆUMSFEST VAR BARE KVALITETSTID"

Hvor var det bare synd for dem, som ikke kunne deltage i 2. gildes jubilæumsfest **lørdag den 28. november.**

Det er nemlig det helt rigtige udtryk om festen som overskriften fortæller. Sang, latter og højrøstet tale er altid en god indikator for festligt lag.

Den helt rigtige cocktail, med flot pynkede borde, flot pyntede gildebredre (udvendigt altså), kabaretunderholdning, dejlig mad og drikke, fantastisk dansemusik og veloplagte deltagere, som udgjorde det, som vi alle har set frem til, en fest for gildebredre når det

er allerbedst, og som vi vil huske på i lang tid fremover.

Dette blev bakket op af en veloplagt gildemester, der holdt "sit livs tale", talen er i nogen grad gengivet andet sted i bladet, idet "Soles" tale ved denne lejlighed var næsten identisk med den tale, som han holdt ved receptionen.

Tak til "festpigerne" for en formidabel og virkelig dedikeret indsats og jeg kan fortælle, at de tilknyttede ægtemænd også var TRATTE efter den sene oprydning, og havde ømme danseben dagen derpå.
Frank



PRÆSTØ GILDE 70-ÅRS GILDEJUBILÆUM

Sct. Georgs Gildet i Præstø havde 70-års jubilæum **onsdag den 25. november**. Det skulle fejres!

Derfor blev der nedsat et 8-mands udvalg til at planlægge og afvikle festlighederne. Udvalget, der havde arbejdet og haft travlt siden marts måned, var nået frem til at dele festlighederne i 2 dele. Først at holde en **reception, mandag den 23. november** i spejderhytten på engen i Præstø mellem kl. 16 og 19. På selve dagen at holde en **festgildehal**

Spejderne bragte gave



i **Præstø kirke onsdag den 25. november kl. 16.30** og med efterfølgende **middag i fællessalen** på Rødegaardsvej i Præstø kl 19.

Ved receptionen den 23. november mellem kl. 16 og 19

- havde omkring 70 Gildemestre og gildebrødre fra eget gilde og vore nabogilder taget mod invitationen og byens spejdere i flere farver DDS og De grønne Piger.

Spejderne fik gave



Festgildehal i Præstø Kirke

I takt med at gæsteantallet steg, øgedes også antallet af gaver på gavebordet. Det blev en dejlig og glædelig dag for det jubilerende gilde i Præstø. En dag der vil gå frasnagn om i lang tid.

Ikke mindst fordi borgmester Knud Larsen deltog i festlighederne og udtrykte i sin tale stor sympati for gildebevægelsen. Han sluttede med at overrække kommunens gave til jubilaren.

Vores 2 spejderkorps var specielt indbudt for at få overrakt et gavebrev på kr. 5.000.

Festgildehal i Præstø Kirke den 25. november

Et næsten fyldt sideskib i Præstø Kirke overværede Sct. Georgs gildets 70-års festgildehal. Det var en stor oplevelse for dem som overværede det. Mere festligt kunne det ikke gøres. Faner fra DDS, De grønne Piger og fra Gildet selv blev ført ind i kirken medens Kirkens voksenkor sang

Mestertale af Rika Ramsey og tale af sognepræst Hans Jørgen Østergaard og ikke mindst korets medvirken var et særligt festligt højdepunkt.



Riber ridser historien op

Festmiddag

De 35 deltagere i festmiddagen fik en helt speciel oplevelse. Med en lækker buffet, taler, operaunderholdning, og ikke mindst venskabeligt og hyggeligt samvær med fællessange.

Underholdningen var en overraskelse. Den bestod af den kgl. operasanger Torleif med klaverledsagelse.

Blandt talerne var LGM Helmut Werth, DGM Lone Erkmann og GM fra 1. Vordingborg Gilde. Alt sammen under kyndig ledelse af gildets toastmasters Bjarne Jensen.

En festdag som ingen af deltagerne vil glemme lige med det første. En festdag af de rigtig store, en festdag som festudvalget skal have megen ros for.

Riber

Bjarne styrede festen



PRÆSTØ SCT. GEORGS GILDES 70-ÅRS JUBILÆUM

Fejringen af fødselsdagen begyndte med en reception i Spejderhytten på selve dagen **den 23. november**

Flere end et halvt hundrede granulanter mødte op, bl.a. borgmester Knud Larsen, som overbragte en kontant gave fra Vordingborg Kommune. I sin tale udtrykte han stor glæde over Gildets virke og fremhævede vigtigheden af frivilligt arbejde som bidrag til sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Mange andre af de fremmødte medbragte gaver. De yngste brugere af spejderhytten mødte således op med en gave, valgt ifølge princippet: Man skal give noget, man selv ville glæde sig over at få. Gaven var en stor kurv med søde sager.

I anledning af jubilæet besluttede Sct. Georgs Gildet også at GIVE en gave i form af en check til hvert af de spejdergrupper, der har hjemsted i Spejderhytten.

Fortsættes næste side



Kitty - Lis Holm - Niels Anton



Repræsentant fra Vordingborg - Distriktsgildemesteren

Kitty Jørgensen





Festen fortsatte om onsdagen med en højtidelig, offentlig gildehal i Præstø Kirke.

Tredie trin i fødselsdagsraketten var et brag af en fest for gildebrødrene med ledsagere og inviterede gæster.

Lis

Kongelig underholdning



Deadline for næste nummer er tirsdag den 26. januar

Midt i den koldeste vinter gik det op for mig, at jeg selv rummer en uovervindelig sommer.

Albert Camus (1913-1960)




NYTÅRSGILDEHAL

Onsdag 6. januar kl. 19.00
hvor Annette bliver optaget som væbner.

I eftergildehallen serverer vi tærter med tilbehør.

Gruppevis tilmelding til **Marjun inden jul.**



GILDEMØDE

- mandag den 16. november 2015

Gildets medlemmer og gæster fik en spændende og tankevækkende oplevelse, da aftenens foredragsholder tyskfødte Lutz Crenzien berettede om sin barndom og flugt fra krigen, og sin opvækst og karriere i Danmark.

Lutz begyndte sin fortælling fra april 1945, hvor sovjetiske tropper var på vej mod Berlin. Lutz på 11 år og hans to brødre på 8 og 15 år boede sammen med deres viljestærke og handlekraftige mor i Berlin-forstaden, mod nordvest, Nauen. Lutz mor var dansk gift, og havde dermed dansk pas, men stedfaren arbejdede under krigen i Norge.

På trods af en aftale med bedsteforældrene om at blive i Nauen, benyttede Lutz mor chancen til at flygte, da hun fik tilbuddet om transport, på en artilleripjece, da en undvegen artillerideling kørte gennem Nauen fra Berlin. Transporten førte til byen Kyritz cirka 55 km nordvest for Nauen, og her så den 11-årige Lutz resultatet af det tyske militærpolitis "rettergang" deserterør hængt i vejtræerne. Et billede der er printet så skarpt, at det er umuligt at fjerne fra hukommelsen.

Dagen efter fortsatte turen, nu med hest og vogn, 70 km. til byen Parchim.



Redaktøren takker for godt samarbejde i årets løb og ønsker samtidig alle gildebrødre og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn til nytårsgildehal mandag, den 11. januar 2016 kl. 19.00.

Inger



Undervejs på turen blev rækken af hestevogne, angrebet af amerikanske jagterfly, og kun kuskens snarrådighed, en polsk krigsfange, reddede dem ved i stor hast, at køre væk fra kolonnen.

På tredjedagen, et kort stræk videre til næste by, Spornitz hvor de bliver indkvarteret på et husmandssted, et ophold der kom til at vare mere end en måned. Her oplevede de sovjethærens fremrykning mod vest. Først de veldisciplinerede Donkosakker med deres imponerende evner til hest. Herefter de totalt udisciplinerede mongoltropper der plyndrede og voldtog. De stjal blandt andet vandhaner, som de flåede ud af væggene, i den tro at de nok ville virke når de kom hjem. I Spornitz var officerskorpset fra sovjetrepublikken

Ukraine, og da to af de voldtagne kvinder klagede deres nød til øverste officer, blev de mongolske soldater stillet op til identifikation, hvorefter de udpegede gerningsmænd øjeblikkelig blev henrettet med nakkeskud.

Moderens mål var dog stadig Danmark, og ved hjælp af et dansk pas kom de med en engelsk lastbil, som på listig vis, smuglede dem over den imaginære grænse der var opstået hvor amerikanske og sovjetiske tropper mødtes. Herfra kom familien så videre til det udbombede Hamburg, og helt usædvanligt med De Hvide Busser til Kruså.

Et helt nyt liv begynder nu for de tre drenge. Deres stålsatte mor styrker sit helt unikke sprog talent ved, på trods af en bibliotekars protester, at læse Morten Koch. Og med stor handlekraft fik hun sig selv og sine drenge integreret i det sønderjyske samfund, blandt meget andet ved hjælp af Det Danske Spejderkorps. Alle tre brødre fik efterfølgende flotte karrierer i det danske militær.

Tak for en helt speciel aften.

Anni 2. gruppe



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

<i>Alfred Sørensen</i>	22. dec.
<i>Karsten Sørensen</i>	21. jan.
<i>Jytte Hølund</i>	26. jan.

HJERTELOG TILLYKKE



GILDERÅDSMØDE

- mandag den 25. januar kl. 19.00

BEMÆRK:

Hos Elna, Platanvej 34, 4780 Stege.

Gildeledelsen

**Deadline til nr. 1
er tirsdag den 26. januar**



NYTÅRS- GILDEHAL

**i Hytten
mandag den 11. januar kl. 19.00**

Efter gildehallen er der vandrehal, spisning og kaffe/kage.

Vi glæder os til at byde jer velkommen i det nye år.

Tilmelding til **Jytte**
senest 4. januar.

1. gruppe



Gildets medlemmer med ægtefælle/ledsager indbydes herved til gåtur, julefrokost samt

JULEHYGGE

søndag 6. december kl. 11.00.

Vi mødes på parkeringspladsen ved spejderhytten på Pilevej.

Vi skal ud at gå en tur – kort eller lang, det bestemmer man selv.

Ved spejderhytten slutter vi af med noget varmt at drikke og de, der ikke ønsker at gå tur, mødes med os andre i Hytten i Tøvelde kl. 13.00

Pris for gildets medlemmer: **kr. 25,00** og øvrige **kr. 125,00**. Drikkevarer kan købes.

Tilmelding til Kirsten på tlf. 2242 3579 eller på mail **senest den 30. november** – gerne før.

*På gensyn
2. gruppe*



KALENDEREN

December:

Sø.06. Julemøde 2. gruppe

Januar:

Ma.04. Grp.møde i 1. gruppe Inger

Ma.11. Nytårsgildehal 1. gruppe

Ti.12. Nytårskur – Kurt Muusmann

Ma.18. Grp.møde i 2. gruppe Elna

Ma.25. Gilderådsmøde

Ti.26. Deadline Nøglen

Februar:

Ma.08. Gildemøde 2. gruppe

Ti.23. Deadline Nøglen

Ma.29. Grp.møde i 2. gruppe Kirsten

Marts:

Ma.14. Gildeting 1. gruppe

Ti.29. Deadline Nøglen

April:

Sø.10. Ledelsesseminar

2. Vordingborg

On.13. Hytterengøring - alle

Ma.25. Sct. Georgsaften 2. gruppe

Ti.26. Deadline Nøglen

On.27. Kratrydning - alle

Maj:

Ti.24. Distriktsgildeting

2. Vordingborg

Ma.30. Gilderådsmøde

Juni:

Sø.05. Sommertur/Vordingborg

Ti.07. Friluftsgildehal Fakse

Ti.07. Deadline Nøglen

Ma.13. Sommertur 1. gruppe

August:

Ti.16. Deadline Nøglen

September:

Ti.20. Deadline Nøglen

Oktober:

Ti.27. Deadline Nøglen

November:

Ti.29. Deadline Nøglen