




NR. 1 - JANUAR 2016 - 47. ÅRGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet	2. Næstved	Præstø	Stege
9. februar Gildehal	8. februar Gildemøde	3. februar Gildemøde	3. februar Gildemøde i Vdb.
8. marts Gildeting	7. marts Gildeting		14. marts Gildeting

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139  
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved  
 k-a-j@stofanet.dk

**2. Næstved**

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717  
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved  
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

**Præstø**

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009  
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø  
 E-mail: menko@centrum.dk

**Stege**

Inger Jensen, tlf. 5581 5345  
 Storegade 37, 4780 Stege  
 mogensjensen@advokatstege.dk

**Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør**

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649  
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved  
 kalbyrisvej99@gmail.com

**Deadline til nr. 2, 2016**

25. februar.

**Forside:**

*Plets kud!!!. Se side 20.*

I troede garanteret at LGT2015 var et overstået kapitel. Det er det så ikke...!

I den netop overståede week-end, mødtes mange af de personer der havde været involveret i planlægningen og afviklingen, til en form for evaluering af indsatsen. Hvordan det spændte af, kan læses andet sted i bladet. På denne plads vil jeg hilse et udvidet samarbejde mellem gilderne i distriktet velkommen. Vi er et stort distrikt; javist, men vi har dog, i de knap 2 år vi arbejdede sammen om LGT, vist, at selvom vi kommer fra hhv. Stege, Vordingborg og Køge som de geografiske yderpunkter, kan man sagtens samarbejde. Meget kan heldigvis klares med mail, og resten pr. telefon. Men hvad skal vi samarbejde om?

På mødet i søndags blev der fortalt om mange spændende aktiviteter i de enkelte gilder. At være med til at udvikle dem til distriktsarrangementer, som også involverer de voksne spejdere og hjælpere, bliver en spændende udfordring. Hvem ved, måske kan vi ligefrem, på sigt rekrutterer nye gildebredre af den vej.

Så får vi endnu mere at skrive om på vores hjemmesider, twitter, facebook og hvor vi ellers færdes på de sociale medier.

*Godt nytår  
Kurt J*

**DISTRIKTGILDEMØDE PÅ FARMEN**

- 24. januar 2016

28 gildebredre fra Gøngernes distrikt havde sat hinanden stævne på Farmen for dels at evaluere Landsgildetinget og dels at inspirere hinanden til fremtiden.

Distriktsildemesteren, **Lone Erkmann**, bød os velkomne og ridsede dagens program op.

Derefter fil **Leif Jylov, 3. Vordingborg** og projektleder for LTG, ordet. Der var ros og tak til os alle for indsatsen i forbindelse med LTG, og han havde også modtaget megen ros fra nogle af deltagerne. Det var heller ikke uvæsent-

*Lone Erkmann*



*Leif Jylov*

lig i forhold til succesen, hvordan Leif havde ledet processen.

**Kurt Muusmann, 2. Næstved** og ansvarlig for budget og regnskab i forbindelse med LTG, kunne også dele ros ud til de enkelte grupper, der havde været gode til at lave et retvisende budget. Dette betød et regnskab i god balance. Leif fortalte, at landsgildemesteren havde sagt, at de, der havde deltaget i planlægning og gennemførelse af LGT var velkomne til en gratis weekend på Tydal.



Kurt Muusmann

Derefter gik vi over til det andet store punkt på dagens program: **inspiration til fremtiden** og dermed til, hvordan vi får flere nye gildebredre. Et punkt, som har været drøftet lokalt, distriktsmæssigt og på landsplan siden 1986! Det førte til følgende kommentarer:

- en diskussion om brug af de elektroniske medier (hjemmeside, facebook osv.). Virker det, hvis ikke vi har en "vare at sælge"? Det blev nævnt, at det var vigtigt at skabe en nyhedsstrøm f.eks. på distriktsplan, da det vil give mere end i det enkelte gilde m.h.t. de aktiviteter, der finder sted.
- der er brug for en "ensartethed" på landsgildeplan i forhold til, at nye

ynge medlemmer kan danne en ny og formel gildebrevægelse. Der blev givet udtryk for et parallelforløb, så man både tog hensyn til de ældre gildebredre, der gerne vil bevare ritualer m.v., og til de nye, der ser anderledes på verden og har andre ideer.

- Det rejste naturligt spørgsmålet, om fornyelsen skal begynde nedefra eller ovenfra.
- Det er vigtigt, at vi gør det vi siger, og at vi tænker fremad ikke bagudrettet.
- Der blev givet et eksempel på, at det er svært for børnefamilierne at komme hjemmefra. De mangler pasning. Den kunne nogle af os levere.

I invitationen var der givet forskellige ideer til aktiviteter, som har været prøvet/finder sted rundt om i gilderne. Disse oplæg blev nærmere beskrevet.

- **Torben Lerbech Jensen, Køge**, fortalte om deres **Gilderally**, hvor de inviterer seniorer, spejderledere og gildebredre. Det foregår nu i maj måned. Et opgaveløb, der køres efter forskellige informationer og på tid. Der er strafpoint, hvis man kører for hurtigt eller for langsomt. Undervejs er der dels forskellige opgaver der skal løses og dels bogstaver langs



vejsiden, der skal noteres. Turen er ca. 70 km ad små veje. Bagefter spiser man de medbragte madpakker og uddeler præmier. Dette arrangement har givet flere "ynge" gildebredre.

- **Jens Østergaard, Suså Gildet**, indledte med at fortælle, at de optager 7 nye gildebredre i februar, og at det er en promise af Danmarks befolkning, der er med i Sct. Georgs Gilderne. Derefter sagde han noget, der blev fremhævet flere gange i løbet af dagen:

### Kik dig i spejlet. Det begynder med os selv! Gør det, der virker for dig!

Man snakker meget uden at gøre noget hver især. Gå efter alle dem, der kan sympatisere med det vi foretager os. 35-årige og opefter.

Derefter nævnte han de arrangementer i Suså Gildet, der har givet den udadvendte kontakt:

1. **Loppetorv**, hvor man har fået hjælp af spejdere og forældre.
2. **Femkamp**, der har kørt i 3 sæsoner. Her inviteres spejdere til ludo, dart, kongespil, petanque, gamle lege, skydning osv. Konkurrencerne kører over 5 aktiviteter og 5 aftener i løbet af gildeåret. Her får deltagerne kendskab til gildet og hinanden.

3. **Suså Gildet** inviterede 14 potentielle gildebredre til en middag, viste dem gildehallen og fortalte om de forskellige arrangementer. Senere inviterede de dem til en gildehal, og endelig til en introduktion om optagelsen. Jens gjorde opmærksom på, at det forpligter både de gamle gildebredre og de nye, der skal bruge deres netværk, så kendskabet til gildet breder sig som ringe i vandet.

Efter en dejlig middag gik vi videre i programmet med at høre om:

- **Dragedag**. Odense flyver stadig i forbindelse med et arrangement i Odense, der hedder "Fjordens Dag". Det kunne man også gøre mange andre steder, altså koble sig på et andet større arrangement, og så lave drageflyvning for forskellige aldersklasser og i forskellige dragesværhedsgrader. Lone Erkmann nævnte bl.a. projektet "Køge Kyst". Hun nævnte også mulighed for at få sponsoreret nogle af udgifterne hertil.
- **Rollespil**. Her fortalte **Tove Givskov, Køge**, om de unges store interesse herfor og at firmaer også bruger rollespil. Man kunne evt. få en instruktør til at hjælpe med at arrangere det. Tove understregede, at det var vigtigt, at gå på tværs af gilderne i distriktet, og at vi er åbne over for hinanden.



- **Drageskydning.** Her viste det sig, at der var i hvert fald to former herfor. **Riber fra Præstø** fortalte om Aalborgs drageskydning, der kræver våbentilladelse og minder om lerdueskydning. Lone fortalte om et københavnergilde, hvor det var tegninger af drager og brug af dartpile.

**Jens Østergaard, Suså** foreslog, at man lavede et distriktslaug, der arbejdede videre med ideerne, og at det skulle munde ud i et arrangement. Lauget blev nedsat med følgende medlemmer:

*Lone Erkmann,*

*Kurt Jakobsen og Jens Østergaard, Suså,*

*Conny Gertsen, Malene Erkmann og Frida Eyjoffsdottir, Køge, Elna Christiansen, Stege.*

Der blev efterlyst mere om gildernes humanitære arbejde lokalt. Her blev nævnt, at Vordingborggilderne donerer penge til spejderledernes uddannelse, Susågildet laver Troldelejr for de ”ferieløse” 8-11 årige en uge i juli. Tidligere var gilderne kendt lokalt for at oprette bl.a. børnehaver, senere for det internationale arbejde og nu for....

Det blev understreget, at det er vigtigt at gildets indre liv fungerer. Det er en forudsætning for, at vi kan få nye gildebrødre.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man i gildet kan møde voksne på tværs af de cirkler, man ellers bevæger sig i. Der er i gildet mulighed for voksensamtaler.



**Malene Erkmann og Frida Eyjoffsdottir, Køge** vil afholde en 3 timers seance, hvor man vil kunne nå at lave en hjemmeside. Conny Gertsen og Lone Erkmann finder en dato og melder den ud til gilderne i distriktet. Inden skal deltagerne have gjort sig klart med eget gilde, om man vil bruge 200 kr. årligt på en hjemmeside.

**Kurt Jakobsen** sluttede af med at understrege, at nu havde vi igen nedsat et laug. Det kan vi skrive på hjemmesiden eller facebook, men hvad skal vi skrive? Hvad har vi besluttet? Hvad blev resultatet? Hvem skal læse programmet på hjemmesiden? Hvem finder på at taste os? Sct. Georgs Gildet er det, vi hver især gør det til. Sct. Georgs Gildet

skal være interessant. der skal ske noget. Det skal være spændende. Vi kan ikke bare sidde på vores ”bagdel”.

Der skal laves mange arrangementer. Det er det lange seje træk, der skaber forandringer og dermed nye medlemmer.

**Gør noget og fortæl om det, når vi har gjort det.**

**Konklusion:** Der blev nedsat et laug, og der blev aftalt en seance om udarbejdelse af hjemmesider. Endelig blev det aftalt, at man skulle møde på Tydal og høre om/arbejde videre med/evaluere resultatet af laugets arbejde.

*Inga G., Faxø*

## GILDEREJSE 2016 – TYSKLAND

### 7 dage 14.-20. august 2016

*Vi er næsten fuldtallige, men der er altid plads til 5 mere!*

Gilderejsen går i år til **Frankfurt Oder og Slubice - Spreewald.**

**Pris 5.000 kr.**

I år får vi mange spændende oplevelser – og frem for alt tid til at nyde dem og tid til afslapning og hygge!

Så har du brug for dejligt samvær med glade gildebrødre og gode rejsevenner – så lad mig høre fra dig!

Venlig hilsen

Ruth Lundstrøm Rosfeldt / 5650 2710 – [ruth-allan.rosfeldt@pc.dk](mailto:ruth-allan.rosfeldt@pc.dk)



## NYTÅRSGILDEHAL 2016

Vejret var klart og der var let frost, da 40 gildebredre fra 2. Gilde og Suså, mødte til Nytårgildehal på Farmen, **tirsdag den 19. januar.**

Parkeringspladsen, vejen og området foran huset, var glat som en skøjtebane, så det var med forsigtighed der blev gået fra bilerne til hoveddøren. Heldigvis kom alle ind til vandrehallen i god behold, hvor der blev serveret køligt vin og snacks – snakken gik livligt, der blev givet håndtryk og sagt godt nytår, lige som der blev talt om kommende arrangementer. Rammerne

og stemningen var lagt til en god Nytårgildehal.

Suså Gildet leverede embedsmænd til denne aften – alligevel var det lidt overraskende, at det var Kurt der ved hjælp af Heroldstaven, kaldte fremmødte sammen og bad dem tage plads i gildehallen – normalt skulle det være Lotte, som også var til stede – men der kom en forklaring senere på aftenen. Til tonerne af ABBA ”HAPPY NEW-YEAR” fandt deltagerne deres yndlingspladser i hallen og det var dejligt at se en næsten fyldt sal.

### 2. Gildes gruppe 2 stod for den flotte borddækning



Efter de indledende ceremonier, gik Jens i gang med sin gildemestertale, hvor han kom ind på vores værdier og ændrede holdninger, respekt for hinanden, respekt og forståelse for flygtninge m.v. – en meget inspirerende tale, som bliver gengivet i dette nummer af NØGLEN.

Jens kom også på en sjov og humoristisk måde ind på sin egen ”kamp” og de udfordringer der havde været i 2015 – nemlig kampen om nedsat vægt og nye jobmuligheder og ingen tvivl om at de mistede kg kan ses på Jens.

Efter en således god, inspirerende og til tider morsom tale var det igen tid til et stykke musik – denne gang med London Philharmonic Orchestra, som spillede Pomp and Circumstance March No 1 (Land of hope and Glory) – et festligt britisk stykke national musik.

Herefter var det tid til aftenens overraskelse og årsag til at Lotte ikke var Herold – nemlig at Lotte havde 25-års Gildejubilæum – noget som jeg, som ellers er i gruppe med Lotte ikke anede noget om. Jens talte om Lottes gildetid og hendes aktive medlemskab gennem 25 år, hvorefter Jens, efter en del fam-

len, fik anbragt 25 års nålen på Lottes højre bryst – uden at stikke hende.

Anne holdt 5 minutter Sct. Georg og læste en lille sød historie om hvordan fuglene valgte deres konge. Det blev fuglekongen, som ved kløgt og listighed, var den fugl der kunne flyve højest, ved at gemme sig i ørnens fjerpragt og så lette, lidt højere da ørnens havde nået sin højde – en historie med morale.

Tommy blev bedt om at læse Gildeloven, hvorefter hallen blev lukket med



25-års jubilaren, Lotte



et stykke musik, som jeg i skrivende stund ikke kan huske.

Gildehallen varede over en time og vi sang ikke andet en de sange der hører sig til, når fanen rulles ud og rulles sammen igen.

Således mættet af ord til det åndelige, satte vi os til bords således at maverne også kunne blive mættet.

2. Gilde, 2. gruppe, havde dækket et flot nytårsbord og havde sikret at de 2 gilders medlemmer blev blandet, så vi undgik klikedannelser.

Suså Gildet, 3. gruppe, havde sørget for det kulinariske og heller ikke denne gang, svigtede de vores forventninger – der blev serveret varmrøget laks på spinatbund, med tilhørende pillekartofler og lunt brød – lækkert, lækkert.

Til kaffen, havde Kurt (2. gruppe Suså) frembragt de lækreste og flot pyntede kranskekager, som blev modtaget med stor begejstring og mange fik op til flere stykker af dette lækre hjemmebag.

Der blev udråbt et par tjikker likker, for Lotte og dem der havde været turhavende, men ellers stod efterhallen på megen snak og grinen.

Ca. kl. 22.00 samledes vi til afslutningssang i stearinlysenes skær, hvor

vi sang ”Nu flyver mørkets fugle ud”, hvorefter vi sagde farvel efter en dejlig aften.

Nu manglede der bare oprydning og turen fra huset til bilerne på isglatte gangveje – men så vidt jeg har hørt kom alle helskinnede hjem.

**GODT NYTÅR - 2016 er i gang.**

## SENIORLAUGET

Seniorerne var, som afslutning på året, samlet til julefrokost hos Marianne og Kurt Muusmann. Menuen stod af Kurts hjemmesaltede sild samt højt belagt smørrebrød og, ikke at forglemme, diverse snaps.

En rigtig hyggelig eftermiddag.

Som start på det nye år, var seniorerne samlet på Farmen mandag den **18. januar**. Der var et lavt deltagerantal grundet sygdom, så det blev kun til lidt små opgaver, idet der ikke var frimærker som skulle klippes.

Kun ”Trist” gennemgik gildernes fotoalbummer, som han roste for at være ajourførte.

Vi mødes igen på Farmen **mandag den 15. februar**.

*Hans Jørgen*



**Talen ved Næstved-gildernes nytårs-gildehal, den 19. januar, blev holdt af GM Jens Østergaard fra Suså Gildet. Der er fra flere sider ytret ønske om at bringe den i fuld længde, så her er den.**

**HUSK: Det talte ord gjaldt:**

# NYTÅRSTALEN 2016

**Godaften!**

Mon ikke vi alle ved nytårstid lader tankerne glide tilbage over, hvad det gamle år bragte os. Samtidig prøver vi at pejle os ind på fremtiden.

Men synes vi så, vi har det godt? Er vi tilfredse med tilværelsen? Føler vi os som et lykkeligt folk, og er vi hver især det, man plejer at kalde glade mennesker? I hvert fald ikke helt, som vi burde og kunne, selv om vi materielt har en tilværelse, der ubestrideligt er bedre end praktisk talt alle andre steder i verden.

Lige meget hvordan man vender og drejer tingene, så kan det ikke bortforklares, at Danmark til trods for den vedvarende økonomiske krise er et af verdens mest velstående samfund.

Men trods flere biler, køleskabe, tv'er, mobilere og bedre sociale ordninger end mange andre lande, så kan det let blive sådan, at samfundet kan blive koldt og umenneskeligt, hvis ikke vi forstår at bruge velstanden på den rigtige måde.

Er vi blevet kolde, reserverede, os selv nok? Jeg tror faktisk, der er noget om det. Den stressede hverdag, problemerne med at få tiden til at slå til, arbejdsløshed, frygten for at virke svag,

” **Er vi blevet kolde, reserverede, os selv nok?**

hvis man åbner sig - alt det sætter sit præg på os. Vi virker ofte travle og indelukkede. Vi samler os i små grupper, fællesskabet svinder ind. Jeg tror, vi

bliver nødt til at erkende, at vi i flere sammenhænge har bevæget os længere væk fra den kulturarv, der så klart do-



kumenteres ved det danske smil, gæstfriheden, omsorgen for andre, lysten til at være sammen med andre. Det gælder i forhold til landsmænd, familie og venner, og det gælder i forhold til flygtninge og andre, der gæster vort land.

Det er så lidt, der skal til for at skabe noget mere glæde i hverdagen. Lidt opmærksomhed over for de nærmeste. Lidt opmuntring, påskønnelse og belønning til dem, der gør noget ekstra. Lidt mere hensynsfuldhed i trafikken. Et lille smil til kunden i butikken og den besøgende på det offentlige kontor.

Lad os gøre op med travlheden tyran, slukke mobiltelefonen en gang imellem, lade være at checke de sidste e-mails og tage os lidt mere tid til hinanden.

Den tanke om vi er os selv nok førte mig videre til en snak med min kloge ven Jesper, som kastede en sandhed på bordet: ”Da vi var børn, så man aldrig et voksent menneske cykle på fortovet”.

Det er jo fuldkommen sandt, og som Jesper argumenterede, så var vores ge-

nerations forældre nok mere optagede af at være voksne forbilleder, der hellere viste deres børn, hvad der var ok. adfærd, end af at spare et halvt minut på cykelturen.

Det får mig så til at tænke på, hvad der er sket i mellemtiden, siden jeg hver dag ser folk på min egen alder og cykel brage op ad kvarterets fortove, enten tavst sammenbidte eller ivrigt mobilsnakkende. Det kan der være masser af årsager til, men

min umiddelbare association siger mig, at især én ting spiller ind: Vi er blevet mere ligeglade med de andre. Altså alle dem, vi ikke lige skal møde på jobbet, i ejerforeningen eller Sct. Georgs Gilderne, men de andre. De dér folk, hvis primære funktion lader til at være at stå i vejen for vores travle liv.

Vi har alle vennerne inde i vores lille rektangulære 4G-æske, og vi vil sgu hellere hjem og snakke med de gamle venner over Facebook end at konversere med en totalt fremmed mand, hvis eneste merit er at stå på næsten samme fortovsflise som os selv. Ræsonnementet bag vores daglige opførsel synes at

” *Da vi var børn, så man aldrig et voksent menneske cykle på fortovet*



være, at vi har venner nok, og at fremmede folk, der forsøger at fange vores opmærksomhed er totalt ligegyldige.

Men hvordan kom vi dertil. Måske gennem det opgør med autoriteter, der blev skudt i gang i 1960'erne. Man kan sige meget grimt om samfundet dengang, men der var dog regler for, hvordan man agerede i det offentlige rum. Ikke at de altid blev overholdt, men når de blev overtrådt, så vidste tilfældige forbipasserende i det mindste, hvem der var overtræderen. Hvis nogen havde valgt at 'cicle' på fortovet, så ville alle vide, at sammenstødet var 'ciclistens' fejl. Tog man opstilling i indgangen til et herværende modemagasin, ville man lette på hatten og undskylde, hvis man blev gjort opmærksom på, at man stod i vejen for andre kunder på vej ind i gæstgæften, og smed man affald, ville nogen sige ”De tabte vist noget”, og man ville rødme!

I dag tør man jo knap nok påtale nogen af delene, for diskussionen starter (og forbliver, tragisk nok) på et nulpunkt. Fordi reglerne er forsvundet, kan ingen afkode en situation: Ham, der påtaler, at folk står i vejen, kan jo være en værre kværlant, og fodgængerens, der er ved at blive kørt ned af en fortovsbevingende cyklist, er muligvis en sammensmeltning af den værste egenskab, man kan være behæftet med: En sur, gammel mand.

Med reglerne døde også logikken. Hvis man med dæmpet, høflig stemmeføring beder en cyklist om at undlade at påkøre ens barn, hund eller bedstemor, og cyklisten så skrider ud over halvdelen af kvarteret, at det skal man fanderme ikke blande sig i, så er det op til de forbipasserende at gætte på, hvem der er skurken, selv om den ene overholder reglerne, og den anden ikke – for regler er blevet diskutabile.

Når regler ikke betyder noget, og fremmede mennesker er ligegyldige, så bemærker ingen, hvad der foregår omkring dem, og hvis de gør, så fatter de ikke, hvad der foregår.

Hvis vi havde en fælles moral for, hvordan man opførte sig i det offentlige rum, og nogle banale regler for adfærd, så kunne det være, folk ville stoppe konflikter i opløbet. Fordi de vidste, hvad man burde gøre og ikke gøre, og hvem der havde undladt at følge banale krav om ikke at genere sine omgivelser med larm og farlig adfærd.

Nok om det. Et kalenderblad er vendt. Lad os ved fælles tro på fremtiden - og et fast blik på udfordringerne - gøre sortsynet til skamme.

## Hvad skete der så i 2015???

Ja, der skete mange ting som vi vidste ville ske:

- Der kom et folketingsvalg, vi kendte



ikke datoen for det, da året startede, men det blev altså den 18. juni. Den nye regering har allerede siddet så længe at man kan have sin mening om dens formåen. Jeg skal ved denne lejlighed, undlade at kommentere på dette, og lade jer kære gildebrødre, selv vurdere på dette område.

- Samtidig, når nu vi taler valg, var 2015, også året hvor vi kunne fejre 100-året for kvindernes ret til at stemme, og deltage i landets beslutende forsamlinger, på lige fod med os mænd. Det har så betydet at der har været ca. dobbelt så mange beslutningstagere, at skulle gøre tilfreds de sidste 100 år.
- Kvinderne fortsætter i 2015, med at interessere hele Danmark, nemlig under håndbold-VM, hvor indsatsen for det danske hold, som bekendt blev en beskeden omgang.
- VM i damehåndboldt nød vi også godt af her i Næstved, hvor vi vidste at vores nye Super Arena ville blive indviet i den forbindelse.
- Vi vidste at der ville komme en solformørkelse den 20. marts. Den kom...
- Vi vidste at der for første gang i verdenshistorien skulle sendes en dansker ud i rummet. Andreas Mogensen blev sendt afsted 1. september og kom da heldigvis ned igen.

- Vi vidste den 16. april hvorfor der var flag på busserne. Vores allesammen dronning fyldte rundt, og blev 75 år. Og der stadig godt gang i kønen, og ingen tegn til videregivelse af tronen til næste generation, som jo ellers er ved at være en midaldrende mand.
- En anden stor statsinstitution fyldte også rundt sidste år, nemlig Statsradiofonien, der fyldte 90 år.
- Blandt de runde fødselærer fandt vi også sangerinderne Lis Sørensen og Sanne Salomonsen, som begge rundede de 60 år, sangeren Kim Larsen, som fyldte 70. Underligt at 3 stjerner som har fulgt mig i hele min ungdom pludselig når den alder, uden jeg overhovedet er blevet ældre.
- Også her i egne rækker har der været store begivenheder. Den første var mindet om at 1. gilde som nu er en integreret del af Suså gildet, ville have haft 75-års jubilæum. Vi har talt om det, men ikke festligholdt det på nogen måde, da gildet formelt er nedlagt.
- Anderledes så det ud med 2. Næstved gilde.... Der fejrede sit 70-års jubilæum. Der blev holdt en festlig reception, hvor der mødte rigtig mange frem. Gildemester Sole holdt

” *Hvad skete der så i 2015?* ”



fin tale, Landsgildeledelsen var repræsenteret og borgmesteren kom. Med hensyn til sidstnævnte var det en skam at vi ikke havde en snor der skulle klippes, så var jubilæet, helt sikkert blevet foreviget med billede og omtale i alle lokale aviser.

- Vi vidste at vi skulle holde loppetorv i 2015. Vi gjorde det igen, og det er faktisk lang tid siden at vi har gjort det så godt.

Så var der også lige alle de begivenheder i 2015, som vi ikke havde den mindste anelse om ville finde sted...

Når jeg siger flygtninge, kunne jeg forestille mig at i tænker: Nej nu starter han vel ikke også, med en masse meninger om dette emne, og her kan jeg med det samme sige, at det vil jeg sparere jer for.

Men det er en begivenhed, ingen havde regnet med, ville kunne finde sted i et sådant omfang som den har vist sig at gøre, og det vil jeg gerne her, have lov til at kommentere på. Det er skrækkeligt at vi i vores verden skal være vidne til, og være del i konflikter af den karakter.

Det er skrækkeligt at vi skal bygge teltlejligheder i kolde Danmark, som den vi ser ved CF-kasernen her i Næstved, hvor

det unægteligt er ganske umenneskeligt at skulle bo i op til 4 mdr. af gangen. Det er kedeligt, at vi, når historien skal skrives engang, vil fremstå som den del af verden der gav kummerlige forhold for flygtninge.

For mig har vi bragt os selv i en situation, hvor uanset, hvor godt vi forsøger at gøre det, aldrig vil formå at hjælpe de mennesker der har valgt at forlade det de kommer fra, på en, for dem fornuftig måde.

Jeg tror at uroligheder og begivenhederne i 2015, må bevirke at Europa, må stå på egne ben, og for en gangs skyld, tage ansvar, og indrømme at det ikke kan lade sig gøre at rede hele verden, eller være en så aktiv en del i verdens konflikter. Verden er ikke nået til vores

” *Når jeg siger flygtninge ...* ”

kulturelle niveau, og vi er ikke i stand til at pådutte hele verden vores levevis, hverken via krig i deres lande eller ved at lade andre landes befolkninger flygte i massevis til Europa. Det er absolut ikke min mening eller opfattelse at de store summer af penge der bruges på krishandlinger, flygtningestrømme og alt hvad der ligger i disse industriers kølvand, ikke skal anvendes til hjælp over for de mennesker og lande som af den ene





eller anden grund lider frygteligt. Der er bare ingen grund til at rykke rundt med lidelserne, hellere hjælpe der hvor problemet er. Så undgår vi også at blive beskyldt for at blande os.

Afledt af de aggressioner som vi er en aktiv del af, har vi også set terroren i Europa i 2015. Ikke noget der egentligt bør overraske os, da Europa og store dele af vores allierede i verden, er i krig med modstandere der på mange måder er os militært underlegen, og kun har denne rædselsfulde form for modstand at gribe til. Frankrig/Paris gik det værst ud over, i Danmark mærkede vi en gal mands værk, inspireret af Isis, ikke helt terror, efter min mening; men grimt nok i sig selv. Jeg tror ikke vi skal være naive og tro vi, i 2016 vil være frataget risikoen, for at blive udsat for noget der kunne være lige så slemt som det der forgik i Paris. **Gud forbyde det.**

Af andre uforudsigelige ting, som indtraf i 2015, syntes jeg da lige det er hver at nævne, at det tilsyneladende ikke er svært, på nogle meget enkle A4 ark, at frarøve skattevæsnet mellem 6-9 milliarder kr. i refusion af udbytteskat.

Lidt underligt når man, som jeg har kunnet, bruge et halvt år på at nå til enighed med skat, omkring et kørselsregnskab, hvor uenighed drejede sig om 1.200 kr. Det kunne se ud til at jeg skulle have valgt en anden form for

samarbejde med skat der kunne have givet et lidt bedre udbytte....

Så er der Næstveds ny Super Arena som lige kom til at koste Næstveds borgere 20 mill. mere end projektet var budgetteret til, og som nok stadig har den mest u hensigtsmæssige placering, man kan forestille sig.

Også vores asylcenter på Skyttemarksvej havde store økonomiske overskridelser, grundet dårlig økonomistyring. Havde det været mit firma, var der nok røget nogle hoveder.

Jeg vil så lige sige, at den nye havnepromenade langs kanalen, der blev indviet 2015, og som man ikke kunne forestille sig hvorledes ville tage sig ud, er blevet rigtig flot, og jeg er sikker på at det vil blive et fristed for Næstveds borgere. Så der er altså nogle der kan, nede i det store gule hus i Rådmandshaven.

Det får mig til at tænke på vejret som vi heler ikke vidste noget om i 2015. Men det er da vist også godt nok, for så havde halvdelen af os da nok ligget med en vinterdepression – hele året

Den sidste ting vi nok heler ikke havde regnet med i 2015 var nok at Prinsgemalen, Hans kongelige højhed Henrik, vil påberåbe sig titlen som konge. For os danske virker det nok lidt påtrængende at den højst betalte gæstearbej-



der, mener han skulle være selvhjulpnen nok til det. Forstil jer, hvis han så skulle holde nytårstalen, den ville ingen da forstå en hvede af. Nå, men han blev jo så lidt mavesur, og gik på pension.

## **Nu er det så blevet 2016, og her ved vi så lidt om hvad der skal ske**

Det er 20-året for at Bjarne Riis vandt Tour de France og så er det året hvor pave Frans fylder 80 år..... gad vide om det bliver Jørgen Leth der kommer til at kommentere begge dele. Han kan gøre det under samme overskrift, Sandheder og løgne.

Jeg vil ikke bruge mere tid på 2016, men bare håbe på at det bliver et år vi alle kan leve af og med.

For mig som for alle andre, så bød 2015 på både medvind og modvind. Modvinden har været mild og sporadisk, og har på intet tidspunkt følt uoverkommelig. Hvilket bestemt ikke tages som en selvfølge, men takkes for med ydmyg taknemmelighed, for modvind er man bestemt ikke altid selv herre over. Medvind i livet, derimod, tror jeg meget på, at vi selv har en stor grad af indflydelse på at skabe (og ikke mindst lægge mærke

til og sætte pris på), og jeg synes mit 2015 på rigtig mange måder, har været et virkelig dejligt år. På et område nærmest euforisk lykkeligt.

Der har også været nogle enkelte bump, som at firmaet jeg var engageret i, tabte pusten og gik konkurs. Men der er allerede ny spændende udfordringer, som jeg har valgt at tage op.

2015 var også året hvor jeg fandt ud af at jeg var blevet fed. Altså kropsligt.

Jeg rørte mig ikke. Det lader jeg andre om. At røre sig, altså. Ja, også at røre mig. I hvert fald hvis de rører mig blidt

” *Jeg blev fed!  
- Sådan på den runde måde!*

og venligtsindet. Jeg vil helst ikke have nogen på lampen. Jeg vil helst bare have lov til at leve et roligt liv uden alt for meget ballade. Det er også derfor, jeg ikke rører mig. Jeg sidder for det meste bare ned., og efter 56 år var jeg blevet nærmest lidt rund i det.

Ikke direkte fed. Bare rundet som en halvt oppustet gummibåd eller en sækestol. Og det er ikke ligefrem noget, der har holdt mig søvnløs, for jeg sover sindssvagt godt. Faktisk er søvn så absolut én af mine spidskompetencer.



Jeg er ikke forfængelig som sådan. Det er jeg ikke i en position til at være, hvis I forstår. Men jeg har altid haft en ret fast formodning om, at min krop var i orden. Sådan generelt. Lidt ligesom Lars Løkke, pæn uden at være prangende. Og trofast og holdbar. Pludselig kunne jeg se, at jeg ikke længere var en Lars Løkke – jeg var nærmere Claus Hjort Fredriksen. Og det fylder mig sjovt nok ikke med glæde.

Jeg havde egentlig troet, at jeg ville være ligeglad. Jeg har aldrig brudt mig om spejle, og jeg har ikke vejet mig selv, siden jeg boede hjemme, og min mor havde en badevægt. Så jeg forventede strengt taget, at fedmen ville være som en ny ven.

Men jeg kan mærke, at den

ikke er rar. Jeg kan simpelt hen ikke lide Claus Hjort Fredriksen modellen, og jeg vil gerne af med det. Jeg vil være en Lars Løkke igen. Ikke en Kristian Thulesen Dahl eller en Morten Messerschmidt. Bare en pæn, trofast og holdbar Lars Løkke.

*Problemet var: Hvordan bliver jeg det?*

Og jeg overvejede at lade være, for jeg har aldrig i hele mit 56 år lange liv trænet en eneste meter eller løftet andet

end det, der var allernødvendigt for at overleve. Og jeg har heller ikke hjulpet folk med at flytte. Eller båret skrald ud, hvis jeg kunne få min søn til at gøre det. Og det kan jeg, for han er både uendelig sød og foruroligende stærk, mens jeg er bedårende svag og fortryllende dygtig til at ligge på sofaer.

Til gengæld er jeg god til at æde. Og jeg mener æde. Ikke bare spise – det var i gamle dage. Jeg æder virkelig indtil jeg er mæt, og når jeg er mæt, så fortsætter jeg med at spise. Fordi det smager så vanvittig godt. Og jeg drikker også vin. Uh, jeg drikker vin, og jeg bliver indimellem beruset af det, og så falder jeg i søvn, og når jeg vågner, så æder jeg lidt mere, fordi det stadig står der på hylden i køleskabet og smager så forbasket godt.

Problemet er, at jeg er alt for god til at købe mad. Og at der findes alt for mange fødevarer derude, der smager alt for godt. Og fløde! Og ost! Jeg er besat af ost! Og det hober sig op, og indtil jeg så mig selv i spejlet, efter en herrejulefrokost på Ostenfeldtvej i 2014, og så hvad mange års æderi kan gøre ved en normal krop, så var jeg fløjtende ligeglad.

Efter jeg havde set det, kunne jeg ikke udstå og se det igen. Og jeg var ikke



glad. Jeg blev vred ikke sådan på andre. Men på maden og sofaen og vinen. Og muligvis også en lille smule på mig selv. For jeg er 56 år, og jeg er far til min søn, og hvis han skal have en chance for at have en far, indtil han selv får en søn, og jeg så skal blive farfar, så skal jeg op af den sofa og væk fra det der mad og vin. På en eller anden måde.

Men hvorledes? For jeg kan ikke lide træning. Og jeg kender ingen, der gør det.

Og fitnesscenter gør mig direkte sarkastisk, der er sved og dårlig lugt alle vegne. Og jeg klarer det aldrig alene, for jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Så jeg skal have hjælp. Jeg skal have hjælp fra én, der kan hjælpe selv den dumme og mest vrangvillige af alle. Jeg skal have hjælp af et geni, der kan skabe mesterværker. Hvad var mere naturligt end at pege på mig selv som hjælperen. Der er jo ingen der kender mig bedre.

En af de første aftner i januar 2015. Satte jeg mig sammen med Google, og begyndte at finde de metoder der ville passe mig bedst. Jeg fik hurtigt et chok, intet var som jeg havde regnet med. Jeg troede man kunne vælge mellem at

holde op med at spise så meget, eller begynde at gå en tur om aftenen.

Hurtigt fandt jeg ud af at her skulle man ikke bare stoppe med at spise, næh man skulle også spise alt det som mit køleskab aldrig har haft besøg af. Man kunne ikke nøjes med det, alle steder jeg søgte blev ordet motion sammenblandet med begrebet kost. En sammenblanding jeg aldrig, havde troet kunne få mening for mig.

Jeg fandt opskriften..... Og hold da

helt kæft, hvor har det været hårdt og er det stadig. Julen her har været hård, så jeg er på den igen. Ikke rart at være den der bare lugter til en ølkapsel og så er der 500 gram på.

**Men jeg smed 21,5 kilo i 2015.**

Nok om mig. Vi skal videre med 2016. Det er mit store håb at vi sammen, her i gilderne, vil stå sammen om vores vigtige fællesskab, og bygge videre på det gode vi står for. Jeg er sådan set ikke i tvivl, vi kender hinanden godt, også på tværs af vores gilder, men jeg tænker også på dem der i 2016, vil komme ind som nye gildebrødre, med ønsket om at komme med i vores fællesskab, at de

” **Jeg synes vi skal glæde os rigtig meget til det kommende år!!!**

” **Men jeg smed 21,5 kg i 2015!**



bliver vel modtaget, og betragtet som fremtiden for Sct. Georgs Gildernes aktivitet i Næstved. Lad os værne om dem, og lad dem høste af alt vores erfaring.

Jeg syntes vi skal glæde os rigtig meget til det kommende år! Rigtig, rigtig meget faktisk – på en måde så vi får helt

sommerfugle i maven og det kribler i fingrene på os alle, for at tage hul på alle oplevelserne for det kommende år. Vores planer for 2016 skal være fyldt med helt særlige nye oplevelser og året skal bringe masser smil, solskin, og små glimt af hverdagslykke og dejlige oplevelser ind i jeres liv.

*Rigtig godt nytår*

## 5-KAMP

Rigtig mange havde taget mod op-/udfordringen og mødtes på Farmen til et hyggeligt og uforpligtende samvær med ligesindede. Dejligt at gense de ”gamle” kendte ansigter og minsand-

ten om ikke der dukkede nogle nye op. Herluf Trolle klanen havde besluttet, at en aften i selskab med Susågildet og andre voksne spejdere nok var en tur til Farmen værd.



Anden runde bød på en spændende gang ”dart”. Dart i anførselstegn, fordi det ville tage hele natten og en god bid af næste dag, hvis vi skulle spille efter de rigtige dartsregler og med de rigtige dartskiver, så vi har for længst besluttet at spille til dartsnivens ”bagside”. Det er den side med pointene fra 0 til 10. Det er til at finde ud af for almindelige mennesker...!



Blev det så til den spændende aften der var lagt op til? Det afhænger selvfølgelig af øjnene der ser, men at dømme ud fra jubelråbene, når en pil ramte særlig godt, eller de ord der blev sagt, og som jeg ikke vil referere her, når det gik mindre godt, så er mit svar så ubetinget ja. Og så skal man lige huske, at ind imellem pilene, bliver der talt rigtig meget på kryds og tværs mellem korpserne og gilderne.

Jeg er da også overbevist om, at klanen fra Herluf Trolle havde en god aften. Det er i hvert fald første gang, jeg modtager en mail med tak for en god og hyggelig aften. Jeg håber de har fået lyst til at fortsætte kampen.

Når jeg kigger på aftenens resultat, forstår jeg godt den bemærkning en gildebroder – næh, ingen navne – kom med, at nu behøvede gilderne ikke holde igen længere, for nu havde gæsterne fået snor nok. Døm selv: På førstepladsen kom Fuglebjerg skarpt forfulgt af Hammer og Herluf Trolle, medens de 3 grupper i gilderne kom på de næste(sidste) 3 pladser.

Tak for en god aften og på gensyn den **25. februar**, hvor vi skal prøve kræfter med Yatzy. Det er første gang vi prøver den disciplin, så jeg håber det fungerer.

*Kurt*



## NATURLAUGET INFORMERER:

Naturlauget har startet det nye år op med en rundtur på Farmens område for at se hvad der skulle gøres det kommende år. Turen endte i Busserhytten hvor vi planlagde året over en kop kaffe. Her kan I se datoerne for arbejdet på Farmen, hvis der er nogen der har lyst til at give en hånd med. Vi kan altid finde et job som netop du kan klare og du er derfor velkommen **kl. 9.00**.

### Datoer:

**20. februar – 19. marts – 30. april – 28. maj – 25. juni – 23. juli  
20. august – 17. september – 15. oktober – 12. november  
10. december**

### Følgende arbejdsopgaver blev vedtaget for det kommende år:

- Fjerne forhøjningen ved gavlen af Farmen.
- Fjerne beplantningen mod vest så de ikke gror ind i kloakledningerne.
- Rydde og planere langs fodboldbanen så det kan inddrages til græsareal.
- Rydde og tilplante område ved terrassen.
- Holde ukrudtet nede i de tilplantede områder og især sørge for at poppel og hylde holdes nede.
- Save brænde og få det fyldt i brændeskuret.
- Udtynding i bøgebeplantningen i den sydlige ende (som blev plantet for ca. 15 år siden)

Der kommer helt sikkert også andre opgaver, så jeg er sikker på at vi ikke kommer til at kede os.

Med gildehilsen  
Naturlauget



## NATURLAUGET HAR GJORT DET UMULIGE...!

Da næsten alle træerne for en del år siden blev fældet og plantagen i løbet af bare een dag forsvandt, regnede jeg ikke med, at der nogensinde ville komme andet end ukrudt og selvsåede træer på de tomme jorder. Der var heldigvis andre der ville det anderledes, og de gik i gang med det kæmpearbejde det var, at få genrejst skov og plantage igen. Mange ting skulle klares: Der skulle ført og fremmest ryddes for ukrudt. Så skulle området hegnes ind, så dyrene ikke guffede løs af de spæde planter. Og sidst, men absolut ikke mindst, skulle der vælges træer. Når alt dette var på plads kunne vi begynde på det egentlige: nemlig at plante træerne i overensstemmelse med den plan der var udarbejdet.

I er løbende blevet underholdt om forløbet, så det vil jeg ikke trætte jer med



her, men blot understrege at alt dette er udført af mange frivillige fra korpserne og deres forældre, mange Gildebrødre (så vidt jeg ved: uden forældre). Og endnu en ting jeg syntes der er værd at bemærke: Stort set uden motorkraft, kun en enkelt buskrydder har været i gang, ellers har det været håndholdte spader hele vejen. I regn og kulde, sne og blæst, og på de gode dage, sol og varme.

Kort før jul kunne sidste etape afsluttes med de sidste 1.600 træer, og spaderne kunne få sig en velfortjent pause.

Jeg syntes vi skylder naturlauget en kæmpe stor Tak for det arbejde de har udført indtil nu, men kender jeg dem ret, hviler de ikke på laurbærbladene. Nu starter det kedsommelige arbejde med at holde ukrudtet nede i nyplantningerne, vedligeholde hegnene, og i det hele taget holde området pænt og ryddeligt.

*Kurt*

*Spaderne holder en velfortjent pause!*



## GILDEHAL

tirsdag den 9. februar  
på Farmen

Kl. 19.00 Vandrehal  
Kl. 19.30 Gildehal

Der er optagelse af syv nye gildebrødre i denne gildehal, så I opfordres ALLE til at møde op denne aften!

I programmet står det er et Gilde-møde, men i dette tilfælde er det lavet om til en Gildehal!

Gruppevis tilmelding  
senest **5. februar** til  
Dot, tlf. **2345 8630** eller  
**dottimthy@gmail.com**

## HUSK:

Der er ordinært **Gildeting tirsdag den 8. marts** på Farmen. Dagsorden udsendes senere.

## NYT FRA GRUPPERNE

### Gruppe 3

Suså Gilde gruppe 3 holdt julegruppemøde hos Inger den **14. december 2015**

Vi startede med et lille glas hjemmelavet Honningsyp.

Inger fortalte at 2015 var det internationale lysets år og med udgangspunkt i det, fortalte hun om fejring af julen gennem tiden.

Vi fik også at vide at det første juletræ i Danmark blev tændt på Holsteinborg i 1808. I 1811 kom juletræet til København, hvor det første træ stod i Orla Lehmanns hjem.

Det lykkedes ikke for os at finde et sted, hvor vi kunne uddele Fredslyset, men vi arbejder videre med sagen og håber på, at det kan lykkes næste år.

Vi talte om menu til nytårgildehal og uddelegerede opgaver. Endelig planlægning ved gruppemødet efter nytår.

Så var det tid til gløgg og æbleskiver efterfulgt af kaffe og hjemmebag.

Efter en omgang pakkeleg, hvor alle var heldige at få en gave, fastsatte vi det første møde i det nye år.

*Susanne NN*



*Nødhjælpsdepotet på Rønnebæksholm*

Gruppemøde i Grupp 3, den **14. januar** hos Bente og John.

Bente og John havde valgt at fortælle om at deltage i frivilligt hjælpearbejde og de glæder og udfordringer det giver.

I over 20 år har Bente og John arbejdet som hjælpere på Nødhjælpsdepotet, der har til huse i en af bygningerne på Rønnebæksholm. Her indsamler man brugbart hospitalsudstyr, skoleinventar og lignende, der sendes til modtagere, hovedsaglig i Afrika og tidligere også til Østeuropa. Efter eventuel nødvendig reparation pakkes effekterne i kæmpestore containere.

Det kræver en vis ekspertise at pakke sådan en, så der kan være mest muligt i den, hvilket er nødvendigt, da det koster 50.000 kr. i fragt.

Vi fik viden om, at det kræver kendskab til procedurer og tænke måder i modtagerlandet for at det går godt, og de rigtige får glæde af de afsendte ting.

Bente og John fortalte, at det ikke kun er det at sende f.eks. skoleborde ud til mennesker, der har brug for det, der gør, at man har lyst til at bruge sin tid på arbejdet, men også det fællesskab der opstår blandt de frivillige er berigende.

Under kaffen planlagde vi de sidste detaljer vedrørende Nytårgildehallen og talte om emner til fremtidige gruppearrangementer. Inger orienterede om Susågildets nye medlemmer og arbejdet med at få dem til at føle sig velkomne.

Næste møde hos Bent Schultz, den **3. marts kl. 19.00.**

*SNN*



### 2. SCT. GEORGGILDES JULEGILDEHAL

Gildet tog forskud på festlighederne i anledning af den tilstundende jul, ved en velarrangeret gildehal den **7. december**. Næsten alt hvad der kan kravle og gå af gildebredre var mødt op, og således var den gode stemning på forhånd sikret.

En stemningsfuld gildehal med musik der skabte genklang af højtiden sammen med en aktuell gildemestertale, og en eftergildehal med dejlig mad, sang

og hyggeligt samvær, boostede julestemningen, så den var helt i top.

Gildeledelsen havde besluttet, at de gaver in natura som gildet havde fået ved jubilæet, skulle fordeles blandt brødrene ved lodtrækning blandt de tilstedeværende. Så der var næsten ingen grænser for julestemningen, da adskillige gildebredre kunne drage hjem med de milde gaver.

*Frank*

### NYTÅRSGILDEHAL

(Set fra 2. gildes ref.)

Farmen formelig summede af alle de gildebredre, der var mødt op til fælles Nytårgildehal **tirsdag den 19. januar**. Det var rigtig dejligt, at så mange brødre fra begge gilder ønskede at være sammen om at byde det nye år velkommen.

En flot gildemestertale hvor Jens kom både tilbage til det der var sket, og til det vi forventer os fremover, lagde den helt rigtige højtid i Gildehallen. At Jens "vægtede" sit personlige slagsmål med badevægten til at blive nævnt i en Gildehal, viser jo bare hvor fleksibel man også kan være i den henseende.

Smukt pyntede borde, en gennemtænkt menu, og en kakafoni af tale mellem 43 gildebredre gjorde aftenen yderlige festlig. Det gik så vidt, så den arrangerende gruppe sløjfede den planlagte underholdning og de sange der ellers skulle have lydt.

Ialt et fantastisk arrangement.

*Frank*

**Deadline for næste nummer er tirsdag den 23. februar**



### NYT FRA GRUPPERNE

#### 1. gruppe

1. gruppe holdt vor juleafslutning **12. december kl. 13.00** hos Kirsten og Kurt Bronè.

Jeg har tidl. sagt at det er en meget livlig gruppe, sådan også denne dag. Tilmed er vi danskere rigtig gode til det med kniv og gaffel, så det blev en skøn eftermiddag. Der blev spist, lidt men godt, men alligevel for meget.

Drikkelse manglede der heller ikke. Hver kom med en ret, øl/vand/snaps

og 2 pakker til pakkeleg, men mest havde alle medbragt emner til diskussion, uden at det i øvrigt medførte en debat.

Havde men lyttet foregik det sådan cirka." Rigtig god sild med cognac i, du skal lige smage skagensnapsen. Der er rigtig gang i håndbolden i vor nye Arena, mener du komunekassen? Sikke en god andepaté, Prins Henrik skal ikke være konge. Tarteletfyldet er specielt god, ja der er også hvidløg i. Der mangler parkeringspladser i Næstved, den der O.P.Anderson snaps er rigtig blød og rund. Nu kan Gentofte ikke tælle deres au pairpiger med som flygtninge, nu får de 190 flygtninge, det har de rigtig godt af. Nej er der en rigtig gammel ost, er der også rom til?? Der er ordentlig gang i slagsmålet om skolerne her i byen. Ja bare de finder ud af det. Når vi er færdig med osten skal vi spille pakkeleg".

Den gik rigtig godt, da vi havde spillet et stykke tid og alle pakker lå ved de heldige, havde jeg ikke en eneste gang slået 2 ens. Men Kirsten sagde blot, at jeg skulle bare tænke positivt når jeg slog. Det gjorde jeg så, og lidt efter sad jeg med 4 pakker. Da klokken ringede sad jeg stadig med 2 pakker, så altså; tænk positivt.



### GILDETING

**Mandag 7. marts kl. 18.30  
på Farmen**

Dagsorden er udsendt.

Gruppevis tilmelding **senest den 1. marts** til Grethe Munk,  
mail: [ogmunk@gmail.com](mailto:ogmunk@gmail.com) eller  
tlf. 5544 2815



Under kaffen, med dejlig hjemmebag, talte vi om vinteren/forårets program. Vi enedes om, at vi ved næste gruppe-møde ville medbringe emner, og vore kalendere. Pga. Gildeledelsens mange møder (vi har både GM og GS i vor

gruppe) så udsatte vi vort næste gruppe-møde til februar. Det blev fastsat til **mandag den 15. februar kl. 13.00** hos Gunhild og Hans K., Mejerivej 17.

*Ole W. Refr.*

### 2. gruppe

#### Julemøde

**Fredag 11. december** mødtes gruppen hos Hanne og Frank i Sandved. Hvert enkelt par/gildebroder havde medbragt forsyninger til det veldækkede bord, og det blev sent eftermiddag, før vi gik hver til sit, efter en sammenkomst med megen hyggelig samtale og samvær.

*Frank*

### 2. gruppe

Gruppemøde **tirsdag den 26. januar** hos Grethe Bjerg.

Desværre var Maria forhindret i at komme på grund af et brækket ben, ellers var gruppen fuldtallig. Nu havde vi jo ikke været samlet siden sidste år, så der var grundlag for en hel del snak om, hvad der nu var sket i mellemtiden.

Som skrevet har Maria været så uheldig at brække benet og sidder pt. i kørestol. Hun kan så håbe på, at gildebrødre og ikke mindst gruppefæller vil tilgodese hende med en henvendelse med et trøstende ord, til hun bliver kampklar.

Nu vil gruppe-medlemmerne virkelig lægge sig i selen, for at finde interessan-



te emner til de følgende møder. Det er jo ikke let at afse tid til noget sådant, da snakken jo bevæger sig rimeligt frit på møderne, og det kan være svært at afse tid til det seriøse, når man befinder sig rigtig fint i den uforpligtende sfære.

Inden vi afsluttede med det store kage-ræs, fik vi da aftalt mødedage for de næste måneder.

*Frank*

### 3. gruppe

Gruppemøde hos Kurt Muusmann **mandag den 25. januar kl. 13.00.**

Det var jo gruppens første møde i det nye år, og det markerede Kurt ved at byde os velkommen med en god mou-serende vin!

Der er jo ingen i vor gruppe der læn-gere er "arbejdsramte", så vi kan nyde at gruppemøderne kan holdes om efter-middagen, og første punkt var en dejlig frokost, som Marianne havde arrange-ret. Kurt er jo en habil snapseudvikler, så det hele var perfekt!

Gruppeleder Grethe havde fået en kopi af de opgaver, der fremover skal udfø-res på Farmen for at holde standarten. Det er både stort og småt, noget vi selv kan lave og andet, det kræver håndvær-kere. Noget kan laves nu, noget er for-årsarbejde, og så er der håndværkerop-gaver. Der bliver brug for prioritering!

Kurt havde valgt et emne, der satte gang i diskussionen: *Går EU i opløs-ning?* Det havde vi alle en mening om. Alt blev diskuteret. EU bureaukrati, flygtninge, lukke de ydre grænser, vore egne politikere, melder England sig ud og hvad medfører så det. Alle havde en mening. Nogle mente at EU var uund-værlig trods mange skønhedsfejl. An-dre mente at EU nu var overflødig, og hvert enkelt land klarede sig uden.

En god eftermiddag med et godt ind-læg, hvor alle fik krydset klinger.

Tak til Marianne og Kurt for god be-vertning og husly.

Næste møde er hos **Trist og Inge, Fre-dag 26. februar kl. 13.00.**

NB! Jytte Sterren Olsen har fået ny adresse: Symfonien, Enggårdsvej 3, Stue 17, tlf. 5572 7750

*Jens*



## VI HEJSER FLAGET FOR

### Fødselsdage:

<i>Jens Koefoed</i>	31. januar
<i>Frank Jensen</i>	12. februar
<i>Hanne Jensen</i>	15. februar

## HJERTELOG TILLYKKE



### GILDEMØDE

**mandag 8. februar på Farmen** for gildebrødre med ledsagere.

**Kl. 19.00:**  
40-års jubilæumsreception for  
*Frank Jensen og Erik Rubek Hansen.*

**Kl. 19.30:**  
**Foredragsaften**  
Regions- og byrådsmedlem *Kir-sten Devantier* taler om sundheds-politikken i Næstved

Kaffe med blødt brød samt øl og vand til Farmpriser.

Gruppevis tilmelding senest den **4. februar** til Ras. tlf. **5572 4787** eller **grevald@juhlrasmussen.dk**



## JULEFROKOSTEN

De fleste gildebredre, flere med påhæng, var mødt op til årets julefrokost i hytten. Der var en dejlig julestemning med fine dekorationer på bordene. Den arrangerende gruppe havde sørget for en flot buffet med alt hvad man kunne forvente af en traditionel dansk julefrokost. Man er nok altid forbavset over, hvor meget man kan rumme ved sådan en lejlighed. Lis H. havde (igen) fundet en morsom historie. Dengang var det en modern version af H.C. Andersens "Grantræet". Alle klukkede fornøjet, da de hørte om det lille træs fortrædeligheder, om dets svære vækstbetingelser i planteskolen, i specialklassen, i omgangskredsen (af de værste rødder), ej at forglemme de svære pubertetsproblemer grantræet blev udsat for og til sidst, selvfølgelig, den forudsigelige og forventede afslutning, med en lille tvist... ..det blev jo pigen med tændstikkerne som sørgede for at træet ikke skulle lide mere..!!



Vi fik serveret kaffe og småkager, inden man begyndte terningspillet med at håbe på seks sorte prikker. Som sædvanlig var der straks nogle, der KUN kunne få de magiske seks prikker, mens andre ved samme bord måtte vente og vente på den nødvendige adgang til løjerne. Der blev spillet længe, snakket meget og grinet højt da pakkerne blev stjålet mens man luskede rundt efter flere. Tænk, kattene måtte endog efterlyse og lede l-æ-n-g-e efter posen pyntet med to meget eftersøgte, søde, små, grå nissemus som havde fundet n-æ-s-t-en sikkert ly fra faren og støjen fra de andre borde! Der var virkelig mange gode pynte-, nytte- og nydelsessgaver at glæde sig over.

Der var heldigvis nogle få gildebredre som havde tid (og plads!) til at nyde resterne dagen efter.

Stor tak til 1. gruppe for en herlig eftermiddag med en lækker kulinarisk optakt til Jul.

En lille tanke i juledagene. Børnene ønsker, som altid, en hvid Jul. Jo ældre man bliver, desto mere besværligt kan vintervejret blive. Også i år er det ualmindelig, endda rekordmild for årstiden. Kaiserbuskene har længe været fulde af duftende lyserøde blomster. Gæslingegrenene er også sprunget ud.



Det giver store besparelser på varme-regninger, dermed også CO<sup>2</sup> udledninger og betyder, at mange familier får en nemmere og mere sikker tur når de rejser rundt i landet i den til tider tætte juletrafik. Sneen skal nok komme ...

*"We are like a snowflake...all different in our own beautiful way"* (unknown)  
*"Vi er som et snefnug ...vi er alle forskellige på vores egen smukke måde"* (ukendt)

Linnet

## NYTÅRSGILDEHAL

Efter et mildt, mildt efterår var det godt at mødes til nytårgildehal **6. januar** i frost og sne. Ild i pejsen, lunt inden døre, stort fremmøde, fin fin gildehal der rigtig stod i nytårets tegn. Fra starten med nytårskoncert fra Wien, der jo i år var fejende Strauss-musik.

I gildemestertalen fortalte Rika om Baden Powell, der ved spejderbevæg-

gelsens start selvfølgelig blev mødt med mistænkeliggørelse. Var det en slags militær idé der skulle udbredes. Det kostede mange anstrengelser at få forklaret, hvad det hele drejede sig om - og selvfølgelig var den tids kulturradikale ude med riven, da spejderne symbol, den franske lilje, blev kendt. Det er jo en spydspids til at stikke med, lød det.







Nej det er tænkt som en blomst, der med bånd der knytter venskaber og folkeslag sammen. Og spejderne valg-sprog blev - B.P., Be Prepared.

Der var overflytning af Bent Lantow, der fra 18. København blev optaget i Præstøgildet. Derefter skulle Annette Pedersen blive optaget som væbner. Men i stedet kom hun på hospitalet, for undersøgelse af en brækket skulder, da hun faldt i den glatte føre.

Og efter mestertalen fortalte Linnet om forskellene på i dag og for bare få årtier siden. Bare et eksempel – en lussing dengang var hurtig overstået, i dag risikerer barnet en ADHD- diagnose, som vil forfølge det længe efter.

Eftergildehallen bød på skønne grønsagstærter, vi udvekslede minder fra julen og nytåret, sang som vi plejer. Og så blev vi inviteret til 80-års fødselsdagsfest med Svend, det skal nok blive godt. *v. h. Knud*



## GLÆD JER TIL GILDEMØDET

onsdag 3. februar

Gildemester *Niels Hovgaard*, 1. gilde i Vordingborg, vil fortælle om sin tur til Svalbard i 2015.

Vi har inviteret spejderlederne med og håber, at de møder talstærkt op.

Traktementet består af kaffe, te og boller med pålæg.

Tilmeldelse til jeres gruppeleder, for samlet tilmelding til Inger på tlf. **3677 0799 senest den 1. februar.**

*Gildehilsen 1. gruppe*

**Deadline for næste nummer er  
tirsdag den 23. februar**

Erfaring er det navn, enhver giver sine fejtagelser.

*Oscar Wilde*



## JULEHYGGE

**Søndag, den 6. december 2015** mødtes en del af os på parkeringspladsen ved spejderhytten på Pilevej. Efter en god frisk travetur i skoven, serverede 2. gruppe – lige hvad vi trængte til - varm Jågerte. Vi fortsatte i biler til Hytten i Tøvelde, hvor Jan og Elna havde sørget for, at der var varmet op – mange TAK for det. Her ventede os et smukt dækket bord, og en lækker traditionel dansk julefrokost blev serveret for os.

Ved hver kuvert lå et uflettet, men dog klippet julehjerte i forskellige sværhedsgrader og vi skulle hver især løse ”vores” opgave efter bedste evne. Det gav anledning til megen sjov og kreativitet og det var en oplevelse at beskue de færdige værker !

Vi sluttede af med risalamande, kaffe og småkager – der var en rigtig god stemning, der blev snakket, sunget, skålet og som dagens clou overraskede Karsten os med et hidtil skjult/ukendt talent ud i at recitere. Først første vers af Peters Jul af Johan Krohn og derefter: ”Historien om Den store Pølse, som blev lavet i den lille by”, skrevet af samme forfatter – en historie, Karsten havde fået læst af sin moder som barn. Dette gjorde Karsten på mesterlig vis uden manuskript og der var ikke et øje tørt.

Tak til 2. gruppe for et meget vellykket julearrangement.

*Inger*

## NYTÅRSGILDEHAL

- mandag, den 11. januar 2016

Vi var en hyggelig gruppe, der kom til en dejlig varm hytte med ild i pejsen og med udsigt til et flot pyntet bord.

I Elnas gildemestertale fik vi genopfrisket år 2015 med gode og mindre gode oplevelser, hjemme og i den store verden – terror – flygtninge – valg – vejrfænomener – divisionsommer-

lejr – landsgildeting - alle emner fik en kommentar. Vi blev også mindet om, at det kun er 100 år siden, vi kvinder fik ret til at stemme, og at årets ord blev ”flygtningestrøm”.

Elna sluttede med at minde os om at tænde et lys frem for at klage over mørket.



Hanne læste i sine 5 min. Sct. Georg en interessant artikel om fremtidens droner, og hvad man kan bruge dem til. Fagre nye verden!

Efter gildehallen ønskede vi hinanden et godt nytår i champagne. Derefter gik vi over til det flotte bord og nød l. gruppes lækkerier, hvorefter vi hyggede os og sang fra Højskolesangbogen med mere eller mindre held.

Til trods for at vi er et lille gilde, har vi altid gode møder.

*Kirsten*

## – BEMÆRK – AFLYSNING

**Gildemødet, mandag den 8. februar er aflyst!**

I stedet deltager gildet i **Gildemøde** i Vordingborg **onsdag den 3. februar kl. 19.30** på Soldaterhjemmet.

Det er *Ejvin Bjørnkjær*, som causerer om løst og fast. Han er tidligere chefredaktør på Vordingborg Dagblad, Venstrepresen bureau og p.t. klummeskriver i Sjællandske weekend-tillæg.

*2. gruppe*

**Deadline til nr. 2  
er tirsdag den 23. februar**



## GILDETING

**i Hytten  
mandag 14. marts**

Dagsorden udsendes senere sammen med regnskab.

Forslag til gildeting skal være gildeledelsen i hænde senest 1 måned før gildetinget.

*Gildeledelsen*

## KALENDEREN

### Februar:

- On.03. Gildemøde i Vordingborg
- To.04. Grp.møde i 1. gruppe Jytte
- Ma.08. Gildemøde AFLYST
- Ti.23. Deadline Nøglen
- Ma.29. Grp.møde i 2. gruppe Kirsten

### Marts:

- Ma.07. Grp.møde i 1. gruppe Hanne
- Ma.14. Gildeting 1. gruppe
- Ti.29. Deadline Nøglen



### April:

- Ma.04. Grp.møde i 2. gruppe Ketty
- Sø.10. Ledelsesseminar  
2. Vordingborg
- Ma.11. Grp.møde i 1. gruppe Karsten
- On.13. Hytterengøring - alle
- Ma.25. Sct. Georgsaften 2. gruppe
- Ti.26. Deadline Nøglen
- On.27. Kratrydning - alle

### Maj:

- Ma.02. Gruppemøde i 2. gruppe ?
- Ma.09. Grp.møde i 1. gruppe Ena
- Ti.24. Distriksgildeting  
2. Vordingborg
- Ma.30. Gilderådsmøde

### Juni:

- Sø.05. Sommertur/Vordingborg
- Ma.06. Grp.møde i 2. gruppe ?
- Ti.07. Friluftsgildehal Fakse
- Ti.07. Deadline Nøglen
- Ma.13. Sommertur 1. gruppe

### August:

- Ti.16. Deadline Nøglen

### September:

- Ti.20. Deadline Nøglen

### Oktober:

- Ti.27. Deadline Nøglen

### November:

- Ti.29. Deadline Nøglen