



Nr. 2 - FEBRUAR 2016 - 47. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet

2. Næstved

Præstø

Stege

**8. marts
Gildeting**

**7. marts
Gildeting**

**9. marts
Gildeting**

**14. marts
Gildeting**

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præsto

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præsto
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 3, 2016

31. marts.

Forside:

*Vandregruppen ved Susåen.
 Se side 12-13.*

Lige om lidt er det marts måned, og i henhold til Gildets vedtægter skal der afholdes gildeting rundt omkring i de enkelte gilder.

Det kan for nogle være noget af en prøvelse at deltage i, for sæt nu nogen vil have mig til at påtage mig et job i gildet. Indrømmet – det kan være særdeles grænseoverskridende at sige ja til en post, der kræver at man stiller sig op for at sige noget i fuld offentlighed. Det behøver nu ikke at være noget der afskrækker den enkelte, da ingen bliver bedt om at gøre noget, de ikke har lyst til.

Det kunne måske ligefrem gå hen og blive spændende at afprøve nye og – måske – ukendte sider af sig selv. Og fidusen er jo, at det ikke er vildtfremmede mennesker man skal prøve det med, men at man er sammen med mennesker man kender og, forhåbentlig, føler sig tryk sammen med.

Og nu til noget helt andet:

Ledelserne i de enkelte gilder prøver hele tiden at gøre det spændende, interessant eller sjovt at være gildebror. Derfor er det meget trist, hvis den enkelte gildebror ikke støtter op omkring de arrangementer der bliver stablet på benene, netop for at gøre det ”spændende, interessant eller sjovt at være gildebror”. Det kan godt få en ledelse til at tabe lysten til at prøve noget nyt.

Kurt

**CAFÉ PÅ KILDEMARKSCENTRET**

Torsdag den 11. februar afholdt Set. Georgs Gildet igen caféeftermiddag på Kildemarkscentret.

Underholdningen var lagt i hænderne på trioen ”De Glade Grå”, og fra starten af var der en rigtig god stemning. De spillede gode, gamle, kendte melodier, som der blev nynnet med på, og da der blev uddelt sanghefter fik vi nogle dejlige fællessange, og der blev sunget godt med. I pausen blev der serveret kaffe, og de traditionelle lagkager, som hurtigt fik ben at gå på!!

Det blev en rigtig fin eftermiddag, og det var glade beboere der gik hjemad.

Bodil K





HÅRDE KAMPE

Dysten om mesterskabet er nu ved at gå ind i sin afsluttende fase. Den 25. februar kæmpede vi således om, hvem der er bedst til Yatzy. Men, for der er et men. Noget må være gået galt i kommunikationen, for desværre var der ikke så mange tilmeldte.

Det afholdt nu ikke os der var kommet, i at have en rigtig god aften. Der blev raflet så det var den rene fornøjelse og der blev regnet og divideret til den store guldmedalje. Kan det nu betale sig



at slå efter 2 par eller full house, eller skal jeg slå efter det sikre??? Sådan var der hele tiden noget at tænke over, og inden man fik set sig om, var klokken faktisk blevet mange.

Vinderen af aftenens anstrengelser: Tja – som jeg plejer at sige til børnene ved afslutningen af et Sct. Georgs løb, så er vi jo strengt taget alle vindere, men hvis vi absolut skal tælle point (og det skal vi vel, for at kunne finde en samlet vinder til sidst) så var det Suså gildets gruppe 2 der denne gang blev nr. 1, skarpt forfulgt af Hammer på 2. pladsen, medens gruppe 1 fra Suså gildet besatte en ærefuld 3. plads.

Synd for dem der ikke var der, for vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi også fik tid til at tale om eget andet end spil.

Kurt

SENIORLAUGET

Seniorene har været samlet på Farmen **mandag den 13. februar.**

Der var et pænt fremmøde så det blev til en del reparationer. Gunnar fik kørt meget grus på huller i vejen, ”Trist” fik olieret køkkenbordet og Inger nedtog

alle gardiner så de kan blive vasket. Det bliv også til lidt klip af frimærker.

Vi mødes igen **mandag den 21. marts.**

Hans Jørgen



STAKKELS HEROLD

Gildehallen den 9. februar er én af dem, der nok vil blive stående i hukommelsen meget længe. Oprindeligt var datoen reserveret et gildemøde, men lykkelige omstændigheder gjorde, at mødet blev ændret til en gildehal. Endda en gildehal med optagelse...!

Rygterne ilede i forvejen – der skulle optages ikke bare én, men hele 7 nye gildebredre. Det var en ordentlig mundfuld, men samtidig glædede jeg mig til de nye impulser og (hænder) som så

dan en vitaminindsprøjtning ville give det fortsatte gildearbejde.

Jeg spekulerede også lidt over hvordan Jens ville gribe opgaven an, men da han plejer at være ret kreativ, vidste jeg, at opgaven var i de bedste hænder.

Aftenen oprandt, og ved vandrehallen mødtes jeg med alle de nye. Vi fik et glas vin og snakkede lidt, hvorefter vi ”gamle” gildebredre blev kaldt op af Herolden. Og nu kommer årsagen til



overskriften: I dagens anledning havde John Møller afløst Ida, og det var måske meget godt. Hele 7 (skriver syv) gange måtte John gå ned af trapperne for at føre en kommende gildebrotter op ad trapperne til Gildehallen og helt op til højsædet. Ikke noget at sige til, at John så lidt brugt ud til sidst.

Jeg blev vidne til 7 gode, og meget forskellige svar. Nogle mere fyldige end andre, men sådan må det nødvendigvis være, når det er syv meget forskellige

personer der svarer. Alle aflagde gildeløftet og fik gildenålen, og det var tid til mestertalen. Jens havde fundet en sød lille historie om en lille lyserød drage, der var ked af, at den ikke lignede de andre drager. Den drog ud i verden for at finde ud af hvorfor den ikke var grøn som de andre drager, men lyserød. Efter nogle lange gåture over bakker og ned i dale, gennem store skove og dybe søer, og hvor den talte med troldmanden, med heksen og den lille pige, vendte til sidst hjem med den viden, at det ikke



gjorde noget man var forskellig. Man var alligevel lige så god at lege med, som alle andre.

Eftergildehallen blev en særdeles munter affære. Der blev holdt nogle taler og råbt nogle Tjikker-Likker og et enkelt Bravo til de nye. Og så afslørede Dot at hun havde fødselsdag, lige nøjagtig

den dag, så hun var vært ved drikkevarerne. Hun fik også et Tjikker-Jikker – eller var det et Bravo? Desværre gik tiden, som sædvanlig, alt for hurtigt, og det var tid at slutte en rigtig god aften.

Et stort velkommen til Erik, Mogens, Lykke, Tonie, Heidi, Line og Robert.

Kurt

OPTAGELSE TIL GILDEBROTTER

Det var dog en besynderlig fornemmelse jeg havde i kroppen – en blanding af forventningens glæde og samme forventningens skuffelse.

Jeg skulle optages i Sct. Georgs Gildet.

Min optagelse kom ikke som en pludselig indskydelse. Efter lange overvejelser gennem adskillige år, og gennem opbyggelige samtaler med ”andre” brødre, gjorde, at jeg tog den ”svære” beslutning.

Ganske kort om mig selv: Aktiv spejder på Vesterbro i København 1958-1967. Fra 1992 aktiv ved adskillige lejre, Spøvalgre, divisionslejre og Blå Sommer. Er tilknyttet Peder Bodil Spejderne, og hjælper ved diverse arrangementer. Seneste lejr var divisionslejren i Stege sommer 2015. Jeg er nu pensionist.

Min tilknytning til Sct. Georgs Gildet har været loppemarkederne, hvor jeg har hjulpet i bogafdelingen. En tilbagevendende begivenhed, som hvert andet år står øverst på min kalender.

Jeg var på et velkomstmøde i december på Farmen, og hilste på mange af mine spejdervenner. Det var i hyggelige omgivelser, hvor man fik beset gildesalen, og fik fortalt lidt om gildet. Det var et ganske uforpligtende møde, men ”nyd flæskestegen og vinen” og stemningen i gildet!

Næste skridt var en samtale med gildemesteren. Vi havde nogle gode timer, hvor de kommende begivenheder blev skitseret, nemlig optagelsen som gildebrotter. Dette skulle foregå på Farmen.

På denne aften var man mødt talstærkt op. Det var åbenbart en begivenhed,



som man så frem til. Ganske forståeligt, man ville hilse på de nye brødre. Var 7 nye. Stille og roligt slusede alle – undtagen os 7 – op i gildesalen

Vi blev siddende, talte hyggeligt sammen, og prøvede at gøre os klar til den kommende begivenhed. En efter en blev man kaldt op af herolden, og til sidst var jeg alene tilbage. Endelig blev det min tur til at blive hentet af herolden. Op ad trappen med herolden pustende i nakken og ind ad døren til gildehallen.

Jeg blev puffet hen til midten af hallen, og stod der, ja, jeg følte det som mutters alene i tomme tanker. Pludselig (for mig) sagde gildemesteren: Robert, du har forberedt nogle spørgsmål!

Der stod jeg som Klods Hans' brødre, hvor den ene havde lært det latinske leksikon udenad og den anden læst byens avis for tre årgange. Jeg kunne ikke sige noget. Alle stirrede på mig. Dyb tavshed. Jeg var virkelig rørt af situationen. Endelig fik jeg fremstammet et og andet om det at være spejder, og hvorfor spejderlivet altid har ligget mig på sinde.

Jeg havde grundigt læst håndbogen, og især fæstet mig til ”at gøre livet gladere og lysere for andre”, hvilket jeg altid har tilstræbt – både i mit arbejdsliv, blandt venner, bekendte og helt frem-

mede. To ord, som betyder meget for mig, blev også flettet ind, nemlig loyalitet og moral. Jeg kan ikke arbejde sammen med personer, der har en plettet moral.

Jeg mærkede sveden drive ned ad ryggen, men en røst fra det fjerne (gildemesteren) kaldte mig tilbage til ”virkeligheden”, og sagde, at jeg kunne sætte mig.

Et ord kan udtrykke de mange indtryk, som jeg fik denne aften; *højtidelighed*.

Vi aflagde gildeeden ???

Det efterfølgende i gildesalen, var som ved de øvrige møder, men alle blev mødt med et håndtryk og tillykke. En dejlig oplevelse. Jeg var blevet svend og sammen med mange venner.

Aftenen sluttede med forloren hare, hvor Dot havde sponsoreret drikkevarerne på sin 50-års fødselsdag.

Om min forventninger til gildearbejdet vil jeg beskrive senere..

Robert Fischer

HUSK:

Der er ordinært **gildeting tirsdag den 8. marts** på Farmen. Dagsorden og regnskab er udsendt.



GILDEMØDE MED BOBLER

- mandag den 8. februar

Lange rækker af glas med funkende og sprudlende bobler fortalte, at her var der nogen samlet, som havde noget at fejre. Det var Erik og Frank der i anledning af deres 40-års gild Jubilæum, ligesom Hannes fødselsdag (man nævner ikke en dames alder) blev fejret med omtalte bobler og behørigt taler af gildemesteren.

En festlig optakt til en interessant aften i selskab med en af områdets markante

politiske skikkelser. I kraft af sin indsigt og høje troværdighed gav Kirsten Devantier os et interessant og nuanceret indblik i kommunens og regionens sundhedspolitik før og nu. Selvfølgelig set med de øjne som en venstremand, undskyld kvinde, med lokal interesse har på sagerne.

Det kan ikke undre nogen med kendskab til 2. gildes traditioner, at der udspandt sig en god debat med megen spørgelyst, ved det efterfølgende kaffebord. *Frank*

NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe

1. gruppe holdt årets første møde den **15. februar** hos Gunhild og Hans K.

Mødet havde det formål at fastlægge vore møder og emner frem til juni.

Vi mødtes kl. 13.00 og der var naturligvis en god snak inden og under den dejlige frokost som Gunhild satte på bordet. Det nylig afholdt Gildemøde med lokalpolitikeren Kirsten Devantier havde været godt med et fint fremmøde.

Også nytårgildehallen blev berørt og rost. Den i Nøglen på 9 sider gengivne GM-tale, kan så alle bedømme hvad de gik glip af.

Vi skulle nu til at fastsætte datoer, og som tidligere nævnt, er dette meget svært at få til at passe ind i vore kalendere, men vi blev enige om følgende:

Onsdag 2. marts kl. 19.00: Vemmetofte kloster. Pia Fris Laneth: *Danske Kvinder i modstandsbevægelsen*. Vi mødes først i Glumsø. Tid. mv. nærmere fra Sole.

Onsdag 13. april: Tur til kunstmuseet Arken. Mødetid deroppe kl. 11.00. Arken netop nu: *Gerda Wegner*: En fortælling mellem maler og muse, der sprænger rammerne for kønnets grænser.

Maj måned: Datoen ikke fastlagt, men vi skal besøge vort Sygehusmuseum,

2. NÆSTVED



samt den specielle tilstødende have med lægeurter. OW sørger for aftale med museet for speciel rundvisning af tidlige overlæge. Alle vil høre nærmere. Om de 3 nævnte emner kan siges, de er alle med til at udvide vor horisont.

Vi drøftede også Gildetur den 28. maj, som Anne-Lis Caspersen var sat på at arrangere. Der var mange gode forslag, men intet blev rigtig bestemt.

Slutteligt bragte vor gruppeleder Hans K. et stort emne på bordet. Vi skal have ny Gildemester nu her i foråret, hun/han skal vælges på det kommende gildeting i marts. Vi mangler et emne/emner. I vor gruppe var der ingen der ville påtage sig det, vi håbede alle at en kan findes. For, hvad gør vi ellers, det er næsten ikke til at tænke på....

Refr: Ole W.

2. gruppe

- møde tirsdag den 23. februar.

Lise og Ole havde indkaldt til møde på Næstved Sygehus. Ikke for at teste vores alderstegne sundhed og vitalitet, men for at give os et billede af tidligere tiders behandlingsformer og instrumenter. Det var uhyre interessant at besøge Medicinsk-Historisk Museum, og man priser sig lykkelig over den fantastiske udvikling der er sket igennem tiden.

Det var i nogen grad rædselsvækkende at se, hvilke midler man tidligere har

benyttet til behandlingen af patienter, der jo i mange tilfælde var dødssyge når de kom under behandling.

Under en inspirerende og interessant guidning af to tidligere overlæger, gik vi museet igennem, og så, som det var beskrevet i den udleverede folder: ”udviklingen inden for sundhedsvæsenet specielt anvendt instrumentarium og bøger”.

Den friske luft og de pragtfulde landskabskig på vej til og i Myrup, gav rigelig kompensation for den spændende og en lille smule uhyggelig oplevelse.

Det efterfølgende møde om frokostbordet med lækre fristelser af fast og flydende, gav et godt grundlag for en hyggelig gruppeance, hvor vi savnede de to fraværende medlemmer. *Frank*

Deadline for næste nummer er tirsdag den 29. marts



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Bodil Kjeldgaard 14. marts

Kurt Muusmann 16. marts

HJERTELOG TILLYKKE

PRÆSTØ



SVALBARD

Referat af gildemødet d. 3. februar, hvor Niels Haugaard - gildemester i 1. gilde i Vordingborg - fortalte om, og viste lysbilleder fra sin tur til Svalbard.

Øriget Svalbard ligger midt i Ishavet, halvvejs mellem Norge og Nordpolen. Her er uberørt arktisk ødemærk så langt øjet rækker, samt et enestående dyreliv og gamle minebyer.

Ud over et par tusinde isbjørne bor der på Svalbard cirka 3.000 mennesker, heraf over 2.000 i øernes administrative centrum og største by, Longyearbyen.

Dette lille men farverige samfund har udviklet sig fra en typisk landsby til en moderne by med forretninger og industri, samt mange kulturbegivenheder, koncerter, shows, festivaler og udstillinger.

Gruppe 1 stod for arrangementet og servering af hjemmebagte boller med pålæg, kaffe/te og bradepandekage.

Kitty



**Alle gildebrødre
ønskes en god og
solrig påske!**





VANDREGRUPPE PÅ TUR TIL SUSÅEN

Vejret var ikke særlig ophidsende, gråt stille men tørt, da Præstø gildets vandregruppe **søndag den 14. februar** tog en tur til Næstved. Det gjorde den fordi planen var at gå et smut rundt om Susåen. Aldrig før havde nogen af gruppens 7 deltagere set så meget vand i Susåen, det gav virkelig kraft til en meget kraftig strøm.

Den stærke strøm gav dog ikke mågerne stress, de havde da tid til et lille hvil på stolperne. Men vandregruppen ilede videre fremad. Man var lidt spændt på at se den nye bro der er lavet over Susåen. Så videre gik det. Og så nåede man endelig den nye bro. Debatten gik så lidt på, om man skulle snyde lidt og gå over her, eller om man skulle gå helt



**Tro det eller ej, men
onsdag 16. marts fylder
Riber 75 år.**

Ung, aktiv og involveret!!!



ET STORT TILLYKKE MED DAGEN



op til vejen og gå over der, som man før har gjort.

Gruppen enedes dog hurtigt om, at den nye bro skulle prøves. Som sagt så gjort. Turen gik lige over broen og så til højre som begyndelse af tilbageturen.

På grund af de mange nedfaldne blade var føret, lidt fugtigt og smattet. Det hindrede dog ikke at vandregruppen mødte en hel del raske løbere der var ude og motionere deres deller sådan en søndag formiddag.



Vel tilbage til turens udgangspunktet Næstved kommunes administrationsbygning, enedes man om, lige at tage et gensyn med Kranøen. Det sted midt i Susåen hvor Gøngernes distrikt tidligere har holdt friluftsgildehal, det var i 2010.

På broen til Kranøen, får igen får syn for sagn om den kraftige strøm der var på dagen i Susåen.

Velbeholden tilbage ved bilerne gik turen tilbage til spejderhytten i Præstø. Her havde man i forvejen besluttet at

indtage den medbragte frokost. Som vanligt, blev det en hyggeligt måltid, hvor snakken gik bl.a. om, hvad man havde oplevet på dagens tur og hvad der ellers rører sig i gildet og ikke mindst den omliggende verden. Således sluttede endnu en rigtig god dag i gildereg.

HUSK GILDETING

- onsdag 9. marts

Indkaldelse og forslag er sendt til alle pr. e-mail.

**Deadline for næste nummer er
tirsdag den 29. marts**

Fremtiden er et land uden kort.



GILDEMØDE I VORDINGBORG

Foredrag af skribent Ejvind Bjørnkjær – En pen udover det sædvanlige.

Stege-Gildet var inviteret til foredragsaften af vores modergilde. Det blev en hyggelig aften med fortælling af Ejvind Bjørnkjær, som begyndte sin karriere på Ringkjøbing Amts Dagblad i 1959.

Med sit jyske lune fortalte han om livet bl. a. på de bonede gulve, et kongeligt håndtryk, da han fik ridderkorset, et andet besøg i kongehuset, hvor han skulle lave interview, havde glemt at tænde båndoptageren, men som han sagde, jeg husker godt, så var den reddet.

Politimordet på de 4 betjente havde han beskrevet, da han var på Ritzaus Bureau.

Tiden på Frederiksbergbladet, var en spændende tid, hvor han kom til at kende en del af datidens store skuespillere bl.a. Karl Stegger, som var lige så hyggelig privat som på film.

En enkelt gang var han ude som krigskorrespondent og berettede om Golfkrigen.

I 1973 skruede han ned for skribentvirksomheden og blev i stedet chefredaktør på Næstved Tidende indtil 1986. Derefter skiftede han adressen ud med indre København og blev chefredaktør



og administrerende direktør for Dagbladenes Bureau, der bl.a. forsyner en række provinsaviser med artikler.

Han trak sig tilbage i 2002 og har siden været freelanceskribent.

Et af hans sidste interviews var med tidligere minister Anders Andersen, da han trak sig tilbage fra politik. Så kom det sidste spørgsmål – og hvad med fremtiden – hvorefter han tændte sig en cigar og pustede ud og så kom svaret – den kommer.

Tak til Vordingborg
Hanne 1. gruppe, Stege

ÆNDRING I ÅRSPROGRAM

HYTTERENGØRING

- er ændret fra den 13. april til torsdag, den 28. april.



Alfred Sørensen er afgang ved døden 94 år gammel.

Alfred blev optaget i gildet 13. juni 1960 og har været med i gildet fra det blev oprettet i Stege 30. april 1960. Alfred blev væbner 8. oktober 1962 og dørherold i 1974, hvilken post han stadig bestred. Alfred har i mange år været leder hos KFUM-spejderne.

**Deadline til nr. 3
er tirsdag den 29. marts**



GILDETING

**i Hytten
mandag 14. marts**

Dagsorden udsendes sammen med regnskab.

1. gruppe er turhavende og traditionen tro serveres smørrebrød efter gildet. *Gildeledelsen*

KALENDEREN

Februar:

Ma.29. Gruppemøde i 2. grp. Kirsten

Marts:

Ma.07. Gruppemøde i 1. grp. Hanne

Ma.14. Gildeting 1. gruppe

Ti.29. Deadline Nøglen

April:

Ma.04. Gruppemøde i 2. grp. Ketty

Sø.10. Ledelsesseminar

2. Vordingborg

Ma.11. gruppemøde i 1. grp. Karsten

Ma.25. Sct. Georgsaften 2. gruppe

Ti.26. Deadline Nøglen

On.27. Kratrydning - alle

To.28. Hytterengøring - alle

Maj:

Ma.02. Gruppemøde i 2. gruppe ?

Ma.09. Gruppemøde i 1. grp. Ena

Ti.24. Distriksgildeting

2. Vordingborg

Ma.30. Gilderådsmøde

Juni:

Sø.05. Sommertur/Vordingborg

Ma.06. Gruppemøde i 2. gruppe ?

Ti.07. Friluftsgildehal Fakse

Ti.07. Deadline Nøglen

Ma.13. Sommertur 1. gruppe

August:

Ti.16. Deadline Nøglen

God
påske

