



NR. 3 - APRIL 2016 - 47. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE

Suså Gildet

19. april
Sct Georgs
Gildehal

11. maj
Gildemøde

2. Næstved

25. april
Sct Georgs
Gildehal

Præstø

27. april
Sct Georgsaften

Stege

25. april
Sct Georgsaften

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 4, 2016

28. april.

Forside:

Jamen, nu er det forår!

Efter en lang, trist og våd vinter, syntes fru og jeg, at vi ville komme foråret lidt i møde. Så derfor pakkede vi campingvognen og kørte sydpå til Holland. Der burde jo være garanti for at opleve tulipaner og andet botanisk i fuldt flor.

Der blev også tid til et besøg i regeringsbyen Den Haag. Under normale omstændigheder ville det have været en god oplevelse, da netop den by er et skønt sammensurium af forskellige kulturer.

Imidlertid havde den forfærdelige tragedie i Bruxelles lige før påske, også sat sine spor i byen. Det vrimlede med politi alle vegne. Det bør man selvfølgelig ikke være ked af, da det netop er for vores skyld, at de er der. Men bortset fra det, virkede det som om byens borgere – og de mange turister – havde valgt ikke at lade sig kue eller skræmme til at blive væk.

Skal jeg være helt ærlig, må jeg indrømme, at jeg tog mig selv i at kigge en ekstra gang på personer omkring mig. Lidt skræmmende, for det viser jo bare at terroristerne opnår noget af det de gerne vil.

Vi skal netop ikke lade os skræmme af nogle mørkemænd m/k (kvinder kan også) til at opgive den livsform, vi har brugt generationer på at opbygge.
 Godt forår *Kurt*

**MASSER AF SUCCES****Hvis man lægger 2 succes'er sammen, får man så en kæmpe-succes?**

Det er vist ikke undgået ret manges opmærksomhed at Gøngernes Distrikt var værter ved Landgildet i 2015. Og rigtig mange af dem der deltog, har siden givet udtryk for, at det var et supergodt arrangement.

I Suså gildet i Næstved har der de sidste par år været afholdt noget de kalder 5-kamp. Hvis man skal tage for pålydende hvad der bliver sagt om dette arrangement, så er det den største nyskabelse i gilderne i de sidste mange år. Et arrangement hvor man møder nye mennesker under tvangsfrie og hyggelige former, med tid og plads til både at tale og more sig sammen.

Under arbejdet med at få LGT2015 op at stå, blev der skabt nogle venskaber på tværs af de enkelte gilder i distriktet, som vi meget gerne så blive vedligeholdt og udbygget.

Og det er her, det indledende spørgsmål kommer ind: En arbejdsgruppe på tværs af distriktet har sat sig som mål at planlægge og gennemføre en 5-kamp for hele Gøngernes Distrikt.

Hvordan og hvorledes det skal fungere, er noget af det, vi vil bruge en del af sommeren til at finde ud af. Vi føler os overbeviste om, at det nok skal blive mindst lige så godt som det i Næstved, men det kræver jo at alle gildebrødrene bakker op om foretagendet. På den måde er der håb om, at vi atter får liv i den kære gamle Gildebevægelse igen.

Kurt





HYTTELAUGET

Tirsdag den 1. marts, havde 7 gildebrødre sagt ja til lidt Farmvedligeholdelse.

Der blev vasket vinduer ude, det tog Hans K og Kurt J sig af. Indvendig var det Inger C og Bente M som pudsede, også de vinduer der havde dobbeltramme blev pudset indvendigt. Inger havde vasket samtlige gardiner og de rene gardiner blev hængt op, hvilket var et større arbejde – bare spørg Hans K og Kurt J.

Andre tog fat på køkkenet, hvor de sidste lejere havde fået blandet vores bestik, porcelæn, gryder, pottes og pander, godt og grundigt.

Kurt M tog sig af sorteringen af porcelænet i baglokalet, Lotte og Tommy

sorterede i køkkenet og da alt nu kom ned fra hylderne og ud af skabene, blev der også tørret hylder og skabe af.

Gunnar var med over det hele og sørgede for at bære ud og ind af baglokalet, ligesom alt bestikket fik en tur i opvaskemaskinen. Udendørs fik Gunnar også ryddet lidt op og fik en del affald i skraldespanden.

Det var en god formiddag, med god snak og udveksling af både Gildeting og private oplevelser og efter min mening en god måde at få tingene gjort på, da det tilsyneladende er umuligt at skaffe deltagere til weekendarbejde.

Farmbestyrelsen har besluttet at både naturlaug og hyttelaug, indtil videre,



skal fortsætte som selvstændige laug. Efter de respektive gildeting, vil der blive indkaldt til hyttelaugsmøde, hvor der skal udpeges en formand og arbejdsopgaverne skal prioriteres.

En af de opgaver der skal gøres, er at få vores udekøkken gjort sommerklar, så de 2 spejdergrupper og Troldelejren der skal bruge lejrpladsen hen over som-





som skal udføres når vi har tid og penge til det.

Grundet den megen sammenblanding af ting fra køkkenet og baglokalet, vil der blive set mere stramt på, hvem der får adgang til baglokalet, ligesom der vil blive opkrævet kr. 250,00, hvis tingene bliver sammenblandet, således at det ikke bliver omkostningsfrit

meren og har et udendørs køkken der er klargjort. Men også fliser ved huset skal lægges på plads samt andre småopgaver udendørs omkring Farmen skal ordnes.

John Møller har udarbejdet en liste med priser, over de arbejdsopgaver

at forlade Farmen, uden at have ryddet op efter de beskrevne regler.

Der vil senere blive indkaldt til flere arbejdsdage, men også seniorlauget har meldt sig på banen og vil påtage sig opgaver – dejligt.

Tommy

SENIORLAUGET

Seniorene var samlet på Farmen **mandag den 21. marts**.

Kurt Muusmann havde morgenbrød og det sædvanlige store udvalg af diverse flasker med, han havde haft fødselsdag. God start på dagen.

”Trist” havde taget diverse slibemaskiner med så vi kunne få ordnet køkkenbordene med slibning og lakering. I den forbindelse var det nødvendig at trække

komfuret væk fra væggen. ”UPS” det krævede en større rengøring. Gunnar havde som sædvanlig travlt med reparation af vejen således at den ikke igen bliver til en vandvej.

Flagsnorene blev tjekket og det viste sig at de var OK. Jytte måtte klare klipning af frimærker alene.

Vi mødes igen **mandag den 18. april**.
Hans Jørgen



FOREDRAG MED FRODE Z. OLSEN

Den 11. maj kl. 19.00 er der foredrag med **Frode Z. Olsen på Farmen** for begge gilder.

Frode Z. Olsen er født den 3. marts 1950 i København. Han blev ansat som ordensbetjent i 1975.

I 1980 blev han kriminalbetjent og har siden arbejdet med alle former for forbrydelser inklusive organiseret kriminalitet og krigsforbrydelser.

I 2000 blev han udnævnt til kriminalinspektør. Siden 1990 har han sammenlagt i mere end 7 år siden 1990 gjort tjeneste i udlandet som politiattaché eller politirådgiver, bl.a. på Balkan, i Holland og Irak og senest Beijing, hvor han fortsat arbejder som forbindelsesofficer for politiet i de nordiske lande. Gennem årene er det også blevet til mange essays og artikler til danske avi-

ser og tidsskrifter. Den første af hans fire romaner udkom i 2000.



GILDEMØDE MED FOREDRAG

for Suså Gildet og 2. Gilde

11. maj kl. 19.00 på Farmen

Gruppevis tilmelding
senest **6. maj** til Bent Schultz,
tlf. **6053 1371** evt. **3022 1440** eller
bent.r.schultz@city.dk



SUSÅ GILDET, GILDETING 2016, OG ANDET

22 af gildets 34 medlemmer var mødt på denne aften, hvor de store beslutninger tages, referater, regnskaber godkendes. Fællesledelsen orienterer om deres arbejde og regnskaber, Farmens bestyrelse beretter om Farmens tilstand og økonomi. Det er også denne aften der vælges Gildeledelse og medlemmer til de aktive laug.

Aftenen foregik i god ro og orden, med gode grin, alvorlige miner og stor interesse for dagsordenens punkter.

Som vanligt havde Helge taget sig af det kulinariske, som bestod af fortræffelige gule ærter, kogt oksekød og medister samt flere forskellige slags senep. Der blev spist godt inden vi skulle i gang med gildet. Desværre var

Helge blevet syg og måtte forlade mødet, da han havde fået pakket alle sine gryder, pletter og pander sammen efter spisningen. Heldigvis gennemførte han serveringen af de gule ærter.

Der er jo altid et par kræsne sjæle i forsamlingen, som ikke er med på de gule ærter og som kræver biksemad. Det fik de også, men den person der havde lavet biksemaden, havde glemt rugbrød, rødbeder, ketchup og fedstof til at spejle æg i, en katastrofe som helt sikkert ikke vil blive glemt. Nå, men med en god køkkenpige lykkedes det alligevel at få spejlet æg til de kræsne. Spændende hvem der tager sig af opgaven til næste år.

Efter alle beretningerne, regnskaberne, var der kaffepause – til kaffen havde



Kurt bagt sine populære pandekager og fyldt dem med sin hemmelige creme og drysset dem med nødder – pragtfuld spise.

Gildet sluttede kl. 22.15, uden den store dramatik – der var frivillige til alle poster – ingen skulle presses, så da gildemesteren takkede af, var han fortrøstningsfuld for fremtiden i gilderegiet.

Som tidligere skrevet, består Suså Gildet af 34 medlemmer, med endnu et medlem på bedding. Der er p.t. 8 svende, 15 væbnere, 11 riddere.

Der er allerede udsendt referat fra gildet, ny funktionsliste til alle i Suså Gildet.

Palle – vores PR mand – har udarbejdet en håndbog for gildebrødre, med alle oplysninger om gildearbejdet, love og vedtægter – et flot stykke arbejde som kan købes for kostprisen, kr 65,00 – for dem der kan undvære informationerne på tryk, har Palle også sendt bogen elektronisk – brug infoen og bliv kloge på gildearbejdet.

Flere laug kunne godt bruge hjælpere (ikke nødvendigvis som medlemmer), så hvis du gerne indimellem vil give en hånd med, så kontakt tovholderen for

lauget, som kan findes på den udsendte funktionsliste.

Men ellers står foråret for døren og de udendørs aktiviteter banker på for flere laug, bl.a. natur- og hyttelaug, som skal have flere ting klargjort til sommerens lejre – så også her er der mulighed for at give en hjælpende hånd – aktivitetsdage vil blive meddelt i Nøglen, eller via mail.

Tommy



SCT. GEORGS GILDEHAL

På Farmen
tirsdag den 19. april kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Vi fejrer **Kurt Jacobsen**, som har
25-års jubilæum den 14. maj.

Gruppevis tilmelding til Inger Chr.,
inoc@stofanet.dk
senest den 14. april.



SPEJDERLAUGET INFORMERER...!

”I gamle dage”, og de dage ligger egentlig ikke så langt tilbage, havde spejderlauget året løb på plads, når vi nåede til gildetingene. Mapperne til årets løb blev delt ud på de respektive gilders ting, og vi kunne begynde at detailplanlægge spejderløbet.

Sådan har det ikke været de sidste par år, og årsagen er jo temmelig indlysende. Spejderlauget er nærmest ikke eksisterende. Egentlig er det lidt underligt, at interessen for at lave nogle spændende

og interessante løb for spejderne er så lille. Tænk blot på at spejderne – eller i hvert fald deres ledere – er et direkte led i fødekæden for SGG.

Jeg bringer derfor denne opfordring til samtlige gildebredre i Susågildet, om at tænke en ekstra gang over, om de vil være med til at lave spejderløb. Jeg svarer gerne på spørgsmål og står til rådighed med både råd og vejledning, så kom bare ud af busken.

Kurt

NYT FRA GRUPPERNE

2. Gruppe

Den 3. marts var 7 medlemmer af 2. gruppe samlet til gruppemøde hos Ida.

Da alle var mødt, blev det snarlige grupperådsmøde planlagt, opgaverne fordelt og køkkenhjælp blev bestilt.

Herefter var det tid til at sætte sig til bords og nyde Idas formidable gullaschsuppe, fremstillet af gode råvarer på god gammeldags måde, således at vi ikke var i tvivl om hvad vi puttede i munden – der var lavet rigeligt med suppe og alle fik mindst 2 gange af denne herlige spise. Efterfølgende var der forskellige slags oste, som der også svandt en del af.

Da tallerkenerne var ryddet af bordet, havde Ida et indlæg om de nye orgler og restaureringen af Sct. Peters kirke.

Vi blev orienteret om besværet med at rengøre de kalkede lofter, således at de kunne hvidtes igen uden der blev skjolder – man fandt ud af at bruge store viskelædere til at rense loftet med og hermed blev problemet med rengøring af lofterne løst. Ida fortalte også om ombygningen af de 2 orgler som findes i kirken og om den løngang der er i siden af kirken, hvor det tager 1½ minut at gå fra det ene orgel til det andet. Ida opfordrede til et besøg i kirken og se det færdige resultat.



Så var det Lisettes tur. Lisette havde medbragt sin PC og fortalte om en spejdertur til Island, som foregik på gåben igennem en pragtfuld natur, som skiftede mellem sne, grønne områder, brune stenede områder, passage af skummende vandløb, bakke op og bakke ned, med en rygsæk på 18 kg på ryggen – alt i alt en tur der havde krævet sin mand/kvinde.

Under fortællingen, som var ledsaget af pragtfulde billeder, fortalte Lisette om den udfordring det havde været for hende og kun hendes stædighed gjorde at hun gennemførte – nogle dage havde været så hårde, at hun næsten ikke selv kunne spise og straks faldt i søvn når de nåede næste lejrplads. Denne oplevelse gjorde, at Lisette besluttede at gøre noget ved sit liv, sin kost og motion.

Da spejderne kom hjem fra Island i midten af juli 2015, hvilede Lisette en enkel dag og gik herefter i gang med sin plan. Lisette fortalte ærligt om træning, kost, om at fredagsslik var blevet til grønt, ikke så meget vin, ugentlige vejninger og om hvordan det at træne og spise anderledes, pludselig blev en vane og glæde og ikke mindst det at kiloene begyndte at rasle af.

Lisette havde også lige afsluttet en måned som veganer – ikke at forveksle med vegetar.

En dag i motionscenteret, hvor Lisette havde haft vægttræning, havde hendes træner bedt Lisette om at tage 2 håndvægte og gå en tur rundt i motionscenteret med dem og da hun kom tilbage havde træneren spurgt om det havde været tungt arbejde, hvilke Lisette bekræftede – vægtene vejede hver 14 kg = 28 kg og det svarede til den vægt Lisette havde tabt – så nu fik hun sat fakta på hvad vægt betyder for bevægelse.

Der var også blevet målt på forskellige værdier og flere af tallene var på plads i forhold til alder og resten var tæt på. Der havde også været taget forskellige mål på kroppen og ikke mindre end 2½ meter, samlet, var Lisette blevet mindre. (Og det er ikke i højden – den er stadig den samme).

Det er bare godt gået og Lisette har ikke nået sit mål endnu – hvad det er, må I spørge Lisette om.

Nu var kl. blevet 22.15 og endelig var det tid til kaffe og the, og for at vise at vi ikke var blevet kalorieforskrækket, blev der gået til Idas lækre kringler, med masser af sukker og fyld. Kl. 23.15, sagde vi godnat efter endnu et godt gruppemøde.

Næste møde, bliver **fredag den 14. april kl. 19.00** hos Lisette.

Tommy



3. Gruppe

Gruppemøde hos Bent Schultz den **3. marts 2016**.

Efter at have nydt godt af Bents vel-dækkede kaffebord, med meget dejligt pålæg og frisk brød, gik vi over til at tale om det kommende Gildeting, hvor det blev stillet spørgsmål til forskellige udvalg og andre punkter dagsordenen. Bl.a. blev det foreslået, at tage en snak om den nye reviderede håndbog, bl.a. for nye gildebrødre, op på gildetinget under eventuelt.

Vi fik også drøftet forskellige forslag til foredrag til vores gildearrangementer på Farmen. Efter en livlig debat om flere forskellige emner, sluttede vi en hyggelig aften kl. 22.

Næste møde blev fastsat til den **31. marts** hos Susanne Nabe Nielsen.

Bente og John

3. Gruppe

Gruppemøde, den **31. marts 2016** hos Susanne.

Mødet startede med en flydende forfriskning. Inger havde nogle billeder/udklip omhandlende Fredslyset. De var fra 2001 og 2002.

Vi fik klaret opgaverne til Sct. Georgs gildehal 19. april, hvor vi er turhaven-de.

Susanne havde læst et indlæg af biskop Holm. Han var inde på, at kvinders alder var faldende, og også inde på livslængde og livskvalitet. Vi fik en god, lang og livlig diskussion om alder, aktiv/passiv dødshjælp, alvorlig sygdom, aktiviteter, mænds levealder er steget mv.

Så stod den igen på forfriskninger, både vådt og tørt. Snakken gik videre om næsten alt muligt.

Næste gruppemøde afholder Emmy i Fjordvænget, **den 3. maj kl. 14.00**.

Bent S

SVENDEGRUPPEN

24. februar holdt gruppen møde hos Dot. Emnet for aftenen var Gildeting. Dagsordenen blev gennemgået, punkt for punkt og specielt laugene kom vi godt rundt om: hvad de stod for og opgaver de skulle løse. Der kom også nye ideer frem.

Om mødedatoer i den nærmeste tid:

Sct. Georgs Gildehal: **tirsdag 19. april**
Gildemøde: **onsdag 11. maj**. Begge møder står omtalt her i Nøglen. Som regel er der gruppevis tilmelding til de møder, så Dot og Inger tager imod.

Næste svendegruppemøde: **onsdag 25. maj**. Vi møde kl. 19.00 på Farmen.

Dot og Inger



TROLDELEJREN 2016

I den forgangne måned mødtes troldeleuget for at gøre status, og for at vurdere om vi kunne fortsætte med Troldelejren. Anledningen til mødet var den alvorlige, at 2 af de 3 personer der plejer at lave mad på lejren, og i det hele taget sørger for forplejningen til os alle, var blevet alvorligt syge. Vi kunne ikke på nogen måde forvente, at de kunne deltage i år.

Det var på den triste baggrund vi mødtes, men min frygt for at lejren ikke kunne fortsætte, blev heldigvis gjort til skamme. Nogle rokeringer i den faste stab, der betyder at Bodil og Bente skal regere i køkkenet sammen med Lotte og Dot, og undertegnede, der overtager tjansen som lejrchef, gør at jeg ser frem til Troldelejr 2016. Derudover har vi fået et par nye ansigter med, som det bliver spændende at arbejde sammen med

Trist at skulle tage afsked med nogle gode venner og medarbejdere på den måde,

men jeg håber, vi kan blive ved med at se dem.

Økonomisk ser det også ud til, takket være nogle gode sponsorer, at vi klarer os med skindet på næsen. Så det eneste der efterhånden mangler er nogle tilsagn fra børnene og at meteorologerne kan melde om godt vejr i uge 30.

Kurt





NYT FRA GRUPPERNE

1. Gruppe

1. gruppes møde i marts var henlagt til Vemmetofte Kloster på Stevns. Dvs. vi mødtes først i Glumsø hos Anne-Lis og Sole til en dejlig eftermiddagsfrokost med dejlig tilhørende rødvin. Under spisningen fik vi lige ordnet verdenssituationen, hvorefter vi kørte til Vemmetofte Kloster.

Foredraget foregik i Klosterbygningen, så vi fik lejlighed til at gå gennem de smukke lange gange og kunne forstå at bag de forskellige aflåste døre boede de nuværende beboere. Tidligere havde beboerne været Adelige Frøkner.

De der bor der nu er ægtepar og enlige af begge køn. Vi gik også igennem beboernes fælles dagligstue, hvor der netop blev drukket aftenkaffe. Stedet

emmede af kultur og dannelse, en efterhånden sjælden ting, og af de aviser der lå fremme, kunne man se at det ikke var fra BT, Ekstrabladet eller for den sags skyld dagbladet Informations spalter, man fik sine daglige oplysninger fra.

Nogle af beboerne lyttede med under foredraget og jeg spurgte om hvordan man kunne blive beboer der. De talte ikke om prisen/lejen men fortalte at man kunne søge om at blive beboer og man skulle være mellem 55 år og 70 år for at komme i betragtning. En dame sagde til mig så du kan roligt søge, pænt sagt i betragtning af at man er ca 10 procent over sidst udløbsdag.

Selve foredraget foregik i en stor sal, meget smuk og beklædt med lædertape (tror jeg nok). Emnet var: Danske



kvinder i modstandsbevægelsen. Foredragsholder var forfatter m.v. Pia Fris Laneth. *“En dramatisk og vedkommende beretning om kvinder, der satte livet ind for Danmarks frihed.”*

Pia Fris Laneth tog udgangspunkt i det faktum at: jeg citerer “Der er lavet metervis af film og skrevet side op og side ned om de tusinder af danske modstandsfolk, der satte livet på spil i kampen mod den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig. Men én gruppe har endnu ikke haft hovedrollen i film om den danske modstand – nemlig kvinderne. Og det på trods af, at mere end 700 kvinder blev interneret af nazisterne i Frøslevlejren.”

Vi så først en film om emnet og efter en kort pause fortsatte forfatteren og vi kunne stille spørgsmål. Der var naturligt nok ingen der stillede spørgsmål til hendes påstand. Vi måtte blot undre os.

Pia Fris Laneth fortalte også, at under hendes research af emnet, havde hun opdaget at disse kvinder, og iøvrigt også mange af mændene, var meget unge mennesker. Mange af disse kvinder havde lige forladt gymnasiet da de på forskellige måder var blevet kastet ind i modstandskampen. Hun mente endog, at det var disse unges ungdomsoprør.

Meget kan fortælles om foredraget, men man kan kun opfordre til at undersøge emnet, ligesom jeg kan opfordre til at besøge Vemmetofte Kloster, en meget smuk bygning, godt nogen forstår at værne om dette “Kloster”.

Som man kan forstå af det jeg har fortalt, var jeg helt “høj” da vi kørte hjem igen. Håber dette også sker efter vort næste gruppemøde som er: **Onsdag 13. april.** Kunstmuseet Arken. Mødetid der kl. 11.00

Ole W.

2. gruppe

Tirsdag den 22. marts krydsede gruppens medlemmer rundt i gadenavne som ”Eskadronsvej”, ”Gardehusarvej” og flere andre vejnavne af samme oprindelse. Gruppen havde fået tilsagn om en guidet rundvisning på en del af den gamle kaserne i Næstved, nærmere og nu betegnet som ”Seniorværkstedet”. Det var Hans Jørgen som havde bragt aftalen i stand, og det var såmænd en gildebror, Kurt Bronee, der viste rundt og fortalte om udviklingen fra start til nu.

Det er imponerende at se, hvad en koordineret indsats af frivillige kan få op at stå. Spændende at se alle de forskellige interesser, der har fået husly her, og



mange flot istandgjorte lokaler blandt andet den store sal, som er et ombygget militært industrikøkken.

Efter fremvisningen kørte vi hjem til Lilian og Hans Jørgen, og da vores gruppe ”står for” Sct. Georgsaften, var der mange emner, der skulle tages stilling til, inden vi sent på eftermiddagen drog hver til sit. Nu skal det jo ikke være sådan, at hvert referat fra et gruppemøde, skal være en madanmeldelse, M E N Lillian, den æblekage WOUW; WOUW.

Frank

Gruppe 3

Den 26. februar blev holdt gruppemøde hos Trist. Vi startede med frokost kl. 13.00. Mødeprocent 100. Da vores gruppe er turhavende ved det kommende gildeting, skulle vi fordele arbejdsopgaver og indkøb til de gule ærter. Det klarede vi helt uden problemer.

Et andet og meget vigtigt spørgsmål til drøftelse, var hvordan den kommende gildeledelse skulle sammensættes. Vi nåede til enighed om forslag til ny gildemester, og håbede så, at forslaget blev modtaget positivt.

Trist lagde op til en snak om den politiske situation her og nu, herunder tonen i flygtningesituationen. Hvem er reelle flygtninge, og hvem håber blot på en økonomisk bedre tilværelse.

Vi sluttede med kaffe og selvfølgelig Inges uovertrufne lagkage, den skulle vi ikke snydes for. Igen et godt gruppemøde.

Ref, Kurt Muusmann



SCT. GEORGS GILDEHAL

På Farmen
25. april kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Indsættelse af ny Gildeledelse.

Vi fejrer:
**Ewald Rasmussens
50-års jubilæum**

**Hanne Jensen
40-års jubilæum**

Tilmelding til Gruppe 2
senest 18. april
Erling Larsen, tlf. 5572 5416
Mail: helly@stofanet.dk



GILDETING 2016

Næsten alle gildebrødre var mødt op i hytten den **9. marts**

Hytten duftede fristende af de megafine gule ærter, som kokkene havde været flere dage om at fremtrylle fra bunden. Det sprængte kød smagte ekstra godt og var meget fedtfattigt. Bordene bugnede af flere slags sennep, rødbeder, medisterpølse, kartofler og flere slags rugbrød, alt serveret med et stort smil af den arrangerende gruppe.

Ikke nok med det. Der var også to pandekager – af de større – til enhver, som havde tilmeldt sig, plus lidt ekstra, hvis nu man ikke havde gjort det. Selvfølge-

Sidste billede med Eva som kansler.



lig var der lækre hjemmesyltede fristelser til desserten.

Godt mætte samledes vi om aftenens videre gang. Rika gav os, som altid, et godt og fyldigt referat. Det gjorde alle grupperne også og vi kom langt omkring med de forskellige aktiviteter. I Gildeledelsen byttede Eva og Marjun pladser. Ellers var det stort set genvalg hele vejen igennem, med lidt reserve på et par steder.

Der blev sunget om hakken og skovlen og spaden, mærkeligt nok var der ikke nogen denne aften som bar deres byrde med smil, selvom de tjenende ånder, med god grund, så glade og tilfredse ud.

Aftenen sluttede med den dejligste spejderaftensang. De fleste kom hurtigt hjem, mens der var mange som havde mere at lave i køkkenet før der blev lukket og slukket i spejderhytten.

Tak til alle for en fin aften omkring Gildeting 2016.

Linnert



VANDREGRUPPEN PÅ TUR TIL AVNØ NATURCENTER

9 mand høj og 3 hunde mødte op i lørdags den **12. marts** da vandregruppens tur gik til Avnø Naturcenter. Vejret var stille, køligt og med rimtåge. Så stedet bød ikke på den helt store udsigt, også selv om man besøgte flyvermeldings-tårnet.

Der var fugtigt over det hele. Steder der normalt er tørlagt, stod i dag under vand, også nogle af de faste gangstier var dækket af vand. Til gengæld var der ikke så meget vand ved stranden. Det var flere steder hvor der var indtil flere meter sandstrand inden vandet.

Det var meget lavvandet ved Avnø på dagens vandretur. Som det ses på ste-

Vartegnet for Avnøs Naturcenter.



nene, er de vant til, at have vand omkring 1 meter op.

Det var så tåget at selv nede fra stranden mod vest, kunne man ikke rigtig se noget til Knudshoved på den anden side, men kun ane nogle svage mørkere skygger. Men rundt kom man da.

På et hjørne af skov og strand fandt vi en hyggelig shelterplads, den kunne give ideer til et særligt besøg.

Vel tilbage til det gamle flyvermelde-tårn, næsten uden våde sokker og sko, fandt gruppen et lunt og tørt sted indendørs, hvor den medbragte frokost, under lystig snak blev indtaget. Efter på denne måde at have tilbragt nogle dejlige timer i frisk luft i hyggeligt samvær med andre gildebrødre, gik turen tilbage til Præstø. Endnu en god gildeoplevelse var dermed slut.

Riber

De fleste af dagens vandregruppe over det fugtige underlag.



Det var meget lavvandet ved Avnø på dagens vandretur. Som det ses på stenene, er de vant til, at have vand omkring 1 meter op.



På et hjørne af skov og strand fandt vi en hyggelig shelterplads, den kunne give ideer til et særligt besøg.



STOR TAK

Det blev en dejlig dag i Ammendrup den 16. marts

Derfor en stor tak til alle der kikkede forbi; også en tak for det medbragte. Det vil sent blive glemt.

En glad hilsen fra Riber

Deadline for næste nummer er tirsdag den 26. april



- Så vidt jeg husker, står det i niogtyvende bind, side sekshundrede og syvogfirs.
- Ja, netop – nittende linje fra oven – efter første punktum!



SCT. GEORGSaften

27. april

Med optagelse af **Annette til væbner**, og **Marjun afløser Eva som kansler**.

I eftergildehallen serveres salade nicoise med brød til, og vi dyster om totempælen.

Ifølge Den Store Danske ordbog er en totempæl populær betegnelse for en træpæl, hvori der er udskåret stiliserede figurer. Udskæring af de op til 10 m. høje pæle er en specialiseret kulturel udtryksform blandt Nordamerikas nordvest-kystindianere, som nåede sit højdepunkt i 1800-tallet., og som i nutiden har fået fornyet liv efter en forfaldsperiode gennem de første seks årtier af 1900-tallet. Motiverne henviser til personers eller klaners skytsånder; en slægts våbenmærker eller historiske og mytologiske fortællinger. Pælene rejstes til ære for afdøde eller levende personer af høj rang; denne rejstning var omgivet af stort ceremoniel og udgjorde en skelsættende begivenhed i en slægts historie.

Vores totempæl er 26 cm. høj, en gave fra fotograf Jørgen Toxværd. Så vidt jeg kan se, så vandt Frits den for første gang i 1955.

Gruppevis tilmelding til **Marjun inden den 18. april**.



GILDETING

- den 14. marts

7 gildebrødre deltog.

Kirsten blev valgt som dirigent og Hanne som referent.

Elna bød velkommen og gennemgik i sin årsberetning gildets aktiviteter:

Januar: Nytårskur i Distriktet, hvor nye datoer blev planlagt.

Februar: Gildemøde på Revivision.

Marts: Gildeting.

April: Hytterengøring, Sct. Georgsgildehal.

Maj: Kratrydning, distriktsgildeting, hvor Ketty deltog Gilderådsmøde, vandretur på Kulsbjerg. Friluftsgildehal på Masnedø Fortet. Sommertur med eget gilde til Lolland, hvor vi så Dodekalitten.

August: Friluftsgildehal i bålhytten i Stege Skov.

September: Landsgildeting i Køge med deltagelse af Elna og Karsten.

Oktober: Gildemøde, hvor Mads Egestad fortalte om sin deltagelse i Jamboreen i Japan. Fellowshipday i Næstved med generalsekretær Andreas Kamm fra

Dansk Flygningehjælp som foredragsholder.

November: Gildemøde i Hytten med Lutz Crenzien som foredragsholder.

December: Julefrokost med travetur i Stege Skov og efterfølgende frokost i Hytten.

Det har været et meget aktivt år, hvor alle har gjort sit bedste for at bidrage til gildets trivsel – en særlig stor tak til malerne: Jytte, Ketty, Per, Elna og ikke mindst Jan. Ketty fik stor tak for sin indsats med at udleje hytten og for at styre pengekasen.

Gildemesterens beretning blev godkendt, hvorefter skatmesteren gennemgik regnskab og budget, der ligeledes blev godkendt. Obligationerne er blevet solgt og vi har nu "kun" kontanter.

Grupper og laug aflagde beretning, – Ketty mente ikke, at der kommer de store investeringer til hytten i år.

Der er økseløb i weekenden 3.-4. september i Ørslev ved spejderhytten, hvor Elna har meldt os til at stå på en post.

Der var genvalg til alle poster med en enkelt undtagelse – Knud blev valgt til dørherold i stedet for Alfred, med Jytte som suppleant.



Det blev drøftet, at vi i forbindelse med evt. overnatning af deltagere i Camønoen ved shelterpladsen skal sætte et skilt op ved opkørslen, der forbyder kørsel med bil på grunden. Vi blev ligeledes enige om, at lejere generelt ikke må medbringe hund(e), hvilket Ketty havde fået en forespørgsel på.

Elna takkede for godt samarbejde.

Under eventuelt rettede Inger en stor TAK til Elna og Ketty for hver deres indsats i gildet – man siger: at ingen er uundværlige, men det er disse to store kapaciteter for gildet og også en stor

tak til Jan for hans altid store hjælpsomhed.

Gildet sluttede med hyggeligt samvær, spisning af det tiloversblevne smørrebrød fra besøget af Bernard dagen før og Ena's lækre kage. Endelig havde Bernard medbragt gaver til os i form af farvestrålende tasker og tørklæder fra Kenya, som vi delte mellem os.

Tak til Elna for at lægge hus til gilding 2016.

Inger

BESØG AF EN KÆR "VEN/SØN" FRA NAIROBI/KENYA

I weekenden **12.-13. marts 2016** havde Sct. Georgsgildet i Stege besøg af Bernard Muture fra Nairobi i Kenya. Gildet havde i 1979 gennem Red Barnet tegnet et sponsorat for Bernard med Starehe Boys Center, hvor han var elev fra 1978. Vi har med Jane Hornbæk som kontaktperson haft brevkontakt med Bernard gennem alle årene og det var første gang vi skulle møde ham live.

Bernard er 53 år og arbejder som leder i Kenyas Sundhedsministerium i Nairobi. Han er uddannet på universitetet i

Nairobi som kemiker og i forlængelse af sin uddannelse her, blev han bachelor i National Healthcare – en god kombination, der bragte ham i forbindelse med WHO. Bernard var personlig blevet udpeget til at holde foredrag om malaria, tuberkulose og hiv ved en konference i Geneve i Schweiz og da han befandt sig så tæt på Danmark, lå det ham meget på sinde at komme til Danmark for at mødes med Jane og os andre i gildet. Til trods for, at Bernard kun havde mulighed for at være i Danmark i et døgn, blev det en enestående,



gribende og rørende oplevelse både for Bernard og os.

Bernard er gift og har 4 børn. De to ældste er uddannede henholdsvis læge og jurist. De 2 yngste børn går stadig i skole. Bernards kone er lærer ved en lokal skole og Bernard har fået bygget et hus til sig og sin familie i udkanten af Nairobi.

Bernard boede, før han kom på Starehe Boys Center, 150 km ude på landet og levede under meget vanskelige forhold med sin mor, der var enke med 6 børn. Det var en kolossal forandring for Bernard, da han havde bestået ad-

gangsprøven, at komme fra landet og ind på skolen i Nairobi, som er en kostskole.

Starehe Boys Center blev grundlagt i 1959 af doktor Geoffrey William Griffin og 2 andre personer. Baggrunden var den ulykkelige situation, der var opstået i begyndelsen af 1950'erne, hvor Mau-Mau oprøret havde foranlediget, at der var en masse forældreløse og fattige børn. Dette ville dr. Griffin rette op på.

Det er skolens intention gennem skoleforløbet at dygtiggøre og give de studerende en uddannelse med henblik på, at





de senere kan gennemføre en universitetsuddannelse.

Starehe Boys Center er den dag i dag en højt respekteret skole og optagelse af studerende sker ved en åben udvælgelsesprøve. 20.000 drenge søger hvert år om optagelse og kun 210 bliver optaget. Af eleverne har 70 pct. hel friplads, medens de resterende betaler et meget beskedent beløb for skolen og opholdet. De første 17 drenge, der blev optaget i 1959, blev indlogeret i to blik-skure, doneret af Kenya-Shell og BP.

Skolens idealer er integritet, lederskab og service. De studerende har daglige

pligter på skolen såsom rengøring og i en måneds ferie om året, anses det for ”passende”, at de studerende hjælper til med frivillig service til samfundet enten på hospitaler, klinikker, offentlige kontorer eller enhver anden offentlig institution – en måde hvorpå de studerende kan give noget tilbage til samfundet. I øvrigt er det skolens holdning, at de studerende også som voksne uddannede bør lægge deres arbejdskraft i Kenya og ikke i udlandet.

I 2005 blev der stiftet en tilsvarende skole for piger ud fra de samme idealer og holdninger, som ligger til grund for Starehe Boys Center.



Bernard fortalte, at grundlaget for sit meget vellykkede arbejdsliv var begyndt, da han fik støtte fra Danmark til at gå på Starehe Boys Center. Det blev vendepunktet i hans liv. Han tænkte tilbage på sin tilværelse der med stor glæde og Mr. Griffin, der viede sit liv til skolen og de studerende, havde haft en umådelig stor betydning for ham un-

der hans ophold og han talte om ham med stor varme og glæde.

En weekend med Bernard vi aldrig vil glemme og ved afskeden i lufthavnen var Bernards ord: Jeg kommer tilbage og vi blev alle inviteret til Nairobi for at besøge ham.

Inger



ALFRED SØRENSEN

Vores stille gamle gildebros er ikke blandt os mere. Alfred har altid været her. Han hørte til i gildet.

Som mangeårig KFUM spejderleder har Alfred arrangeret ture til landslejr i både Norge og Sverige. Og sammen med sin fætter Knud og Knuds kone Åse været KFUM og KFUK spejdernes omsorgsfulde ledere.

Alfred holdt meget af gruppemøderne. I en lille flok blev han munter og fortalte gerne næsten helt Gustav Wiedsk om alle sine iagttagelser og oplevelser af den gamle Stege købstads nobiliteter.

I de senere år stod det sløjt til med bentøjet, og da Alfred mistede sin hjælpsomme søster, blev livet meget svært.

Vi siger et kærligt farvel og tak til vores gamle dørherold, og håber den gamle gartner nu er, hvor der er mange blomster.

Jytte 1. gr.

Der blev holdt en mindehøjtidelighed for Alfred i Stege Kapel den 29. marts, og gildets medlemmer fik her lejlighed til at tage afsked med Alfred ved en smuk og minderig sammenkomst.



DIVERSE ÆNDRINGER I ÅRSPROGRAM

Hytterengøring er ændret fra den 13. april til **onsdag den 27. april.**

Kratrydning er ændret fra den 27. april til **torsdag den 28. april.**

Gilderådsmøde er ændret fra den 30. maj til **mandag den 23. maj.**

Sommerudflugt er ændret fra den 13. juni til **mandag, den 30. maj.**

HUSK at ændre alle datoer – tidspunkter og andet bliver meddelt senere.

- og endnu en rettelse:

Knud har fået ny e-mail-adresse:

hvhkns@gmail.com

**Deadline til nr. 4
er tirsdag den 26. april**

HYTTERENGØRING

Onsdag den 27. april – nærmere besked herom udsendes senere

KRATRYDNING

Torsdag den 28. april – nærmere besked herom udsendes senere



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Hanne Jensen 30. april

Kirsten Zachariassen 30. april

HJERTELOG TILLYKKE



**SCT.
GEORGSÅFTEN**

**Mandag 25. april kl. 19.30
i Hytten**

Dagsorden er udsendt.

Efter gildehallen er der vandrehal efterfulgt af et let måltid samt kaffe/kage.

Afbud til Kirsten senest **18. april.**
2. gruppe



KALENDEREN:

April:

Ma.04. Grp.møde, 2. grp. hos Ketty

Sø.10. Ledelsesseminar

2. Vordingborg

Ma.11. Grp.møde, 1. grp. hos Karsten

Ma.25. Sct. Georgsaften 2. gruppe

Ti.26. Deadline Nøglen

On.27. Hytterengøring - alle

To.28. Kratrydning - alle

Maj:

Ma.02. Grp.møde, 2. grp. hos Knud

Ma.09. Grp.møde, 1. grp. Ena

Ti.24. Distriktsildeting

Ma.23. Gilderådsmøde

Ti.24. Distriktsildeting,

2. Vordingborg

Ma.30. Sommertur 1. gruppe

Juni:

Sø.05. Sommertur/Vordingborg

Ma.06. Grp.møde, 2. grp. hos Elna

Ti.07. Friluftsgildehal Fakse

Ti.07. Deadline Nøglen

August:

Ti.16. Deadline Nøglen

September:

Lø.03. Økseløb

Sø.04. Økseløb

Ti.20. Deadline Nøglen

Oktober:

Ti.27. Deadline Nøglen

November:

Ti.29. Deadline Nøglen

