



NR. 4 - MAJ 2016 - 47. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE

Suså Gildet

11. maj
Gildemøde
29. maj
Gilderally

28. maj
Gildetur

2. Næstved

Præstø

21. maj
Orienteringstur

Stege

23. maj
Gilderådsmøde
30. maj
Sommertur

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 5, 2016

9. juni.

Forside:

Parti fra Fanefjord. Se side 29.

Har du også dårlig samvittighed...?

Hvorfor spørger jeg nu om det?

Jamen – en hurtig gennemgang af aviserne, ugebladene og hvad der ellers er af medier, både trykte og elektroniske, flyder over med artikler i stil med: ”spiser du sundt nok”, ”motionerer du nok”, ”holder du nok øje med dit forbrug” og jeg kunne blive ved.

Vi lever i en tidsalder hvor der findes eksperter inden for alt. Og hvis ikke man som ekspert kan blive hørt, er der jo ikke noget ved at være ekspert. Det må være derfor vi skal beriges med deres budskaber i både tide og utide.

Hvis du ikke er ualmindelig hårdhudet og kan ignorere den slags udsagn, er det meget let at få en mindre depression. Eller i hvert fald få en rigtig dårlig samvittighed...! Jeg mener ikke, jeg bliver mere lykkelig af at få at vide, at hvis jeg ikke spiser mine 6 stykker frugt om dagen, så bliver jeg ikke gammel. Eller at det eneste rigtige er, at tage min levertran hver morgen...!

Hvorfor skal eksperterne kloge sig på, hvordan jeg skal leve mit liv. Hvad jeg skal spise og drikke, hvornår jeg skal sove, osv. osv. Hvis jeg vil nøjes med et æble om dagen, er der ingen der skal blande sig i det. For slet ikke at snakke om at springe turen i motionscentret over ;-}

Kurt

**SCT. GEORGS BUDSKABET 2016****Veje mod fred**

af Linda Amundsen, Landskildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Vi har set dem mange gange tusinder af mennesker på flugt til Europa fra landene mod syd. De kommer ad søvejen, ad landevejen og over bjergene. De risikerer livet ved at bryde op fra det, som en gang var trygt og godt: hjem, familie og venner. Krig har ført til sult, sygdom, nød og ubeskrivelige menneskelige lidelser. Millioner af mennesker har mistet de fleste af deres egendele, men ikke håbet om en bedre tilværelse et andet sted. De medbringer deres få egendele – hvis de har nogen.

De er mennesker som du og jeg - som har begivet sig ud på vejen mod fred med håb om at møde fredselskende mennesker, som kan give dem noget tilbage af det, de har mistet: tryghed, en bedre fremtid.

Mange veje fører mod fred og giver håb og trøst til medmennesker på flugt.

Den første vej mod fred: Respekt for livet

Det grundlæggende for alt fredsarbejde begynder med mig selv, i mit hjem, på

min arbejdsplads, i mit gilde og i forhold til naturen. Hvad tænker jeg om mennesker, som har en helt anden baggrund, historie og kultur, end jeg selv har? Hvordan forholder jeg mig til dem? Mennesker som vil være en del af min hverdag. Jeg vil møde dem i mit nabolag, på min arbejdsplads, måske også som nye gildevenner? Ser jeg dem? Sender jeg dem et smil i forbifarten? Eller går jeg forbi dem, som om de ikke eksisterer? De er mennesker med de samme behov som jeg.

Diskuterer vi disse spørgsmål i vores gilde?

Den anden vej mod fred: Viden

At lære nogen at kende handler ofte om at forstå. Vejen til fred kan også gå gennem viden. Vores forståelse af fred og arbejdet mod fred bør hele tiden fornyes. Verden ændrer sig, og menneskene også. Men det er ikke ligegyldigt, hvor vi henter vores viden fra. Ny og troværdig viden er vigtige forudsætninger for fredsarbejdet i gildebevægelsen. Øget indsigt er en forudsætning for forandring – og vi ønsker for vore nye lands-



mænd og – kvinder, at deres liv skal forbedres.

Snakker vi i Gildet om, hvordan vi får troværdig informationer, der kan øge vores kendskab til fredsarbejdet?

Den tredje vej mod fred: Retfærdighed

Alt fredsarbejde bør have retfærdighed som mål, herunder ligeværd, respekt, redelighed og ansvar for vores fælles verden. Dette er velkendte værdier, men de må alligevel gentages, fordi verden og menneskene forandrer sig.

Brød og fred hører sammen.

Hvordan kan dit gilde være med til at sikre refærdighed i fremtiden?

Den fjerde vej mod fred: Deltagelse

Når folk og nationer bliver socialt, kulturelt og økonomisk afhængige af hinanden, er chancerne for fred mellem disse nationer øget. Vore nordisk-baltiske lande er et eksempel. Vi har lange traditioner for aktiv deltagelse i både sociale og kulturelle aktiviteter. Denne værdi har vi med os i gildearbejdet. Deltagelse kan skabe aktivitet,

og al erfaring viser, at netop aktivitet skaber kontakt mellem mennesker og i næste omgang øget forståelse for hinanden.

Kontakt og kendskab gennem deltagelse er fredsskabende arbejde.

Hvordan kan dit gilde bidrage til deltagelse for nye landsmænd og kvinder?

Den femte vej mod fred: Frihed

Frihed for alle folk – fred i hele verden. Så enkelt, så vigtig og så vanskelig, er friheden.

Men friheden har trange kår i verden i dag. Derfor er det så vigtigt for os at bruge vores egen frihed, og beskytte andres. Frihed er en værdi som omfatter både respekt for livet, viden, retfærdighed og deltagelse. Og det er samlende for gildearbejdet i hele Norden og i Baltikum. Det kan være en mål for gildene at låne vores røst til dem, som ikke selv kan tale frit. Frihed er også moralsk frihed til at gøre godt. Vi må turde vælge og kunne stå inde for de valg, vi har gjort. At praktisere frihed, er en fredsskabende aktivitet, vi ikke kan overlade til andre.

En spejder arbejder for fred og forståelse mellem mennesker.



INVITATION TIL SUSÅGILDET OG 2. GILDE NÆSTVED



GILDERALLY

1. Køge Sct. Georgs Gilde inviterer **Suså Gildet** og **2. Gilde Næstved**, sammen med Køge-områdets seniorer, ledere og gildemedlemmer til det årlige BILRALLY

søndag 29. maj kl. 9,30

Sædder-spejdernes hytte, Vadhytten, på Bjerredevej 46 i Tureby

Løbet er et orienteringsløb for biler med indlagte pointgivende opgaver og vil have en varighed på ca. 3-4 timer.

Der er beregnet en idealtid, som overholder færdselslovens hastighedsgrænser i køreområdet. Afvigelser fra denne tid medfører strafpoint.

Det er en betingelse, at der er mindst 2 personer i hver bil, og antallet derudover afhænger af antallet af sæder med sikkerhedsseler.

Alle deltagere sørger for egen forplejning. Vel i mål serveres kaffe, the og anden drikke samt kage.

Tilmelding med oplysning om antal personer i bilen skal ske **senest lørdag den 8. maj** til GK Palle L., Susågildet, mail: kalbyrisvej99@gmail.com eller tlf. 2971 4649.



HYTTELAUGET

Hyttelaugsmøde, **torsdag 14. april.**

Mødt: Søren Hebo, Hans Jørgen Nielsen, Kurt Bronée, Lars Hansen, John Møller, Tommy Møller.

Afbud: Kurt Hansen (TRIST)

1. Søren bød velkommen og orienterede om arbejdet i Farmens bestyrelse

- Hyttelaugets indstilling af arbejdet med nye regnvandskloakker bliver iværksat, ligesom afløbene fra toiletterne skal filmes, så evt. utætte rør kan repareres, så vi fremover kan undgå lugtgener fra kloakken. Pris ca. kr. 27.000,-.
- Farmen får kr. 2.500,- retur fra Pilelaug, efter at tinglysning er faldet på plads.
- Der betales kr. 500,- hvert år til Pilelaug, for at få fældet pil. Vi kan ikke selv skaffe folk til arbejdet.
- Vejen til Farmen lider af mange huller, som kun kan forbedres hvis vejen harves/fræses op og efterfølgende fyldes med asfalt og så tromles.

2. Gunnar gennemgik Farmens regnskab

- Regnskabet så hæderligt ud og der var ca. kr. 60.000,- til vedligeholdelse og nyanskaffelser. Der var hensat penge til nye septiktanke, hvis de nuværende bliver kasseret. Der hen-

sættes kr. 24.000,- pr år, indtil der er hensat ca. kr. 100.000,-, som det forventes at koste hvis ankesagen om udskiftning ikke vindes. Ligeledes var der hensat et beløb til et udestående der ikke var afklaret.

3. Igangsættelse af nødvendige arbejder samt prisundersøgelse af kommende projekter

- Gunnar undersøger om vores forsikring dækker skjulte rør.
- John M. indhenter pris på nyt køkken, samt udskiftning af vaskerender på toiletterne til håndvaske, samt indlæggelse af varmt vand i hanerne.
- John, Lars og Tommy udskifter defekte tagplader samt udluftning på toiletbygning.
- Hans Jørgen vil sørge for at samtlige tagrender bliver rensede (evt. ved hjælp af seniorlaug).
- John M. indkøber ny yderdør til pigetoiletet, samt står for udskiftning (ca. kr. 8.000,-).
- Kurt Muusmann m.fl., står for maling af Busserhytten (ca. kr. 3.000,).
- John, Lars og Tommy sørger for rengøring og klargøring/rengøring af udekøkken og udendørs toiletter.

4. Eventuelt

- Det er aftalt med entreprenør, at der lægges fliser ved gavlen af Farmen, når vejret tillader det.



- Der har været klager over at vores køkken i den nuværende form, virker uhygiejnisk og trænger til fornyelse (pris bliver undersøgt).
- Ligeledes er der klaget over for lidt komfurkapacitet, når der skal laves mad til mange, ligesom den ene ovn ikke varmer optimalt.
- Seniorlaugets har slebet og lakeret køkkenbordene – godt arbejde.
- Der vil blive et større gravearbejde bag Farmen, i forbindelse med nedgravning af nye kloakrør til regnvand.
- Hoveddøre og gamle vinduer, trænger til udskiftning (John M. har indhentet pris).
- Farmen er stort set lejet ud frem til midten af oktober i weekenderne, ligesom der også er flere udlejninger i skolebørnenes ferie.
- Der kan godt bruges noget mere arbejdskraft til de mange opgaver der ligger og venter, men laugets erkender også at gennemsnitsalderen i gilderne er høj, så vi nok ikke kan forvente det helt store.

Tommy Møller

SENIORLAUGET

Seniorene var på Farmen **mandag den 19. april** til det månedlige laugsmøde. Der var denne mandag et pænt fremmøde, men som tidligere nævnt er der stadig plads til nye seniorer, da der er en hel del småreparationer som venter på en kærlig hånd.

Af større opgavers som blev udført denne mandag kan nævnes rensning af tagrender på hovedbygningen, således at der nu kun mangler toiletbygningen.

Der var også gang i græsslåningsmaskinerne. Fodboldbanen samt et større område omkring Farmen blev trimmet.

Der var en del småopgaver som skulle klares, hvortil man har brug for at kunne benytte filbænken på værkstedet, men, som sædvanlig skal der bruges en del unødvendig tid på grave sig frem til filbænken, idet nogle bruger den til oplagsplads i stedet for som arbejdsplads.

Med lidt tålmodighed lykkedes det at få klaret de planlagte opgaver.

Næste møde, som er det sidste inden vi går på sommerferie, er berammet til **mandag den 30. maj** og ikke som det plejer, den 3. mandag i måneden.

Hans Jørgen



5-KAMP

MINIGOLF FOR DUMMIES

En herlig lørdag formiddag med høj sol og en forholdsvis frisk blæst fra fjorden, mødtes en flok gæve gildebrødre og nogle spejderledere på Næstved Golfklubs anlæg for at afprøve hinandens færdigheder udi minigolf.

På forhånd havde jeg været lidt skeptisk m.h.t. banernes tilstand på denne årstid; sæsonen er jo ikke rigtig startet endnu, men min skepsis blev gjort til skamme. Banerne lå rengjorte og indbydende, og vandrette de rigtige steder. Stor tak til bestyreren, som ud over at sørge for at banerne var i orden, også havde indvilliget i at åbne dem et par timer før normal åbningstid.

Efter at reglerne var blevet forklaret og vi var blevet inddelt i nogle passende holdstørrelser, gik vi i gang med spillet. Da nogle af deltagerne spiller ”rigtig” golf, regnede jeg med, at vi novicer ville blive blæst ud af banen. Der er åbenbart større forskel på de 2 golftyper end man umiddelbart skulle tro, for det viste sig

Komende gildebror?

hurtigt, at de spillede omtrent lige op med os andre.

Der var også en deltager der engang i sin ungdom havde været Sjællandsme-



ster, men det lå åbenbart for langt tilbage i tiden. Han spillede lige så ”godt” som os andre...!

Efter 2 runder havde vi alle fået styret vores lyster, og det var tid til at regne og dividere og, ikke mindst, sammenligne resultaterne. Det er her, at nogle får tildelt håneretten, medens andre

Koncentration.



blot må resignere, og sige til sig selv, at det jo også bare er et dumt spil.

Kristian fra Hammer lavede ikke så meget, så han sluttede på en flot førsteplads foran undertegnede, som blev skarpt forfulgt af Helge på en tredjeplads. I holdkonkurrencen er der stadig spænding om slutplaceringen, men Hammer ligger rigtig flot i øjeblikket, men alt kan endnu ske i den sidste konkurrence.

Kurt

HUSK!



GILDEMØDE MED FOREDRAG

for Suså Gildet og 2. Gilde

11. maj kl. 19.00 på Farmen

Gruppevis tilmelding
senest **6. maj** til Bent Schultz,
tlf. **6053 1371** evt. **3022 1440** eller
bent.r.schultz@city.dk



GOOD-TURN LAUGET

Onsdag den 20. april afholdt vi alletidernes café på Kildemarkscentret. Denne dag var underholdningen lagt i hænderne på DE SYNGENDE GYMNASTER fra Haslev.

De var en flok friske pensionister, som ved siden af deres seniorgymnastik hygger sig med at synge sammen og tage ud og optræde. Som det ses på bil-

ledet var damerne klædt på som Bakkesangerinder, og de gav den hele armen til stor fornøjelse for alle de fremmødte. Der var glæde og festlig stemning fra første til sidste nummer, og i pausen blev 7 lagkager sat til livs. En rigtig dejlig eftermiddag, som dermed sluttede forårssæsonen af.

Næste café bliver i oktober.

Bodil K.

EFTERLYSNING

Gennem good-turn lauget er jeg blevet spurgt, om der mon skulle være et par friske gildbrødre, der kunne tænke sig, at lægge ben til rickshawkørsel (der er hjælpemotor). Kildemarkscentret har to "cykler", men mangler for tiden hjælp til kørsel. Forår og sommer står for dø-

ren, og de ældre vil elske at komme ud i naturen.

Send mig en mail, hvis **du** vil give et nap.

Bodil – bckjeldgaard@dlgmail.dk



SCT. GEORGS GILDEHAL

- den 19. april

23 af gildets medlemmer havde lagt vejen forbi Farmen denne kolde tirsdag aften, for at høre Sct. Georgs budskabet, være med til at optage Esther i gildet og ønske Kurt tillykke med de 25 år i gildet.

Aftenen startede med vandrehal, livlig snak og fuld knald på varmeapparaterne – bordet var nydeligt pyntet til det

antal deltagere der havde tilmeldt sig, men desværre var der et par stykker der udeblev uden afbud.

John M. var en bestemt stavherold, der på slaget 19.30 kaldte til samling i gildehallen på befaling af gildemesteren, som han udtrykte det – Dot blev tilbage hos Esther og forberedte hende på optagelsen.





Jens bød velkommen til de fremmødte og ridsede aftenens program op, inden han tog fat på gildemestertalen, som heller ikke denne gang skuffede og også gav stof til eftertanke. Jens talte om visdom, som godt kunne komme med alderen og erfaringen, ligesom forskellighed også kan være med til at skabe visdom og vi også bliver bedre til at behandle hinanden bedre og indgå kompromiser – en god tale.

Herefter var det tid til at optage Esther, som kom med et godt og fyldestgøren-



de svar på sit ønske om at blive gildebroder. Esthers svar var klart inspireret af at hun havde været spejder siden sit 9 år – først hos De Grønne Pigespejdere og senere da hendes egne børn blev spejdere i DDS, påtog hun sig et mangeårigt lederjob, som hun stadig vikarierer i – bl.a. ved at sælge kaffe og lagkage på loppetorget. Spejderarbejdet var blevet en livsopgave for Esther, en opgave hun gerne vil fortsætte med som gildebroder. Så et stort velkommen til Esther.

Herefter blev Sct. Georgs budskabet læst op og gildeløftet blev aflagt. Budskabet som hed ”Veje mod fred” var skrevet af den norske landsgildemester og kan læses på side 3-4 her i bladet.

Så var det Kurts tur til at blive hyllet for 25 års gildearbejde. Kurt er en sjældent aktiv gildebroder der har spredt sit arbejde bredt i gildebevægelse. Han har i flere omgange påtaget sig jobbet som Gildemester, han er lederskribent i Nøglen, han bager kranskage til nytårs-gildehallen, han er medplanlægger af landsgildeting, han deltager aktiv i alle gildearrangementer, han er med i spejderlaug, han møder op på arbejdsdage på Farmen hvad enten det er natur- eller hyttelaug der arbejder, og så ikke at forglemme, er han også idemand til ”TROLDELEJREN” hvor han nu har påtaget sig



lederansvaret – der er sikkert mange der kan komme med flere oplysninger om Kurts aktiviteter som gildebroder – men det var helt sikkert en aktiv gildebroder der modtog sit 25-års tegn – tillykke.

Imellem de mange handlinger i gildehallen, blev vi beværtet med god musik og sang – vi hørte:

- All of me – *John Legend på saxofon*
- Lady in red – *Chris DeBurgh*
- Bohemian rhapsody – *Queen*
- Bridge over troubled water – *Simon and Garfunkel*
- Let it be – *Poul McCartney*
- What a wonderful world – *Louis Armstrong.*

John M. læste gildeloven, som vi hørte for 3. gang denne aften – men den kan ikke gentages for tit!

Efter 1 time og 15 minutters gildehal, rullede Kurt fanen sammen og mættede af gode oplevelser tog vi sangbøgerne og gik nedenunder.

Vi fik bænket os ved det flot dækkede bord og startede efterhålen med en sang ”Kom maj du søde milde”, hvorefter 3.

gruppe igen havde tryllet med maden. Koteletter i fad med masser af bacon, cocktailpølser og grøntsager – dækket med en lækker sovs, samt flot pyntede kartofler som tilbehør – til kaffen var der hjemmebagte cup cakes. Der blev talt for Esther af flere, ligesom Kurt igen blev hyllet for de 25 år og sin indsats – der blev sunget et par sange mere og pludselig var klokken 22.30 og denne gode aften sluttede i kreds, med afsyngning af ”Nu flyver mørkets fugle ud”.

Herefter var der kun oprydningen tilbage til 3. gruppe som, med lidt hjælp, hurtigt fik lokalerne på plads – i køkkenet var der trængsel, så det klarede de selv.

Tommy





KIRKEGANG FOR VIDEREKOMNE

For et par måneder siden mødtes vi i Susågildets gruppe 2 for at fastlægge hvem der gjorde hvad til gildet. Det var hurtigt klaret, og så Ida havde masser tid til at fortælle om et besøg i Sct. Peders Kirke (se evt. Tommys beretning fra dette møde i Nøglen nr. 3).

Nu ville skæbnen åbenbart være med, så nogle dage efter dette møde modtog Palle (vores redaktør) en mail med en invitation til indvielsen af Svaleredeorget i Sct. Peders Kirke med efterfølgende reception. Hvorfor det netop var Sct. Georgs Gilderne der modtog sådan en, var en stor gåde. Men da Ida

på gruppemødet, hvori Mester også deltog, havde fortalt så levende om kirken, overrakte han derfor invitationen til Ida på gildet. Jeg kunne godt se at Ida havde nogle betænkeligheder, så jeg tilbød at være Idas ledsager, hvorefter hun takkede ja.

Umiddelbart var der ingen der kunne huske noget om en forbindelse til hverken kirke eller orgel, men da jeg ringede til formanden for orgelkomiteen, Christian Kampmann Larsen, for at meddele at vi kom 2 personer, var han godt klar over at vi undrede os. Han fortalte så, at alle der havde væ-



ret involveret i indsamlingen af penge til orglet, var blevet inviteret, og Sct. Georgs gilderne havde været med til at sælge lodsedler for 25 år siden...!

Et par dage før det store slag skulle stå, tog jeg op i kirken, for at se hvor vi kunne sidde og for at se det hele i ro og mag. Inde i kirken stod 2 personer og diskuterede nogle detaljer, men de stoppede da jeg kom. Jeg genkendte den ene som Næstveds forhenværende borgmester Henning Jensen, og han kom hen og gav mig hånden og spurgte hvem jeg var. Jeg fortalte at jeg kom fra Sct. Georgs Gilderne, og så sagde den anden person med det samme, at så måtte jeg være Kurt. Det viste sig at det var Christian Kampmann, som jeg havde talt 2 min. med for et par må-

neder siden – Sikken hukommelse...! Han demonstrerede også, at den eneste bevarede orgelpibe fra det 500 år gamle orgel, stadig kunne give lyd.

Den store dag oprandt, og Ida og jeg ankom til kirken i god tid. Selvom kirken var næsten helt fuld, fandt vi alligevel en god plads, så vi ikke risikerede at gå glip af noget. Selve begivenheden er detaljeret beskrevet i dagspressen, så den vil jeg ikke komme ind på her. Jeg konstaterede at der findes mange forskellige typer af mennesker, så vi havde nok at kigge på og tale om, indtil prinsesse Benedikte med følge ankom. Nu kunne ceremonien og koncerten gå i gang. Det var skøn som blanding af korsang af Sct. Peders Kirkes dygtige Pigechor og, naturligvis, orgelmusik på

Jeg havde taget mit stiveste puds på.





det nye orgel, mesterligt spillet af Bine Katrine Bryndorf. Jeg kunne kun læne mig tilbage og nyde stemningen og musikken. Et enkelt nummer skilte sig dog rigtig meget ud: Toccata Settima af Michelangelo Rossi, skrevet omkring år 1635. Det indeholdt nogle fantastiske disharmonier, spillet i et afsindigt tempo. Jeg har aldrig hørt noget lignende; ikke engang the Queens kunne levere sådan en omgang. Organistens familie,

Christian Kampmann blæser på den eneste bevarede orgelpibe fra det gamle orgel.



som sad umiddelbart bag os, jublede og sagde ”Yes, hun klarede det” og var i det hele taget meget begejstrede og nævnte noget om at musikken jo altså var fra det 17. århundrede.

Efter koncerten var det tid til taler, og de er jo som sådan nogen er: nogen er korte og gode, andre lange, og siger egentlig ikke mere end det, der allerede er blevet sagt en gang.

Endelig blev det receptionstid, så vi gik over til det ældgamle Rådhus, der nu er blevet til et stemningsfuldt menigheds-hus. Alle bidragsyderne var der, og sikkert også en hel del gratister, som har det med at dukke op, når der er gratis mad og drikke. Apropos drikke: druerne til rødvinen der blev serveret, havde bogstaveligt vokset i orgelbyggeriets baghave i El Papiol, og medbragt af medarbejderne derfra.

Jeg ”minglede” lidt rundt og prøvede at smalltalke med så mange som muligt. Det er ikke min spidskompetence, og jeg har en klar overmand i Ida. Hun elsker at tale med alle mennesker, og er ikke bange for at spørge eller forklare sig – og hun er god til det. En helt igennem spændende dag, og jeg fortryder ikke et sekund, at jeg tilbød Ida at være hendes ledsager. Jeg håber hun har nydt det og moret sig, lige så meget som jeg gjorde.

Kurt



NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe

1. gruppes aprilmøde var henlagt til Kunstmusæet Arken i Ishøj. Arken markerer 100-året for kvindernes stemmeret (2015) i Danmark med den største udstilling nogensinde om den danske kunstner Gerda Wegener. Hendes frigjorte kunst og stærke personlighed vakte røre herhjemme, men hun fik stor succes i Paris. Hun støttede sin ægtefælle og yndlingsmodel, født som Einar Wegener og nu kendt fra filmen ”Den Danske Pige”, Lili Elbe, i at kaste sig ud i operationer i 1930-31 for fysisk at blive kvinde.

Jeg er ikke kunstkender, men var meget betaget af den store og omfangsrige udstilling, navnlig, og det er hun også kendt for, hendes malerier af høje slanke kvinder, nogle uden tøj, medens andre var meget smukt klædt, sikkert i sidste mode. Der var også en lille udstilling, nærmest, for den tid, meget vovelig, idet Gerda Wegener også havde illustreret ”pornobøger”. De var sjove at se, og må i vore dage nok blive betragtet som billeder for børn.

Det er jo sådan, at går man på musæum eller udstillinger, så bliver man efter et par timer meget træt. Godt Arken havde et spisested. Der mødtes vi efter et par timer, og kunne over maden tale om de mange indtryk vi alle havde fået.

Vort næste møde er Mecinsk Historisk Samling, ved Næstved Sygehus. Der er bestilt tid, det blev **onsdag den 11. maj kl. 10.00**. To tidligere overlæger venter os.

Der kan parkeres bag vor bopæl som er Ringstedgade 23D. hvor vi også slutter af med en beskeden frokost efter rundvisningen. Ring evt. for parkering.

Refr. Ole W.

2. gruppe

Gruppemøde **den 22. marts** blev holdt hos Erling, som havde haft et stort arbejde med at ”brødføde” gruppen.

Vi havde vagten til Sct. Georgs Aften, og brugte hele mødet til at finde nogle gode løsninger, så vi som sædvanlig kunne få en god aften sammen med vore øvrige gildebredre.

Vi besluttede at traktementet skulle være så tæt på ”hjemmelavet” som det nu kunne blive. Vi fik talt om alle detaljerne, og kunne med ro i sjælen tage hjem fra mødet, overbeviste om at alt var i de bedste hænder.

Frank

3. gruppe

Den 31. marts var gruppen samlet til møde hos Christian og Bodil Kjeldga-

2. NÆSTVED



ard. Der var afbud fra Jens på grund af et sygehusbesøg.

Vi startede som vi plejer med en frokost, hvorunder vi fik ”snakket af” inden vi kom til dagens emne.

Bodil havde i kraft af sit engagement i skleroseforeningen oplevet et meget spændende foredrag omhandlende et projekt, hvor ca. 100 sklerosepatienter fra ti forskellige nationer på skift havde været med på en sejlads jorden rundt.

Turen havde taget i alt 17 måneder. Sejlbåden, Oceans of Hope, på 67 fod gav på sin tur de deltagende sklerosepatienter en oplevelse af, at det på trods

af sygdommen, var muligt at overvinde de strabadser, som en tur på havet i al slags vejr udsætter sejlerne for. Det at prøve sine egne grænser af og opleve at den sejr det var, at gennemføre projektet.

Idemanden er læge og psykoterapeut Mikkel Anthonisen, der forud for jordomsejlingen i en årrække har arbejdet med sklerose. Mange, der har været med på jordomsejlingen, har genoptaget deres sejlsport igen, så oplevelsen har givet nyt håb. Det nytter ikke at opgive.

En eftermiddag med en god snak.

Ref. Kurt M

SCT. GEORGS GILDEHAL

2. Sct. Georgs Gilde, Næstved hylder 50-års jubilær og indsætter ny ledelse.



Med en fyndig tale af den afgangede gildemester Nils Ole Kajhøj og oplæsning af det nordiske Sct. Georgsbudskab samt aflæggelse af gildeløftet i en højtidelig broderkæde, markerede 2. Sct. Georgs Gilde, at man indsatte den nye ledelse, som blev valgt på Gildetinget den 7. marts.

50-års jubilær Ewald Rasmussen sammen med Distriktsgildemester Lone Erkmann.

2. NÆSTVED



Ledelse og herolder.

Ny gildemester er Ole Köser, gildeskansler Grete Bjerg Christiansen og gildeskattmester Nils Ole Kajhøj. Efter modtagelsen af gildemesterkæden udtalte Ole Köser anerkendelse af indsatsen fra den forrige ledelses fratrædende medlemmer Hans Köser og Nils Ole Kajhøj.

Tilstede ved arrangementet var Distriktsgildemester Lone Erkmann, som var hidkaldt for at markere Ewald Rasmussens (i daglig tale kaldet ”Ras”) 50-års gildejubilæum. Hun udtalte en anerkendelse for den indsats i gildet og vedholdenhed overfor spejderidealerne, som ”Ras” i al sin færd udtrykker. Ved eftergildehallen takkede den nye gildemester i klare ord og vendinger den afgangede mester for et godt og solidt arbejde i den forgangne tid. Han hylde-

de også ”Ras” i anledning af jubilæet, og gav mange eksempler og detaljer fra jubilarens virke i gildet.

En festlig sammenkomst afsluttede en af de rigtig gode aftener, som gildebrødre har, når det er bedst. Den arrangerende gruppe fik megen ros for det flotte arrangement.



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Kurt Trist Hansen 16. maj
Kirsten Broneé 12. juni

HJERTELOG TILLYKKE



GILDETUR TIL SKÆLSKØR

– lørdag den 28. maj 2016

Som anført i vort program for 2015/16 gennemføres der et Gildearrangement (tur) for 2. Gilde den 28. maj 2016. Gruppe 1 har arrangeret turen.

Gildebrødre med ledsager mødes kl. 12.00 på havnen i Skælskør på adressen: Kajen v. Vestergade 1.

Parkering ved Bymuseet, Algade 2 eller ved havnens østlige side. Samkørsel aftales gruppevis.

Kl. 12.15: Kom med på en skøn sejltur med **Skjælskør V.** på 1½ times fjordsejlsads.

Du vil opleve naturrige områder, fyldt med fugleliv, grønne arealer og sidst men ikke mindst vil du få fortalt historier over højtalerne.

Frokosten, som man selv medbringer, indtages ombord. Tag tallerkener og bestik m.v. med til eget brug. Der vil være mulighed for at købe vin, øl, vand, te/kaffe og is (Drikkelse må **ikke** medbringes ombord).

Kl. 13.45: Vi er tilbage fra sejlturen.

Kl. 14.00: Skælskør Bymuseum og byvandring.

Museet er indrettet i Peder Reedtz's Gård, en 1500-tals bindingsværksbygning i to etager midt i Skælskørs gamle, romantiske bykerne.

Den gamle bygning skaber en egen stemningsfuld baggrund for de skiftende udstillinger.

Vi går en tur op ad Vestergade og besøger den gamle latinskole ved kirken og det gamle rådhus m.v.

Turen afsluttes ca. kl. 15.15. Alle udgifter dækkes af 2. Gilde.

Gruppevis tilmelding **senest 25. maj** til Gruppe 1:

Hans Köser. E-mail: hans.koser@stofanet.dk eller tlf. 5572 4919

SCT. GEORGS AFTEN

- 27. april

Sct. Georgs aftenen begyndte med et minut stilhed for Anne-Mari og Frits.

Der var væbneroptagelse af Annette og Sct. Georgs budskab.

Under eftergildehalden blev der serveret tunsalat med brød, og valgfri drik-

kelse, og den alt overskyggende voldsomme kamp om totempælen, som blev vundet af Barbara og Svend. En hyggelig aften.

Jens

Vor nye gildeledelse: Marjun, Rika og Ulla.

Annette siger sit væbnersvar.



Maden.





VANDREGRUPPEN PÅ TUR TIL FÅREBAKKERNE

Vinden stod stærkt ind fra sydvest, solen stod højt på himlen **søndag den 17. april**, da Præstøs Vandregruppe tog på tur. Turen var planlagt til Fårebakkerne nær Mogenstrup. På slaget 10 startede bilerne fra Spejderhytten, med hele 11 mand og 3 hunde ombord. Dermed blev turen fra Spejderhytten til dagens mål, Fårebakkerne, indledt.

Vel ankommet til P-pladsen ved Fårebakkerne, skulle hundene i snor og deltagernes påklædningen fuldendes med varmt og navnlig vindtæt tøj.



Dagens vandregruppe lige ankommet til P-pladsen ved indgangen tildagens mål: Fårebakkerne.

Vel udrustet i påklædnings henseende, med vindtæt tøj og hatte/huer, gik turen ind i Fårebakkerne.

Hele vejen op i bakkerne er der en formidabel udsigt, og specielt i dagens



Vandregruppen på vej ind i Fårebakkerne.

klare vejr var det en ren fornøjelse. Fra bakkernes højeste punkt kunne man næsten få fornemmelsen af, at kunne se til verdens ende.

På vejen kom man forbi nogle gamle arbejderboliger og/eller sommerhuse. Nogle af dem var mere hele end andre. Historien om de gamle huse er bl.a. at de under 2. verdenskrig blev brugt til at skjule jøder på flugt, indtil de kunne komme videre til Sverige.



Udsigt fra den højeste bakketop på dagens tur.



Et knapt så nyt sommerhus blev passeret på dagens tur.

Udsigten mod bakkerne set fra det flade land neden for Fårebakkerne.



Turen gik også ned af bakkerne og ud på det flade land vest for bakkerne. Her så vi blandt andet et tog i fuld fart mod Næstved på Vordingborg/Næstved banen. Hvordan bakkerne ser ud fra den vinkel kan ses på billedet.

Godt gennemblæste og beriget med en masse frisk luft, samlede gruppen ved bilerne og turen tilbage til Spejderhytten kunne begynde. Det var en behagelig forandring, at komme ind i spejderhytten og i mags vejr indtage den medbragte frokost og dermed slutte, om ikke en lang så i hvert fald en frisk og meget smuk tur. Endnu et godt gilde arrangement var sluttet.

Riber

Som mange tidligere gode vandreture sluttede også denne med at indtage den medbragte frokost i Spejderhytten.





Vi har lige mistet en gammel og kær gildebør - Frits Fabricius

Jeg skrev en sang til ham, da han havde 60-års jubilæum.

Her er et udpluk:

Som spejder var han altid glad og altid veltilfreds, for han var spejder og hans venstre hånd var ret og ingen kejter.

Så blev han stor og bondekarl og dygtig agerbruger, men spejderdrengen var ej glempt og snart Sct. Georg kaldte og Frits kom ind i Præstø Gilde, de ham til Mester valgte.

Og tro nu ej, at han på sine laurbær har hvilet, nej, han har aktivt taget del i spejder-gildelivet. Med økseløb og loppetov og ture i det vilde og extra gange to på mesterposten i vort Gilde. For er man spejder, gælder det for hele livet – ta' ej fejl der.

Frits ville i år kunne have fejret sit 70-års jubilæum i gildet. Han blev 93 år og sov stille ind den 23. april. Ære være hans minde. *Rika*

Frits Fabricius ved sit 65-år jubilæum.



ORIENTERINGSTUR

- den 21. maj 2016.

Gruppe 2 inviterer på tur til et rollator venligt udflugtmål **lørdag den 21. maj**. Man skal medbringe madkurv og må gerne medbringe en ledsager.

Turen kommer til at koste **kr. 100,- + kørsel**. Gruppen sørger for kaffe og kage undervejs.

Vi mødes ved hytten **kl. 10** og fordeler os i bilerne.

Tilmelding til **Jens (2241 6691)** senest **14. maj**.

Deadline for næste nummer er tirsdag den 7. juni

Haven er et fredfyldt, roligt og afslappende sted, et åndeligt tilflugtssted som giver mig en dulmende indre ro.



LIS DAM FYLDER 75 ÅR DEN 24. MAJ

Dine gildebrødre ønsker dig hjertelig tillykke – med ønsket om – at du også i fremtiden må være lige så meget involveret i gildet, altid parat til at hjælpe til, og fortsat må komme med nye ideer.

Hvis vejret tillader det, vil der være åbent hus i sommerhuset på adressen **Sommerlystvej 5, Mosebølle, 4640 Faxe**.

Det bliver et helt enkelt arrangement med en kop et-eller-andet og et lille bid brød. I tilfælde af meget dårligt vejr flyttes arrangementet til Spejderhytten. Alle er velkomne.



SCT. GEORGSAFTEN

- mandag, den 25. april i Hytten

Anni måtte blive hjemme med sine brækkede ben, men i tankerne var hun til stede i vores lille flok.

Det var dejligt at komme ind i varmen, hvor ilden knitrede i brændeovnen.

Meget passende åbnedes gildehallen med Griegs *Våren* og derefter sang vi *Kom maj, du søde milde*.

Elna havde på elegant vis bundet hele gildehalden op omkring begrebet minder og nævnte spejdertiden med godt kammeratskab – dejligt samvær som man nok ikke havde den samme fornemmelse af, som man har i dag. Den gang var det nok mest turene, lejrbalet, sange, friluftsliv og hvad der ellers fulgte med.

Baden-Powell gjorde noget godt den gang under Boerkrigen – han var fremsynet og var måske ikke klar over, hvad hans idé kom til at betyde ikke kun for børn og unge, men også for voksne.

Vi i Gildet mærker også den gamle ånd – netop kammeratskabet – det at være der for hinanden, stemningsfulde møder som også går over i det hyggelige og ikke mindst glæden ved at fortælle om de gode spejderminder.

Vi er med i et fællesskab, som ikke må gå i stå

Minder er også gamle avisudklip. Har fået en del gamle udklip vedr. Gildet, bl.a. loppetorv, som jeg ved skaber minder hos mange af Jer – spejderbilleder, hvor Jeres børn er med, ture med gildet og ikke mindst spejderløbene.

Minderne har også været i gang i vores gruppe. Omkring reklamer gennem årene og gamle lege.

Det var lige før vi kunne finde hinkestenen frem igen. Omend hoppene vil blive lidt tungere.

Historie og minder handler også om Danmarkshistorie. Jeg skal ikke gå dybere ind i historien – den kender I meget mere til end jeg gør. Men i forbindelse med navnet på vores distrikt – nemlig Gøngernes distrikt kommer vi ikke uden om Svend Poulsen Gønge.

I sammenligning med BP var han også soldat, handlekraftig og loyal. Begge kendte, men det er eftertiden, der har gjort dem til nationale helte.

På Landsgildetinget i september blev festtalen holdt af Henrik Holmer – vores tidligere borgmester.



Det var en flot tale og fra den vil jeg citere følgende uddrag:

”Vi kender nok alle romanerne, som Carit Etlar skrev om Gøngenhøvdingen og Dronningens Vagtmester og hvem var Svend Poulsen Gønge:

Historien beretter om en mand, der har fået mulighed for sin *livlange personlige udvikling*. Og jeg er sikker på, han selv har *taget ansvar for denne udvikling*.

Vi hører og læser om en mand, *for hvem fællesskabet er en forudsætning for succes*. Og det er en naturlighed at han *tager ansvar for både den lokale aktionsgruppe, og medansvar for landets øvrige aktionsgrupper*.

Om en mand, *der i fælleskab med andre påtager sig vigtige opgaver i både lokalsamfundet, nationalt og globalt* (så globalt som det på det tidspunkt kunne være). På den tid har hans missioner også en humanitær karakter, om end mord og likvideringen af fjenden i dag vil blive betragtet med nogen miskredit, og måske ikke lige er den slags midler vi umiddelbart ville tage i anvendelse.

Jeg er nået frem til, at Svend, på trods af sin vanskelige opvækst var nået frem til en *personlig livsanskuelse og en personlig stilling til grundlaget for sin*

tilværelse. Og at hans tilværelse som soldat havde lært ham at *beherske sit sind, og leve med sine fejl og rette dem* for at kunne yde sit bedste i kampen mod svensken.

Grundlæggende må han have *haft respekt for det, der har værdi for andre*, trods sit virke som frihedskæmper.

Anekdoterne beskriver Svend som *venlig og forstående over for andre*, og mange gange gjorde han *livet glattere og lysere for andre*. Når han for eksempel kom forbi med mad og penge til en fattig familie. På den måde tog også han medansvar i familie og samfund. At han *gjorde sin pligt frem for at kræve sin ret*, kan der ikke være tvivl om og *han værnede om vore nationale værdier*.

Og således er det ikke kun Gøngenhøvdingens sidste bopæl i et Gildehus, der binder ham sammen med Sct. Georges gilderne. Alle anekdoterne om hans liv, sande som opdigtede, kan bringe inspiration til nutidens Gildemedlemmer”.

Musikken og sangene under gildehallen var en smuk buket af minder for alle sanser: Tove Ditlevsens *Barndommens Gade* med Anne Linnet.

Fortsættes næste side



Efter broderkæden sang vi: *Minderne står i erindringens billed.* Det føltes som om, det var Elnas gildemestertale på versfødder.

Sct. Georgsbudskabet fra Broderfolket i Norge sluttede med ordene: Frihed er en fredsskabende aktivitet, vi ikke kan overlade til andre.

Efter gildemester Elnas mindeord om Alfred og 1 minuts stilhed, blev Knud indsat som ny dørherold.

Gildehallen blev lukket af Poul Dissing med Benny Andersens *forårssang*.

2. gruppe havde tryllet og serverede en lækker og elegant anretning og sikken en nøddeislagkage.

Sikken en stemning vi har i vores lille hytte.

Endnu en mindeværdig aften – hvor har vi mange !

Jytte 1. gruppe

GUDRUN RÜGGE - 40-ÅRS GILDEJUBILAR

Tidligere medlem i vores gilde Gudrun Rügge kunne **den 26 april** fejre 40-års gildejubilæum. Gudrun var gildemester i årene 1992 til 1997 og vi mindes hendes mange gode og indholdsrige gildemestertaler.

Gudrun var et sprudlende energibundt, gav aldrig op, kreativ og der var ikke den ting, hun ikke mestrede. Gudrun var en ægte ” gammel spejder/spejderleder ” med kontakt til mange af sine tidligere spejdere.

Da Knud døde flyttede Gudrun til He-dehusene, hvor hun købte et lille hus med have og selvfølgelig fortsatte Gudrun med at være gildemedlem der – det blev i 2. Roskilde og det var også her Gudrun fejrede sit jubilæum.



Gudruns navn dukker tit op i vores gilde – Gudruns mange værdier nyder vi stadig godt af.



SOMMER-TUR

**mandag den 30. maj
kl. 16.00**

Vi mødes ved **Fanefjord Kirke** – **bemærk tidspunktet: kl. 16.00.**

Formanden for menighedsrådet *Arne Rud Christensen* vil fortælle om kirken og kirkens kalkmalerier.

Herefter kører vi sammen til **Shelterpladsen i Slotshaven i Fanefjord Skov**, smukt beliggende ved skrænten til stranden ud mod Østersøen. Der er borde og bænke, men det er en god ide at medbringe et tæppe/pude og praktisk tøj/fodtøj. Der er mulighed for en travetur langs stranden og/eller på skrænten.

Bemærk, der er ca. 10 minutters gang fra bilernes parkeringsplads til shelterpladsen – det er ikke muligt at køre strækningen i bil, da der er placeret en kæmpe sten midt på vejen.

Som sædvanlig er arrangementet med medbragt madkurv/drikkevarer. 1. gruppe serverer kaffe og kage.

Ægtefæller og gæster er meget velkomne.

Tilmelding til Jytte senest den 25. maj.

1. gruppe





HYTTERENGØRING

- 27. april 2016

Så blev der atter gjort rent i HYTTEN....

Efter en glidende opstart, kom der gang i rengøringen i vores hytte.

6 DAMER og en MAND (som ikke er medlem) har fået næsten hele hytten plus skuret gjort rent.

Tak for Jeres store indsats! Og ærgerligt at det ikke er os selv, som skal have det første arrangement i en ren og velduftende hytte.

Men vi havde et dejligt samvær under frokosten – hvor mange ting blev vendt. Dejligt med både arbejde og latter!!!

Synd for Jer som ikke deltog!!!

Hyttehilsen, Ketty og Elna

DIVERSE ÆNDRINGER I ÅRSPROGRAM

Gilderådsmøde er ændret fra den 30. maj til **mandag den 23. maj.**

Sommerudflugt er ændret fra den 13. juni til **mandag, den 30. maj.**

HUSK at ændre alle datoer – tidspunkter og andet bliver meddelt senere.



GILDERÅDSMØDE

Mandag 23. maj kl. 19.30
i Hytten

Der gives nærmere besked om dette pr. e-mail.

Gildeledelsen



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Knud Skytte 21. maj

HJERTELOG TILLYKKE



KALENDEREN:

Maj:

Ma.02. Grp.møde i 2. grp. hos Knud

Ma.09. Grp.møde i 1. grp. Ena

Ma.23. Gilderådsmøde

Ti.24. Distriktsgildeting – 2.Vordingborg

Ma.30. Sommertur, 1. grp.

Juni:

Sø.05. Sommertur/Vordingborg

Ma.06. Grp.møde i 2. grp. hos Elna

Ti.07. Friluftsgildehal Fakse

Ti.07. Deadline Nøglen

August:

Ti.16. Deadline Nøglen

September:

Ti.06. Møde for gildeledelser – 2. Næstved

Lø.03. Økseløb

Sø.04. Økseløb

Ti.20. Deadline Nøglen

Oktober:

Fellowshipday

Ti.27. Deadline Nøglen

November:

Lø.05. I-dag Kirkehuset i Haslev

Ti.29. Deadline Nøglen

Deadline til nr. 4
er tirsdag den 7. juni

