



NR. 5- JUNI 2016 - 47. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet

2. Næstved

Præstø

Stege

16. august
Oplevelsestur

15. august
Friluftsgildehal

10. august
Friluftsgildehal

15. august
Friluftsgildehal



Har netop modtaget bladet Sct. Georg, og kaster mig selvfølgelig over det det. Allerede på side 3 sker der noget spæn-

Redaktion:

Næstved fælles

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
Karrebækvej 15, 4700 Næstved
k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 6, 2016

18. august.

Forside:

Præstøs vandregruppe har været på tur. Se side 20.

dende. Her er nemlig et "åbent brev" til alle gildebredre i Danmark, skrevet af selveste vores Landsgildemester Helmuth Werth.

Og hvad står der så i det brev, eller den artikel om man vil? Tja – jeg syntes egentlig ikke der står noget jeg bliver klogere af. Eller jo, jeg bliver jo netop klogere af det der IKKE står. Hvad er det der er så forfærdeligt, at alle vi menige gildebrødre ikke må få det at vide.

Hvorfor har vores landsgildekansler Johan Evens valgt at trække sig, inden han blev suspenderet. Han har taget af kassen? Har han truet nogen med korporlig afstraffelse? eller...? Der står noget om, at regler og love måske er blevet overtrådt, men så alligevel ikke! Jeg er overbevist om, at alle disse hvis'er og måske'er godt kan danne grobund for en masse rygter og påstande om både det ene og det andet. Jeg mener det ville klæde landsgildeledelsen, hvis parterne stod åbent frem og sagde: Ja, vi er uenige om dit og dat, og vi kan ikke leve med den uenighed, så én af os må trække sig.

Det er jo ikke første gang vi står i den situation, at der skal vælges en repræsentant til landsgildeledelsen midt i en periode, fordi et medlem har trukket sig. Vi lever trods alt i Danmark i det herrens år 2016, hvor vi har tradition for at tale åbent om tingene. Også dem man ikke bryder sig om, så kom nu ud af busken og sig frem. *Kurt*



REFERAT FRA GØNGERNES DISTRIKTSGILDETING

- Vordingborg 24. maj 2016

GM Lone Erkmann bød velkommen til de 38 gildebrødre der var mødt. Efter velkomsten blev mødet indledt med sangen, "Når Egene Knoppes", nr. 35 i Gildesangbogen.

Ad. 1

Torben Lerbech Jensen blev valgt til dirigent. **Riber Moser Hansen** blev valgt til referent. Der var enighed om at vente med at vælge stemmetællere til der eventuelt blev brug for dem.

Ad 2.

GM Lone Erkmann tilføjede til sin skriftlige og rundsente beretning, at hun var meget glad for at besøge de enkelte gilder i forbindelse med evt. jubilæer eller andet. Det var meget hyggeligt og berigende at opleve de enkelte gilders måde at arbejde på. Lone Erkmann omtalte også de problemer der er i LGL, Det er svært at forstå hvad der foregår; ingen ved tilsyneladende hvad der foregår. I hvert fald er er ingen der vil fortælle noget. De breve LGL har udsendt giver for få oplysninger. Der skal nok en helt ny LGL til sluttede hun.

Derefter blev den skriftlige såvel som den mundtlige beretning godkendt.

LGL har ikke tacklet sagen efter vedtægerne mente Niels Ole Kajhøj fordi efter dem, skal distriktsgildemesterkredsen indkaldes til hjælp.

Preben Gustafsen fortalte at han havde sendt besked til alle gildebrødrene i Faxe Gildet, at der var de forskellige breve til oplysning, men ingen havde reageret.

Ad. 3

DIS Tove Vahl Givskov var ikke selv til stede men hun havde sendt en skriftlig beretning rundt til gilderne. Denne beretning blev godkendt.

Lone, Kurt og Ruth



**Ad. 4**

Distriktet har ingen DUS derfor var der ingen beretning, hverken skriftlig eller mundlig at tage stilling til. Punktet forbigået i tavshed.

Ad. 5

DGS Kurt Muusmann gennemgik regnskabet. Han understregede bl.a. at LGT-2015 havde givet overskud. Så årets resultat er blevet større end budgetteret. Grunden til det gode resultat er, at de enkelte arbejdsgrupper i LGT-2015 udvalgene havde været meget dygtige til at budgettere og navnlig også at holde budgetterne. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 6

Der var ingen forslag.

Ad. 7

DGS Kurt Muusmann fremlagde et budget med 197 kr. i overskud. Han mente, at ved lidt påpasselighed kan vi godt leve med det lille overskud. Der ved kan vi bibeholde et kontingent på 50 kr./gildebroder.

Ad. 8

Da Distriktet ikke har nogen fonde eller udvalg med eget regnskab gik man hurtigt videre til næste punkt.

Ad. 9 - Valg:

Til DGM blev **Lone Erkmann** genvalgt.

Efter mange års tro tjeneste ønskede **DGK Ruth Rosfeldt** ikke at modtage genvalg. Derfor blev **Riber Moser Hansen** valgt til DGK.

Til DGS blev **Kurt Muusmann** genvalgt.

Til DUS blev **Inga Gustafsen** valgt.

Til DIS blev **Tove Vahl Givskov** genvalgt.

Ad. 10 - Valg af suppleanter:

Da Riber Moser Hansen blev valgt til DGK kan han ikke sidde som suppleant for DGM. Til afløser valgtes derfor **Niels Ole Kajhøj**.

Til suppleant for DGK blev **Kurt Jakobsen** genvalgt.

Finn Christiansen er blevet kasserer i Køgegildet, derfor kan han ikke være suppleant for DGS. Til afløser valgtes **Karl Kristjansen**.

Til suppleant for DIS blev **Hanne Lise Nissen** genvalgt.

Til suppleant for DUS blev **Conny Gertsen** genvalgt.

Ad. 11

Til bilagskontrollanter blev **Finn Christiansen, Køge** og **Kirsten Krebs, Vordingborg** genvalgt. Til deres suppleant blev **Leif Jylov** genvalgt.

Ad. 12 - Valg til udvalg

Til ridderforberedelsesudvalget blev **DGM Lone Erkmann** og **DGS Kurt**



Muusmann genvalgt medens **DGK Riber Moser Hansen** blev valgt.

Vedrørende repræsentanter til Fri-luftsrådet: 1 til kreds Storstrøm og 1 til kreds Østsjælland, blev DGL bemyndiget til at udpege 2 personer blandt alle gildebrødre i det omtalte kredse.

Ad. 13 - Eventuelt

Kurt Muusmann orienterede yderligere om regnskabet fra LGT-2015.

Palle Lorentzen spurgte Ruth Rosfeldt om gilderne skal repræsenteres på folkemødet på Møn. Det blev oplyst at "bolden" ligger hos Niels Hovgaard, 1. Vordingborg.

Lone Erkmann har fået en forespørgsel fra Roskilde Dyrskue om man ønsker en stand til at repræsentere gilderne. Interessen har ikke været stor, fordi det er dyrt og for langt væk.

Jens Østergaard

foreslog at man skulle arbejde på at få valgt et par repræsentanter fra henholdsvis alle gilderne og alle distrikterne i hele landet. De

skulle bistå i situationer som dem LGL er havnet i nu, evt. med mandat til at beslutte en ekstraordinær generalforsamling.

Niels Ole Kajhøj spurgte hvordan stemningen for en ekstraordinær generalforsamling er. GM Lone Erkmann fortalte at der var godt samarbejde i gang på Sjælland. Men det er ikke så lige til med at etablere en ekstraordinær generalforsamling. Der skal foreslås nogle nye personer der kan godkendes i hele landet. Vælges de samme igen har den LGL fået en særlig og unødigt stor magt. Lone lovede at holde gilderne orienteret om udviklingen.

Mødet sluttede kl. 20.40 med sangen "Havet omkring Danmark", nr. 70 i gildesangbogen.

Riber





FRILUFTSGILDEHAL I FAXE

- 7. juni 2016

En aften i juni måned, havde Distriktet indkaldt til Friluftsgildehal med Faxe som vært. Da de fastsatte datoen, kunne de ikke vide, at det ville blive en rigtig skøn, ja nærmest lun aften og helt uden vind.

Vi blev budt velkommen af Gildemesteren i Faxe, Preben Gustafsen, som kort fortalte om aftenens program. Første punkt på dagsordenen var en ganske kort spadseretur, hvor vi kom helt ud på kanten af kalkbruddet – der var heldigvis sat et hegn op, så vi var nogenlunde trygge. Det var trods alt helt ude på kanten af Danmarks største menne-

ske skabte hul, hvor der var et lodret fald på 50 meter til bunden.

Her mødte vi aftenens fortæller, Lokalhistoriker *Arne Aasbjerg*, som fortalte meget levende og interessant om Faxe Kalkbruds historie. Ja – han kom jo noget længere end til Faxe og Ladepladsen. Han nåede faktisk at få flettet det britiske kongehus ind i sin historie og det blev gjort på en meget elegant måde. En vis ridder Rollo, som stammer fra Faxe, deraf KFUM-gruppens navn: Rolloklanen, og spejderhyttens navn: Rolloborgen, rejste til England og Normandiet og blev konge der. Den engelske



dronnings slægt stammer i lige linje fra Rollo og derfor skæmtede Arne med at Dronning Elizabeth stammer fra Faxe.

Derudover kom han ind på, hvordan det var at arbejde i bruddet, hvordan der var forskel på folk og fæ og hvordan driftige folk havde påvirket udviklingen. Alt sammen meget interessant og fortalt med et glimt i øjet.

Så var det tid til mad og drikke, og det nød vi i solens sidste stråler, hvorefter Herolden kaldte til gildehal. Der blev foretaget de nødvendige udskiftninger i højsædet som resultat af Distrikts-gildetingets beslutning, som Lone også fik nævnt et par gange.

Lones gildemestertale handlede i store træk om Landsgildeledelsens visioner eller rettere: mangel på samme. Hvordan samarbejdet ikke rigtigt fungerede i landsgildet, og problemerne med at ansætte personale til





Kontoret. Gøngernes Distrikt havde vist hvordan man kunne samarbejde om store projekter, og håbede vi kunne fortsætte og udvide de gode takter.

Undervejs havde vi sunget en del sange, og så skete der det pudsige, at vi simpelthen ”løb tør” for sange, så da vi skulle synge flaget ned, måtte vi synge ud fra hukommelsen.

Alt i alt en aften der er værd at huske, og som er en medvirkende årsag til, at vi også næste gang, når Distriktet indkalder til et arrangement, får lyst til at deltage.

Tak til Faxe for en storslået aften, hvor alt syntes at gå op i en højere enhed.

Kurt



GILDEMØDE

- 11. maj med foredrag af tidl. politiinspektør og forfatter Frode Z. Olsen

Foruden Frode var der mødt 31 tilhørere op.

Vi startede med en kop kaffe, før Frode, som havde været politiinspektør, fortalte om sine udstationeringer i Wien, Bagdad og Beijing suppleret med billeder på lærredet.

Han kom ind på de opgaver, som skulle løses i samarbejde med det stedlige politi via Interpol. Disse opgaver var meget alsidige. Tyverier, drab, selvmord, smugling af narko eller f.eks. næsehorns(pulver), plad med værdiansættelser af varer i millionklassen for at snyde staten og mange flere.

Undervejs var der reklamespots for hans – indtil videre – 5 bøger. (Jeg har læst dem og de kan anbefales. Ikke sædvanlig krimi, men vist meget tæt på hans egne spændende oplevelser).

Frode stillede spørgsmål til forsamlingen undervejs og det gav nogle gode diskussioner, ligesom der blev sluttet af med spørgsmål til Frode.

Frode kom også ind på politiets uddannelse, prioritering af opgaver mv. Krydret med hans egne oplevelser.

Tiden fløj af sted og klokken blev hurtigt mange. En dejlig aften. *Bent S*



5-KAMP – FINALE

Så nåede vi omsider til sidste afdeling af 5-kampen. Vi havde henlagt denne til Farmen, og modsat forrige år, hvor det var vidende koldt, var denne aften en af de sjældne, hvor vi kunne være ude, uden at være pakket ind i uldne trøjer, huer og vanter.

Det var nok meget godt, for aftenens disciplin, bueskydning, var ikke noget der gav varmen. Til gengæld gav det nogle spændende dyster, når vi først havde fået lært at holde på buen og pilen samtidig med at vi skulle spænde buestrengen, huske at pege den rigtige vej og sluttelig sigte efter den lillebitte plet meget langt væk.

Når sandheden skal frem – det skal den jo – var den lillebitte plet ca. 1 kvadratmeter stor og afstanden til den var 6 meter. Men det føltes som om den var langt væk og det kunne også ses på resultaterne. Vi fik også brugt en hel del tid på at lede efter de pile, som ikke lige ramte skiven.

Nå, men vi fandt da en vinder, og så kunne vi endelig beregne det samlede resultat af vinterens øvrige kon-

kurrencer. Helge var så usportslig at han vandt konkurrencen med 20 point foran undertegnede med 18, så der var spænding på til det sidste.

Præmien fik vi alle del i, for i stedet for de traditionelle pølser, havde arrangørerne investeret i lækre grillstegete nakkekoteletter og hjemmelavet (det er rigtigt...) kartoffelsalat. Og - Nåh ja, til dem der ikke kan undvære pølserne kom der også lækre grillpølser på bordet. *Kurt*



SVENDEGRUPPEN

En dejlig solskinsaften mødtes svendegruppen på Farmen. Vi gik rundt på Farmens område og der kom meget snak om de gode minder vi har haft på Farmen. Derefter gik vi ind og talte om selve Farmen og dens historie. Vi var inde i gildehallen og talte om de forskellige ritualer og traditioner som er forbundet med en gildehal.

Vi sluttede af med en kop kaffe/te og Ingers dejlige hjemmebag, mens snakken gik livligt omkring bordet.

Vores næste møde er **onsdag den 21. september kl. 19** hjemme hos Inger, Kalbyrisvej 111.

Hilsen Inger og Dot



SCT. GEORGS-LØB 2016

Hvis i ikke allerede nu har meldt jer til at lave en post, kan i sagtens nå det endnu. Der er stadig enkelte ledige poster, men hvis du selv vil vælge hvilken post du vil lave, skal du ikke betænke dig for længe. Ring til Helge eller Kurt – Ja, spejderlauget er jo ikke så stort, så der er kun de 2 personer du kan vælge mellem.

Hvis du ikke kan huske datoen er det den **24. september**, men hvor det skal være, er indtil videre en hemmelighed. Kun kan jeg fortælle at der er træer og bakker og alt muligt andet midt imellem.

Husk nu, at selv om de melder dig til at lave en post bliver du jo ikke alene om den. Du får andre gildebredre, spejderledere og spejderforældre til at hjælpe dig, inspirere dig og i det hele taget bakke dig op.

Så ring trygt til Helge 5550 0605 eller Kurt 2945 3348.

Kurt



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Så fik vi holdt en god afslutning i gruppen. Vi har ikke meddelt os så meget i løbet af året, men det skyldes misforståelser omkring indlæg til Nøglen.

Vi har troligt holdt møde ca. en gang om måneden og helt fra starten slog Dot, som formand for gruppen, fast at vi havde 2 mål for det kommende år. Det første var en bedre placering i 5-kampen hvilket lykkedes ganske pænt, men det kan måske skyldes at der ikke var så mange deltagere (Vi håber på større konkurrence til næste år).

Næste mål var et gennemgående tema for vores gruppemøder og dette er også gennemført da vi valgte emnet: dagsaktuelle ting. Vi har virkelig tænkt over dette, således at vi kunne komme med aktuelle ting til møderne hver gang.

Afslutningen var aftalt til den 4. juni hvor vi mødtes 9 personer i Bodils sommerhus i Bildsø til brunch kl. 9, og jeg skal love for at Bodil havde været tidlig oppe og i gang i køkkenet for der var alt hvad vi kunne spise.

Da spisningen var slut delte vi os i et par biler og kørte til Trelleborg hvor vi gik en tur gennem området og fik et indtryk af hvordan vikingerne havde levet. I det store hus var der dækket

op til guldbryllup, så hvis der er nogen der skal holde en anderledes fest er der altså mulighed for at leje disse lokaler.

Da vi kom tilbage til sommerhuset var det tid til at få væskebalancen i orden inden vi gik en dejlig tur langs stranden.

Tilbage i huset var det tid til afslutning af vinterens emne og vi fandt et skyggefulde sted hvor vi havde en god afslutningsdebat over et køligt glas hvidvin.

Tilberedning af aftensmaden blev klarret i fællesskab og bestod af grillet nakkesteg med tilbehør af nye kartofler og diverse salater.

Gruppen kan nu trække sig tilbage til en velfortjent ferie og vente i spænding på hvilke krav Dot stiller til os i den kommende sæson. *Niels*

3. gruppe

Referat fra gruppemøde **den 3. maj** hos Emmy. Der var afbud fra Fossa.

Mødet var henlagt til Emmys hyggelige, stråttækte sommerhusidyl på Fjordvænget. Vi startede mødet med en lille spadseretur for at besigtige ejendommen og den tilhørende strand ned til Karrebæk Fjord.



Vejret var en smule fugtigt, så vi gik hurtigt indenfor, hvor vi blev beværtet med kaffe, brød og kage. Under kaffen talte vi løst og fast om afholdte og fremtidige arrangementer i gruppen og Gildet.

Emmy havde fundet en gammel ridderprotokol, som hun fortalte os om indholdet af. Det var fornøjeligt at høre om, hvad der tidligere var sket i riddergruppen. Hun kunne også mange anekdoter fra gamle dage, hvilket gav anledning til livlig diskussion af forskellige emner for eksempel sprog og ordblindhed.

Vi sluttede med at planlægge en sommergruppetur til Højerup på Stevns.



Onsdag den 22. juni mødes vi klokken 10 hos Anne, Landevejen 35. Medbring mad og kaffe. Bente lovede at lave et program.

Næste gruppemøde **14. september** kl 18 hos Anne.

Susanne



OPLEVESESTUR

Tirsdag 16. august

Informationer kommer senere.

Tommy



JENS KOFOED ER IKKE MERE BLANDT OS

Mandag den 23. maj ringede Anne-Lise Kofoed til mig. Jeg havde frygtet dette opkald, for Jens havde været syg længe.

Søndag sent eftermiddag 22. maj døde Jens.

Et langt og aktivt liv sluttede. Jens blev født den 31. januar 1932.

Jens og Anne-Lise traf hinanden i 2. Sct. Georgs Gilde i Næstved. Begge var fraskilte. Men nu fandt de sammen i gildebevægelsen.

De nåede at fejre sølvbryllup for snart mange år siden.

Jens havde en lang fortid både som spejder og gildebroder. Han var aktiv spejder allerede i 1944 i 1. Nakskov. Har var patruljefører.

Sidenhen blev han optaget i Den Danske Gildebevægelse. Det fandt sted den 14. januar 1960, så Jens har været gildebroder i 56 år. Han har aflagt både væbner og ridderløfte. Ridderoptagelsen fandt sted den 29. september 1972. Jens var en aktiv gildebroder. Han har

været SKM, GK og GM i 2. Næstved. Derudover har han været gruppeleder og leder af svendegruppen. Jens var således godt funderet i gildebevægelsen. Det prægede også Jens' livsindstilling. Gildebroder er ikke noget man er. Det er noget man bliver. Det blev Jens.

Jens og Anne-Lise rejste meget. Til Grønland for at besøge børn. Rundt i Europa for at opleve nye steder og nye skikke. Vi andre syntes, at de ustandseligt var på farten. Jens ville opleve meget og det gjorde han.

Jens var en ivrig motionscyklist. Han har kørt racercykel i Norge, i Tyskland, i Frankrig, i Spanien og på Mallorca. Han var et aktivt menneske, der holdt af livet.

Til sidst vidste Jens godt, hvor det bar hen. Han havde sammen med Anne-Lise ordnet alt til sin bisættelse. Det hele var på plads. Da jeg talte med Anne-Lise om gildets fane skulle være ved kisten, svarede hun, at det havde de talt om, men Jens var af den mening, at det var tungt at være fanevagt i vores alder. Det afstod han fra. Det var hans ønske.



Jens var et menneske med en stor berøringsflade. Det vidnede alle de mennesker om, der deltog i bisættelsen. Jens var et reelt menneske med et godt omdømme. Et menneske, vi holdt af.

Da vi efter bisættelsen kom ud af Herlufsholm Kirke, oplevede jeg en sæl-

som hændelse: Højt oppe over følget svævede en stor fugl, tre gange cirklede den rundt over pladsen for så, at forsvinde mod øst. Som frimurer kendte Jens symbolikken.

Æret været Jens' minde

Ole

NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

1. Gruppens møde i maj var den 11. Vi mødtes kl. 10.00 ved Næstved Sygehus. Det var Medicinsk Historisk Samling ved sygehuset vi skulle stifte bekendtskab med.

Den historiske samling drives af 10-12 tidligere overlæger, tandlæger eller tidligere praktiserende læger. De 2 der ventede på os var begge 2 tidligere anæstioverlæger (Narkose): Fru Holten og Hr. Bay. Vi var kun 8, og det passede vore fortællere rigtigt godt, 2 grupper af fire personer.

Vi fik en grundig rundvisning, navnlig omkring Anæstesiens udvikling. Dette

med at blive bedøvet rigtig under en operation er altså forholdsvis nyt. De gennemgik også flere epidemier vi havde haft her i landet, navnlig polioepidemien i 1952-54. Noget næsten alle i vores gruppe kan huske.

Polioen havde vi vel alle, på den ene eller den anden måde, haft tæt inde på livet. Tænk blot på vor tidligere markante og savnede gildemedlem Henning Olsen. Samlingen indeholdt også en tidligere tandlægestol med tilhørende bor m.v. Man forstår virkelig ordet tandlægeskræk. Også en tidligere stue for en praktiserende læge var der blev indrettet, og hele historien om tidligere, men ikke så fjern endda, tiders



have med medicinske urter. Her fortalte udførlige skilte om sygdomme og urternes navne, og vi kunne spørge og fik korrekte svar. Jeg vil ikke nævne navne på forskellige sygdomme, men blev flere gange overrasket over hvilke skrækelige sygdomme ganske almindelige urter er blevet brugt til helbredelse. Ja nogle bliver vel stadig brugt, men måske ikke af almindelige læger.

Efter en ½ time i den medicinske urtehave sluttede vi rundvisningen, som i øvrigt var ganske gratis, hvorfor de 2 læger begge blev be-

lønnet med en god flake rødvin af vor gruppe.

Vi kunne nu vandre hen af Ringstedgade til nr. 23D, hvor Tove i løbet af kort tid var klar med en dejlig frokost, og Ole med tilsvarende drikkevarer. Der blev nu drukket temmelig meget vand synes jeg. Under frokosten tate vi om



sygekasse blev fortalt. Når vi er ved sygekassen, så var der også montre med tidligere instrumenter til øjenoperation og med såkaldte sygekassebriller.

Vore 2 rundvisere brændte virkelig for at fortælle om samlingen, og de kunne nok have blevet ved længe, men efter ca. 1½ time kom vi ud i den tilhørende



den medicinske samling vi lige havde været igennem, alle lød til at have lært noget nyt.

Vi fastlagde også vore næste mødedatoer. Det er **onsdag den 10. august**.

Kirsten og Kurt Broneè stå for arrangementet.

Den anden dato der blev fastlagt er **28. september** hos Hans K.

Ref: Ole W.

Gruppe 2

Gruppe 2 havde sommerudflugt **tirsdag den 31. maj**.

Gruppen (reduceret med 2 medlemmer) mødtes hos Hanne og Frank kl. 10. Efter et glas kold boblevin kørte vi i 2 biler til Zen-Garden.

Om nogen ikke kender stedet er adr. Bakkevej 27, Vedde 4295 Stenlille.

Indehaveren startede for 32 år siden på en bar mark ved et lille husmandssted.

Efter at have tilkøbt jord så der idag er 24.000 kvm. og tilført 7.400 tons store granitsten, tusinder af sjældne blomster, planter, buske, stauder og træer. Anlagt søer med japanske Koi-Karper på op til ca. ½ meter oplevede vi en



2. NÆSTVED



utrolig park/have der er noget ud over det vanlige.

Stedet er velegnet til en udflugt med madkurven.

Efter alle var mættede med unikke oplevelser var det til til at sætte kursen mod Sandved. Her ventede der gruppen en anden oplevelse. En kulinarisk oplevelse fra Hanne og Franks køkken.

Tak Hanne og Frank for en dejlig dag.

*På vejen af gruppen,
Erling 2. gruppe*

3. gruppe

Den 12. maj holdt gruppen møde hos Grethe Munk. Vi begyndte vanen tro med en bid brød og en snak om stort og småt. Vejret var til udendørs kaffe i gårdhaven.

Det var ellers meningen, at mødet skulle være holdt hos Jens og Anne-Lise Koefoed, men blev flyttet til Grethe, da Jens var sengeliggende.

Undertegnede havde ved et besøg hos Jens fået nogle gamle billeder og andet materiale, som skulle overdrages Trist. De gamle billeder gav anledning til flere historier, som Trist levende berettede om.

Vi var alle klar over, at grunden til at jeg fik materialet fra Jens, var hans afsked med gildet. Han lagde under mit besøg ikke skjul på, at han vidste, at han ikke blev rask igen. Den kendsgerning, at Jens nu var så syg prægede selvfølgelig gruppemødet.

Pludselig var tiden for opbrud indtruffet. Fik vi aftalt tid for næste møde, så har jeg ikke fået det noteret.

Ref. Kurt Muusmann



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Kirsten Broneé</i>	12. juni
<i>Erling Larsen</i>	14. juni
<i>Ole Köser</i>	22. juni
<i>Jytte Sterren Olsen</i>	3. juli
<i>Ewald Rasmussen</i>	20. juli
<i>Maria Dinesen</i>	28. juli
<i>Kurt Broneé</i>	11. august
<i>Gunver Nielsen</i>	11. august
<i>Kurt Rubek</i>	20. august
<i>Knud Krüger</i>	22. august

HJERTELG TILLYKKE

2. NÆSTVED



GILDETUR

- lørdag den 28. maj

Gildeledelsen var på ret kurs i sin planlægning af den annoncerede gildetur. Smukt vejr, dejligt "skiv" og det sædvanlige gode selskab af forventningsfulde gildebrødre med enkelte "påhæng", gjorde det til en rigtig dejlig oplevelse.

Vi gled i smult vande igennem den smukke og lange indsejling til Skælskør Havn, medens vi indtog den medbragte frokost og til akkompagnement af fortællinger om de seværdigheder, vi passerede samt enkelte røverhistorier af en flittig herre tilknyttet skibet.

Vel tilbage ved kajkanten, blev vi modtaget af formanden for byens museumsforening, som tog os på en interessant rundtur til flere af byens seværdigheder og gav os et indblik i noget af Skælskørs historiske fortid. *Frank*



FRILUFTS- GILDEHAL

**Mandag 15. august kl. 19.30
på Farmen**

Med ægtefælle/ledsager.

Medbring venligst selv:
Drikkevarer, bord, stole, kaffe/the.

Turhavende sørger for det
spiselige.

Gruppevis tilmelding **senest den 9. august** til Kurt Muusmann, mail: kurt.muusmann@gmail.com eller tlf. 5125 0317



VANDREGRUPPEN PÅ TUR

- Høvblege den 28. maj

13 mænd/damer og 2 hunde mødtes ved spejderhytten i Præstø, lørdag den 28. maj 2016. Præcis kl. 10. gik starten på en behagelig tur i bedstemors tempo mod Møn, med direkte sigte på Høvblege. Alle nød det gode vejr og det behagelige tempo.



Vel ankommet blev bilerne parkeret, hvorefter vi nød udsigten op mod selve Høvblegen. Derefter gik snakken om hvordan vi skulle gribe sagen.

Derpå begav selskabet sig ind i området i det tempo hver især kunne klare.

Der var nok at se på. Orkideerne, i hvert fald nogle af dem, var i fuld flor. De mest ihærdige kom også op på det højeste punkt i Høvblegen, 130 meter over havet. Det er måske det højeste punkt på Møn. Herfra var der en prægtig udsigt. Efter en spændende tur rundt i bakkerne, fandt vi efter en lille køretur en dejlig plads på sydkysten, hvor vi i godt humør og ro og mag kunne nyde frokosten.

Efter frokosten gik turen hjemad hver bil hver for sig, men dog med en fælles mellemlandning, på Kalvehave Havn hvor man ifølge pålidelige rygter kunne få nogle dejlige isvafler. Hvilket i den grad holdt stik. For nogle særlig



orkideinteresserede gik turen hjem forbi Linnet og Torben Dinesens gård for at se endnu flere orkideer.

Turen sluttede i højt humør ved spejderhytten, hvor vi i fællesskab fik sat borde og stole på plads efter at Hytteudvalget havde lakeret gulve. Alle drog derefter hjem efter endnu en god gildeoplevelse.

Riber



**SØNDAG 26. JUNI
BLIVER
GURLI 80 ÅR**

Alle dine gildebredre i Præstø Gilde ønsker dig hjertelig TILLYKKE med dagen !!!



I ønskes alle en god,
oplevelsesrig og solrig
sommer!

*Hemmeligheden ved indre fred er
at handle frit, i overensstemmelse
med dit indre, og ikke at være
afhængig af verdens krav*



FRILUFTS- GILDEHAL

holdes i år ude i Linnets have på
Smidstrupvej

onsdag den 10. august kl.19.00

Medbring stol og kop.

Gruppevis tilmelding til Eva, tlf.
5599 1646 senest den 4. august.

**Deadline for næste nummer er
tirsdag den 16. august**



70 ÅR

I anledning af min 70-års fødselsdag **tirsdag den 16. august**, vil jeg gerne invitere Præstø Gildets brødre med ledsager til **brunch kl. 10 i Panorama-salen, Cafe Mocca**.

S.U. senest den **25. juli**. Gerne på mail.

Mange hilsener Lisbeth

**Alle dine gildebrødre ønsker dig et varmt tillykke med din runde fødselsdag.
At held og lykke må følge dig!**



Gruppe 3 fra 2. Nykøbing F. Gilde har været på tur til Stege. Her er deres beretning:

GRUPPETUR TIL STEGE

- den 21. maj 2016



Hold da op for en dejlig dag, hvor ALT fungerede på bedste vis, solen skinnede fra en skyfri himmel da vi gildebrødre mødtes i Stege.

Med en god start på Thorsvang Samlermuseum, hvor vi virkelig fik set på mange nostalgiske ting og snakket om gamle dage, både dem vi kan huske og det der lå før. Det er virkelig et seværdigt museum og man kan bruge rigtig mange timer, for at få fuldt udbytte af alle de spændende rum som vi gik rundt i.



Derefter kørte vi på havnen og nød dejligt smørrebrød, her fik vi selskab af Elna som er GM i Stege, Elna havde forberedt sig på en byrundtur ad Silde-ruten. Vi så Steges ældste hus, Morten Reenberg nyrenoverede præstegård, Latinskolen og Kirken som er meget gammel, men også ret moderne. Vi landede på Torvet, som i dagens anledning var pyntet med flag, der var boder og masser af aktiviteter og mennesker overalt. Grunden var nu ikke vores besøg, men et kvindecykløb. Elna satte os i stævne med en person fra museet som skulle fortælle os om Camønoen.



Hun var en ildsjæl, der sikkert kunne fortælle i timevis om dette fantastiske tiltag, som starter op den 18. juni. Foruden at være ansat på museet så har hun et bureau sammen med en anden, det tilbyder pakkerejser, dags- og grupperejser samt ture til Camønoen. <https://camoenobureau.com/da/>



Jeg glemte at fortælle at i den hyggelige baggård, holder Møns chokolade til – vi blev altså nødt til at besøge Lene Evers – der i øvrigt var stifter af Økoladen, som hun siden solgte, men nu har hun altså sin lille butik og produktion her. Hun blev i april hædret for sit håndværk af Det Danske Gastronomiske Akademi.



Denne dejlige dag blev så rundet af hos en gildebror fra Stege der bød os på kaffe/te på hendes terrasse. Hun bor bagved Møns Kaffehus, med udsigt over Noret i et helt fantastisk hus, som de selv har renoveret for nogle år siden. Og så havde Birte L og Jytte K medbragt skønne kager...

Billederne taler for sig selv – vi nød det hele i fulde drag...

På vegne af gruppe 3 - Lis



ÆNDRING I ÅRSPROGRAM

Da jeg har været så uheldig, at min pc er gået ned 2 gange og jeg har måttet begynde helt forfra, har jeg i gruppeinddelingen fået set på et forkert telefonfastnummer f.s.v. angår Hanne.

Det begynder selvfølgelig ikke som anbeført med 25, men ret det venligst til: **5581 1730**. Jeg beklager.

Inger



FRILUFTS- GILDEHAL

**Mandag 15. august kl. 19.00
i Tøvelte**

Vi starter med gildehal hvorefter der vil blive serveret en lille let sommeranretning.

Ved evt. afbud, kontaktes Kirsten på tlf. **2242 3579** eller mail: **kirsten@zachariassen.dk**



SOMMERTUR

- mandag den 30. maj kl. 16.00

Sommerturen gik i år til Fanefjord på Vestmøn.

Først kørte vi til Fanefjord Kirke, hvor Arne Rud Christensen fortalte om kirken og dens kalkmalerier af Elmelundemesteren. Et rigtig interessant foredrag, hvor vi også fik at vide, hvorfor man ved, at det var Elmelundemesteren, der havde malet Fanefjord Kirke og 7 andre kirker, også udenfor Møn.

Derefter kørte vi til Shelterpladsen i Slotshaven i Fanefjord Skov. Shelterne ligger på kanten, lige ud til Østersøen, med en flot udsigt. Her spiste vi den medbragte mad og nød 1. gruppes kaffe

og hjemmebagte kage. En rigtig dejlig tur, selv om det blæste voldsomt ind fra Østersøen. *Kirsten*



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Ena Poulsen, 18. juni
Elna Christiansen 13. august

HJERTELOG TILLYKKE



KALENDEREN:

August:

Ma.08 Gruppemøde 2. grp. Anni
Ma.15. Friluftsgildehal 2. grp.
Ti. 16. Deadline Nøglen
Ma.22. Gruppemøde i 1. grp. Karsten

September:

Lø.03. Økseløb
Sø.04. Økseløb
Ti.06. Møde for gildeledelser
- 2. Næstved
Ma.12. Gruppemøde 2. grp. Kirsten
Ti. 20. Deadline Nøglen
Lø.24. Gildemesterstævne
Sø.25. Gildemesterstævne

Oktober:

Ma.10. Gildemøde 1. grp.
Ma.17. Gruppemøde 2. grp. Knud
Ma.24. Fellowshipday
Ti. 25. Deadline Nøglen

November:

Lø.05. I-dag Kirkehuset i Haslev
Ma.07. Gruppemøde 2. grp. Anni
Ma.14. Gildemøde – 2. grp.
Ti.29. Deadline Nøglen

December:

Sø.04. Julemøde 1. grp.

Januar:

Ma.09. Nytårgildehal 2. grp.
On.11. Nytårskur distriktet
Ma.30. Gilderådsmøde

Februar:

Ma.06. Gildemøde 1. grp.
Ma.27. Distriktsgildehal

Marts:

Ma.13. Gildeting 2. grp.

April:

Sø.02. Ledelsesseminar
On.19. Hytterengøring - alle
Ma.24. Sct. Georgsgildehal 1. grp.

Maj:

Ma.08. Afsluttende arbejdsdag i hytten
og på grunden – alle deltager
On.17. Distriktsgildeting
- St. Heddinge
Ma.29. Gilderådsmøde

Juni:

On.07. Friluftsgildehal distriktet
- Suså
Ma.12. Sommerudflugt 2. grp.

**Deadline til nr. 6
er tirsdag den 16. august**

Redaktørerne af
Nøglen ønsker
alle en
rigtig god sommer!!!

