



NR. 6- AUGUST 2016 - 47. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet

2. Næstved

Præstø

Stege

5. september
Gildehal

12. september
Gildemøde

21. september
Scleroseaften

3.-4. september
Økseløb

24. september
Sct. Georgs løb

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 7, 2016

22. september.

Forside:

Troldelejr. Se side 10.

En "sommer" lakker mod enden og gildearbejdet kalder igen. Når jeg skriver igen, skal det tages med et vist forbehold. Alle de gildebrødre der har været involveret i sommerens projekter rundt omkring i gilderne, har jo ikke holdt ferie fra gildearbejdet...!

Ét af sommerens helt store projekter – af dem jeg har kendskab til – har været Susågildets sommerlejr for udsatte eller ferieløse børn. En lejr der kræver meget forberedelse og involverer en hel del personer, både internt i gilderne, men også personer der ikke har berøring med SSG til daglig er dybt involveret. Jeg er stolt over at kunne skrive, at denne lejr – som i øvrigt hedder Troldelejren – er en stor succes, og at jeg er overbevist om, at de børn der har deltaget igennem årene, har fået en oplevelse, de kan se tilbage på med stor glæde.

Desværre vokser træerne ikke ind i himlen. Alderen er ved at indhente de fleste af de bærende kræfter bag lejren, og vi må desværre se i øjnene, at hvis ikke der kommer yngre kræfter til, har Troldelejren inviteret børn på lejr for sidste gang...!

Kurt

**NYT FRA NATURLAUGET**

Før ...

... og efter!



... og indimellem sad Troldelejrens bus fast i udgravningen!

I foråret fik vi gravet olietanken, der lå ved gavlen af Farmen op og dækket hullet til. Tanken var i forvejen bundsuget og rengjort af et oliefirma, så der var ingen problemer med at fjerne den. Den var fyldt med vand som blev hældt i hullet og derfor var der også ret blødt bag efter.

Nu har jorden haft tid til at sætte sig. Vi har kørt det overskydende jord væk og planeret området så der kan sås græs til efteråret. Dette er sket, fordi vi har en flink nabo hvor vi kan låne maskiner på lempelige vilkår og en god maskinfører fra Toksværd gruppe, som troligt følger med Anne når der kræves speciel viden.

I naturlauget er vi glade for at vi har fået det lavet, så der bliver bedre mulighed for at busser og lignende får lettere ved at vende i gården.

Hilsen Niels





EN BØN FRA TROLDELEJREN!

Kære venner

5 år i træk har Susågildet afviklet sommerlejre for børn, der ikke har så mange andre feriemuligheder.

Styregruppen og andre gildebredre fra Susågildet, har igennem årene fået opbygget et koncept, materialer, legeredskaber og meget mere, som der kræves for at afvikle en lejr på en god og professionel måde.

Lejrene har budt på rigtig mange positive oplevelser – selvfølgelig har der også været problemer – men set i bakspejlet må lejrene betragtes som en stor succes, der har givet nogle børn (og voksne) en kæmpe oplevelse.

Om TROLDELEJREN skal fortsætte fremover afhænger af, om der er Gildebredre der vil tage over – her taler vi om en glidende overgang, hvor den nuværende styregruppe selvfølgelig ikke bare forsvinder, men helt klart vil være med på sidelinjen så nye folk kan komme på banen på en god måde.

Igennem årene, har vi haft stor hjælp af personer uden for gildet, bl.a. har flere unge FDF'er været en uvurderlig hjælp. Uden den udefra kommende hjælp, havde det ikke været muligt at afvikle lejrene.

Styregruppen mener, at det er tid til et glidende generationsskifte, da gruppen



aldersmæssigt efterhånden består af flest pensionister, som gerne vil afløses, især på posterne hvor det drejer sig om at aktivere børnene og være ledere af grupperne.

Så hvis du som Gildebror, gammel spejder eller blot har lyst til at gøre en forskel, har du her muligheden for at komme med i et arbejde du kan være stolt af.

Du kan selv være med til at præge lejrens afvikling og som skrevet skal du ikke være bange for at der mangler noget på materielssiden, ligesom økonomien er i orden.

Snak sammen i jeres grupper, med andre gildebredre eller bare meld dig hvis du gerne vil være med til at gøre en forskel for børn, som godt kan have en lidt grå hverdag.

Kontakt **Tommy Møller**, tlf. **3036 1840** - mail: **figenvej000@gmail.com**, hvis du gerne vil vide mere om TROLDELEJREN, eller hvis du bare brænder for at være med – så tager vi en snak og finder ud af det.

På vegne af Troldelejren, Tommy

SVENDEGRUPPEN

Svendegruppen holder møde hos **Inger 21. september kl 19.00 på Kalbyrisvej 111.**

Hilsen Inger og Dot

SENIORLAUGET

Efter en god og lang sommerferie starter vi op igen i seniorlauget **mandag den 10. september** til sædvanlig tid.

Hans Jørgen



SCT. GEORGS LØB 2016

Vi i "spejderlauget" – dvs. Helge og Kurt – har i dag (18. august) lagt sidste hånd på Sct. Georgs løbet 2016. Som det måske er fremgået af tidligere artikler og mails til de involverede, er den røde tråd en detektivhistorie, medens lokaliteten ikke er blevet afsløret - endnu.

Vi har de sidste mange år været på Farmen, men da træerne blev fældet og der blev plantet ny skov, har det ikke været så spændende at være der, hvorfor vi i

en årrække har været på Rådmandsengen i Næstved. Det kan jo også blive lidt ensformigt, hvorfor "spejderlauget" i år har valgt, at løbet skal afholdes i Fruens Plantage. Nok til stor glæde for nogle, medens andre måske kan føle sig lidt skuffede.

Den årvågne læser vil have bemærket, at spejderlaug er skrevet i anførselstegn. Det skyldes den simple grund, at man jo næsten ikke kan kalde 2 personer for et laug. Jeg vil derfor kraftigt



Alle billeder fra løbet i 2006.

opfordre til, at hvis man har den mindste smule lyst til at deltage i spejdearbejdet, melder sig under fanerne, så vi igen kan få nogle store spændende løb, ala "Det Store Togrøveri" osv.

Kurt

PS: Vi skal stadig bruge hjælpere til det aktuelle løb **lørdag 24. september.**



HUSK LOPPETORV

NU ER DER KUN **8** MÅNEDER TIL!!!

APRIL 2017

L 22	X	INDSAMLING
S 23	X	INDSAMLING
M 24		17
T 25		
O 26		
T 27		
F 28		
L 29	X	LOPPETORV
S 30	X	LOPPETORV





SUSÅ GILDETS UDFLUGT TIL STEVNSFORTET

9 gildebrødre mødtes ved spejderhytten i Fensmark, hvor vi startede med kaffe/te til Dot og Tims søns hjemmebagte boller (til UG i udførelse).

Så kørte vi stille og roligt til Stevnstfortet i to biler, fik købt billetter og så en film om fortet. Inden vi skulle på rundtur så vi på en udstilling af Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. (se mere på www.dmktdk.dk).

På rundturen med guide, hørte og så vi først elementer i det danske luftforsvar, og derfor havde Flyvevåbnet opstillet et antal missilbatterier langs Stevns Klint, som var på højt beredskab året rundt. Missilbatterierne var en del af et vidt forgrenet net af avancerede luftforsvarssystemer i NATO, som var og er ukendt for de fleste, men hvor Den Kolde Krig var varm hver dag.

Stevnsfortet er med sine 1,7 km gange hugget ud i kalken et fantastisk bygningsværk. Det er samtidig et meget kompliceret bygningsværk, der er bygget til at kunne modstå atomangreb og kunne fortsætte sine funktioner uden forbindelse til omverdenen i månedsvis. Fortet rummer i hundredevis af rum, gange og kanaler med særlige

funktioner og tekniske installationer. Kun en lille del af disse rum er normalt tilgængelige for museets gæster. På den ca. 2 timer lange specialtur i undergrunden så vi en del af disse rum og fik et detaljeret indblik i, hvordan fortet fungerede i en krigssituation.

Så spiste vi en is, det havde været bedre med en pølse/sandwich, men det havde de desværre ikke. Derefter tilbage til spejderhytten med kaffe og opstart af grillen med grillmad og salater.

Efter vellykket spisning og socialt samvær sluttede denne dejlige dag.

Læs mere på <https://www.kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort>

Gunnar



NYT FRA GRUPPERNE

3. gruppes tur til Boesdal Kalkbrud og Højerup kirker

Vi mødtes den **22. juni kl. 10.00** hos Anne, hvor vi blev budt velkommen med hjemmebagt kanelnegl. Der var afbud fra Fossa.

Turen var med bedre halvdele og vi var 12 i alt og vi kørte først til Boesdal Kalkbrud, hvor vi gik rundt og besøgte kalkbruddet, som startede i 1914 og lukkede i 1978. Inden vi kørte videre til Højerup, holdt vi drikkepause oppe på kanten af bruddet, hvor vi også havde havudsigt.

Vi holdt frokost i parken ved siden af Højerup Kirke. Kirkens kor styrkede i havet i 1928, men man havde holdt den sidste gudstjeneste allerede i 1910, hvor man påbegyndte Højerup ny Kirke. Nogle i gruppen valgte at tage turen ned ad trappen til stranden.

Efter kirketuren gik vi over og så Stevns Museum, som var meget interessant med mange forskellige temaer.

Vi gik bagefter over gaden og ind og så Højerup ny Kirke. Derefter krydsede vi igen gaden og fik kaffe med lidt godt til på bænke, hvorefter vi kørte hjem igen, stadigvæk i godt vejr.

Bent S



Boesdal Kalkbrud

Frikvarter



Stevns Klint, set fra kirken





TROLDELEJR 2016

Suså Gildets Troldelejr 2016 blev afviklet i uge 30, med 5 dages teltlejr på Farmen.

24 børn i alderen 8 år til 11 år var tilmeldt, men 3 afbud lige op til lejrens start gjorde, at der deltog 21 tilmeldte børn samt 2 tilløbere.

9 Gildebrødre fra Suså og 9 hjælpere udefra udgjorde den voksne del af lejren. Uden hjælpen fra ikke-gildebrødre, ville det have været umuligt at gennemføre lejren – så en meget stor tak til disse hjælpere.

Køkkenstaben var blevet lidt ændret, da 2 af vores ellers trofaste ”kokke” var ramt af sygdom og derfor måtte melde afbud – men de 4 der arbejdede i køkkenet gjorde det nu også rigtigt godt og stort set alt maden blev modtaget og spist med stor glæde af alle – at der hver morgen var nybagte boller til alle, gjorde heller ikke oplevelsen ringere.



Selve lejren var meget genbrug – dog tilført nogle nye spændende elementer og kvalitetsforbedringer – her skal bl.a. nævnes:

- Karrusel med hængekøjer – plads til 6 personer pr. tur. Bestyret og drevet af karrusel-Bent, med åbningstid 3 – 4 gange om dagen.
- 3 enkeltmandshængekøjer til op-hængning i gøngestativ og træer – flittigt brugt til afslapning.
- Vandrutchebane af ny tyk presenning på 10x20 m, som kunne give høj fart og mulighed for mange akrobatiske ture.
- Vandkampsbane med solid presenning som underlag, der gjorde glidebevægelserne bedre, så man nemmere undgik at blive ramt af en våd svamp fra modstanderen.
- Store flotte skydeskiver til målskydning efter balloner. Skiver der også kunne bruges til målskydning med bold.
- Forbedring af flødebolle-kastemaskinerne.

Der var mange aktiviteter der kunne prøves på lejren, både spil, fletning, maling, fremstilling af læderpunge osv. – så det var ikke nødvendigt at kede sig.

Vores faste troldelejr, hvor børnene går fra post til post og fremstiller troldebeklædning – hår, haler, ører osv. og bli-



ver malet i ansigtet, efter eget ønske, blev også afviklet i år.

Der var udflugt til Gerlev Legeland, hvor vi lærte og afprøvede en masse gamle lege. Vi havde lejet en legeinstruktør, som grundigt satte os ind i flere lege – et godt sted at besøge.

Der var natløb for de største af børnene, hvilket igen i år blev en succes.

Der blev fremstillet stentrolde af sten, som børnene selv havde fundet på stranden.

Udklædningstøjet var med igen i år og blev flittigt brugt, bl.a. i forbindelse



med lejrbaals-optræden, hvor der blandt børnene var stor opfindsomhed, når det drejede sig om at optræde.

Hver aften, var der lejrbaal – ledet af vores unge hjælpere, som forstod at sætte gang i underholdningen, så alle var med. Lejravisen, blev også læst op til hvert lejrbaal og som dagene gik, fik redaktøren flere og flere sladderhistorier at diske op med.

Hver aften, efter lejrbaalet var der mulighed for at poppe popcorn, riste skumfiduser eller bage snobrød. Alle børnene havde fremstillet en solid snobrødspind, hvor de samtidig lærte at håndtere en kniv/dolk.

En af dagene stod børnene selv for madlavningen, som bestod af grillspyd og kartoffelsalat.

Pludselig var det fredag og lejren skulle slutte – børnenes telte skulle pakkes sammen og alt andet grej skulle sættes på plads. Kl. 14.00 kom bussen



og hentede børnene for at køre dem til Rådmandshaven, hvor forældre og søskende stod og tog imod – og efter iagttagelse af børnenes kropssprog og høre deres ord til forældrene, må lejren tolkes som en succes.

Vi havde rimeligt godt vejr under hele lejren, hvilket gjorde at vi kunne være ude hele tiden og gennemføre alt det planlagte udendørs og det gjorde det også til en god lejr.

Efter at have afleveret børnene, var der restoprydning tilbage og da kl. var 17.00 sad teamet og fik sig en velfortjent øl eller vand, snakkede om lejren, for så endelig at køre hjem til hverdagen.

Om der bliver en 6. Troldelejr, er der ikke taget beslutning om, men som det fremgår af et andet indlæg i Nøglen, er

der mulighed for at tage over og være med til at gøre en forskel, for børn der ikke har så mange andre feriemuligheder.
Tommy



GILDEHAL

På Farmen, mandag 5. september kl. 19.30

BEMÆRK DATOEN: 5. SEPTEMBER

Vi mødes til vandrehal kl. 19.00,
efter en forhåbentlig veloverstået sommerferie.

Tilmelding til Inger tlf. **5572 3814** eller mail: inoc@stofanet.dk
senest **4. september**



FRILUFTSGILDEHAL

- mandag den 15. august

Det var ikke "rigtigt" sommervejr, men alle de ydre omstændigheder var på plads. Nu hvor bålpladsen atter er omkranset af grønne vækster, ikke at forveksle med træer, men alligevel; det er en dejlig plet. Svalerne trak deres lynhurtige spor henover en blå himmel, der var pyntet med lette skyer i alle mulige formationer. For at det ikke skulle drukne i den rene naturidyl, så var der en nabo, der absolut skulle tromle sin efterårssæd lige i det øjeblik Ole Köser indledte sin gildemestertale. Det blev gjort godt og grundigt, begge dele, både tromleriet og Gildemesterens tale.

Vi fornemmede alle, at det her med Spejderbevægelsen og Gilderne, det er bare hjerteblod for Ole. En strikt gennemgang af begge bevægelser fra idegrundlaget og Baden Powells stor-slåede indsats, for at realisere sine tanker om den selvopdragende effekt, som spejderbevægelser også er udtryk for.

En af den "nye" gildeledelses prioriteringer, vil nok i fremtiden ligge på det punkt, der hedder at aftale hvem der synger for, og på hvilke melodier man ønsker sangene afsunget.

Den arrangerende gruppe havde lagt en god forberedelse i opstillingen af gilde-

hallen, og brændebål, gode gildevener og lækkert smørrebrød, er en cocktail der altid virker godt, også ude i den frie natur. *Frank.*

OBS - OBS

Grundet ferie er deadline for stof til **2. Gildes sider 16. september!**



GILDEMØDE

- for gildebredre med ægtefælle/
ledsager

på Farmen
mandag 12. september kl. 19.30

Foredraget
"Lys i mørket - mit liv som
blind"
af Eva Melhof, præst i Snesere
Kirke

Tilmelding **senest 5. september** til
Ole Kajhøj
mail: kajhoej@privat.dk eller
tlf.: 5764 6874



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Den 10. august mødtes gruppe 1 ved "Kjøge Minini-By".

Byen er opført i målestok 1:10 og viser Køge som den så ud i 1865. Byen består i dag af 500 huse, og skal alle huse fra 1865 bygges kommer minibyen op på ca. 1.000 huse.

Det storslåede arbejde der bliver gjort af ca. 120 personer er næsten ikke til at forstå, alene til kirken blev der brugt 350.000 mursten og 205.000 teglsten og det tog 5 år at bygge den.

Kirsten havde medbragt frokost og kage til kaffen, så da vi havde nydt dette tog vi afsked efter en spændende men halvkold og blæsende dag.

Næste møde er hos Hans **28. september kl. 13.00.**

Hans

Gruppe 2

Gruppemøde mandag 1. august.

Gruppen mødtes i Fiskerimuseet i Karrebæksminde. Her ser man en hel del fiskegrej, som er brugt i tidens løb. Meget enkle redskaber og specielt ålejerne så uhyggelig bestialske ud.

Det var nogle barske livsvilkår, som fiskerfamilierne havde den gang, når man ser billeder af moderne trawlere, ser man tydelig forskellen mellem fangersamfundet og industrisamfundet.

På plancher og på videoskærm kan man også følge udviklingen i det lille samfund som Karrebæk/Karrebæksminde jo er, og man fornemmer hvad sammenhold betyder for samfundet i det hele taget, når man ser hvad beboerne i Karrebæk/Karrebæksminde har fået op at stå. Det er virkelig imponerende!

Vi sluttede sammenkomsten i Lise og Oles bedårende sommerhus, hvor vi selvsagt blev beværtet efter alle kunstens regler. *Frank.*



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Tove Wulff</i>	11. sept.
<i>Niels Ole Kajhøj</i>	18. sept.
<i>Hans Köser</i>	23. sept.

HJERTELOG TILLYKKE



STORE MALEDAG



Rika Ramsey i fuld koncentration. Døren fra køkkenet til gården skal have en ordentlig gang maling udvendig.

Jens Clausen maler vinduer i spejderhytten.



5 mand og én i mente gjorde **mandag 20. juni** til store maledag.

Det var spejderhytten på Engen i Præstø, og specielt vinduerne der måtte holde for. Vi mødtes kl. 10 forklædt som malere. Efter en kort indledende snak blev malingen fordelt mellem deltagerne. Vi kunne jo ikke dyppe i samme spand alle sammen.

Hanne Damgaard som den frelsende engel, der kom med frokosten. Her er hun ved at foretage de sidste forberedelser.



Rika og Jens lægger sidste hånd på sidste vindue.

Der blev malet og malet og snakken gik livligt, på den måde går tiden jo hurtigt, og det gjorde arbejdet også.

Det lykkedes faktisk, at få alle vinduer i hytten malet udvendig, i løbet af ca.



Knud Holm i fuld gang med vinduet lige ved hoveddøren.

4 timer inkl. frokost. I hyggesnakken efter fuldendt gerning, blev man enige om at mødes igen i august for at male vinduerne færdig indvendig. Så kan vi jo altid håbe at der kommer nogen flere til at hjælpe. Ellers må vi overveje at sætte plastikvinduer i hytten, så vi slipper for at male, sagde Marjun. På denne hyggelige måde slutte en god store maledag.

Venlig gildeglad hilsen fra Riber.

*Giv dig tid til at koble fra!
Det er oftest det
sværeste slet ikke at lave noget,
men tit er det også det bedste.*



SOMMEREN GÅR SÅ SMÅT MOD EFTERÅR

Vi har stadig et hængeparti med vinduerne i hytten. Som de fleste ved, malede vi vinduerne udvendig inden vi gik på sommerferien. Resten skulle gerne klares inden det bliver rigtigt efterår og fugtigt.

Så jeg skal anbefale alle der har en ledig stund til at møde op ved hytten **torsdag den 1. september, kl. 10.** Så maser vi på resten af dagen. Skulle man ikke lige kunne være der kl. 10, er det



SCLEROSEAFSTEN

**onsdag 21. september kl. 19.30 i
Multicentret, Rosagervej.**

Hver gruppe medbringer
2 æblekager, 1 gang smurte boller,
samt 1 kande kaffe.

Tilmelding til Eva senest
17. september.

tilladt at komme senere. Skulle man ikke kunne være med hele dagen, kan man godt gå når man ikke har tid mere. Formiddags- og evt. eftermiddagskaffe klarer hytteudvalget.

Med hensyn til frokost, har jeg truffet en aftale med en glad madfe. Hun vil dukke op med en kurvfuld mad til de tilstedeværende.

Vi når formodentlig ikke det hele den første dag. Men **torsdag den 8. september** maser vi på igen. Helt efter samme recept som den 1. september, så vel mødt.

Altså ingen tilmelding. Bare mød glad og arbejdsivrig op torsdag den 1. september og/eller den 8. september.

Evt. spørgsmål besvares glad og gerne af Riber.

**Deadline for næste nummer er
tirsdag den 20. september**



ORIENTERINGSTUR

Med opgaver undervejs, kørte vi til Zen Garden i Vedde i nærheden af Stenlille. En privat have, som i sommersæsonen er åben for gæster. Og jeg skal ellers love for vi fik en oplevelse af de helt store.



Her spiste vi vores madpakke, i en have fyldt med vand, rhododendron, sten, vandfald, koi-karper, stengrotte, møbler lavet af trærodde og meget meget mere. Rhododendron stod på sit højeste, senere på året springer roser og georginerne ud.

Haven er på 24.000 m², fantastiske planter og et bjerglandskab med mere end 6.000 tons granitsten. Med et af Europas største koi-karpe-anlæg bestående af 4 damme med ca. 700.000 liter vand. Helt fantastisk.

Kaffen med hjemmebag nød vi i restauranten mens indehaveren Jakobine fortalte om haven og dens tilblivelse. Tak for en dejlig dag. *Marjun*





FRILUFTSGILDEHAL

- i Hytten i Tøvelde, 15. august

Traditionen tro indledte vi det nye gildeår med friluftsgildehal i hytten i Tøvelde – ved ankomsten var Karsten i færd med at tænde op til bålet for os, overraskende og 8 veloplagte gildebrødre var mødt.

Vi samledes omkring flagstangen, sang: *Fra Himlen Er Du Faldet* og flagget blev hejst.

Vi indtog vores pladser i gildehallen under halvtaget og sang: *Åbent Landskab*.

Elna bød os velkommen i gildehallen med ordene: Sommeren er næsten forbi, men vi vælger selv, hvor længe vi vil se lyset! Elna havde gjort sig overvejelser om, hvordan hun i år skulle gøre sin gildemestertale anderledes – det skulle ikke være en af Elnas sædvanlige kloge gildemestertaler med tankevækkende indhold. Elna havde prøvet uden resultat at sælge gildemestertalen til en af os andre og når Muhammed ikke ville komme til bjerget, måtte bjerget komme til Muhammed. I disse ”gør det selv tider” havde Elna fået den for os gildebrødre overraskende ide, at vi i fællesskab skulle forsøge at flette en tale sammen ved, at Elna gav os nogle ord, som hun forbandt med sommer og

vi skulle for hvert bogstav nævne ord, som vi hver især forbandt med vores sommeroplevelser. Ordet var frit, man måtte gerne uddybe sine ord, men kun en måtte tale ad gangen. Ordene var: SOMMER - SOL - STRAND - SAND - FERIE - VARME

Det kom der mange gode og sjove ord ud af – og det var en rigtig god og anderledes måde at få inddraget os alle på.

Elna fortsatte: det er måske ikke den kønneste måde at lave en tale på, men hvem siger også, det skal være kønt, det må da også gerne være sjovt og det kan vi kun være helt enige med Elna i. Herefter sang vi Thøger Larsens: *Du danske sommer jeg elsker dig*, hvis ord helt lever op til den sommer, vi hidtidig har oplevet!

I 5 minutter Sct. Georg fortalte Kirsten om, at hun havde været i Middelalderhaven ved Stege Kirke.

Man mødtes på Torvet og det første sted, man gik til, var Sct. Knudsstræde næsten inde i Kirstens have. Næste stop var på hjørnet af parkeringspladsen lige ved haven. To planter blev omtalt som interessante - bare ikke for Kirsten - hun hader dem og betragter dem som



ukrudt. Den ene hedder Enbo galdebær og skulle hjælpe på sidesting og andet. Den anden havde mange navne: Sct. Peders urt, Lægespringnap eller Stegeurt. Den havde også rigtig mange virkeområder: blodrensende, forstoppelse, mod kløe, tandpine, men den havde i Kirstens øjne en ikke så god egenskab – den bredte sig i hendes have og gror alle vegne. Derefter gik man over i Middelalderhaven, som Kirsten tror med tiden bliver interessant for andre end lokale.

Middelalderhaven er anlagt i Steges historiske centrum. Der er afsat 3 år til arbejdet fra 2015 til 2017. Haven skal være færdig anlagt i 2018, når Stege har jubilæum og kan fejre sine købstadsrettigheder fra år 1268, for 750 år siden.

Man har en langtidsaftale om havegrunden med ejerne af præstegårdshaven – denne har bl.a. været en del af den gamle præstegård, Morten Renbergs Gaard. Her har været haver og små marker i flere hundrede år, jorden er fortræffelig og der vokser fint gammelt middelalderukrudt der.

Her er der plads til mange temabede, anlæg og formidling. Man vil præsentere planterne tematisk, dels efter deres

anvendelse og dels efter deres gode historie. Man har anlagt hegn, den lange sti på 90 meter og redskabshus det første år samt naturligvis flere bede – både i 2015 og i efteråret. I 2016 anlægges formidlingsterrassen og nogle få bede samt i efteråret et vandhul. Man tænker meget på bestøvning og har derfor lavet et insekthotel til bl.a. vilde bier og i år ønsker man sig et bistade til honningbien.

Man har også bede til småplanter. Man laver selv potter til historiske planter og interessen er stor. Når planterne smider frø, dukker der naturligvis nye planter op året efter og de kan ompottes og tilbydes interesserede.

Middelalderhaven bliver en ny skøn oase i Stege midtby.

Middelalderhaven skal passes og vises frem af de frivillige i havelauget. Der arbejdes fra marts til november – nogle frivillige kommer hver uge, medens andre kommer, når det passer ind. I haven er der mange jobs at udføre, og der er altid noget, som passer til den enkelte. Samværet og haveglæden er i top og kaffepausen er lattermild og rar. De frivillige i havelauget er parat til at hjælpe og fortælle om aktiviteterne.



Stege by er i superligaen. Her findes rigtig mange af de historiske planter og man er i toppen sammen med Ribe, Mariager, Kalundborg, Sorø, Vordingborg, Roskilde, Svaneke o.a.

Man ønsker en sti rundt i Stege, så der bliver lejlighed til at se en del af planterne på deres voksested. Stege har 4 værdifulde områder: 1. Ved Stege Borg 2. Ved Morten Renbergs Gaard 3. gader, stræder og baghaver og 4. Stege Vold. Stien skal altså rundt i disse 4 områder, der bliver en tur på 1½ til 3 timer afhængig af, hvor grundigt man studerer planterne og de middelalderlige bygninger i købstaden. Der er meget mere at fortælle om middelalderhaven, men kom selv og se og hør.

Ketty udtrykte på både Pers og egne vegne stor glæde og taknemmelighed overfor gildets medlemmer for opbakning og støtte under deres mange hospitalsbesøg/-indlæggelser i sommer. Juli måned var bare forsvundet for dem, men en glad Ketty kunne berette, at nu var de ”reparerede” for de næste 5 år.

Anni læste Gildeloven, hvorefter vi igen begav os til flagstangen, hvor flagget blev sænket, medens vi sang *Fra Himlem Er Du Faldet*.

Til eftergildehallen dækkede 2. gruppe bord på terrassen under halvtaget

og serverede et meget lækkert traktement, bestående af tunsalat, pastasalat, flutes og diverse vine – sluttende af med kaffe og Elnas lækre hjemmebag.

Det blev en meget hyggelig og givende aften, hvor mangt og meget blev drøftet: Sommerens succesfulde udlejning af hytten med tilfredse lejere, problematikken omkring Camønoens ulovlige indtrængen på vor matrikel - sammenholdt med den gode ide om Shelterpladsen, som vi alle havde tilsluttet os anbringelsen af og endelig fik vi en rigtig god snak om vort lille gildes fremtidige muligheder.

Karsten påtog sig at tage sig af problemerne omkring Camønoen.

Igen en højtidsstund for os på dette dejlige sted, hvor vi med vejrgudernes hjælp kunne tilbringe hele aftenen i det fri, medens månen så til.

Tak til 2. gruppe for en fin aften.

Inger

GILDEMESTER-STÆVNE

Elna skal til gildemesterstævne på Hotel Bygholm i Horsens den **24. og 25. september 2016**.



MØDE MED GILDEBRØDRE I NUUK

Inden min ferie i Nuuk, havde jeg mailet til Harry Holm. Vi fik en sludder og aftalte, at jeg bare skulle ringe, når jeg ankom. Desværre var de kun 5 gildebrødre på nuværende tidspunkt, fordi folk rejste og kom, alt efter deres job i Nuuk.

De havde i mange år arrangeret Tivoli, i Nuuk, hvor de havde et overskud på ca. 1. mill. kr., og hvor man havde fået fyrværkerimesteren fra Tivoli til at komme og afslutte med et kæmpe fyrværkeri til stor glæde for byen.

Harry havde besøgt Gambia og mødt Karin Boldsen, som havde vist rundt. De var meget begejstret for, hvad de så.

De besluttede at donore ca. 400.000 kr. til forskellige projekter, som de selv ville stå for. Harry talte varmt for at besøge Gambia igen, de fik rigtig meget ud af de penge, som de fik dernede.

De havde lige solgt deres gildehus for 4. mill. kr. og var nu i gang med at bygge et mindre også til glæde for spejderne.

Det blev et dejligt møde – min mand og jeg blev inviteret til grill-aften den



sidste dag, hvor vejret endnu var det fineste sommervejr, med en fantastisk udsigt, hvor isbjergene drev forbi, der fik vi bl.a. rensdyr og moskus.

En stor sommerhilsen og tak til gildebrødre i Nuuk for nogle hyggelige timer.

Hanne og Jean

ØKSELØB

Som alle ved, er der økseløb i weekenden den **3. og 4. september**.

Elna med flere skal til posteftersyn den 18. august og herefter vil der blive givet nærmere besked om den post, vi skal bemande.

Gildeledelsen



KALENDEREN:

August:

Ma.22. Grp.møde i 1. grp. Karsten

September:

Lø.03. Økseløb

Sø.04. Økseløb

Ti.06. Møde for gildeledelser
- 2.Næstved

Ma.19. Grp.møde i 2. grp. hos Kirsten

Ti.20. Deadline Nøglen

Lø.24. Gildemesterstævne

Sø.25. Gildemesterstævne

Oktober:

Ma.10. Gildemøde 1. gruppe

Ma.17. Grp.møde i 2. grp. hos Knud

Ma.24. Fellowshipday

Ti.25. Deadline Nøglen



KÆRE GILDEMEDLEMMER

En stor tak skal lyde til Jer alle for Jeres støtte og hjælp hen over sommeren.

Vi har virkelig værdsat Jeres omsorg.
Jeres Per og Ketty

November:

Lø.05. I-dag Kirkehuset i Haslev

Ma.07. Grp.øde i 2. grp. hos Anni

Ma.14. Gildemøde – 2. gruppe

Ti.29. Deadline Nøglen

December:

Sø.04. Julemøde 1. gruppe

Januar:

Ma.09. Nytårgildehal 2. gruppe

On.11. Nytårskur distriktet

Ma.30. Gilderådsmøde

Februar:

Ma.06. Gildemøde - 1.gruppe

Ma.27. Distriktsgildehal

Marts:

Ma.13. Gildeting - 2. gruppe

April:

Sø.02. Ledelsesseminar

On.19. Hytterengøring - alle

Ma.24. Sct. Georgsgildehal 1. gruppe

Maj:

Ma.08. Afsluttende arbejdsdag i hytten
og på grunden – alle deltager

On.17. Distriktsgildeting, St. Heddinge

Ma.29. Gilderådsmøde

Juni:

On.07. Friluftsgildehal distriktet, Suså

Ma.12. Sommerudflugt - 2. gruppe

**Deadline til nr. 7
er tirsdag den 20. september**
