



NR. 7 - SEPTEMBER 2016 - 47. ARGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet

11. oktober
Foredragsaften
22. november
Julebanko

2. Næstved

24. oktober
Fellowship Day
5. November
I-dag

Præstø

5. oktober
Gildemøde

Stege

10. oktober
Gildemøde

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 k-a-j@stofanet.dk

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 8, 2016

27. oktober.

Forside:

"Den Præstøske malerbande i aktion".

I denne weekend afholder Næstved gilderne Sct. Georgsløb. Det har været en tradition i al den tid jeg kan huske, at sidste weekend i september mødes Gilderne og spejderne og deres ledere til denne kappestrid om skjoldet og sølvpladerne.

Desværre har der de seneste år været et stort mandefald. Ikke af børnene - dem er der heldigvis mange af endnu - men det virker ikke, som om der er så meget gang i gildebrødrene mere. Derfor har vi i spejderlauget måtte bede spejderlederne rundt omkring i grupperne om hjælp til med at udarbejde og bemande posterne. Jeg syntes ikke denne løsning er holdbar, så jeg tror tiden er moden til noget nytænkning.

Distriktet og grupperne i distriktet beviste ved LGT2015, at vi kan finde ud af at arbejde sammen, og at vi magter projekter af en vis størrelse. Lad os finde ud af, om der er stemning for at få et megastort spejderløb op og stå...? Altså et løb for hele distriktet og gerne med overnatning for de lidt større børn.

På den måde kan vi forene vores kræfter til at lave et spejderløb med mange spektakulære poster, og hvor vi kan slå os løs med store optrin, spændende opgaver og ja... mulighederne når vi er mange, bliver unægtelig noget større, end når vi kun er to til at lave løbet.

Kurt



Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm-, Gøngernes og Vestsjællands Distrikter

I-DAG

Lørdag den 5. november 2016 kl. 10.00
i Sognegården, Kirkepladsen 8A, Haslev

Program:

Kl. 10.00 Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

Kl. 10.30 **Gretelise Holm** – foredragsholder og journalist.

Gretelises Danmarkshistorie. Et foredrag, hvor Gretelise fortæller "Den glemte Danmarkshistorie" om opvæksten i Syd- og Sønderjylland i 50'erne, til en tilværelse som som foredragsholder og journalist.

Kl. 12.15 Frokost. Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

Kl. 13.15 **Niels Helveg Petersen** – fhv. radikal folketingsmedlem og minister.

Min Danmarkshistorie. Niels Helveg (f. 1938) fortæller om episoder fra sit livslange engagement i midten af dansk politik.

Kaffe og kage serveres i en pause.

Kl. 15.15 Farvel og tak for I-Dag.

I-Dagen er et tilbud til samtlige gildebrødre med ledsager samt gæster.

Pris for hele arrangementet: **kr. 200,-**.

Direkte bindende tilmelding til nedenstående – med angivelse af navn og gilde, senest **onsdag den 26. oktober** til:

Inga Gustafsen – Gøngerne, tlf. 5171 4867 – igustafsen@gmail.com

Jette Rasmussen – Dragsholm, tlf. 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk

Ole Skude – Vestsjælland, tlf. 5852 2458 – goskude@stofanet.dk



HUSK!!!

FELLOWSHIP DAY GILDEHAL

Mandag 24. oktober kl. 19.30

Herfølge Sognegård, Kirkevej 2, 4681 Herfølge

Vandrehal kl. 19.00

Information om Fellowship Day kommer senere, men sæt allerede nu **X i kalenderen!**



INDBRUD PÅ FARMEN

Der har i perioden **fra søndag 11. eftermiddag til mandag 12. september aften** været indbrud i vores værksted hvor bl.a. Naturlauget holder til.

De har taget en rude ud og dermed skaffet sig adgang til værkstedet. Døren er også blevet brudt op og der er stjålet 3 kædesave og 2 buskryddere samt diverse sikkerhedsbeklædning og benzin.

Sagen er meldt til politiet og til forsikringen og nu venter vi spændt på om det bliver fundet eller hvor stor en eventuel erstatning bliver. Den ene buskrydder er fra i år mens de øvrige maskiner havde en del år på bagen, men var blevet serviceret så de kørte optimalt. Det bliver en stor udskrivning at erstatte det hele, så vi må kigge på det i bestyrelsen og lave en prioreringsliste når vi kender erstatningsbeløbet.



SENIORLAUGET

I mandags startede seniorerne op efter en god og lang sommerferie.

Efter kaffen blev det kun til småopgaver idet vi sad lidt længe ved kaffebordet og fortalte om sommerens oplevelser hver især.

Næste møde dato er ikke som det plejer den tredje mandag i måneden, da det er ugen hvor der er efterårsferie, så næste møde er flyttet til **mandag den 24. oktober.**

Hans Jørgen



SVENDE GRUPPEN

Den 21. september havde svendegruppen møde.

Emnet var de 3 udviklingsperioder:
Svend • Væbner • Ridder

Vi fik en god snak om perioderne og om gildearbejdet. Derefter fik vi planlagt bankospillet, som vi vil invitere

alle gildebrødre i Næstved med ledsager til den 22. november.

Næste møde er berammet til onsdag den 1. februar 2017 kl. 19 hos Inger Kalbyrisvej, hvor emnet bliver:

Gildebevægelsens historie.

Dot og Inger

HUSK LOPPETORV

NU ER DER KUN **7** MÅNEDER TIL!!!



APRIL 2017

L 22	X	INDSAMLING
S 23	X	INDSAMLING
M 24		17
T 25		
O 26		
T 27		
F 28		
L 29	X	LOPPETORV
S 30	X	LOPPETORV



Svendegruppen inviterer alle medlemmer af Susågildet og 2. gilde med ægtefæller/ledsagere til

JULBANKO

Tirsdag 22. november 2016 på Farmen

6		20	36		56		77	
7	17			42		60		83
	19		37		59	61		84

X
Sæt i kalenderen

Læs mere i næste nummer af Nøglen, men reserver allerede nu dagen!

Svendegruppen



Suså Gildet og 2. Næstved Gilde indbyder gildebrødre med ledsager til

GILDEGOSPELAFTEN

Tirsdag 11. oktober 2015 kl. 19.00 på Farmen

GOSPEL

Til vores gildeaften kommer **Anders Juhl** og **Camilla Frederiksen** og synger og spiller gospelsange med os.

Anders er korleder i Suså Gospelkor hvor Camilla er solist. De er begge to et par "energibomber" som brænder for gospel.

Vi serverer kaffe kl. 19.00, og senere på aftenen - efter underholdningen - et let traktament (så spis hjemmefra).

Af hensyn til maden vil vi gerne have at man tilmelder sig med navn og antal. Desuden vil vi opfordre til at man tager ægtefælle eller ledsager med.

Gruppevis tilmelding **senest den 5 oktober** til

Dot, Suså-gildet, tlf. 2345 8630 - mail: dottimthy@gmail.com

eller Erling Larsen, 2. Gilde, tlf. 5572 5416 - mail helly@stofanet.dk

BEMÆRK:
Dette arrangement er åbent for alle gildebrødre!



NYT FRA GRUPPERNE

3. gruppe

Referat fra gruppemøde den **14. september** hos Anne. Der var afbud fra Palle og Fossa. Ellen fra Maribo deltog i vores møde, hun er flyttet til området og overvejer en overflytning.

Vi mødtes kl. 18 på Annes dejlige ejendom i Toksværd. Efter at være bænket på terrassen under den høje blå september-himmel, fik vi dagens opgave, der bestod i at fremstille lanterner og bærepinde til fredsllys. Alle gik til arbejdet med energi og opfindsomhed.

Da mørket faldt på blev vi bænket inden døren, hvor vi blev beværtet med diverse tærter og salater samt kaffe og æblekage.

Under kaffen talte vi lidt mere om det Fredslysarrangement gruppen arbejder på. Susanne undersøger hvornår juletræet på Axeltorv bliver tændt og om der evt. skal være julemarked på Torvet.

Næste møde **27. oktober kl. 14.30 hos Ib.**

Ellen Larsen: mobil 5115 3260, ellenmaribo@hotmail.dk

Susanne





2. Næstved Gildes Gildemøde 12. september

LYS I MØRKET – MIT LIV SOM BLIND

Vi skulle kun ind i nabosagnet, eller næsten, for det var præsten i Snesere Kirke, **Eva Melhof** der var den blinde fortæller. Eva Melhof er idag 60 år, og har de sidste 13 år været helt blind.

Der stod i indbydelsen til aftenen, at det var ikke et grædekone-beretning vi skulle høre. Det var det heller ikke, i stedet fik vi en beretning fra et spændende og positivt menneske, der på trods af megen modgang, altså blind og senere benamputeret, her kunne fortæl-

le om sit liv nu og før, ja endda helt tilbage fra sin barndom. Beretningen blev fortalt med megen humor og lune.

Et positivt vidnesbyrd om at livet kan leves med håb og glæde, også selv om mørke skyer har dækket over et menneskets tilværelse (Tak Sole).

Eva Melhof fortalte, at hun helt fra barn havde været svagtsynet, men det egentligt ikke havde været et handiucap hun havde lidt meget under. Bl.a. kunne



hun fortælle at hun dengang havde haft et godt "boldøje". Hun blev valgt først når der skulle vælges hold til rundbold, stikbold o.lign. Navlig ordet Boldøje var sjovt at høre. Hun fortalte at hun som ung ville have været sygeplejerske, men under oplæringen opdagede hun hvor svært det var, når man havde nedsat syn. Der er forskel på om en patient har 36,8 eller 41,2 i temperatur.

Hun valgt at blive præst på trods af store besværigheder med at læse, men ved hjælp af de hjælpemidler der var dengang, lykkedes det hende at tage eksamenen. Hun og hendes mand ville gerne væk fra storbyen, derfor blev det her på Sydsjælland hun søgte og fik sit embede.

Eva Melhof er som sagt gift, og har 3 børn. For 13 år siden så hun dem sidst, da var de 17, 10 og 6 år. Det sådan hun husker dem, hun var nu ved at glemme farverne!!!!

Hun sluttede med at fortælle om hvordan hun klarede sin præstegerning. Det var vigtigt for hende at hun kunne magte opgaven, ellers ville hun ikke have fortsat. Prædikener blev læst ind på "bånd" og medens hun sagde den 1. sætning blev den 2. sætning læst ind i hendes øre. Hun fortalte hvordan hun kla-

rede begravelser, hvordan det gik for sig ved konfirmationer, og bryllupper og ikke mindst ved barnedåb. Ja, hun havde en hjælper med nu, hvor hun er totalt blind.

Hun fortalte om hvor svært det er for en totalt blind person at orientere sig, derfor kom hun i 2004 for tæt på et gennemkørende tog på Ringsted Station. Hun blev slynget op i luften, med det resultat at hendes ene undeben måtte amputeres. Det var en beretning der gav stof til eftertanke. Her var et menneske der sprudlende, humoristisk og positivt kunne berette om sit liv. Man bør nok tænke sig godt om fremover før man klager over småting i sin tilværelse.

Hun blev både bragt og hentet af Flextrafik, så da kl. blev 21,30 stod chaufføren i stuen, og Eva Melhof fik mange klapsalver med sig på vejen. Hendes honorar gik til Blindsamfundet.

Aftenen sluttede med at vor Gildemester Ole Köser, takkede turhavende gruppe, navlig Kirstens gode boller og kage, at samt Eva Melhof vil blive husket.

I løbet af aftenen sang vi 2 sange, jeg kan meddele at gik rigtigt godt.

Reserverefr. Ole W.



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 2

Ingen tvivl om at gruppens medlemmer går virkelig op i gruppearbejdet. **Søndag den 11. september kl. 11** havde gruppens medlemmer sat hinanden stævne, ikke for at mindes det frygtelige der skete på denne dato, men fordi at man ønskede, at alle gruppens medlemmer skal have mulighed for at deltage i gruppearbejdet.

Denne gode intention gjorde, at alle var mødt op hos Erling, i hvert fald inden kl. var 12, og da gensynsglæden havde sat sig, gik vi i gang med at løse den svære opgave: at skaffe materiel føde til det fælles møde vi har med Suså-gildet. Det er sandelig ikke altid lige nemt, at sætte et let måltid på bordet, som kan imødekomme ALLES ønsker om at blive mæt.



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Lise Köser 30. sept.

HJERTELOG TILLYKKE

Nu er de fleste gruppemedlemmer ikke begejstrede for at blive kaldt ældre, så vil de hellere nikke ja, til at vi er meget erfarne, og derfor blev opgaven løst på en „synes vi da selv, rigtig god måde.

Ovenpå ”slævet” belønnede Erling med sædvanlig rundhåndethed gruppens medlemmer med en overdådig brunchopdækning, og det var først et godt stykke ud på eftermiddagen før vi skiltes.

- OG DE MALEDE OG MALEDE

De gjorde det igen, Præstø Gildes malebande. De fik malet alle spejderhyttens vinduer på den indvendige side.

Torsdag **den 1. september** var der liv i den gamle spejderhytte. Det var der fordi 11 maleglade gildebredre havde sat hinanden stævne, for nu skulle det være. Vinduerne skulle, inden efterårs fugt rigtigt får overtaget, have en gang smørelse indvendig.



Dorthe i fuld gang med et af de sydvendte vinduer i gården.

Nogle sider af vinduerne er nemmere og bedre at tage ude fra. Her er Svend i gang med et vestvendt vindue. Rika og Henrik er ikke ivrige tilskuere, til Svend, men arbejder i hytten.

For at spare tid og sprede hygge, havde Hytteudvalget allieret sig med madfeen Hanne Damgaard, som punktlig kl. 12 stillede med lækker frokost til alle, og Gildet var vært ved en øl til maden. Efter at have hygget sig med frokost og hyggesnak omkring 3 kvarter, kom der igen gang i malerpennerne.

Fortsættes næste side



Der var også andet end vinduer, der fik en omgang. Bjarne var så forudseende, at tage en slibemaskine med, så vores borde/bænkesæt fik en ordentlig omgang, og så blev det rødt.





Pludselig omkring kl. 14 opdagede maelersvendene til deres store undren, at de faktisk var færdige. Stor jubel, og alligevel. Hytteudvalget havde regnet med og glædet sig til, at skulle mødes og male igen næste torsdag. Men den maledag måtte så desværre aflyses. Sådan er det, når man er så effektiv.

Nu kan de ansvarlige for spejderhytten roligt gå vinteren i møde. Vinduerne er sikret med maling både udvendigt og indvendigt. Derfor en stor tak til de aktive hyttevinduers malere og deres madfe.

Riber



Rika og Henrik har vældig travlt med at male hver deres nordvendte vindue inde i hytten.

*En lejlighed bør ikke forspildes.
En ganske lignende kommer
sjældent til os en gang til.
Voltaire.*

UDVIDET GILDE- LEDELSESMØDE

- den 26. oktober kl.19.00.

Bemærk tidspunktet.

Gildeledelsen

**Deadline for næste nummer er
er tirsdag den 25. oktober**



GILDEMØDE

Onsdag 5. oktober kl. 19.00

Ja... du læste rigtigt

Gruppe 2 indbyder til efterårsgildemøde med sildebord.

Gildeledelsen har modtaget et oplæg til diskussion fra landsgildeledelsen om spejderideen for voksne. Landgildeledelsen vil gerne have svar på en række spørgsmål, og det bruger vi aftenen på.

I bliver ikke snydt for sildebordet, og derfor er der gruppevis tilmelding til undertegnede **senest 30. september.**

Dorthe



ØKSELØB

3. september stod i Olsen Bandens tegn

Udgangspunktet for økseløbet var FDFs hytte: "Uglereden" i Ørslev. Løbet foregik dels i den tilstødende hundredemeter skov og dels i selve Ørslev by, og spejderne havde indrettet nogle meget charmerende lejrpladser på de åbne pladser i skoven og omkring hytten.

Temaet i filmen "Olsen Bandens sidste bedrifter" var valgt til at danne ramme om de forskellige poster og selvom det ikke lod sig gøre for Stegegildet at få placeret Knippels Bro i Guds fri natur, lykkedes det ved fortælling af handlingen og hundrede af festlige røde balloner at få skabt en spændende opgave og stemning, hvor spejderne med interesse og fantasi hjalp Kjeld med at puste balloner op, der skulle slippes løs fra Børsens bygning for at forvirre den københavnske trafik/befolkning, således at de stjålne Bedford diamanter kunne transporteres sikkert i land! Juniorerne skulle yderligere foretage besnøringer på rafter. For at livagtiggøre posten stillede gildet op med 2xYvonne, Benny med sine gakkede hop, den på alle måder underkuede Kjeld og Egon Olsen med høj cigarføring!

En sjov og underholdende opgave, hvor vi var placeret et dejligt sted i skoven. Det oplevedes som en god opgave



for spejderne – og for gildets medlemmer + Jan og David blev det en herlig dag, sluttende af med at vi med favnen fuld af alle de røde balloner i bedste Olsen Bande stil på række marcherede/hoppende til løbets samlingssted, hvor de blev placeret på rafter som festlig udsmykning.

Jan og David deltog i natløbet på gildets vegne og mange TAK for det.

Inger



VI HEJSER FLAGET FOR

Ketty Egestad

2. okt.

HJERTELOG TILLYKKE



KALENDEREN:

Oktober:

- Ma.10. Gildemøde 1. gruppe
- Ma.17. Grp.møde i 1. grp. hos Inger
- Ma.17. Grp.møde i 2. grp. hos Knud
- Ma.24. Fellowshipday
- Ti.25. Deadline Nøglen

November:

- Lø.05. I-dag Kirkehuset i Haslev
- Ma.07. Grp.møde i 2. grp. hos Anni
- Ma.14. Gildemøde – 2. gruppe
- Ma.21. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte
- Ti.29. Deadline Nøglen

December:

- Sø.04. Julemøde 1. gruppe

Januar:

- Ma.09. Nytårgildehal 2. gruppe
- On.11. Nytårskur distriktet
- Ma.16. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
- Ma.30. Gilderådsmøde

Februar:

- Ma.06. Gildemøde 1.gruppe
- Ma.27. Distriktsgildehal

Marts:

- Ma.13. Gildeting 2. gruppe

April:

- Sø.02. Ledelsesseminar
- On.19. Hytterengøring - alle
- Ma.24. Sct. Georgsgildehal 1. gruppe

**Deadline til nr. 8
er tirsdag den 25. oktober**

Maj:

- Ma.08. Afsluttende arbejdsdag i hytten og på grunden – alle deltager
- On.17. Distriktsgildeting
– St. Heddinge
- Ma.29. Gilderådsmøde



GILDEMØDE

**Mandag 10. oktober kl. 19.30
i Hytten**

INDIEN FRA NORD TIL SYD

Ægteparret **Susanne og Jørgen Vestergaard**, Vordingborg (Susanne er Enas søster) vil fortælle og illustrere fra flere af deres private rejser til Indien.

Ægtefæller og gæster er meget velkomne.

Der serveres kaffe/te og kage.

Tilmelding til Jytte **senest den 7. oktober.**

1. gruppe