



**Redaktion:****Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør**

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Deadline til nr. 5, 2017

7. juni.

Forside:

En garvet loppetorvsælger, Trist..

Om vi vil det eller ej – så er de nye tider over os – og det har de allerede været i mange år.

Nøglen, som du nu læser på din computer, iPad eller andet elektronisk medie, fik du indtil 2013 i en trykt udgave.

I dag kan det slet ikke betale sig at få bladet trykt eller fotokopieret, endsize sendt afsted med postvæsnet (det koster spidsen af en jetjager).

Derfor prøver vi her på Nøglens redaktion at følge med tiden, og som du kan se nederst på siderne reklamerer vi for vores Facebookside hvor du til enhver tid kan slå op i Nøglen, derhjemme eller på farten.

Nøglen følger bare den almindelige udvikling, der sker omkring mediet Facebook (og andre sociale medier). Hvis du går ind på Facebook og søger på Sct. Georgs gilderne, popper det op med masser af sider, både lokale og centrale, med og uden debatter – og så er der jo også de hemmelige – spørg dig lidt for hos din GB, det kan jo være at han/hun har nogle gode tricks og fif til at gå på opdagelse.

Hvad enten vi protesterer eller nægter, er der i længden ingen vej udenom de elektroniske medier – og her skal vi altså gerne være med – for ikke at blive tabt bag vognen.

**SCT. GEORGS BUDSKABET 2017****Vær modig!**

af Bjørn Wallén, St Nicholas Gilde, Sct. Georgs Gilderne i Finland

I legenden om Sct. Georg fortælles, hvordan han reddede jomfruer og prinsesser, og sommetider en hel by fra den afskyelige drage, som truede så mange mennesker.

I 2017 forekommer dragen i forskellige former – i skikkelse af vold og krige, som skaber enorme flygtningestrømme på globalt niveau. Der er også klimadragen, som truer vor planets globale, økologiske balance. Nye politiske strømninger så som populisme, fjendskab imod fremmede og racisme skaber trusler, selv i demokratier.

Hvad kan vi som spejdere, gildemedlemmer eller spejdergrupper gøre overfor en moderne drage, som viser sig i forskellige forklædninger? Svaret er det samme som på Sct. Georgs tid: Vær modig! Vi kan ikke redde hele verden, men vi kan gøre noget for enkeltpersoner lokalt, i vores egen landsby eller by.

Her er nogle bud på handling igennem spejderaktiviteter:

Vær modig – tal sandt! Verden i dag siges at være tiden efter sandheden:

”efter-sandheds-æraen”, med såkaldte forenklede ”fakta”, som ikke behøver at blive undersøgt nærmere. Vi spejdere opfordres til at søge sandheden, ikke at sprede falske rygter og løgne igennem sociale medier, o.s.v. Vis det – og kæmp for fred og menneskerettigheder på enhver tænkelig måde!

Vær modig – gør bæredygtige valg! Klimaforandringer er et faktum som viser sig på forskellige måder i de enkelte lande og kontinenter. Som spejdere kan vi på vore lejrture, vandreture og på vore spejdermøder arbejde for værdierne med respekt for biologiske mangfoldighed og for vigtigheden af at efterlade så små miljømæssige aftryk som muligt i naturen.

Vær modig – inviter flygtninge indenfor! Uendelig mange flygtninge er kommet til vore lande for at søge asyl, sikkerhed og venner. Som spejdere kan vi vise mod ved at invitere dem indenfor, som ikke har noget netværk. Mange flygtninge er børn og unge, som nyligt er ankommet uden deres forældre eller andre slægtninge. Gør en forskel – inviter flygtningene indenfor!



Gøngernes Distriktsgilde holder

FRILUFTSGILDEHAL

Mandag den 7. juni 2017 kl. 19.00

**på Farmen,
Strandbakken 82, Klinteby, 4736 Karrebæksminde.**

DER KOMMER EN INDBYDELSE SENERE!



DISTRIKTSGILDETING I GØNGERNES DISTRIKT

**onsdag den 17. maj 2017 kl. 19.00 på
Magleby Forsamlingshus,
Markstrædet 5. 4672 Klippinge.**

Dagsorden og regnskab udsendes senest 14 dage før til Gildeledelserne.

Der skal vælges DIS (=Distriktets internationale sekretær) der bl.a. står for Fellowship-dage og Fredslys.

I pausen serveres kaffe/te med brød. Øl og vand kan købes.

Alle gildebrødre er velkomne, men kun gildeledelser har stemmeret iflg. Vedtægterne. Evt. fuldmagt medbringes skriftligt.

OBS: Meddel venligst antal deltagere aht.. Traktament mv. **senest lørdag den 13. maj** til undertegnede.

Med gildehilsen - på Distriktets vegne
Riber Moser Hansen/DGK
riber@hanrib.dk eller tlf. 5599 5046



LOPPETORV 2017

Så er endnu et loppetorv overstået, og vi gjorde det igen, vi fik en meget flot omsætning på **kr. 113.494,15**.

Der skal lyde en tak til alle gildebredre der har bidraget til dette resultat, men vi må også konstatere havde vi ikke andre hjælpere og spejdere som mødte talstærkt op, ville vi ikke kunne gennemføre et loppetorv. Så der for skal der også lyde en kæmpe tak til disse.

Det har været en dejlig positiv oplevelse at være med til loppetorvet, hvor humøret var højt og alle var hjælpsomme og vi løst de forskellige udfordringer.

LOPPETORV

Et, efter min mening, forrygende loppetorv er forbi.

I en uge havde der været knald på – afhentning af diverse effekter på Farmen, tilrigning af Ridehuset, sortering af effekter, opstilling i Ridehuset og indsamling af en masse gode ting og naturligtvis også lidt bras som givener så kom af med.

Nogle rigtig gode dage, som kunne lokke Gildebredrene fra begge gilder af hus. Der blev grinet, jokset, arbejdet og pludselig var det fredag aften og alt stod klart til det store brag lørdag kl.

Der er heller ingen tvivl om, at når vi kom hjem om aftenen efter en lang dag, var det sofaen der kaldte..

Husk at tilmelde jer sammenkomsten på farmen **den 16. maj kl. 18.00**, hvor vi siger tak for hjælpen til loppetorvet.

Vi er rigtig glade for det flotte resultat og håber at disse penge kan gøre en forskel for spejderne, vi kunne forstå at mange skal bruge nogle til spejdernes lejr.

Vi mødes selvfølgelig igen om 2 år,
*Hilsen Loppetorvsudvalget
Bodil*

10.00, hvor dørene blev åbnet for salg. Os gildebredre skal ikke takke hinanden for at have ydet en indsats loppetorvet – det er jo noget vi gerne vil – men vi kan give hinanden et klap på skulderen og sige ”godt gået” – for ef-



ter min mening gjorde vi det igen forrygende godt.

Dem vi bør sende en stor tak, er de ægtefæller, kærestes, familiemedlemmer og andre der utrættelig møder op til vores loppetorv og giver en hjælpende hånd. Uden dem ville det blive svært at afvikle loppetorvet.

Det var også rart at møde så mange uniformerede spejdere og andre fra de forskellige korps, som støtter op om gildearbejdet – nogle af dem er oplagte emner som gildebredre. Alle her bør også have et klap på skulderen, for at de mødte op på loppetorvet og var med til at vise, at spejderbevægelsen og gildebevægelsen er tæt knyttet sammen – at de så også fik lidt økonomisk håndsrækning, som hjælp til selvhjælp, har nok ikke gjort interessen for at deltage mindre.

En spejdergruppe havde etableret en mindre flytteforretning og tjente en god skilling på at køre effekter hjem for køberne, en anden gruppe havde oprettet en mindre cafe, med caféborde, hvor der blev solgt





forfriskninger til de handlende og også de havde godt gang i salget – efter sigende solgte de 17 lagkager – så de havde nok også lidt mønt med hjem.

Vi var rigtig mange sælgere i år og en enkelt køber bemærkede da også, at vi om søndagen næsten var flere sælgere end kunder – til det var der kun at sige, at det var helt bevidst – ingen skulle vente på at blive ekspederet.



Præcis kl. 13.00 søndag, begyndte oprydningen og på grund af de mange hjælpere gik det stærkt med at få ryddet op – her bør det dog lige nævnes at Socialdemokraterne hjalp godt til, da de skulle bruge alle bordene til 1. maj møde om mandagen og vi derfor slap for at stille borde på plads, så man kan vel sige, at ”Arbejdernes internationale kampdag” også kan have en positiv indvirkning på loppetorvet.



Efter endt oprydning var der den traditionsrige smørrebrødsspising, for alle deltagerne – der var smurt 150 skiver rugbrød og der var beregnet 2 stk. til hver hjælper, med enten tomat/æg, frikadeller eller flæsketeg. At uddele 140 stk. rugbrød, tager lige så lang tid som det tager at køre



på Farmen med en fuldt læsset trailer, læsse den af og køre tilbage til Grønnegade – det er beviseligt, da der kun var 3 i køen foran os 2 der havde været på Farmen og vi fik det sidste brød – men det smagte godt igen i år.

Kl. ca. 16.00 blev årets resultat oplyst for hver salgsbod og med højt humør blev tallene kommenteret og der blev klappet af alle.

Et loppetorv der er med til at bekræfte, at gildebewægelsen har sin berettigelse og vi sammen med mange andre interesserede er i stand til at stable en stor begivenhed på benene i Næstved og vi kan godt tillade os at være stolte og bekræfte hinanden i, at vi kan når vi vil.

Tommy





KEND DIN BY...?

Jeg troede jeg efterhånden kendte Næstved og dens gader og stræder. Et job som uddeler af flyers (små reklamer på papir) for vores loppemarked gjorde mig en hel del klogere. Først og fremmest måtte jeg have fat i et bykort – jeg anede simpelthen ikke hvor de veje der hørte til min rute lå, selvom de ligger i det kvarter hvor jeg selv bor.

Det er temmelig mærkeligt at gå rundt på de små sideveje, jeg normalt bare drøner forbi i bilen. Jeg oplevede at se kvarteret med helt andre øjne, og blev overrasket over mangfoldigheden. Både i husenes udseende og standard, men også haverne havde vidt forskellige udtryk.

Nogle haver var sirligt indrettede og hvor der ikke var et græsstrå der lå for-

kert. Andre bar præg af ejerens kendskab til botanik – eller rettere – mangel på samme. Andre steder var det tydeligt at se at her boede der en masse børn. Jeg kom også ud i et kvarter jeg huskede som værende meget eksklusivt og for byens velhavere. Det er det så ikke mere, og det var noget af en overraskelse.

En ting der kom bag på mig var antallet af beboere i nogle af opgangene. Hvor jeg mente der var 4 lejligheder i en ejendom kom jeg ind i opgangen og talte ikke mindre end 10 postkasser. Hvordan posten får lagt brevene de rigtige steder er for mig en gåde – og hvor bor alle de mennesker?

Apropos post; jeg mente alle postkasser skulle være ved vejen eller lige inden



for gadedøren, men jeg blev klogere. Det viste sig nemlig at rigtig mange, og det var sjovt nok alle dem der boede på 2. sal, havde et skilt på postkassen, der fortalte at posten skulle leveres ved den pågældende adressats hoveddør. Og så var det dejligt at opleve at rigtig mange mennesker spurgte om hvad jeg havde med til dem.

Tak til loppetorvslauget for at sørge for at jeg fik et par timers gratis motion og masser af frisk luft. *Kurt*



GOOD-TURN-LAUGET

Den 19. april indbød Good-turn-lauget igen til café på Kildemarkscentret.

Vi havde atter besøg af “De syngende gymnaster” fra Haslev, som fik smilet frem hos beboerne med bakkesangerinder og herrekor. Rigtig mange gamle og mindre gamle numre, som beboerne kunne synge med på. De flotte udklædte sangerinder var et herligt syn! Gymnastik så vi dog ikke noget af!



Og så var der jo traditionen tro et stort udvalg af lagkager i pausen, og de er altid et hit!

Bodil Kjeldgaard

SVENDEGRUPPEN

Onsdag den 31. maj, kl. 19 mødes vi på Farmen ved Busserhytten. Vores plan er, at vi skal have ild i bålet og tilberede noget godt til kaffen.

Emnet for aftenen er: *Den Internationale Gildebevægelse, samt væbneroptagelse.*

Tilmelding senest den 29. til Inger på inoc@stofanet.dk eller **5572 3814**.

Dot og Inger



SCT. GEORGS GILDEHAL

Efter vandrehallen, var der 20 gildebrødre der tog plads i Gildehallen, efter John M. havde kaldt til samling.

Med gildeledelse samt faneherold og stavherold, var vi i alt 25 der denne kolde forårsaften, var mødt op for at høre Sct. Georgs budskabet og hylde vores 3 25-års jubilarer – **Dot, Bent og Søren**. Heldigvis, kan varmen tændes hjemmefra via telefon, så temperaturen var god både i stuen og i gildehallen.

I gildehallen blev vi budt velkommen til "Spejdernes Lejr" sang, som er en frisk sang med en god tekst der starter på dansk og slutter på engelsk.



Gildehallen blev afholdt efter gældende regler og Jens havde som vanligt sørget for noget musik der ikke var alt for svært at nynne lidt med på – bl.a. John Mogensen, Alberte Winding og Louis Armstrong.

Aftenens hovedpunkt var Sct. Georgs-budskabet, som var skrevet af en finne og som havde overskriften "Det kræver noget at være i livet" – et efter min mening – et rimeligt godt budskab, Efter budskabet dannede vi kæde og fremsagde gildeløftet i kor.

De 3 jubilarer blev hyldet og fik den nye 25-års nål påsat af gildemesteren, som roste dem hver især for deres indsats i gildet igennem 25 år.

Ib Kyhn læste gildeloven og herefter blev gildehallen lukket efter at fanen igen var rullet sammen.

Bordene var festligt dækket – vi sad ved 3 enkeltborde – noget som sjældent



sker i vores gilde. Maden var kreeret af 3. gruppe og stod i sundhedens tegn – vi fik kamsteg med masser af grønt til, bestående af 2 forskellige lækre salater og hjemmebagt brød – til kaffen fik vi rigelige mængder af en virkelig god bærkage/æblekage (ved ikke hvad det kaldes, men det smagte godt).

I aftenens anledning, var der trykt sangblade, med teksten til "Kom maj du søde milde" og "Den blå anemone" – 2 gode forårssange, som vi håbede måske kunne sætte gang i foråret – det var i hvert fald et godt initiativ og der var bred enighed om, at vi sang for lidt og flere mindedes den gang der på alle gildehaller lød harmonikaspil og megen sang.

De 3 jubilarer blev hyldet af deres grupper og de fik også gaver i form af gavekort og noget mod dårlig hals. Gildemesteren sagde også et par borgerlige ord til jubilarerne og kommenterede den sunde kost, vi denne aften fik serveret.



En god gildehal der sluttede ca. kl. 22.00 med at samles i kreds og synge "Nu flyver mørkets fugle ud" herefter var der kun at sige godnat og ønske 3. gruppe god arbejdsløst med oprydningen.
Tommy

NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Vi havde gruppemøde hos Tim og Dot, hvor snakken gik lystigt om vores netop afsluttede loppemarked. Vi satte det sidste på plads omkring gildemødet den 9. maj.

Vi har planlagt en sommertur **lørdag den 17. juni**, hvor vi skal mødes på Præstø camping og derefter kører ud og ser på hvad omegnen kan byde på og vi slutter af med fællesspisning på campingpladsen.
Dot

Gruppe 3

Torsdag 18. maj kl. 14 har vi gruppe-møde hos Emmy, Fjordvænget 18.



SCT. GEORSGILDEHAL I 2. GILDE

Det gennemgående tema i gildemesterens tale Sct. Georgsaften var, at man ikke kan tale om at forny et løfte. Det har man en gang afgivet, og sådan er det. Derimod kan man udmærket bekræfte det løfte, man én gang har afgivet, og det er jo netop det, vi gør Sct. Georgsaften.

Sct. Georgsbudskabet fra Björn Wal-lén St. Nicholas Gildet i Finland var, at ”Dragen” kommer i ny forklædning, og at vi skal udvise mod i kampen for demokratiet og vor kultur.

Han nævner også i budskabet kampen for freden, klimaet og biodiversiteten og han hæfter sig specielt ved løgner og ”fake news” på sociale medier som noget, vi som spejdere skal bekæmpe, ligesom menneskerettighederne til alle tider skal forsvares.

Sct. Georgsaften er også tidspunktet for rokade i ledelsen, og denne aften blev



Hans Jørgen og Sole taget i ed som henholdsvis ny skatmester og kansler. Samtidig blev også den nye gruppeinddeling bekendtgjort, og vi kan alle se frem til at møde andre gildebrødre i vort gruppefællesskab.

Frank.

NYT FRA GRUPPERNE

1. Gruppe

1. Gruppens møde i marts var hos Elke **den 22. kl. 13.00**

Vi er midt i en ”foredragsrække” om byer på Lolland, men Elke havde øn-

sket at fortælle om Sønderborg. Der er hun født, og det er jeg også.

Det er en by med 27.500 indbyggere, med selvfølgelig en speciel historie. Ikke blot krigen 1864, men også tiden



derefter og helt frem til 1920, hvor sønderjyllend (Nordslesvig) igen blev dansk har sat sit præg på byen.

Mange af de markante bygninger i byen stammer fra, det man i sønderjylland kalder tyskertiden.

Indbyggertallet faldt drastisk lige efter genforeningen i 1920, ca 8.000, flest tyske embedsmænd med familie flyttede syd for den nye grænse. Byen har ,sålænge man kan huske, været garnisonsby, men de sidste soldater forlod Sønderborg i 2014, og det er de meget kede af. Byen har nu en del industri og har stor glæde af Danfoss, der godt nok ligger ved Nordborg på nordals, men mange ansatte bor i Sønderborg.

Skal man adskille Sønderborg fra de øvrige sønderjydske byer er det bl.a. den årlige ringriderfest (begyndte i 1888). Den varer 4 dage, og højdepunktet for nogle, er den årlige ringridderfrokost, til forskel fra andre byer, deltager kun herrer til denne frokost. I Sønderborg siger man Mojn både når man kommer og går.

Man kan nemt fornemme historiens vingesus i Sønderborg. Står man på Alssiden og ser mod nordvest, kikker man op på Dybbel Mølle, og går man til venstre støder man ind i Sønderborg Slot med musæum og Chr. d. 2. berømte celle.

I øvrigt skal den meget store og omtalte verdensspejderlejr finde sted her til sommer et stykke uden for Sønderborg. Området hedder Kær. Et sørgeligt historisk sted, det var her Preusserne i juni 1864 gik i land, efter de havde roet over alsund, desværre til stor overraskelse for den danske hær, som derefter blev løbet over ende. Danmarkshistorie er der meget af i og omkring Sønderborg.

Der var meget at tale om den dag hos Elke. Vi er turhavende til Sct. Georgsaften, mad, sange m.v. alt blev aftalt.

Der blev fortalt om kommende møder om Sct. Georgsgildernes vedtægtsændringer. Godt nogle har kræfter til at se kritisk på dette.

Forberedelserne til det kommende loppetorv var ved at være på plads. Der blev skrevet på lister m.v.

Vi havde en meget travl april foran os, så vort aprilsmøde blev slettet. Vort næste gruppemøde er **den 17. maj. kl. 13.00** i Glumsø. Emne: ”Maribo”.

Gruppemøde i uni er i Vesterhave i Tove og Oles sommerstuga **den 15. juni kl. 9.30** (Nærmere følger).

Vor gruppetur, afslutningstur, blev fasset til uge 29. **Husk i øvrigt 2. gildes Skånetur den 20. maj.**

Refr: Ole W.



Gruppe 2

Oplægget til gruppemødet lød på brunch hos Lillian og Hans Jørgen **tirsdag den 2. maj kl. 10.00**, så optakten til mødet var helt fint set med samtlige gruppefællers øjne. Altså Gretes øjne så det ikke, hun var der nemlig IKK'.

Vi spiste os gennem en fantastisk brunchmenu, ja, faktisk i timevis og drak adskillige kopper kaffe og te. Jo,jo – der var også et par skarpe til. Det var bare fantastisk.

Selvfølgelig fik vi snakket, man kan da ikke sætte to gildebredre sammen, uden at snakken den går, og det var altså bare SÅ hyggeligt. Vi fik aftalt vores afslutningstur til marked i Stege i juli, og vi fik talt om den forestående tur til Sverige, hvor vi alle skulle deltage.

Vi fik også aftalt hvem der skulle have tomatplanter og græskarplanter Ja, der var ikke det vi ikke fik talt om – næsten.

Der var nogen af os, der ikke kunne være med til loppemarkedet, men det kunne både Hans Jørgen og Erling fortælle om. Nej, vi talte ikke meget om Trump.

Hen over middag brød vi op, så værtparret kunne få ro i hytten.

Frank.

Gruppe 3

Den 21. marts var gruppen samlet fuldtalligt hos Grethe Munk.

Vi startede som vanligt mødet med en frokost, hvor der var smagsprøver på Ole og Grethes snapse.

Der blev drøftet flere ting, dog nok ikke det samme hele bordet rundt. Bordet er nok for stort til, at alle kan følge med i, hvad der tales om i den modsatte ende. Der var enighed om, at de 2 år i gruppen var gået hurtigt, hvilket er udtryk for, at vi har haft det godt sammen.

Gruppen slutter med en tur til Knuthenborg Safaripark **den 5. juli**. Vi tager afsted i 3 biler og mødes dernede kl. 11.00. Vi medbringer selv kaffe med tilbehør, men frokosten betaler vi os fra, var alle enige om.

Ref. Kurt Muusmann



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Kurt Trist Hansen 16. maj

HJERTEG TILLYKKE



SCT. GEORGSaften



Også i selve festen måtte den vagthavende gruppe arbejde. Her i en stille stund medens næste slag planlægges. Fra venstre Hanne Damgaard, stående Marjun Mosegaard, Knud Holm Nielsen, Lis Kirsten Dam, Bodil Holm Nielsen og Niels Anton Dam.



Vi havde en dejlig aften **26 april**, med oplæsning af Sct. Georgs budskab - stammende fra Finland - fint fremmøde, og fejring af 25-års jubilæum.

Som sædvanlig mødtes vi i pejsestuen, hvor stolene i dagens anledning var stillet i en cirkel. Efter en stemningsfuld gildemester-tale blev vor herold endnu engang kaldt frem, denne gang uden fane. Det var nemlig Svend, som var jubilaren, og han fik sin fortjente gildenaal, og mange gode ord fra mester, og mange gode ønsker fra os andre med på vejen. Herefter hørte vi Sct. Georgs-budskabet, og derefter sangen. Nu

I midten aftenens hædersgæst 25. års gildejubilær Svend Konrad Larsen, med heroldkæden, som bevis på at man godt kan passe sit job selv om man har jubilæum. Han er flankeret af GM Rika Ramsey til venstre og vikarierende GS Knud Holm Nielsen til højre.



Uden mad og drikke duer helten ikke. Det gælder også jubilarer. Fra venstre Barbara Jensen, jubilær og herold Svend Konrad Larsen, Jens Clausen, Dorte Urech og GK Marjun Mosegaard.



kunne herolden (og jubilaren) erklære gildehallen for lukket, så vi kunne gå til efter-gildehallen.

Efter dejlig mad og kaffe – og forårs-sange, fulgte den spændende konkurrence om Totempælen. Det var svære spørgsmål Barbara og Svend havde lavet – og den der klarede sig bedst, med mest almen viden eller bare held, blev Dorte, som nu må fryde sig over totempælen i sin stue det kommende år. Jo, det blev en god aften.

Vi ses ved orienterings-turen.

Hilsen knud + de andre firere.

GRUNDLOVSDAG

- 5. juni, er i år også er 2. pinsedag.

Vi, 2. gruppe, minder jer om vores traditionelle sammenkomst med "røde pølser og andalusisk bjergmokka" i Rikas have. Hvis man har lyst, samles vi fra kl. 15 til en vandretur til Rhododendronhaven og det gamle traktørsted. Hvis ikke, mødes vi kl. 17.30 hos Rika.

Læs mere i forrige Nøglen.

Tilmelding til Dorte, tlf. 6066 1524 senest 28. maj.

Gildehilsen 2. gruppe

ORIENTERINGSTUR

- lørdag den 20. maj 2017.

Vi mødes ved hytten, (gildebrødre, ledsagere, børnebørn m.v.) kl. 9.50 og vi kører kl. 10.00, (medbringende stol, madpakke, kop + kr. 125,- i kontanter (entré).

Ad Jungshovedvej til Mern – svinkeærinde her. Derefter til den store **VIKINGE-UDSTILLING** på Borgcentret. Vi parkerer bag det gamle rådhus.

Kl. ca. 13.00 er vi færdige, hvorefter vi fortsætter til et dejligt sted – spisepause. Tilbage ved Borgcentret kan man se på kræmmermarkedet (Den røde plads), bese den fine, gamle botaniske have eller gå ind på udstillingen igen.

På vejen hjem sørger gruppen for eftermiddagskaffe et dejligt sted, hvor der også er noget at se på – og dufte til.

Tilmelding senest **onsdag den 17. marts tlf. 5599 1895**.

M.g.h for 4. gruppe, Knud.

"Blomsten er plantens smil"
Peter Hille

**Deadline til nr. 5
er søndag den 5. juni**



SCT. GEORGSaften I STEGE

- mandag den 24. april

Elna gjorde det igen.

En rigtig hyggelig Sct. Georgs aften, som blev holdt privat hos Inger.

Elna holdt en af de bedste gildemestertaler, hun har holdt – og det siger ikke så lidt.

Gildeliv blev sammenlignet med frø, der spirer og overlever – også selv om

de er gamle. Det handler om oplevelser, om tryghed og nærvær og om mod. – Sct. Georg og dragen.

Mod er også at kæmpe mod negative energier og kæmpe for gildet. Mod kræver ærlighed, nærvær og samvær. Vi skal også kæmpe for det nærvær, vi stadig kan give hinanden. Lad os være mennesker og nyde hinanden og ikke have susende travlt. Nærvær er også bare at være der – og lytte.

Elna sluttede gildemestertalen med: **MINDERNE HAR VI DA LOV AT HA'...**

Og lad os da få alt det sjove ud af livet, som vi stadig magter. Der er stadig plads til flere oplevelser.

Karsten læste Sct. Georgsbudskabet op og vi fornyede vort gildeløfte.

Efter gildehallen hyggede vi os med lækre "tapas" og hummersuppe, kaffe og sødt.

En rigtig hyggelig aften. *Kirsten*

GILDERÅDSMØDE

Mandag, den 29. maj kl. 19.00 hos Elna

Hilsen gildeledelsen.

SOMMERTUR

- **onsdag, den 7. juni. Bemærk ændret dato!**

Turen går til **Stensbygård**, hvor der vil blive en guidet tur.

Som sædvanlig er turen med medbragt mad og drikke.

2. gruppe sørger for kaffe, te og kage.

Ægtefæller og gæster er velkomne.

Yderligere oplysninger følger.

Tilmelding til Elna
senest den 22. maj.
2. gruppe



Kære gildebrødre nær og fjern

Det var dejligt så mange tænkte på mig, en stor tak til alle for gaver, tanker og mails.

*De varmeste hilsner
Hanne*

AFSLUTTENDE ARBEJDS DAG I HYTTEN

- mandag, den 8. maj

Vi mødes kl. 10.00 og fortsætter/afslutter oprydningen for denne gang.

Evt. afbud gives til Elna.

Der bliver ikke fællesspisning.

*Mange hilsner
Ketty og Elna*



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Knud Skytte

21. maj

HJERTE LIG TILLYKKE

KALENDEREN:

Maj:

Ma.08. Afsluttende arbejdsdag i hytten og på grunden – alle deltager

Ma.15. Kl. 19.00 Grp.møde i 2. grp. hos Anni

On.17. Distriktsildeting – St. Heddinge

Ma.22. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte

Ma.29. Gilderådsmøde hos Elna kl. 19.00

Juni:

Ma.05. Deadline Nøglen

On.07. Sommertur 2. gruppe

Ma.12. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne

August:

Ti.15. Deadline Nøglen

September:

Ti.21. Deadline Nøglen

Oktober:

Ti.24. Deadline Nøglen

November:

Ti.28. Deadline Nøglen

**Deadline til nr. 5
er tirsdag den 2. maj**
