

NØGLEN



Nr. 5- JUNI 2017 - 48. ARGANG



SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Lad os brokke os sammen...

Hvorfor nu det Kurt? Du gjorde det jo lige så godt og alle vi andre kunne pænt læne os tilbage og nyde.

Men det er slut nu – *skal vi så brokke os sammen* – som vi danskere er så gode til – eller skal vi tage kampen op og være glad for at vi ”får” muligheden?

Redaktion:

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Dorthe Urech, tlf. 6066 1524
Spurvevej 13, 4720 Præstø
dortheurech@gmail.com

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Deadline til nr. 6, 2017

17. august.

Forside:

*Vellykket friluftsgildehal,
trods alt. Foto: Riber.*

Man har da set værre ting ske! Og det er ikke manglen på gildebrødre.

Lige nu går tankerne til Manchester og London. To urimelige terrorangreb med flere dræbte og mange tilskadekomne. Hvad er det der sker ude i verden? Og hvad kan vi gøre ud over at *brokke os*. Ikke så meget andet end at prøve på ikke at lade os gribe af angsten ved at deltage i store arrangementer og menneskemængder. Men måske bliver der kigget en ekstra gang over skuldrene i ny og næ.

Men nu skal vi til at nyde sommeren og hvad dermed følger af fornøjelser. Sol, strand, grill og måske en lille sommerbyge og solsортens tidlige morgen-sang. Og husk uanset hvordan vejret bliver, eller er, har vi brug for både sol og regn. Både til landmandens afgrøder og vitaminer til vinterens mørke.

Også til de spirer som ligger i jorden og som skal få de nye frø af gildebrødre til at blomstre ad åre.

Nogle frø gemmer sig i mange år – så jeg er sikker på at der er håb forude. *Så lad os ikke brokke os.*

Lad os sammen være optimister og i fællesskab gå på skyerne og ikke som pessimisterne kun se dem.

Nu kan I i fællesskab *brokke jer* over en elendig LEDER. Men I kan også vælge og sige ”det kan jeg gøre bedre” og stille op i køen til den næste NØGLEN.

Rigtig god sommer til alle
Elna



DISTRIKTETS FRLUFTSGILDEHAL

En regnfuld og stormende aften i begyndelsen af juni måned, på datoen den 7., havde Distriktet indkaldt til friluftsgildehal på Farmen. Fri luft var der store mængder af, som blev ledsaget af kraftig regn – så medhjælperne fra Suså 2. gruppe, besluttede at flytte arrangementet inden døre på Farmen.

Der var tilmeldt 40 deltagere, hvoraf de 38 dukkede op. Først var det meningen at holde mødet i stueplan, men efter moden overvejelse og pres, blev selve gildehallen flyttet til hallen på 1. sal.

Nu var det pludselig en god gammel-dags gildehal, der skulle afholdes, som distriktet skulle have været ansvarlig for – men der var ikke planlagt herold, faneherold, 5. minutters Sct. Georg og oplæsning af gideloven – kun besættelse af højsædet havde distriktet sørget for at have på plads. Nå, men hjælpetropperne fik hurtigt ansat en faneherold, som var

Kurt Bronée, stavherold tog Tommy Møller sig af, Kurt Jacobsen klarede 5. minutters Sct. Georg og Ole Köser tog sig af oplæsning af gideloven. Palle Lorentzen havde sørget for sangblade.

I underetagen var der gjort borde klar til 40 deltageres spising, der var lavet kaffe og bagt kage.

Kl. 20.10 blev der kaldt til samling i Gildehallen og der blev afviklet en hel normal gildehal, med det der hører en sådan til. Gildemestertalen omhandlede emnet, ”at være dansker”, Kurts 5 minutters Sct. Georg fortalte om Guds gave til de udstødte fra paradiset – nemlig evnen til at kunne fælde en tåre.

Efterhallen foregik i stuen og da de fleste selv havde service og drikkevarer med, var der ikke det helt store forbrug af porcelæn fra køkkenet. Kurt havde hentet smørrebrød – 3 stykker til

hver – rigtig store stykker på hele skiver brød, godt belagt med lækkert pålæg, hvilket betød, at mange ikke kunne spise den beregnede ration! Men lækkert var det.

Tommy fortalte under spisningen om Farmens historie og om egnens





historie. Om arbejdet med at drive et sted som Farmen og håbet om at nye og yngre kræfter ville indgå i arbejdet, således at stedet kunne fortsætte som et samlingssted for gilderne og øvrige brugere.

Der var en rigtig god stemning i efterhallen og der blev udvekslet mange historier/minder hen over bordene.

Ca. kl. 22.00 sluttede distriktets arrangement og der blev sunget godnat og tilbage var der kun oprydning og let rengøring, som hjælpetropperne klarede med yderligere hjælpere bestående af Inger C., Lykke og Palle.

Så da kl. slog 22.40, blev lyset slukket på Farmen og en god "friluftsgildehal" var blevet afviklet inden døre.

Tommy



GØNGERNES DISTRIKTSGILDETING

- 17. maj 2017

Ad. 1: Til dirigent blev valgt Preben Gustafsen. Til referent blev valgt Riber Moser Hansen.

Ad. 2: "Vores målsætning for året", sagde DGM Lone Erkmann som indledning til sin beretning. Vi ville bevare/udbygge det samarbejde, der var blevet opbygget i distriktet under arbejdet med LGT2015.

Lidt facts om Gøngernes distrikt:

Vi er stadig 10 gilder i distriktet: Faxe, Køge, 1. Vordingborg, 2. Vordingborg, 3. Vordingborg, Store Heddinge, Suså, 2. Næstved, Stege og Præstø. Der er 256 GB i distriktet, det største gilde er Køgegildet med 50 medlemmer, det mindste 1. Vordingborg med blot 5 GB.

Huse/ejendomme:

Næstved har eget hus/feriekoloni "Farmen".

Store Heddinge- og Køgegildet har sammen Skovvængehus Feriekoloni. Faxe, Stege og Præstø har eget gildehus, som også spejderne benytter.

Sociale medier:

Distriktet har egen hjemmeside, der kan besøges på www.goengernes.dk.

Facebook: Gøngerne har en "lukket" Facebookside, hvor vi håbede GM – efterhånden vil give sig til kende.

Det er ikke fordi ledelsen er verdensmestre i anvendelse af de sociale me-

dier, men det er vores opfattelse, at det er en måde at kommunikere med potentielle medlemmer.

Distriktet har afholdt 2 informationsmøder om oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesider, så mon ikke alle gilder har egen hjemmeside. Malene og Frida har været vores støttepædagoger!

Alle gilder har en eller anden form for månedsblad. Vi har undersøgt muligheden for et fælles Gøngeblad. Vi havde involveret Palle fra Susågildet og sammen gjorde vi os nogle tanker om muligheden. Resultatet blev, at vi sammen med GM blev enige om, at ideen ikke var bæredygtig.

Vi arbejder videre med et "Nyhedsbrev", der kan lægges på Gøngernes hjemmeside og fortælle om aktiviteter, der har interesse for alle GB i distriktet.

Gilderne i Gøngernes distrikt er meget aktive og som I måske kan huske, kunne jeg fortælle, at aktivitetsplanen for 2015-2016 omfattede 169 aktiviteter. Antallet for 2016-2017 har vi ikke kunnet tælle op endnu.

Distriktsledelsen mødes ca. en gang om måneden. Vi skiftes til at lægge hus til og starter med at spise frokost sammen. På vores første møde, der blev holdt i juni talte vi om ledelsens funktioner og at vi er én ledelse. Vi har



forskellige aftaler omkring praktiske ting i ledelsen som vi skal være enige om fx hvornår der udbetales kørepenge og kilometertaksten, hvilke møder vi deltager i ”for egen regning” og hvilke distriktet betaler.

Kansleren har samlet gildernes kalendere, så vi har en samlet plan for distriktets arbejde. Når vi kender datoer for DIS og DUS møder og arrangementer der ligger hos LGL, lægges de ind. Herefter vil I kunne finde planen på hjemmesiden!

På vores møde i **august** planlagde vi mødet med gildeledelserne op til gildemesterstævnet. Det var her, datoen for ”kursus” i hjemmesider blev fastlagt.

Vi besluttede at påtage os opgaven med at arrangere Fellowship. Tove måtte melde fra og gildernes GIM’er mente ikke de havde kræfter til at påtage sig opgaven, der jo så ligger hos DGL.

Vi arbejdede lidt videre med tankerne om fælles Gøngeblad og tog fat i de mere principielle emner som ridderforberedelse, etik og moral i gildebevægelsen.

Mødet i **oktober**: her evaluerede vi gildemesterstævnet, hvor der havde været tre interessante indlæg. Blandt andet et om brugen af Facebook. Vi skal jo stadig blive klogere. Vi kunne fastlægge programmet for Fellowship, Inga havde kontakt til en foredragsholder og vi havde fået lokaler i Herfølge Sognegård. Igen diskuterede vi hvordan vi får gang i Facebooks debatside. I for-

længelse af vores snak om etik/moral i gildebevægelsen, vedtog vi, at Inga skulle komme med et oplæg til et Høj-skoleforløb.

I **november** kunne Inga fortælle, at hendes henvendelse om interesserede, der ville være med til at udvikle Gøngernes højskole ikke havde givet noget resultat, kun Kurt havde meldt sig. Vi blev enige om, at informere om projektet til vore Nytårskur. Arbejdede videre med tankerne om et fælles Gøngeblad. Evaluering af Fellowship – vi var enige om, at det havde været en vellykket aften med et godt fremmøde. Tak til hjælpsomme deltagere, der var med til at vi fik en god aften.

Vi indledte det nye år med vores traditionelle **Nytårskur**. Som tidligere lagde Kurt hus til – tak for det både til Kurt og ikke mindst til Marianne, der trækker det store læs! Det blev en god aften, hvor snakken gik så lystigt, at vi er enige om, at der næste år må vælges en ordstyrer! Vi fik koordineret kalendere for den kommende periode, fordelt arrangementerne mellem gilderne. Vi fortalte om tankerne om fælles blad og Inga præsenterede ideen om Gøngernes højskole.

I **februar** kunne vi evaluere DF i Horsens. I har alle haft lejlighed til at læse mit notat fra mødet samt det officielle referat fra kontoret, der brillorer ved at LGMs velkomst ikke er refereret. Der står i stikordslisten, at der er oprettet 2 nye gilder – jeg tror, det ene kunne



være i Helsingør, hvor en ”ung gruppe” har løsrevet sig fra det gamle gilde.

Kay Lauridsen fra **Lovudvalget** fortalte, at udvalgsarbejdet ville blive færdiggjort indenfor 14 dage og herefter udsendt til LGL, GM og DGM til udtalelse. Herefter vil LGL komme med deres indstilling. På spørgsmålet om formålet/målet med Lovudvalget, svarede Helmuth, at det var forenkling!

Som I alle ved har LGL trukket forslaget. Vi havde i distriktet lagt et stykke arbejde i at kommentere det udsendte. Vi kunne så senere læse, at vi havde misforstået hensigten med lovændringerne. Der lå også en del organisationsændringer bag Lovudvalgets forslag.

Alle vi, der har været med i en årrække ved, hvor vanskeligt, det er at ændre lovene for Sct. Georgs Gilderne i Danmark, så det var sikkert en meget fornuftig beslutning af LGL at trække forslaget.

Om eftermiddagen var der et interessant foredrag, men ikke rigtigt noget, der bringer gildebevægelsen frem mod nye horisonter. Som jeg skrev i mit notat, er det altid hyggeligt og inspirerende at mødes med de andre DGM.

I **marts** mødtes GM med DGL for at samles om et svar til Lovudvalget, vi gennemgik det udsendte materiale og konklusionen blev, at der var enighed om det svar DGL havde indsendt. Hele sagen resulterede jo, som I ved i, at LGL trak forslaget.

2. april mødtes vi sammen med de ”nye” gildeledelser, der var enkelte nye ansigter, men de fleste var gengangere. Det er hyggeligt at mødes med alle dem man kender, men det er jo ikke noget godt tegn for en bevægelse, der gerne vil tiltrække nye/ynge medlemmer, at ingen af de yngre medlemmer vi har, ønsker at påtage sig et ledelsesjob – med de udfordringer det giver!!

Efter min opfattelse blev det en god dag jeg kan tælle 18 deltager i Ribers referat. Hvis vi skulle have været der alle sammen, 3 fra hvert gilde = 30 + 5 fra ledelsen = 35, så er det jo ikke godt, men det er realiteterne og vi er jo enige om, at det er dem der møder op, der kommer til at præge gilderne! Inga præsenterede oplægget til højskolen, emnet bliver ”Kommunikation og demokrati” – vi kan fortælle, at der er 65 deltagere. Det er vi glade for og siger tak til Ingas og Kurts store arbejde for at sætte projektet i gang. En snak om et fælles Gøngeblad viste, at der ikke var interesse for projektet. Vi blev enige om, at DGL arbejder videre med et forslag om et månedligt ”Gøngenytt”, der kunne samle fælles nyheder med interesse for GB i distriktet. For at forsøge at få flere til at besøge hjemmesiden besluttede vi, at alle skrivelser der udsendes fra DGL indeholder Gøngernes hjemmeside adresse. Det er også morsommere at holde siden ajour, hvis der kommer nogen besøgende!



Efter frokost kom Peter Erkmann, der er medlem af korpssledelsen i DDS, gruppeleder i Køgegruppen og DC i Kongslejr division – Peters indledte med en ”overskrift” *Hvordan får vi spejderkorpserne til at ”synes om” Gilderne?* Det kan vi så gå at tænke lidt over! Det blev fremhævet, at 45 pct. af de adspurgte i en undersøgelse om frivilligt arbejde gerne ville være med, men

1. det skal være tidsbegrænset
2. offentligt regi fx besøgsvenner
3. uden fast medlemskab

Peter foreslog, at man finder nogle områder, hvor spejderne og gilderne kan have glæde af hinanden. Fx kan GB jo udmærket være med i de hjælpeudvalg, hvor der er tidligere spejdere og forældre til nuværende spejdere.

Brita Topp meldte sig på banen, de tre gilder i Vordingborg vil afprøve modellen.

Køgegildet leger med en tanke om en Dragedag, hvor der nedsættes en planlægningsgruppe fra Køgegruppen og Køgegildet.

Susågildet har haft succes med en lignende model i forbindelse med deres Loppemarked.

Det er spændende om det er vejen til nye medlemmer!

Gøngemøde april: planlægning af Distriktsgildeting. Vi kunne enes om, at regnskabet ser pænt ud – tak til Kurt for det. Budgettet blev gennemgået, det var vi også enige om! Så har vi vores

smertensbarn – sociale medier – der er ikke stor trafik på vores hjemmeside. Fra DGL side har vi forsøgt at blive bedre til at ajourføre siden.

Som I ved arbejder vi på en form for ”Gøngenyheder” en enkelt side, der kan findes på hjemmesiden, og som fortæller, hvad der sker af fælles interesse for alle Gønger.

Så vil jeg slutte med at sige tak til alle i ledelsen for et meget godt samarbejde i den forløbne periode. En særlig tak til Tove for det store arbejde, du har lagt i det internationale arbejde. Vi ved godt, at det tit er op ad bakke. Du og din gruppe har lavet nogle spændende arrangementer med forskellige festlige indslag – tak for det. Vi ved også, at du i perioder har været hårdt hængt op. Bl.a. har du fundet tid til at blive udstyret med en ny hofte, så du i en periode var sat lidt ud af spillet, men jeg tror kun, det var Fellowship-day, du måtte melde fra til. Vi kommer til at savne dig i ledelsen og håber, der melder sig en afløser til DIS jobbet.

Jeg har skrevet på Facebook, at vi måske ikke er gode nok til at ”sælge” ledelsesjobbene. Hvis vi var en almindelig virksomhed, der skulle have besat et ledigt job – hvordan ville vi så gribe det an?

Alt i alt mener jeg vi har haft et godt ”Gøngeår”. Vi må se i øjnene, at vi ikke fik succes med vores inspirationsgruppe. Vi har en spirende succes med vores Højskoleprojekt, 64 deltagere, det



tegner til en succes. Det er ikke altid, der er kø ved bordet med tilmeldinger til distriktsarrangementer, men der er næsten deltagere fra alle gilder til arrangementerne og det er positivt.

Vi håber vi har sat noget i gang med vore møde i april – måske kan vi være med til at ”få spejderkorpserne til at synes om gilderne”. Hvis det lykkes, må vi næsten skulle indstilles til Nobelprisen!

Tak for alle jeres invitationer. Jeg er meget glad for at få mulighed til at besøge gilderne til fødselsdage og jubilæer af forskellig karat. Det betyder meget, at opleve gildernes forskellighed og samtidig mærke, at vi har et fælles grundlag.

Ad. 3: Tove Vahl Givskov fortalte at det forgangne år for hendes vedkommende havde været præget af sygdom, bl.a. havde hun fået en ny hofte. Desuden har GIM-arbejdet været præget af manglende interesse ude i gilderne. Tove havde ikke været på noget landskursus. Der havde været et og det var bedre end rygtet ville sige. Jeg har været glad for arbejdet som DIS både i DGL og samarbejdet med GIMérne.

Ad 4: ”Ja, så er det et år siden, at jeg blev valgt til DUS – uden modkandidater!!!”, Indledte Inga Gustafsen. ”Aase Dahl, som jeg afløste, gav mig en fin overlevering, og der var virkelig orden i papirerne, så det var lige til at overtage.

Hvad er der så sket i det år inden for DUS’ens område?

Allerede **d. 2. juni** var jeg til møde i DUS-Sjællands-netværket. Her mødte jeg for første gang de to DUS’er (Vestsjælland, Ole Skude, og Dragsholm, Jette Rasmussen) som jeg arbejder sammen med, plus repræsentanter fra 4 andre distrikter. Programmet var dels at udveksle erfaringer og dels samtalespillet. Den **22. september** var der møde hos Jette i Jyderup om I-dagen i 5. november 2016. Her fik vi fordelt opgaver og begyndte på drøftelser af ideer til næste års I-dag.

Den. 26. oktober deltog jeg i Vestsjællands Distrikts distrikt rådsmøde i Skælskør. De har altid et tema på deres møder, og denne aften var det studiekredse/højskole. Jette fra Dragsholm var inviteret til at fortælle om, hvordan de gennem nogle år har haft noget de kalder Distriktets Højskole. Jeg var med på en lytter.

Den. 5. november var der I-dag i Hæslev for Vestsjælland, Dragsholm og Gøngernes Distrikt. En succes, idet vi var 100 deltagere. Jeg skal ikke tage æren herfor, da det var vores tidligere DUS, Aase, og Jette og Ole fra de to andre distrikter, der havde planlagt og lavet aftaler for dagen. Jeg var nærmest praktisk gris den dag. Dog fik jeg lov at byde Gretelise Holm velkommen.

Egentlig skulle Sjællandsnetværket være mødtes igen d. 9. november 2016 hos mig, men kursusudvalget



meldte ud, at der ville blive afholdt decentrale DUS-stævner i november. For Sjællandsområdet blev det den 12. november i Ringsted, så vi aflyste vore møde og nogle af os, drog til Ringsted. 5 ud af 9 distrikter var repræsenteret. Et jævnt hen kedeligt møde, hvor temaerne var projekt/arbejdsgrupper, planer for, hvordan vi når vores mål, Facebook og andre sociale medier. Sidstnævnte fik meget få minutter. Det var en helt forkert prioritering, sagde Inga.

Den. **10. januar** mødtes jeg med Jette og Ole for at tage fat på planlægningen for den kommende I-dag. Her har vi fået tilsagn fra forfatteren Morten Pape. Det er ham, der har skrevet romanen Planen. (Urbanplanen, tankerne med den og det at vokse op der, forandringer i beboersammensætningen i løbet af årene og konsekvenserne heraf) Morten Pape er en god fortæller og formidler, så det kan I godt glæde jer til. der er nogen, der siger, at man er ikke den samme efter at have læst hans roman. det ved jeg nu ikke om jeg er enig i, men det er en stærk roman, som han fik årets debutpris for i 2015 Den anden foredragsholder har vi ikke helt på plads, men bestemt også en meget spændende herre.

Den. **11.-12. marts** var jeg til DUS-stævne i Skovbrynet på Midtfn. En spejderhytte, der ligger smukt. Ikke noget luksuriøst, men formodentlig helt i spejderideens ånd. Her var vi 15

distrikter repræsenteret. Fokus var på synlighed på forskellig vis. Hvem gør hvad, og hvem skal kontaktes i forbindelse med et arrangement? Vi var nogle stykker, der meget hurtigt bad om, at vi ikke snakkede "forfald", men tog de positive briller på. Samtalespillet og væbnerforberedelse blev også berørt. I et par distrikter er det DUS'en, der står for væbnerforberedelsen i tæt kontakt med gildeledelserne. Det der gav mest, var mødet med de andre og udveksling af erfaringer. "Hvad gør I?" Gode ideer med andre ord.

Noget af det, der har optaget mig og den øvrige distriktsgildeledelse meget, er, hvordan vi kan styrke samarbejdet på tværs af distriktet. Der har været flere ideer på tegnebrættet. Det som jeg har brugt en del tid på er Gøngernes Højskole. Derfor er det også dejligt at mærke den opbakning, der er i hele distriktet. Jeg havde regnet med, at vi skulle mødes i vores spejderhytte, men den er for lille. I stedet for har jeg fået lov at låne Sognehuset i Faxe. Så der glæder jeg mig til at se alle deltagerne d. 16. august. der kommer en invitation ud med eksakte tidspunkt og adresse.

Det er vigtigt at deltage i hinandens arrangementer, understregede Inga, vi i Faxe havde i hvert fald glæde af det. Ud over de nævnte møder har jeg naturligvis også deltaget i ledelsesmøderne, og jeg må sige, at jeg er blevet taget godt imod. Tak for det."



Ad. 5: Kurt Muusmann fremlagde årets regnskab. Der var et overskud på 355,26 kr. mod budgettet 197 kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6: Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 7: Kurt Muusmann fremlagde DGL's budgetforslag med 50 kr. i overskud og bevarelse af kontingentet på nuværende niveau. Heri var tinget imidlertid ikke enig. Ole Köser foreslog en kontingentforhøjelse på 20 kr./GB/år. Således at kontingentet til Distriktet fra regnskabsåret 18/19 at regne, forhøjes til 70 kr./GB/år. Det vedtog Gøngernes Gildeting.

Ad. 8: Der findes ingen folde eller udvalg der skal aflægges beretning og regnskab for.

Ad. 9: Valg til DGL:

A. Valg af DGM, *Lone Erkmann* genvalgt.

B. Valg af DGK, *Riber Moser Hansen* genvalgt.

C. Valg af DGS, *Kurt Muusmann* genvalgt.

D. Valg af DUS, *Inga Gustafsen* genvalgt.

E. Valg af DIS, Tove Givskov ønskede ikke genvalg, og da ingen kunne/ville vælges, er posten hermed Vakant.

Ad. 10: Valg af suppleanter til DGL: DGM, *Riber Moser Hansen* genvalgt.

DGK, *Kurt Jacobsen* genvalgt.

DGS, *Karl Kristjansen* valgt.

DIS, Vakant.

DUS, *Conny Geertsen* genvalgt.

Ad. 11: Valg af 2 biologskontrollanter og suppleanter for disse:

På valg *Finn Christiansen*, Køge og *Kirsten Krebs*, Vordingborg. Begge blev genvalgt.

Suppleant: på valg *Leif Jylov*, Vordingborg, genvalgt.

Ad. 12: Valg af medlemmer til evt. udvalg., m.v.

Valg til Ridderudvalget: *DGL* genvalgt.

Valg til Friluftsrådet: 1 repræsentant til Kreds Storstrøm: Vakant

1 repræsentant til Østsjælland: Vakant.

Ad. 13: Tove Givskov anbefalede at man snarest fik gjort noget ved det internationale arbejde, så der snarest blev valgt en DIS og i hvert gilde en GIM. Tove sluttede med at takke for tiden som DIS, dette har været en god og spændende tid, både arbejdet i DGL og ikke mindst samarbejdet med GIM'erne.

Tove Erkmann takkede Tove for hendes indsats, såvel i DGL som i arbejdet som DIS. Lone overrakte til sidst bogen ÆG af Morten Ramsland til Tove Givskov.

Riber Moser Hansen
DGK



SVENDEGRUPPEN

Den sidste dag i maj var svendegruppen samlet ved Busserhytten. Bortset fra en hård vind var vejret fint. Farmen tog sig ud fra sin allerbedste side med fuglefløjt - blomstrende tjørn og ikke mindst nyslået græs overalt. Bålet blev tændt og pandekager blev bagt, som vi nød sammen med kaffen.

Vi nåede også at tale om Den Internationale Gildebevægelse: ISGF. Den blev stiftet d. 25. okt. 1953, hvert 3. år afholdes verdensgildeting, World Conference. Her til sender hvert medlemsland en delegat på fire medlemmer, herudover kan ethvert medlem, der måtte have lyst, deltage.

Fellowship Day fejrer vi hvert år sidst i oktober, som et distriktsarrangement med internationalt indhold. Eks. på in-

ternationale aktiviteter er, Indsamling af brugte frimærker og i de senere år har budskabet med Fredslyset bredt sig. Det fortalte om sin deltagelse i Grossalt sammen med Fossa.

Efter ferien starter alle svende i forskellige grupper i Gildet, de er spændte på, hvad gr.arbejdet giver. *Dot og Inger*

SENIORLAUGET

Mandag 15. maj var der seniormøde på Farmen. Der var ikke den store tilslutning, men der blev da lavet nogle småting trods alt.

Inden vi går på sommerferie mødes vi **mandag den 19. juni.**

Hans Jørgen

5-KAMP

 *Sæt i kalenderen*

5-kamp-lauget har nu haft sit første møde og fastsat datoerne for **sæson 2017/18.**

Vi sender en rigtig indbydelse ud i august men allerede nu får I datoerne, så I kan reservere dagene i kalenderen.

- 1. november 2017 • 25. januar 2018 • 26. februar 2018
- 21. april 2018 • 22. maj 2018

På Laugets vegne, Lykke Bak



GILDEUDFLUGT TIL

ARBEJDERMUSEET

- og fælleshygge i spejderhytten i Fensmark

26. AUGUST 2017

Vi mødes ved hytten i Fensmark kl. 9.00, hvor pladserne i bilerne fordeles.

På Arbejdermuseet forefindes en "ØLHALLE", hvor vi indtager frokosten med én drik (incl.)

Pris: Over 10 personer: **250 kr.**
Under 10 personer: **280 kr.**

Arbejdermuseet rummer store samlinger af museumsgenstande, plakater, faner, fotos og meget mere, med tilknytning til arbejderbevægelsens historie.



Aften: Du kan deltage i aftensarrangementet, selvom du ikke har været med på Arbejdermuseet!

Medbring kød til egen grill og en lille salatskål efter eget valg til fællesbuffetten – samt drikkevarer til eget forbrug.

Transport: Meddeles ved tilmelding!

- _____ Kan køre m/ antal ekstra pladser
- _____ Kan ikke køre

Sidste tilmelding: **11. august til Robert 2491 1780** eller mail: robertfischer@stofanet.dk





SET FRA LUFTEN!

Den **9. maj** var godt og vel 20 gildebrødre fra Susågildet samlet til gildemøde på Farmen. Aftenens stod i fotografiets fortællermuligheder.

Robert Fischer var aftenens vært. Robert tog os med ud på nogle flyvture, hvor han havde taget nogle fantastiske billeder, som førte til mange spørgsmål, samt megen snak hen over bordene.

Der var billeder fra flere store spejderlejre, hvor minderne blev genopfrisket og historier fra lejrene blev fortalt.

Vi blev fløjet rundt over det meste af Danmark og fik set billeder fra Storebæltsbroens bygning, billeder fra diverse byer – Næstved var også med og vi fik set hvor mange flotte baggårde der er i Næstved.

Vi så før og nu billeder, som gav anledning til historisk snak om dengang og nu.

Personligt var det en stor oplevelse at se Roberts arbejde med et kamera og hvilken god kommunikationsform et billede kan frembringe.



Robert var ikke en person der bare så-dan holder pause – der blev kørt på, uden pause, indtil kl. 22.20, hvor de arbejdsduelige begyndte at øffe om, at nu skulle de snart op på arbejde og aftenen måtte få en ende. Heldigvis var Robert også næsten færdig med sine billeder og fortællinger, således at vi kunne slutte aftenen kl. 22.30, efter en fantastisk flyvetur.

1. gruppe havde stået for traktementet og borddækningen og på dette punkt var der heller ikke noget at klage over.

En rigtig god gildeaften, hvor en ny gildebror viste sin fritidsinteresse, til stor fornøjelse for de fremmødte.

Tommy



NYT FRA GRUPPERNE

2. Gruppe, gruppemøde

Med 2 afbud, fik vi den **30. maj** afholdt vores aflyste gruppemøde, som tidligere havde været planlagt til den 30. maj, men aflyst på grund af manglende tilslutning!!

Lotte og Kurt lagde hus til og programmet kom til at bestå i planlægning af Distriktets friluftsgildehal og gruppens sommertur. Snak om Sct. Georgs løb samt pointbedømmelse af ”god opførelse” på løbet – dette satte skub i en længere debat om børn, frihed, god opførelse, fast hånd, respekt og hvad der ellers rører sig på børneopdragelses området – lige som det også blev drøftet om spejdernes gøren og laden i deres måde at arbejde på i en patrulje – interessant emne, med mange forskellige holdninger og meninger.

Traktementet var et ostebord, hvor der blev gået godt til den – men det var også gode oste.

Da Jens ikke kunne deltage i friluftsgildehallen, blev Kurt udpeget som ansvarlig, med Lotte og Tommy som arbejdere.

Gruppeturen blev planlagt, menuen sammensat, soverum fordelt, hvor mange rundstykker til morgenkaffe, hvor og hvornår vi skulle mødes. Tommy

skulle udarbejde den historiske rundtur osv. Desværre kan ikke alle deltage, en enkelt kunne først komme om aftenen, andre skulle hjem og sove, men vi blev alligevel 7 deltagere, så det skal nok gå.

Gruppemødet, var det sidste i den gamle gruppe og gruppeturen bliver det sidste arrangement for gruppen, så tak for de 3 år i gruppen, vi har haft nogle udbytterige møder og gode debatter – håber I vil falde til i de nye grupper. Rigtig god sommer til alle og tak for ”kampene”.

Gruppelederen

Gruppe 3

Vi mødtes hos Emmy på Fjordvænget på årets hidtil varmeste dag, **den 18. maj**. Vi startede uden for med en kølig forfriskning og Emmys havemand *Jens*, som havde været distriktsgildemester i Nordsjælland, fortalte om dette.

Rent arbejdsmæssigt havde han også været udstationeret i Kenya for Nordiske Bistandsministerier i 1973-74.

Jens fortalte også om mange andre ting i landet og også om Karen Blixen, som jo havde sin ”Afrikanske Farm” i Kenya.

Da Jens var i Kenya, var der 12 mill. indbyggere. 10 år efter var indbyggertallet vokset til 18 mill.



Jens forlod os inden vi gik ind til kaffe og en god gang brød med det hele.

Vi deltager i Foreningernes dag primo september 2017 og vi fik fordelt opgaverne: kaffe, kage, brochurer, billeder, konkurrencer, telt mv .

Vi har gruppetur til Maribo, den 8. juni 2017. Og vi holder et "eftergruppemøde" hos Anne **den 17. august 2017.**

Bent S

3. gruppes sommerudflugt til Maribo

I gruppen havde vi arrangeret en sommerafslutningsudflugt til Maribo, hvor der deltog 12 incl. de bedre halvdele.

Vi kørte til Maribo, hvor vi mødtes i Frilandsmuseet, og så en masse interes-

sante ting fra gamle dage: skolestuer, lokomobil, køkkener, opholdsrum, soverum, ølbryggerrum, brønde, læsekalkssted mv. Blandt mange ting så vi da også noget, der bevægede sig f.eks. dansk landrace høns.



Lokomobiler kan bruges f.eks. parvis. 2 maskiner, som egentlig var alt for tunge til at køre på markerne, kunne i stedet tage opstilling på hver side af en op til 500 m bred mark. Og så kunne de trække en stor plov frem og tilbage mellem dem.

Maskinejerne skulle lave en lille form for opvisning i weekenden, men vi skulle jo videre samme dag. Maskinerne var fra ca. 1900 og vist alle fra USA og England.

Vi kørte så til Maribo Domkirke og besigtigede denne. Bagefter tog vi kaffen neden for domkirken ved søen.

Vi spiste vores medbragte frokost udenørs trods et par enkelte regndryp, men det blev ikke til mere. Under frokosten kom der vogntog kørende, et fra Holland og flere fra England med bl.a. lokomobiler.

Fik kontakt med en englænderinde, som vi fik til at fortælle om alle disse pragtfulde maskiner.



Så blev det tid til at køre hjem efter en herlig gruppetur.

Bent S





GILDETUR TIL SVERIGE MED 2. NÆSTVED SCT. GEORGS GILDE

Vi skulle godt nok tidligt op den lørdag, for allerede kl. 7.30 var vi sat stævne på parkeringspladsen ved Rådmandshaven. Vi sank ned i bussens behagelige sæder, og lod os transportere igennem det skiftende landskab i det rigtig flotte vejr.

Efter en grænseoverskridende køretur både under og over vandet, og efter at have konfronteret et usædvanligt venligt medlem af Politien, som velvilligt lod os passere videre, gjorde vi holdt for ”to catch a rabbit”, som englænderne siger. Samtidig blev vi belønnet for vor udholdenhed, idet der blev omdelt kaffe og croissanter efterfulgt af et par af de skarpe.



Således fortsatte vi busturen mod Lund, afslappede og rigtig veltilpasse. En meget nydelig dame fortalte i Lunds domkirke alt, hvad vi behøvede at vide omkring dette emne. Hun fortalte om kirken, dens historie og de personer som har været knyttet til den. Landskab og motorvej ligner godt nok det herhjemme, men da vi kørte rundt ved Ringsjön, så stod idyllen bare i kø. Nej, hvor er der dejligt.

Bosjökloster, som er ejet af familien Bonde, lever også helt op til dette. Velholdt og smukt ligger det der ved søen. Hele ejerfamilien er tilknyttet driften af klosteret, og det var overhovedet himself, der var rundviser for os i det forhenværende benediktinerkloster. Det var fantastisk at blive vist rundt af en så vidende og velformuleret ildsjæl, som helt ned i detalillen var opmærksom på, at alt fungerer upåklageligt.

Således berigede med utallige skønhedsindtryk vendte vi kursen mod hjemmet, og efter en behagelig hjemtur landede vi på pladsen ved Rådmandshaven, alle opfyldt af glæde og taknemmelighed over alle de dejlige oplevelser, som SOLE havde sørget for, at vi havde på turen.

Frank.



GILDETUR MED M/S FRIHEDEN

- mandag den 14. august 2017

Som anført i vort program for 2017/18 gennemføres der et Gildearrangement (tur) den 14. august 2017.

Gildebrødre med ledsager mødes kl. 18.15 ved M/S Friheden, Kanalvej 4, Næstved.

Vi går om bord på M/S Friheden kl. 18.30 til

AFTENTUR MED STEGT FLÆSK OG FJORDUDSIGT AD LIBITUM

Det hyggelige skib Friheden bringer dig fra Næstved Havn til Karrebæksminde. Skibet er en oase midt i en travl hverdag eller begivenhedsrig ferie. Her kan du læne dig tilbage og nyde de varierende sceneskift langs kanalens bredder. Lige fra de gamle industribygninger ved havnen til de smukke, grønne bredder, der omgiver Danmarks længste, snorlige kanal.

Ved kanalens udmunding åbner fjorden op for en fantastisk naturskøn udsigt, hvor fuglelivet optræder; og hvor du i kulissen kan se Karrebæk Kirke med den karakteristiske mølle i baggrunden.

I Karrebæksminde lægges der til ved Fiskehuset Enø, inden der sejles tilbage til Næstved. Friheden er indrettet, så du både kan nyde turen udenfor på dækket eller indenfor ved små borde.



Praktiske oplysninger:

Pris: **Kr. 250,00** pr. person

Drikkevarer skal købes ombord

Betales ved overførsel på konto 9819 – 458 257 2645

Endelig tilmelding **senest 1. august 2017** til Sole på kajhoej@teliamail.dk eller **tlf. 5764 6874**.



NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe

- mødtes **17. maj kl. 13.00** i Glumsø hos Anne-Lis og Sole.

Emnet var endnu en lollandsk by, den- negang Maribo, men inden dette blev vi mødt med et særdeles veldækket og velsmagende frokostbord. Det med kniv og gaffel er vi danskere gode til.

Nu er ingen i vor gruppe mundlamme, så under frokosten blev det nylig afholdte Loppetorv naturligvis drøftet, og selvfølgelig det flotte resultat. Vi får

nok ikke det største overskud gilderne i Næstved har haft, fratrækkes skal den store hjælp fra ikke-gildebrødre, men det er naturligvis nødvendigt.

Vort emne var som skrevet byen Mari- bo. Byen er centralt beliggende midt på øen. Byen er hovedsæde for Lollands kommune og tilhører nu region Sjæl- land. Tidligere var den amtsby; Maribo Amt hed det engang. Byen har nu ca. 5.700 indbyggere, og er nok mest kendt for sin store flotte Domkirke, hvor bl.a. Leonore Christine ligger begravet.

Samme Leonora var den kvinde der tilbragte 22 år i Blåtårn, men altså til- bragte sin sidste tid i Maribo.

Ud over domkirken skal det nævnes at der stadig findes en katolsk kirke i byen, opført 1897 til de mange polske roearbejder, der tilbragte og arbejdede i landbruget fra foråret til sen efterår. Tal ikke om billig arbejdskraft!!

Nævnes skal det også at Digterpræ- sten Kaj Munk er født og opvokset i og omkring Maribo. Maribo ligger inde i landet uden nogen havn, men omgivet af Maribosøerne. Om sommeren sej- ler der turistskibe rundt til de små øer og fra byens station er der veterantog- forbindelse, museumsbanen Maribo-



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Kirsten Broneé</i>	12. juni
<i>Erling Larsen</i>	14. juni
<i>Ole Köser</i>	22. juni
<i>Jytte Sterren Olsen</i>	3. juli
<i>Ewald Rasmussen</i>	20. juli
<i>Maria Dinesen</i>	28. juli
<i>Kurt Broneé</i>	11. august

HJERTELG TILLYKKE



Bandholm. Byen gør meget for at til- trække turister. Vor gruppe kommer på sin afslutningstur bl.a. til Maribo (Ma- ribo Domkirke).

Netop hvad og hvor vor afslutningstur skulle være, blev også drøftet. Man blev enige om at turen skulle gå til Lol- land, hvor vi bl.a. skulle se de bygnin-

ger m.v. som gruppen havde hørt og fortalt om det sidste halve år.

Vort næste møde er hos Tove og Ole. Deres sommeradresse er Wondasvej 75F, Vesterhave. Emne: byen Nakskov. Mødet er Vademarsdag, **torsdag d. 15. juni kl. 9.30** Vel mødt.

Refr: Ole W.

PRÆSTØ



ORIENTERINGSTUR

- den 20. maj 2017

Vi samledes 15 mand høj ved hytten kl. 10. Det var ikke mange, men vi be- gyndte turen med at holde et minuts stilhed for Kitty.



Derefter fordelte vi os i bilerne og kørte mod Mern, hvor vi gik en lille tur i det, der i "folkemunde" kaldes lille Christi- ania. En samling huse, som man d" har bygget, som man har lyst til og med et fællesskab for øje. Om det var det blæsende og kolde vejr skyld, at jeg syn- tes, det virkede lidt trøsteløst, ved jeg ikke.

Fortsættes næste side

Første stop på årets orien- teringstur: Lille Christiania ved Mern. Landsby med egen mening om hvordan huse om haver skal være.



Vi kørte videre til Borgruinen i Vordingborg, hvor vi ved hjælp af I-pads besøgte en Vikingedstilling, udlånt fra Hedeby. Meget interessant og smukt sat op. Derefter gik vi rundt på ruineterrænet, hvor vi med hjælp fra I-pad'en kunne se, hvordan borgen har set ud. Nogle af os gik også en tur i gåsetårnet.



Hanne Damgaard fortæller om den lokale fristads opståen og liv i Mern.

En lidt sen frokost blev indtaget på Ore strand i det dejligste solskinsvejr.

Da vi ikke skulle gå glip af eftermiddagskaffen, kørte vi til den gamle grusgrav i Ugledigesvinget og indtog denne,



Gildebrødre beundrer de forskelligartede huse og haver.



Efter at have set og nydt opholdet på Borgcentret i Vordingborg og dens vikingedstilling gik turen videre. Her forlader gildebrødrene Borgcentret.



**HIP HIP
HUUUURAH**

VI HEJSER FLAGET FOR

Hanne Damgaard den 14. juli.

Hanne fylder 70 år, men hører til de uheldige der har fødselsdag i sommerferien, og derfor ikke ved hvor hun er henne i verden.

HJERTELOG TILLYKKE



Hvad kan man forlange mere end sol, læ, og så medbragt frokost. Det var hvad gildebrødrene blev udsat for:



samt kage. Vi havde der fornøjelsen af de mange gæs, der sejlede rundt i Ugledigesøen med deres små gæslinger. Her afsluttedes en hyggelig dag officielt, men nogle af os fortsatte til Flemmings planteskole, hvor vi besøgte en nedlagt afdeling af planteskolen med mange interessante buske og træer.

Gildehilsen Dorthe



Nu var det ikke kun medbragt mad der blev serveret. Her serverer den arrangerende gruppe eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage til, i Grusgraven ved Ugledige.



Marjun indsamler og fortæller om den udleverede opgave. Hvor mange trekanter kan man se på den udleverede tegning. Hvis ens IQ er stort nok var det atten ellers var der lidt færre.



DET VAR SOMMER DET VAR SOL OG DET VAR SØNDAG

Kunne godt være overskriften da vandregruppen fra Præstø, 8 mand høj og en hund drog ud for at erobre nyt land. Vandregruppen havde fået et tip til en



FRILUFTS GILDEHAL

onsdag den 9. august kl. 19.00

Friluftsgildehallen bliver afholdt hos **Linnet og Torben på Smidstrupvej.**

Der bliver serveret sandwich, øl, vand og kaffe.

Hvis vejret tillader det, bliver det udenfor, men er vejret dårligt har Linnet plads indenfor.

Medbring stol og kaffekop.
Gildehilsen Annette



Der var mange spændende udsigter i og omkring grusgraven, her er en af dem.

Vandregruppen gør sig klar til den spændende tur rundt om den aktive grusgrav, Bavnehøj Fritidsområde på Nordfalster.



god tur fra en leder fra de grønne piger.

Derfor gik turen til Bavnehøj Fritidsområde, ved Nr. Vedby på Nordfalster. Fritidsområdet er beliggende rundt om en aktiv grusgrav. Området der var nyt og ukendt for Vandregruppen i Præstø, bød på en masse oplevelser, flotte udsigter, kuperet terræn med store og små søer.

Der var indrettet 3 forskellige hytter på ruten rundt om grusgraven. Med start fra en infohytte, hvor der var opsat et WC, derefter kom en fuglekigger-hytte og til sidst en grillhytte.

Endvidere fandt Vandregruppen et par sheltere med bålpladser og bord/bænkesæt og en skovlabyrinth.

Efter at have været turen rundt om grusgraven, nåede vandregruppen tilbage til udgangspunktet, Info-hyten, hvor den

Fortsættes næste side



I brochuren lyder opfordringen til at tage en tur på kanten rundt om grusgraven og som det kan ses her, var det nogen steder mere på kanten end man regnede med.

Vandregruppen fandt mange spændende ting på turen. Her er det en shelterplads. Der var også borde og bænke, et godt sted til en overnatning.





Vandregruppen vel placeret rundt om det festlige frokostbord. Fra venstre Bodil, Eva, Else, Ingrid, Hanne, Rika og Lis. Selv om det ikke ser sådan ud, gik snakken lystigt.



Vandregruppen havde lige en ekstra opgave. Da gruppen i god form nåede tilbage til spejderhytten, gik de 4 udvalgte i gang med at fordele årets opgaver mellem gildets forskellige grupper, for det kommende år.



medbragte frokost under livlig snakken blev indtaget.

Efter endt frokost gik turen tilbage til spejderhytten i Præstø. Her sluttede endnu en god vandretur.

Det var dog ikke alle der kunne tage lige hjem. En ”mand” fra hver af gildets gruppe blev tilbage i hytten og ved hjælp af en kop kaffe fik de planlagt opgavefordelingen for det kommende år. På denne måde sluttede endnu et godt gildearrangement.

HUSK

- vandreturen **den 12. august** til Rønnebæksholm. Vi mødes ved hytten kl. 10.00.

Deadline til nr. 6 er tirsdag den 15. august



Vi har den **16. maj** mistet vores gildemedlem **Kitty Menko Jørgensen**.

Hun var gennem årene en stærkt engageret gildebror og hun glemte aldrig det spejderliv, hun var rundet af.

Kitty var hollænder af fødsel, og gennem giftermål kom hun til Danmark. Hun og hendes mand opbyggede en virksomhed, og samtidig fik hun fire børn. Kitty var kristen jødinde og måtte under 2. verdenskrig gå under jorden for nazisterne. Hun, hendes forældre og søskende måtte derfor gemme sig på loftet i et museum i hendes hjemby.

Hendes store hobby var sten, især flourescerende sten, og hun rejste verden rundt for at finde dem. Senere drog hun rundt og holdt foredrag, både om sten og om sine oplevelser under krigen.

I gildet har Kitty altid taget sin tørn. Først som koordinator for Dansk Flygtningehjælps indsamling i Præstø og siden gennem mange år, redaktør af Præstø gildes side i Nøglen. Trods det, at hun havde et stærkt hørehandicap og også de senere år havde besvær med at gå, insisterede hun på at udfylde sin plads i gildet.

Det er en trøst at vide, at så sent som den 14. maj var hun med til at fejre sin ældste søns 60-års fødselsdag sammen

med børn, børnebørn og oldebørn. Hun fik lov at beholde sin selvstændighed og sin værdighed til det sidste.

Dorthe

Fredag 26. maj begravede vi vores Kitty fra en fyldt Beldringe Kirke. Præsten holdt tale over hele Kittys liv, vi sang de sange hun selv ville have og hendes sønner sang og spillede – ikke et øje tørt – hvorefter vi kørte til Hytten – igen fyldt op – mange tog mikrofonen og fortalte om deres minder incl. hendes første kæreste fra Holland, der var mødt op kørt af sin datter og barnebarn. Også her sang og spillede hendes sønner – tostemmigt – så flot.

Niels Anton havde hentet stole i sommerhuset, så der var snak både inde og ude – helt i Kittys ånd. Knud havde sørget for at spærre parkeringspladsen, Svend holdt fanen og tørrede glas og kopper – vi andre vaskede og ryddede op, og kl. 19,30 kunne vi overlade Hytten til familien, som holdt møde i pejsestuen.

Kitty nåede at fejre sin søns 60-års fødselsdag, se alle, blive set og hørt – og på 14 dage var det hele så slut, 2 måneder før sin 90-års fødselsdag. Godt gået.

En Blåmejse er en pige, vi ikke har mer. Minderne har vi jo heldigvis lov at ha’.

Rika



KALENDEREN:

Juni:

Ma.12. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne

August:

Ma.14. Friluftsgildehal i hytten

Ti.15. Deadline Nøglen

On.16. Gøngernes Højskole DUS

Ma.21. Grp.møde i 2. grp. hos Ketty

September:

Lø.02. Økseløb

Sø.03. Økseløb

To.07. Møde for gildeledelser Stege

Ti.19. Deadline Nøglen

Lø.23. Landsgildeting

Sø.24. Landsgildeting

Oktober:

Ma.09. Gildemøde 2. gruppe

Ti.24. Fellowshipday DIS Faxø

Ti.24. Deadline Nøglen

November:

Lø.04. I-dag – 3.Sj. DUS i Haslev

Ma.13. Gildemøde 1. gruppe

Ti.28. Deadline Nøglen

December:

Sø.03. Julemøde 2. gruppe

Januar 2018:

Ma.08. Nytårsgildehal 1. gruppe

On.10. Nytårskur – Kurt Muusmann

Ma.29. Gilderådsmøde



FRILUFTS GILDEHAL

i Hytten
mandag den 14. august kl. 19.00

1. gruppe er turhavende



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Ena Poulsen, 18. juni

Elna Christiansen 13. august

HJERTELOG TILLYKKE

**Deadline til nr. 6
er tirsdag den 15. august**

***Redaktøren ønsker alle en god
sommerferie og på gensyn til
friluftsgildehal den 14. august.***