



**Redaktion:****Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør**

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Dorthe Urech, tlf. 6066 1524
Spurvevej 13, 4720 Præstø
dortheurech@gmail.com

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Deadline til nr. 1, 2018

25. januar.

Forside:

Gilder i Næstved er på plads på Axeltorvet i Advent-weekenden.

FORVENTNINGER**Om lidt er det jul**

Men foreløbig er det advent, og vi venter. Eller rettere: Vi går i spændt forventning – med mindre vi da stiller os afventende an.

Vente, forvente, afvente.

I grunden er det pudsigt, hvad en forstavelse kan betyde – to, tre små bogstaver, men der er en verden til forskel på at afvente og at forvente.

Når man er afventende, står man billedligt talt med armene over kors – på sidelinjen. Man har meldt sig ud. Måske fordi man ikke kan overskue tingene, eller måske fordi de ikke bliver, som man vil have det. Så må de andre køre showet. Man træder til side og afventer.

Når derimod man forventer, så er man på banen, i livet.

Man lever allerede nu i lyset af det der kommer. Det er der ikke endnu, men man har tillid til, at det kommer, og i forventningens glæde er det som om, det allerede er der og kaster lys over een. Kan I f.eks. huske, hvordan man som barn havde store forventninger til julen. Og i forventningens glæde kunne man allerede smage konfekten, selv om den endnu ikke var blevet serveret, man kunne allerede lege med julegaven, som



man endnu ikke havde fået, og man kunne allerede varme sig ved juleaftens lys og stemning, selvom det kun var 1. december. Det er ikke fordi, det altid er særligt nemt med forventninger.

De kan skuffes, og det bliver de. Forventninger brister. De kan være falske, og de kan være helt urimelige.

Undertiden tager man sig i at tænke, at det ville være nemmere uden. Hvorfor have alle disse forventninger til julen, til livet, til hinanden? Hvorfor forvente at der er mad i køleskabet, når man kommer træt hjem? Hvorfor forvente at nogen gør noget? Hvorfor som voksen forvente at ens nærmeste familie eller venner tager sig tid til at snakke med én og være der for én. Hvorfor forvente alt det – hvis det bare viser sig at blive til bristede illusioner?

Fordi forventninger binder os sammen. De siger 'vi hører sammen'. Vi er en del af hinandens liv og tid og fremtid. Jeg regner med dig, og du kan regne med mig. Jeg ser dig i min fremtid i en sådan grad, at jeg baserer min nutid på det. På dig.

Det er vel i virkeligheden én af de største gaver man kan få af hinanden og give hinanden – at blive en del af hinandens fremtid.

Så måske er det besværligt med – men uden går det ikke. Så lad os have forventninger. Og lad andre forvente noget af os.

Det er på den måde at vores fællesskab i gilderne vil bestå både nu og i fremtiden.

*God jul
Jens Østergaard*





ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DEN ALMENNYTTIGE FORENING, SCT. GEORGGILDERNE I NÆSTVED – FARMEN

Tirsdag den 31. oktober 2017

1. Valg af dirigent

(ikke medlem af bestyrelse eller revisor). *Frank Jensen*, 2. Gilde blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning herunder FARMENS fremtid

Formandens beretning som var trykt i NØGLEN og udsendt til samtlige gildebrødre, var der ingen kommentarer til. Formanden pointerede vigtigheden i, at der var gildebrødre der på sigt kunne indgå i FARMENS bestyrelse, ellers kunne det måske blive nødvendigt at stoppe for udlejning, efter 2020. Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Fællesledelsens kasserer, *Gunnar Mathiasen*, gennemgik regnskabet for år 2016, som også var udsendt til samtlige gildemedlemmer. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som var underskrevet af gildernes revisorer, uden påtegninger. Regnskabet blev taget til efterretning. Regnskab frem til 31. oktober 2017, blev også gennemgået, da det skulle lægge grund for det kommende budget for 2018.

4. Drøftelse af indkomne forslag

FARMENS bestyrelse havde indsendt et forslag, som også er udsendt til alle gildemedlemmer, om at ændre vedtægterne, således at den ordinære generalforsamling, fremover kunne afholdes inden udgangen af marts måned. Forslaget blev vedtaget og sendes herefter til gilderne for godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde budgettet for 2017, som blev taget til efterretning. Fremover vil budgettet blive løbende justeret hvert kvartal, således at indtægter og budget bedre kunne hænge sammen.

Kassereren gjorde opmærksom på, at pengekassen p.t. var tom, da vi ventede på indbetaling af Farmleje, ligesom der havde været nogle aflysninger med tilbagebetaling. At pengekassen p.t. var tom, er ikke ensbetydende med underskud, og budgettet viste også et overskud på kr. 45.000,00 for år 2017. Proceduren om aflysning, er blevet strammet op, således der ikke længere vil ske tilbagebetaling af leje, hvis afbuddet kommer senere end 3 måneder



før leje – dog vil lejebeløbet blive tilbagebetalt, hvis der sker genudlejning af FARMEN.

6. Godkendelse af revisorer, revisorsuppleanter, efter indstilling fra gilderne

Bente Møller, Suså. *Niels Ole Kajhøj*, 2. Næstved. Suppleanter: *Bodil Nielsen*, Suså. *Erik Rubæk*, 2. Næstved.

7. Eventuelt

Fællesledelsens kasserer, *Gunnar Mathiasen*, slog fast, at han efter 11 år på posten, stopper som kasserer. Det er herefter op til de respektive gildeledelser, at finde en ny kasserer. *Niels Ole Kajhøj*, foreslog indkøb af et regnskabssystem, som kunne gøre arbejdet lettere for en kommende kasserer – forslaget videresendes til gildeledelserne, som har ansvaret.

Sekretær, *Tommy Møller* orienterede om den liste med ønsker og arbejdsopgaver på FARMEN, som var blevet revideret. Listen vil blive udsendt til alle gildemedlemmer, så der kan ”plukkes” i arbejdsopgaverne, for dem der vil give en hånd med. Efter udført arbejde,

vil navnet på ”arbejderne” blive påført listen og udsendt til alle igen. Hvert år vil listen blive ajourført og rensset for navne og genudsendt.

En rolig generalforsamling, der ud over bestyrelsens 6 medlemmer, havde 5 øvrige deltagere.

Mødet sluttede kl. 20.15.

Tommy Møller





GILDEHAL MED JUBILÆUM

Tirsdag den 7. november, var 24 gildemedlemmer mødt op på Farmen til gildehal og fejring af **Tim Thysteds 25-års jubilæum**.

Som vanlig mødte vi kl. 19.00 til en hyggelig vandrehal, hvor der ud over den almindelige hyggesnak også blev sat forskellige ting på plads grupperne

6	20	36	56	77
7	17		42	60
19	37	59	61	84

NYTÅRSBANKO

Tirsdag 9. januar 2018
kl. 19.00 på Farmen

Svendegruppen håber, at alle gildebrødre med familier vil sætte X i kalenderen, hvor vi afholder nytårsbanko på Farmen. Nærmere info følger i næste nr. af NØGLEN.


Sæt i kalenderen

imellem, ligesom der blev aftalt møder i enkelte laug.

Kl. 19.30, da vi skulle kaldes sammen til gildehal, blev vi opmærksomme på, at vi ingen Stavherold havde, da både den faste og suppleanten var udeblevet. Tommy meldte sig som herold og fik sammenkaldt flokken, som tog plads i hallen. Den 3. supplerende Stavherold meldte herefter til gildeledelsen, at alle var samlet – hvilket blev modtaget med en mild skideballe fra gildemesteren, som endnu ikke havde bedt om at sammenkalde de fremmødte.

Fanen blev rullet ud og gildehallen kunne begynde.

Som vanligt havde gildemesteren sørget for noget god og nynne-med-værdig musik og helt efter bogen var der også denne gang problemer med at få CD-afspilleren til at virke – alt sammen et godt og morsomt indslag til vores gildehaller.

Mester talen byggede på et ”flashback” Jens havde haft da han mødte sin gamle gymnastiklærer i en supermarkedskø. På en sjov og med et glimt i øjet fik Jens fortalt om hvor ”stiv” han havde været i gymnastik og de prøvelser og mobberagtige tilkendegivelser han havde fået fra læreren –



tror mange kunne nikke genkendende til Jens’ oplevelser. Igen en mesterlig tale fra Jens’ hånd.

Tommy havde 5 minutters Sct. Georg, hvor han kom ind på politikernes ønske om magt, hvem der havde den virkelige magt i Danmark og om vores grundlov var tilpasset vores nuværende form for demokrati.

Jens holdt jubilæumstale for Tim, med gode og til tider morsomme beretninger om Tims liv i gildet og for hans altid aktive deltagelse i gildets arrangementer – herefter fik Tim den nye flotte jubilæumsnål hæftet på sit bryst, samt overrakt jubilæumsbrevet.

Dot læste gildeloven, hvorefter fanen blev rullet sammen og gildehallen blev tømt til tonerne af ”what a wonderful world”.

I efterhallen var der tryllet med en dejlig gryderet med tilhørende ris. Et af hovedingredienserne i gryderetten var fløde – hvilke ikke gjorde den ringere. Dot havde bagt forskellige skærekager til kaffen.

Tim blev hyldet i flere taler og fik overrakt en gave fra sin gruppe, lige som der blev råbt et ”tjikker-likker” for jubilaren.

Aftenen sluttede for de fleste kl. 22.00, hvor der blev sunget ”nu flyver mørkets fugle” – herefter tog 1. gruppe sig af oprydning og opvask og ca. kl. 23.00 var en rigtig god gildehal/aften slut for alle.

Tommy



GILDEHAL MED VÆBNER-OPTAGELSE

På Farmen
tirsdag 6. februar kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Gruppevis tilmelding **senest den 2. februar** til Lotte på mail:
karrebakvej15@gmail.com
eller **k-a-j@stofanet.dk**

Gruppe 4's planlagte Gildemøde med foredrag på denne dato, rykker til den 8. maj.



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 2

- gruppemøde den 2. november 2017 hos Lykke

Alle var mødt undtagen Lisette, men hun var lovligt undskyldt, da hun var træt....!

Placeringen af mødet hos Lykke viste sig at være lidt af en udfordring – for nogle! Jeg nævner ingen navne, men det, at nogle har fjernet en hel bro over jernbanen mellem Næstved og Vordingborg, giver tilsyneladende lidt ekstra køretid, hvis man lander på den forkerte side af jernbanen. Nå, men efter lidt telefonisk vejvisning dukkede de sidste op, så vi kunne komme rigtigt i gang.

Programmet denne aften handlede dels om den kommende nytårgildehal, hvor det er Susågildets gruppe 2 der sammen med 2. Gilde skal sørge for at aftenen kommer til at foregå i den rette nytårgildeånd. Dels om en aften i det nye år for og med nye potentielle gildebrødre og -søstre.

Menu'en til nytårgildehallen ligger endnu ikke helt fast, da der var flere forslag: Men et er sikkert: det bliver lækkert og delikat. Jeg regner med at vi får dette på plads, når vi mødes hos Esther d. 6. december. Uanset hvad vi

vælger, bliver det næppe den store overraskelse at desserten bliver kransekage, (forhåbentlig får jeg tid til at bage et par stykker...!) og det ligger også fast, at vi skal have hjælp i køkkenet...!

Vi, dvs. Bodil og Lykke, brugte lidt tid på at gennemgå de personer vi har udset os som de næste gildebrødre/søstre og Jens har fået til opgave at kontakte de navne vi fandt frem til. Nogle af os skal lige forberede 'ofrerne' først inden Jens sætter i gang. Menu'en til "hvervemødet" vil være en traditionel flæskesteg med alt tilbehøret. Jeg har indvilliget i at være chefkok denne aften.

Næste møde er hos **Esther den 6. december**, hvor vi også skal have sat dato på gruppemøderne i 2018.

Venlig hilsen
Kurt

Gruppe 3

27. november holdt gruppe 3, gruppemøde hos Palle.

Da PR- og Fredslysarrangement er lige om hjørnet, hjalp vi hinanden med de sidste forberedelser.

Palle gjorde opmærksom på, at distriktsgildeledelsen havde bedt om ideer til visioner for fremtidens arbejde. I den forbindelse talte vi om, at det ville



være godt med et forum for idé- og erfaringsudveksling.

Derefter fortalte Helge om 5-kamp og opfordrede flere gildebrødre til at deltage.

Vi valgte ikke at tale om kommunikation, men diskuterede i stedet hvad der skulle være forårets emne for gruppens arbejde. Vi fandt frem til at emnet skulle være: *Vores Næstved*.

Da det har vist sig meget vanskeligt at finde et fælles mødetidspunkt for gruppen, besluttede vi, at næste gruppemøde slås sammen med 5-kamp den **25. januar 2018** samt at efterfølgende gruppemøde bliver den **27. februar 2018 kl.19.00** hos Susanne, hvor vi skal forberede Gildeting.

Susanne

Gruppe 4

har været samlet hos Ib **14. november**. Desværre var kun ca. 50 pct. mødt op.

Vi fik koordineret følgende: gruppe 2 står for Gildehallen den **6. februar** hvor der er væbneroptagelse (Line m.fl.) Gildemødet med foredrag den **8. maj** står vi for idet vi allerede havde foredragsholder på plads.

Vi fik drøftet de få tilbagemeldinger angående ideen om genoptagelse af Startskud-traditionen.

Vi drøftede mulige ruter for optog, diverse underholdningselementer og alt det praktiske så som strøm, polititilladelse osv. Der arbejdes videre i kulissen frem til næste møde. Vi prøver desuden endnu en gang at få nogle grupper gjort interesseret.... Ideer modtages gerne og bønner om praktisk hjælp vil formentlig også fremkomme senere såfremt ideen føres ud i livet 13. august 18.

Næste møde er **30. januar 18 kl. 19.00 hos Bent**.

JULEKLIP

**Lørdag 16. december
kl. 18.00 i Festlokalerne på
Fodbygårdsvej 16**

Sidste tilmeldingsfrist **9. december til:**
hebo@stofanet.dk
eller tlf.: **3051 8772**.



Psst!
...har du hørt?



2. GILDES FØDSELSDAGSFEST

- lørdag 25. november 2017

Det var 2. gildes 72. fødselsdag vi fejrede, kunne GM Ole K. fortælle. Han kunne også fortælle at den rigtige dato er 1. december.

Vi var 28 til festen, 2 havde meldt afbud p.gr.a. sygdom, synd for dem. Nu er vi i vort gilde jo ikke helt de unge, vi var engang, så i indbydelsen stod fra 13.00 til 16.00. Dette med at give et tidspunkt hvor det slutter, minder mig om drengeårene hvor man, hvis man var heldig, blev indbudt til fødselsdag fra kl. 1 til kl. 4. Festudvalget, de kan bare det der, havde sørget for skøn mad udefra, og en dejlig vin, både hvid og rød.

Jo, man kunne også få øl. Nu var det nogle/mange år siden jeg sidst deltog i fødselsdagsfesten, så jeg var lidt spændt, og blev glædelig overrasket.

Allerede ved indgangen og garderoben blev vi budt velkommen af dejlig musik, og efter betalingen fik vi stukket vor velkomstdrink i hånden, og der var allerede en dejlig summen af muntre stemmer. Bordplan: 4 borde med 7 ved hvert bord alt var klar. Derefter høflig selvbetjening, forret med hvidvin, munter tale bordet rundt, hvordan går det?? og ka' du huske dengang?? Jo det kan man, navnlig det lidt skæve. Da der blev serveret ristaffel, og vi drak hvidvin som var det vand, og jo dengang vi på vej hjem i bussen og bussen kørte ned i grøften ca. 100 m. fra Farmen.

Der var for øvrigt også en velkomstsang, og nu en til ”om de glade minder”.. Så igen høflig selvbetjening, nu først bord 3-4, det hele styret af en venlig kvinde.

*Med tak for jeres indlæg i årets løb
ønsker jeg jer alle en glædelig jul og
et godt nytår.*

Lokalredaktøren



God hovedret og god rødvin, god stemning og hyggelig samtale. Måske også fordi det just overståede valg nærmest blev fravalgt denne dag. Det kunne jo være sådan at nogle var mindre glade end andre!! Så fik vi fødselsdagslagkage og kaffe til, og når man er i godt selskab, så farer tiden af sted.

Klokken blev hurtigt 16.00 og vor gildemester kunne sige tak for i dag og festudvalget fik et fortjent ”tjikkerlikker”.

Nu var det så meningen vi skulle gå hjem, men det var som om man ikke ville give slip på den gode stemning der stadig var i rummet, så det tog lidt tid inden festudvalget kunne gå i gang

med oprydningen, og vi andre kunne køre hjem og tænke på ”en dejlig dag” vi havde haft. Og tak for det.

Refr. Ole W.



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Christian Kjeldgaard</i>	20. dec.
<i>Elke Høegh</i>	22. dec.
<i>Grethe Munk</i>	25. dec.

HJERTELOG TILLYKKE



NYT FRA GRUPPERNE

1. gruppe

8. november var vi i Holsted Kirkes sognegård til foredrag med *Bertel Haarder*. Emnet var ”Hvad kan folkekirken gøre for samfundet, og hvad kan vi gøre for folkekirken i dag?”

Vi begyndte med hans egen sang fra højskolesangbogen (nr. 385) og derefter gik det løs. Gennem et liv med højskole, politik og ikke mindst sin tid som kirkeminister har han fået skærpet sine holdninger og samlet mange erfaringer omkring folkekirken.

Han fortalte, at ca. hvert 10. år var der sager med præster som enten biskopperne eller ministeren blev inddraget i. I øvrigt mente han at vi burde gå mere i kirke, men brød sig ikke om de præster der, når endelig kirken var fyldt Juleaften, begyndte at bebrejde tilhørerne at de kom så sjældent!! Folkekirken skal være rummelig, men der er forskel på tolerance og frisind, og så er folkekirken også for den lille mand med den lille tro!!(det gælder også for den lille kvinde).

Emnet der blev drøftet efter pausen var det faktum at kirken udfordres af indvandrere fra muslimske lande. Det giver problemer, og han var oprørt over banderne, der hærgede her i landet, ja og ikke kun i København. De kunne

ikke stækkes nok. Til gengæld mente den lidt mere runde Bertel Haarder, at ikke alle muslimer gav problemer, hans mor gik altid med tørklæde huskede han. Folketinget skal ikke blande sig i alt. Om der skal være juletræ i Kokkedal må beboerbestyrelsen afgøre, om der skal eller ikke skal serveres leverpostej i en børnehave må bestyrelsen der afgøre. Om en svømmehal skal have specielle tider kun for kvinder, må kommunen afgøre, o.s.v..

Det var en god eftermiddag, godt at være tilhører til en velformulerende og veltalende og ikke mindst meget vidende mand, der har sine meninger, som ikke altid er velkomne på ”tinge”, men han tør stå ved dem!!!

Efter mødet mødtes vi hos Merete, der p.t. bor i det man kan kalde orkanes øje, hvor der bliver bygget, og mere kommer til, lige omkring huset. Vi blev straks budt på drikke og snart efter på en lækker anretning.

Vort næste møde er vor ”julefrokost”. Det er hos Lise og Ole i Myrup **tirsdag den 12. december kl. 12.00**. Husk pakker til pakkeleg. (Der vil tilgå hver især besked fra Lise, hvad vi skal medbringe af mad, tror jeg nok).

Refr. Ole W.



2. gruppe

Tirsdag den 14. november kl. 19.00 samledes gruppen fuldtalligt hos Grethe Bjerg. Vi tog hul på 2. etape af arbejds-spørgsmålene i Gøngernes Højskole. Nu var det spørgsmål om demokrati. Hvad forstår vi ved demokrati? Vi nåede til og med spørgsmål 4. Vi fortsætter med de sidste spørgsmål på gruppemødet i januar. Næste sæt arbejds-spørgsmål får vi sidst i januar måned.

Vi er helt enige om, hvad der forstås ved demokrati, men vi fik en god snak om, særlig forskellen i hvordan demokratiet praktiseres i henholdsvis familien, foreningen på arbejdspladsen og på det politiske plan. Det var det punkt, der tog det meste af aftenens tid. Glimrende at få afprøvet holdninger.

Efter et par timers drøftelse blev det tid til kaffe, og herunder beslutning om tid og sted for vores julegruppemøde. Det bliver den **14. december** hos Kirsten og Kurt Broneé til frokosttid.

Husk at medbringe en pakke, så vi har lidt at kæmpe om.

Referent Kurt Muusmann



Gruppe 3

Onsdag den 15. november stævnedes samtlige gruppemedlemmer mod Karrebæksminde, idet der her var indkaldt til møde af to forskellige årsager.

Dels skulle vi, hvad der jo er meget vigtigt, dyrke de personlige relationer gruppens medlemmer imellem, og dels skulle vi forberede arrangementet i forbindelse med 2. gildes julegildehal. Det er jo aldrig rigtig nemt at finde på ”et let måltid”, når der altid bliver kørt mad ned efter noder, men det lykkedes at finde en acceptabel sammensætning, som hele gruppen tiltrådte.

Ligeså med kaffe, kage og drikke til velkomst og til indtagelse ved bordet. Det var heller ikke svært at finde en oplæser til gildeloven. M-E-N da vi nåede til de 5 min. så skulle man hen og pudse briller, for at finde køen til den disciplin. Men det lykkedes, så nu er i advaret.

Den anden årsag var, nej-nej det var ikke at lugte tangen nede på stranden, det kom helt af sig selv. Nej, den anden årsag var den udvidede frokost, som Grete og Ole diverterede os med, det var bare godt. Skarpskydningen med alle de der små, som Ole satte på bordet, gjorde jo også sit til, at det trak noget ud med at få os sendt hjem igen. En dejlig eftermiddag. *Frank*



KAY OG LISBETH KINGOS RUSLANDSTUR

- fra 19. september til 5. november 2017

Hvordan man foretager et krydstogt inde midt i det Russiske fastland. Det var hvad Kay Kingo fortalte om, ved gildemødet i Spejderhytten i onsdags den **5. november**. Det var 3. gruppe der havde værtskabet for aftenens gildemøde, og det var derfor dem der havde

indbudt ham til at fortælle om hans og Lisbeths tur gennem Rusland fra den 19. september til den 5. oktober.

Ingrid Oxlund bød velkommen og præsenterede aftenens program. Hun lovede at der blev indledt med smørrebrød.

Efterfølgende skulle Kay så fortælle om turen indtil han følte kaffetørst, efter kaffen ville han fortsætte med at fortælle og de 23 deltagere ville efterfølgende få lejlighed til at stille spørgsmål.

Selskabet lod derfor smørrebrødet viderføres retfærdighed. Så Kay kunne komme til at røbe, hvordan man laver et Krydstogt inde midt i landet. Det gør man, sagde han, ved at følge en flod eller 2. I det aktuelle tilfælde sejlede man på Volga og floden Don. Krydstogtet begyndte i den russiske



by Rybinsk og gik via Astakhan til byen Rostov-na Donu.

Turen gik ned af Volga, helt ned til byen Astrakhan der ligger på kanten af det Kaspiske Hav, fortalte Kay. Der blev hovedsagelig sejlet om natten, det betød at vi ankom til en ny by om morgenen. Man kunne derfor tage på bytur i bus og blev vist rundt til de forskellige seværdigheder i den by man nu var kommet til, 8 i alt. Der skulle selvfølgelig også ses og smages på forskellige føde- og drikkevarer, såsom champagne og kaviar.

Efter besøget i Astrakhan gik turen tilbage ad Volga til Bolgograd, hvor krydstogtskibet drejede til venstre (vest) ad floden Don. Der munder ud i det Asovske Hav, som igen har forbindelse til Sortehavet.

Kay fortalte levende og spændende om turen og han blev på passende steder livligt suppleret af Lisbeth. Det havde været en fantastisk tur med mange særdeles fremmedartede oplevelser og mennesker, fortalte han, og det gjorde han så medrivende at alle inklusive ham selv heldigt vis helt glemte at vi skulle have kaffepause. Derfor blev kaffen og spørgertiden slået sammen og der var selv-

følgelig meget at spørge om, og Kay og Lisbeth svarede beredvilligt på alt.

En rigtig god gildeaften slutter altid med sangen "Nu flyver mørkets fugle ud", med kæde og det hele. Således og denne aften. Deltagerne kunne derefter drage hjem efter endnu en god gildeoplevelse.

Riber



NYTÅRSGILDEHAL

Onsdag den 17. januar
afholder vi den årlige nytårsgildehal - med program, som det skal være!

Vi har aftalt at gøre ekstra meget ud af eftergildehallen - så med en festlig gildehal, bliver det en stor aften.

Tilmelding gruppevis til Knud,
senest 11. januar.

*På 4. gruppes vegne
Knud*



VANDREGRUPPEN

- på Feddet 28. oktober

Og blæsten gik over de vilde vover. Alligevel mødte 6 gildebrødre, en hund og en enkelt gæst op ved spejderhytten i Præstø. Det gjorde de fordi de på trods af vejret ønskede at deltage i dagens vandretur, som gik til Feddet.

Da man nåede frem til p-pladsen på Feddet blev selskabet hurtigt enige om



at følge den så kaldte Panoramarute i daglig tale også kaldet den røde rute. Den bød nemlig både på asfalteret, skovvej og strandstier. Foruden modvind, medvind, læ og stiv kuling fra søsiden.

Efter at have været turen rundt sluttede man ved bilerne. Her blev madpakkerne m.m. fundet frem og et nyt sted med læ blev fundet, og frokosten fik sin bekomst.

Lykken står den kække bi, kan man godt sige i denne forbindelse, fordi da frokosten var vel overstået, begyndte det så småt at regne. Derfor hurtig sammenpakning og i galop til bilerne. På vejen hjem kom der en del regn, men godt tilbage til Spejderhytten på Engen i Præstø var det igen blevet tørvejr igen. Derfor kunne der i ro og mag i siges tak for i dag og kom godt hjem, det var specielt godt for de gildebrødre der havde taget turen til hytten på cykel. Endnu en rigtig godt gilde arrangement var gennemført.



VANDREGRUPPEN

- på tur i Præstø by 19. november

Det var måske vejret der afholdt nogen i at deltage i vandregruppens vandretur i søndags den 19. november. Men da 6 vandrefugle mødtes ved hytten kl. 10, var det tørvejr, og næsten solskin. Så der var ingen undskyldning for ikke at begive sig på vej, og det gjorde man så.

Dagens tur var planlagt til en byvandring i Præstø. Så der var ingen kørsel inden vi kunne til at gå. Ideen var at man ville se nogle steder af Præstø som man ikke ser i dagligdagen. Turen begyndte hen ad Lindevej og op af Antonievej, til deltagerne nåede op og oplevede Multicentret fra en vinkel man ellers ikke er det. Derpå videre hen af Christinelunds vej, til man drejede ned af Ellemosevej og helt i bund til fjorden.

Derpå gik resten af turen langs vandet og man kom da også forbi, biblioteket

og ned til Dalen og videre rundt til Frederiksminde og til sidst om til havnen. Det var mange skibe/både, såvel på land og i vandet. Som en lille ekstra fornøjelse oplevede vi en lille sæl som tog sig et hvil på en af sidebroerne til bro 1.

Planen var ellers at vi skulle have været hen ad stien til Nysø. Desværre var stien så våd og smattet at den ikke var til at færdes på. I hvert fald ikke med det fodtøj som deltagerne havde på. Så efter havnen gik turen tilbage til Hytten, hvor vi havde tændt for varmen inden vi gik, så der var en behagelig temperatur til at indtage den medbragte frokost.

Efter frokosten blev varmen igen skruet ned til 16 grader og under munter snak gik turen, nu i regnvejr, hjem, efter endnu en dejlig vandretur, for en gangs skyld i et bymiljø.

Riber





LANDSINDSAMLINGEN FOR DANSK FLYGTNINGEHJÆLP I PRÆSTØ

Til afveksling fra sidste år, regnede det ikke da indsamlingen til Dansk flygtningehjælp i Præstø begyndte, søndag den **5. november kl. 10.00**. Men bare rolig regnen kom op af dagen.

Indsamlingen havde som altid udgangspunkt i Spejderhytten på Engen i Præstø, Lindevej 43C. Vi havde igen i år, dækket op med varm kaffe, the og saftvand samt hjemmebagte boller.

På den måde fik alle indsamlerne en god og en behagelig start. De indsamlere, som kom trætte og halv våde tilbage til hytten for at aflevere bøsserne, og få indholdet talt op, kunne så slutte indsamlingsdagen med kaffe/the m.m., og ikke mindst få en hyggelig snak med nogle af de andre indsamlere og de tilstedeværende gildebrødre.

I alt var der i år 26 indsamlere. I bøsserne blev det til i alt 17.591,50 indsamlede kr. det giver 676,71 kr./indsamler. Men hertil skal lægges 2.020,00 kr. som er kommet ind via MobilPay, så i alt endte vi på 19.614,50 kr. og det giver så 754,40 kr./indsamler. Til forskel fra tidligere år er det nu sådan at de penge der kommer ind via MobilPay bliver talt sammen med det der er indsamlet i bøsserne for det enkelte indsamlingssted. Så er det ikke så kedeligt for den enkelte indsamler når folk ikke har kontanter men indbetale på mobilen.

Det er selvfølgelig kedeligt at vi ikke formåede at komme op på, hvad der reg-



Fredslyset

Sct. Georgs Gildet i Præstø holder igen i år Fredslys arrangement.

I år er det onsdag 6. december

Vi, altså gildebrødre, spejdere og andre der vil med fakkeltøget, mødes ved **spejderhytten på Engen, Lindevej 43C kl. 18.00** og får udleveret og tændt faklerne.

Så fakkeltøget kan afgang kl. 18.30 på sin tur gennem byen, til Kirken.

Efter højtideligheden i Kirken er der gratis kaffe/te/cacao og æbleskiver i spejderhytten.

*Alle er velkommen.
Gildeledelsen*



nes med i landsgennemsnit i kr./bøsse. Det beløb er beregnet til i år at række til: Køkkengrej til otte familier, rent vand til 200 flygtninge eller vintertøj samt tæpper til en hel familie. Blot tre eksempler på, hvor langt de 1.000 kr. rækker, som en gennemsnitlig indsamler for Dansk Flygtningehjælp får i bøssen på de tre timer, en indsamling tager.

Selv om resultatet måske ikke var helt så godt som det kunne være så er små 20.000 kr. immervæk et pænt beløb. Vi kan jo prøve at gøre det bedre næste år. Skulle der være flere end de indsamlere der var med i år, så har vi et par flere ruter der kun venter på at blive brugt, og lur mig, der er nok også kaffe på kanden.

Så Sct. Georgs Gildet i Præstø siger tak for hjælpen og vel mødt til næste år.

Riber

UDVIDET GILDELEDELSES MØDE

Der indbydes til udvidet gruppeledelsesmøde **31. januar 2018 kl. 19.00 i Hytten**



Gildeledelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Nissebørnene har hentet julegæssene! Så må vi se om de nænner at lave dem til gåsesteg.



LIDT KONGELIG HAR MAN DA LOV TIL AT VÆRE...

Gildemøde i Hytten, mandag den 13. november

Derfor havde vi fået tidligere Jæger **Steen-Flemming Meier** til at komme at fortælle om kongehuset.

Vi var som sædvanlig mødt talstærkt op også med 4 ledsagere/ægtefæller.

Steen Meier var gået på pension i 1912 - efter at have været ansat af kongehuset i 40 år. Han blev ansat i september 1972. Når Danmarks kongelige overhoved dør, skifter man hele staben ud.

Den nye Konge/Dronning skal ikke hænge på den tidligere stab. Man kan



GILDERÅDSMØDE

mandag den 29. januar

Nærmere besked udsendes senere
Gildeledelsen

søge om at fortsætte. Tidligere var det således, at meget personale blev ansat, hvis man havde været garder.

Det tog næsten 2 år før hele staben var faldet på plads. Steens hustru var også ansat ved hoffet i begyndelsen. Man skal være enige med familien om ansættelsen, idet man er utroligt meget borte fra familien. Der er rigtigt meget rejseri.

Man er et hold på 11 personer, der følger den kongelige familie alle steder, og der er to hold. Man er på vagt 1 uge og har herefter fri den næste uge. Man er der fra kl. 7 om morgenen til Dronningen p.t. går i seng.

En Jægers uniform er grøn. Tidligere gik man på jagt med den kongelige, ladede geværet samt bar det af og til. Holdet består bl.a. af 1 jæger, 1 livrist, 2 chauffører (nu 1), 1 kammertjener, 1 kammerpige samt yderligere 5 personer. Ialt 11.

Året begynder 1. december, hvor man er på Amalienborg. Den 21. december tager man med toget til Marselisborg. Den 30. december er man tilbage på



Amalienborg. Den kongelige bagage kan fylde en hel kassevogn.

De kongelige tager med tog, og da det jo ikke mere tager ret lang tid at køre denne strækning, kører man en omvej. Måske står den kongelige vogn parkeret i Skjern og kører en tur forbi Esbjerg på vej til København. Vognen ankommer nemlig altid kl. 8.00 til Hovedbanegården.

Så er man på Amalienborg til påske. Herefter Marselisborg i 10 dage og herefter til Fredensborg.

Midt i juni en tur med kongeskibet Dannebrog. I de sidste ca. 10 år også en uge til Gråsten

August til Frankrig. 1 september til Fredensborg og så med Dannebrog igen og til slut indtil december på Fredensborg.

Så hørte vi lidt om Nytårstalen samt alle begivenhederne omkring Nytår.

Jeg skal hilse og sige, at der er meget sølvtøj, der skal pudses til disse begivenheder – f.eks. 500 sølvtallerkner.



Man bor de forskellige steder, maden er dog ikke den samme som de kongeliges.

Steen havde haft en dejlig arbejdsplads. Når han ikke var på arbejde, arbejdede han på det mindre landbrug i nærheden af Præstø, hvor han har boet hele tiden.

Til kaffen fik vi en forsmag på julen med æbleskiver.

Dejlig aften. Jeres Ketty



NYTÅRS- GILDEHAL

mandag den 8. januar kl. 19.00

Vi vender tilbage, når det er afgjort,
hvor gildehallen skal finde sted!

1. gruppe

**Deadline til nr. 1
er tirsdag den 23. januar**



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdag:

Karsten Sørensen 21. jan.
Jytte Hølund 26. jan.

HJERTELOG TILLYKKE

HUSK

Juletur/julefrokost

Søndag den 3. december

For dem der går turen mødes vi i **Ulvs-
hale ved Tønden kl. 11.00** og går en
tur i skoven.

Kl. 13.00 mødes vi i Hytten til julefro-
kost og hyggeligt samvær.



**Redaktøren
ønsker alle gildets
medlemmer en
glædelig jul og et
godt nytår**



KALENDEREN:

December:

Sø.03. Julemøde 2. grp.
Ma.11. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte

Januar 2018:

Ma.08. Nytårs-gildehal 1. gruppe
On.10. Nytårskur – Kurt Muusmann
Ma.15. Grp.møde i 2. grp. hos Anni
Ma.22. Grp.møde i 1. grp. hos Hanne
Ti.23. Deadline Nøglen
Ma.29. Gilderådsmøde

Februar:

Ma.05. Grp.møde i 2. grp. hos Ketty
Ti.20. Deadline Nøglen
On.28. Distriktsgildehal – Køge

Marts:

Ma.12. Gildeting 2. grp.
Ti.20. Deadline Nøglen
On.21. Grp.møde i 3. grp. hos Knud

April:

Sø.08. Ledelsesseminar – Køge
On.18. Afslutning Gøngernes
Højskole DUS
Ma.23. Sct. Georgsgildehal 1. grp.

Maj:

Ti.01. Deadline Nøglen
Ma.07. Gildemøde 2. gruppe
On.16. Distriktsgildeting 2. Næstved
Ma.28. Gilderådsmøde

Juni:

Ma.04. Sommertur 1. gruppe
On.13. Friluftsgildehal 2. Vdb.
Lø.16. Deadline Nøglen

August:

Ti.14. Deadline Nøglen

September:

Ti.18. Deadline Nøglen

Oktober:

Ti.23. Deadline Nøglen

November:

Ti.27. Deadline Nøglen

Print ud og sæt på opslagstavlen!



DEADLINES FOR NØGLEN I 2018:

- Nr. 1 25. januar**
- Nr. 2 22. februar**
- Nr. 3 22. marts**
- Nr. 4 3. maj**
- Nr. 5 18. juni** (nb. mandag)
- Nr. 6 16. august**
- Nr. 7 20. september**
- Nr. 8 25. oktober**
- Nr. 9 29. november**

Ovenstående deadlines er alene chefredaktørens. Bemærk at der lokalt i dit gilde kan være andre datoer. Kontakt venligst lokalredaktøren for disse.