

NØGLEN



NR. 1 - JANUAR 2018 - 49. ÅRGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Efter et lille blidt puf fra ”Den gamle redaktør” sidder jeg igen og skal skrive til Nøglen.

Mente ellers at jeg lige havde gjort det. Nok fordi jeg er en af dem som ikke fatter en s... – men min samvittighed siger mig dog at jeg er en del af fællesskabet, så jeg lytter til den hvide del

Redaktion:

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Dorthe Urech, tlf. 6066 1524
Spurvevej 13, 4720 Præstø
dortheurech@gmail.com

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
Storegade 37, 4780 Stege
mogensjensen@advokatstege.dk

Deadline til nr. 2, 2018

22. februar.

Forside:

*Mus og rotter! Pas på derude!
Side 10.*

af samvitigheden og gør min pligt frem for at kræve min ret.

Fandt under oprydning en gammel gildemestertale fra 1996 som handler om samvittighed og tid. Blev lidt inspireret og har plukket lidt derfra.

Samvittighed er noget, vi alle har. Det er den indre stemme, som melder sig på de mest ubelejlige tidspunkter. Det vil sige der er to af slagsen, nemlig den sorte og hvide, og det er den sorte som altid dukker op, når man har mindst brug for den.

I vores gildeløfte lover vi at gøre vort bedste.....og det gør vi også. Alle de gange vi virkelig har gjort os umage, har fået noget fra hånden, og fået sat punktum for et stykke arbejde. Så er det den gode samvittighed som får en til at blive glad, (som når jeg om lidt er færdig her).

Men så er der alle de ting som vi undlader eller udskyder, som sidder og gnaver, som den sorte samvittighed. Det som er med til at gøre os i dårligt humør. De ting du ikke fik gjort fra jobkrukken.

Gildemødet hvor du sidder og håber på at ingen beder dig om at gøre noget – for du har jo ikke tid.

Er det den sorte samvittigheds ”slængkappe”: Jeg har jo ikke tid”, som man



gemmer sig bag, når lysten mangler – til at gøre sit bedste!

Vi må se at få nogle stærke ”unge” til at hjælpe os, for vi er ved at blive for gamle, der er grænser for, hvad vi kan klare. Er gildet blot en generation, der lever, mens vi er der, og så dør når vi dør? Gildet er en bevægelse som skal glide videre mange, mange år endnu, siger den hvide samvittighed, men hvor dybt har den sorte samvittighed forputtet sig, når det gælder om at finde nye, yngre emner til fremtidige gildemedlemmer. Vi kan tydeligt se de mange grå hår, men hvor mange af dem er kommet, fordi vi forgæves har forsøgt at tale ”tidligere spejdere” til fornuft. Under vi ikke andre at få indblik i vores

gildeverden – har vi nok i os selv – eller har vi ikke tid til at finde emnerne.

Lad os vågne som året vågner. Fryde os over hver en lille erantis og vintergæk – og ikke mindst lyset. Alle bliver gladede, for vores stemninger er som altid afhængige af vejret. Måske er det nu vi skal indlede en snak med dem som vi gerne vil se i gildet, som nye ansigter, hvor også den glemte generation, dem på 40-50 år er velkommen. Alt skrevet med et smil på læben og hvis nu I sidder derude og tænker at der ikke er meget nyt – så er budskabet nået!

Lad os håbe på mange gode og humoristiske timer sammen i gildet i det kommende år. *Rigtig godt nytår, Elna*

Gilderejse 2018

RHINEN – ROMANTIK & HISTORIE

Kultur-historisk-natur HYGGEREJSE: 24.-30. august 2018

HUSK at tilmelde dig Rhinturen som er omtalt i sidste blad, og som ”Stoffer”, vores udmærkede rejseleder, skriver:

Denne tur har mange fordele. Tid til at nyde morgenmaden – og ingen lange køreafstande – heller ikke på ud- og hjemturen.

Denne tur bliver en rigtig ”ferie-tur” – Det er tanken med den – om dagen dejlige spændende oplevelser – og om aftenen hygge med god mad – og den dejlige stemning ved Rüdesheim og Rhinen.

Tilmelding til Ruth Rosfeldt

tlf. 5650 2710 / 2095 9549

mail: ruth-allan.rosfeldt@pc.dk

PS. Lige nu er der plads til ca. 20 mere!





Gøngernes Distrikt indbyder til:

DISTRIKTSGILDEHAL

Onsdag 28. februar 2018 kl. 19.00 i Køge Spejderhus,
Marksvinget 22, 4600 Køge

Køgegildet indbyder i samarbejde med distriktsledelsen til Distriktsgildehal i Køge Spejderhus, som Køgegildet normalt anvender til deres arrangementer.

Vi starter med en vandrehal kl. 19.00, hvor vi får et glas og lidt chips til at sige goddag på.

Kl. ca. 19.20 kalder herolden os ind i gildehallen, hvor distriktsgildeledelsen sidder til højborgs og styrer gildehallen.

Efter gildehallen flytter vi til et andet lokale i Spejderhuset, hvor der serveres lidt mad og øl/vand og vin. Maden består af 3 stk. smørrebrød af god kvalitet. Som drikkevarer er der beregnet 2 øl/vand, eller 2 glas vin (rød/hvid) pr. deltager.

Vi slutter af med kaffe og kage. Og synger nogle gode og kendte sange.

Dette arrangement koster kr. 100,- pr. deltager.

Tilmelding til egen kansler senest tirsdag den 20. februar, der så melder videre til Køgegildets kansler om deltagere fra de enkelte gilder, senest den 22. februar.

Mvh. Gildeledelsen i Køgegildet.

I eftergildehallen håber vi på et foredrag / orientering ved Køge Museum om Borgringen Køge, som blev lokaliseret i 2014.



GILDEARRANGEMENTER I GØNGERNES DISTRIKT

DISTRIKTET

Onsdag 28. februar
Distriktagildehal, Køge

SUSÅ GILDET

Tirsdag 6. februar
Gildehal

2. NÆSTVED

Mandag 12. februar
Gildemøde

PRÆSTØ

Onsdag 14. februar
Gildemøde

Søndag 25. februar

Vandreg. Vemmetofte Skov

STEGE

FAXE

Mandag 19. februar
Gildemøde

KØGE

Onsdag 14. februar
Gildehal

ST. HEDDINGE

Torsdag 8. februar
Gildemøde

1. VORDINGBORG

2. VORDINGBORG

3. VORDINGBORG

Mandag 5. februar
Gildehal

Lørdag 3. marts

Fødselsdagsfest

VORDINGBORG STADSGILDE

Torsdag 8. februar
Gildemøde

HUSK! Gildemøder og -haller er åbne for alle GB.

Hvis der er andre andre arrangementer I vil åbne for alle GB, så send redaktøren besked om det.



FARMEN UDLEJNING/LÅN/BRUG

2017 var et udlejningsår, hvor vi oplevede flere afbud, manglende lejeindbetalinger, manglende indbetaling af depositum m.v. – noget der ikke er særligt godt for indtjeningen og dermed også manglende indtægter til vedligeholdelse og drift.

Udlejningsproceduren er derfor ændret, således at vi fanger evt. ”syndere” noget tidligere, ligesom frameldingsfristerne er blevet ændret hvis der skal tilbagebetales depositum og/eller leje og i visse tilfælde, vil der slet ikke blive tilbagebetalt, hvis ikke Farmen genudlejes.

Allerede nu kan vi se at det virker og de lejere der har frameldt for sent, har også forstået budskabet, da de gælden regler er anført på lejeaftalen.

2018 ser ud til at blive et rimeligt godt udlejningsår, hvor det bl.a. er positivt at se flere udlejninger til spejdergrupper end der normalt er og flere skoler er gengangere, som vi kender på forhånd og som vi også ved passer godt på Farmen.

Gilderne bruger også Farmen til forskellige arrangementer, ligesom der også er andre Sct. Georgsgrupper der indimellem afholder deres møder på Farmen.

Når vi selv bruger Farmen, er det vigtigt, at farmudlejeren bliver spurgt/orienteret om at Farmen skal bruges, da der udfærdiges lejeaftale på alt brug. Det er også vigtigt, at møder der bliver aflyst, hvor Farmen skulle have været rammen, også bliver meddelt til farmudlejeren, således at der kan bestilles eller aflyses rengøring og udlejningskalenderen kan blive ajourført.

Hvis man ønsker at se om Farmen er ledig, går man blot ind på **sct-georgsgilderne.dk** eller vores hjemmeside – gå ind under Farmen, klik på ”udlejning”, så kommer der en udlejningskalender, hvor alle kan se om Farmen er lejet/lånt ud.

Hvis grupper, laug m.v. allerede nu ved, at de skal bruge Farmen til et møde, arrangement m.v., så send en besked til FARMUDLEJEREN, så vil datoen blive lagt i udlejningskalenderen. Gildeledelserne fastsætter datoer på fællesledelsesmødet umiddelbart efter gildetingsene, hvorefter de ønskede datoer lægges ind på udlejningskalenderen.

Så med denne lille opfordring og brugen af den, vil der ikke kunne ske dobbeltbookinger og farmbestyrelse/udlejer/gildebrødre/lejere kan se om Farmen bliver brugt eller der er ledigt.

Tommy



HUSK DET NU!!!



Når dit Gilde skal bruge Farmen skal du huske følgende:

- Gå ind på vores hjemmeside:
<http://sct-georgsgilderne.dk/farmen/farmen-kalender/>
Her kan du se hvornår der er ledig.

Farmen udlejning



- Du aftaler med Tommy om booking af tidspunktet. Det kan du gøre på mail: **tommy@sct-georgsgilderne.dk** eller tlf.: **5573 6453**.

Denne fremgangsmåde er nødvendig, da der ellers kan ske dobbeltbooking.

Palle, GK



NATURLAUGET

Vi har startet 2018 med arbejdsdag den **20. januar**. I farten havde jeg ikke fået varslet alle medlemmer så vi var lidt færre end vi plejer.

Anne og John startede med at rydde loftet for en masse ting som vi ikke kunne bruge, og nu ligger der kun ting der vedrører Loppetorvet. Det blev til en stor trailerfuld der blev kørt på genbrugsstationen.

Merete og Kurt fortsatte med at grave sveller fri ved den store bålplads så

vi på et tidspunkt kan få denne lavet pænt i stand, mens jeg var optimistisk og troede at der kunne brændes kvas, men det viste sig at det var alt for vådt.

Efter kaffepausen hjalp jeg færdig på loftet og så gik det i samlet trop til bålpladsen, hvor der var god brug for en hjælpende hånd. Det er ret let at grave i på grund af det våde vejr, men det kræver gode kræfter og en pause indimellem, så det var passende at være 5 om jobbet.



Vi sluttede omkring kl. 12 og har endnu mange timer inden bålpladsen er helt i orden.

På det sidste møde i det gamle år blev følgende arbejdsdage planlagt i Naturlauget:

- 20. januar**
- 24. februar**
- 17. marts**
- 14. april**
- 26. maj**
- 16. juni**

Alle dage startes kl. 9.00 og vi slutter omkring kl. 13.00 eller når kræfterne er sluppet op. Alle er velkomne til at deltage, men det er en fordel at give besked om du kommer, da der kan være sket ændringer i programmet.

Niels

Naturlaugets møde 20. januar

Vi mødtes som sædvanlig på Farmen til noget vi troede skulle være udendørsaktiviteter i hård frost. Virkeligheden viste sig desværre at være en anden. Boldbanen stod næsten under vand og lige meget hvor vi gik, sagde det slurp, slurp, slurp om støvlerne. Hvad skulle vi så foretage os?

Efter en hurtig rådslagning fik vi fordelt nogle opgaver der kunne udføres

uden at støvlerne blev stående i mudderet. Et par stykker gik på loftet fik ryddet op og sorteret i de effekter der var gemt/glemt til bl.a. loppetorvet. Af uransaglige årsager havde Niels sin trailer, incl. kæpskinner, med, og den blev fyldt helt op, så en tur til lossepladsen blev det også til.

Optimistiske som vi er, prøvede vi at få ild i den store kvasbunke der ligger fra efterårets aktiviteter. Den ville vi gerne have væk, inden fuglene begynder at bygge reder i den. Det var kun de olievædede klude der brændte – kvaset var alt for vådt. Normalt blæser det jo altid her i landet, men lige nøjagtig den dag, var der totalt vindstille. Vi kunne godt have brugt lidt vind til at puste til ilden.

Vores store bålplads var til at være på, så vi gik i gang med at grave de sveller fri, der engang havde udgjort sidepladserne rundt om bålet. Vi blev ikke helt færdige, men nu kan man da se bjælkerne og fornemme hvordan det kan blive.

Kurt



UGLER

Den opmærksomme læser – ja rigtigt: dig – har allerede læst at naturlauret har sat 2 uglekasser/redekasser op på Farmen. Det er jo ikke alle beskåret at opleve ugle i naturen, så her er lidt om dem:

Den mest kendte er natuglen, men den er der ikke mange der har set. Til gengæld har mange hørt dens lidt uhyggelige og melankolske tuden.

Den er ca. 40 cm og hannen vejer mellem 300 og 550 gr og hunnen lidt mere. De har et vingefang på omkring 1 meter, og findes i en rødlig og en grålig fjerdragt. Den er vor mest almindelige ugle og findes i alle egne af Danmark. Natuglen er her hele året, og kan høres tude året rundt med undtagelse af perioden maj-juli. Den lever mest af mus, vandrotter og enkelte småfugle.

Den lever helst i åbne løvskove evt. med enkeltstående nåletræer, parker, store haver og ofte i let bebyggelse med spredte træer. Gamle (forfaldne) lader er ligeledes attraktive, så Farmen burde jo være et ideelt sted for dem...!

Ugler bygger ikke rede og er således afhængige af hule træer eller kasser. Allerede i januar/februar finder natuglen sin mage og egnet redested og i marts lægges 3-5 hvide æg. Der lægges et æg

ca. hver anden dag, og hunnen ruger allerede fra første æg er lagt. Det tager ca. 30 dage at ruge æggene og efter udklækningen bliver ungerne i reden en god månedstid. Knap flyvefærdige forlader de reden, hvorefter de i endnu en månedstid holder sig tæt omkring reden hvor fodringen foregår.

Det skal blive spændende at se, om vi allerede i år får ugler i mosen? eller i én af kasserne, da de, altså kasserne, blev sat op i midten af december. De får i hvert fald ikke problemer med at finde mus; dem har vi har rigeligt af, her på Farmen

Kurt



INGEN UGLER I MOSEN

Den sidste mødedag i december er der tradition for at vi mødes i Busserhytten for at planlægge næste års mødedatoer og aktiviteter. Således også denne gang, hvor vi mødte talstærkt op. Niels har listet arbejdsdagene op på side 9, så det vi jeg ikke gentage.

Inden vi gik ind i hytten, havde vi en vigtig opgave der skulle udføres. Niels havde hjemmefra snedkereret et par redekasse til ugler. Disse blev omhyggeligt hængt meget højt op, men af hensyn til arbejdstilsynet nævner jeg ingen navne, og jeg har sørget for, at personerne ikke kan genkendes på billederne...! Efter sigende spiser et uglepar rigtig mange mus: Deraf overskriften.

Nu var det tid til at komme ind i varmen – det var en rigtig god ide med den brændeovn – så vi kunne få styr på næste års arbejdsdage og græsslåning.



Efter alt dette papirarbejde var det tid til en anden god tradition: nemlig de friskbakte vafler. Niels, det praktiske menneske, havde lavet et praktisk bord med 2 gasblus, så vi kunne bage vafler på de medbragte vaffeljern. Sammen med den medbragte kaffe og Annes hjemmelavede syltetøj, var der en herlig stemning og godmodigt drilleri. Sådan en dag får hurtigt en ende og det blev tid til at trille hjem til frokosten. Den fik lov at stå for der var ikke plads for vaflerne.

Kurt

SENIORLAUGET

Seniorerne er startet det nye år med knap så mange medlemmer som vi plejer.

Lauget holder som regel møder den 3. mandag i måneden. Den 1. januar var en mandag som nogle havde overset og som følge derfor ikke var mødt op den 15. januar.

Der blev trods alt udført små opgaver, blandt andet en kraftig oprydning på værkstedet.

Næste møde bliver den **19. februar 2018 kl. ca. 10.00.**

Hans Jørgen



JULEBANKO I JANUAR

Den aktive svendegruppe havde igen i år 2017 besluttet at afholde fælles julebanko for de 2 Næstved gilder – men var kommet lidt sent ud med indkaldelsen og bankospillet var derfor flyttet til **tirsdag den 9. januar 2018** og var blevet til nytårsbanko.

De fremmødte, ca. 30 personer, hvor af 2 kom fra 2. Gilde, nemlig Kurt og Kirsten Bronée, de øvrige 28 kom fra Suså og enkelte havde medbragt ægtefæller.

Der skulle afleveres en gave ved indgangen, der skulle spilles om, lige som nogle af svendene også havde bidraget med sponsorgaver. Prisen for deltagelse var kr. 20,00, for hvilket vi fik pænt dækkede nytårsborde med blomster og serpentiner, pebernødder, klementiner, kaffe og 2 slags kage, ud over kunne der købes øl og vand til Farmpriser.

Efter at have fundet en plads, skulle alle deltagere selv notere 15 tal på en banko-spilleplade, men der måtte kun udfyldes 3 plader pr. person – ikke nogen nem opgave.

Inger C. bød velkommen og vi sang ”vi er børn af sol og sommer”, hvorefter spillereglerne blev præciseret – så var det bankopråberen der tog over og det var igen i år Robert der med sikker hånd og muntre bemærkninger styrede

spillet – dog var brikkerne så små, at det ind imellem var svært for Robert at læse tallene på numrene – og han trængte ikke til briller.

Inger bestemte hvilke præmier der blev spillet om. Der blev spillet først på EN række, hvorefter der blev spillet på en hel plade, og når der blev det, var der også sidegevinster.

Der blev kæmpet hårdt, udstødt mange suk og kommentarer til Robert om at ryste posen osv.

Igen i år blev hovedpræmierne fordelt på få hænder, men så hjalp det at der var sidegevinster.

Kl. 20.45 var der kaffe og tissepause, hvorefter spillet hurtigt kom i gang igen og ca. kl. 22.15 var der ikke flere præmier tilbage – ja – selv bordpynten var spillet væk.

Herefter var det tid til at åbne pakkerne og dem jeg så, var gode brugbare præmier – bl.a. kan nævnes flotte håndgjorte bakker, lamper, shotglas med sugerør, smørkrukke – så der var kun glade miner hos de heldige vindere.

Vi sad selvfølgelig også en flok, som heller ikke i år havde vundet noget – meeen – jeg tror også Svendegruppen



holder banko igen til næste år og det bliver så 3. gang og det er jo lykkens gang, så der kommer jeg også og møder forhåbentlig en masse gildebrødre fra begge gilder, som kommer og støtter op om et godt arrangement, arrangeret af nye gildebrødre – det fortjener de.

Inger takkede for opbakningen og vi sluttede med ”sneflokke kommer vrimmelende” en gammel sang fra den gang vi havde vinter med sne og frost i Danmark.

Tommy

6	20	36	56	77
7	17		42	60
19	37	59	61	84

GOOD-TURN LAUGET

Good turn Lauget afholdt julecafé på **Kildemarkscentret den 7. december**, og vi havde igen i år bedt *Seniorkoret* komme og synge julen ind.

Vi sluttede med ønsket om en glædelig jul til alle, og et løfte fra Seniorkoret om at komme igen næste år.

Bodil K

De kom i et stort antal af glade sangere, og deres glæde smittede hurtigt, så beboerne fik en dejlig eftermiddag, og en stemningsfuld start på julemåneden.

I pausen serverede vi traditionen tro kaffe og æbleskiver, og der var god afsætning!





FÆLLES NYTÅRSGILDEHAL

16. januar var 35 gildemedlemmer, svarende til en mødeprocent på 54,6 pct., mødt frem til den fælles nytårsgildehal.

SusåGildet stod for arrangementet samt besættelse af højsædet, med 2. gruppe som turhavende – og det gjorde 2. gruppe til UG, med kryds og slange.

Bordene var flot dækket med mørkerøde duge og flot hækledede bordløbere i sølvfarve, samt hvide roser og hvide lys – flot så det ud.

Vandrehallen var i det sunde tegn – ikke de vanlige chips og saltnødder – men grøntsager skåret i stave og skåle med oliven – til disse herligheder blev der serveret kølig vin med bobler.

Kl. 19.30 kaldte stavherold, John Møller, til samling i gildehallen, til tonerne af en dejlig melodi og sang som passede til lejligheden. Gildemester Jens bød velkommen og fanen blev rullet ud til lyden af ”Der er ingen ting der maner”. Herefter var der endnu et stykke musik, hvor Otto Brandenburg sang ”Tak for alt i det gamle år”.

Jens’ gildemestertale var som vanlig velkomponeret og omhandlede vores forhold til det virkelige liv, holdt op imod alt det vi møder af falsk lykke og

bedrag på nettet, via Facebook, Instagram og andre sociale medier, der til tider var mere glamouriserende end den virkelige og til tider barske verden var. Det var en meget inspirerende tale, som godt kunne bruges som debateme til et gruppemøde.

Efter mestertalen, sang vi ”Vær velkommen herrens år” med klaverakompagnement, via CD – styret af Lykke. En sjov oplevelse, som alle klarede flot, men som krævede at der var en der vidste hvornår man skulle falde ind i sangen igen.

SOLE talte i sin 5 minutters Sct. Georg om begrebet tid og hvordan vi i dagligdagen brugte ordet ”tid” i mange sammenhænge – Soles 5 minutters Sct. Georg faldt i god tråd med Jens’ mestertale, uden at det var noget der var aftalt på forhånd.

Så var det Michael Bundesen og Shu-Bi-Duas tur til at spille ”Det nye år”.

Tommy læste gildeloven, fanen blev rullet sammen til sangen ”I alle de riger og lande” og gildehallen sluttede til tonerne af ”What a wonderful world” sunget af Louis Armstrong.

I efterhallen blev der serveret en lækker anretning, bestående af 2 slags sild,



flæskesteg, leverpostej, frikadeller, rulle- og spegepølse, alt sammen med rette tilbehør – til kaffen blev der båret 5 flotte kransekager ind – en til hvert bord – kagerne var igen i år fremstillet af Kurt – og det kan han bare. Mad var der rigeligt af og der var desværre også en masse i overskud, som det var svært at afsætte og det derfor blev smidt ud – ærgerligt, men så har vi lært det til næste gang.

Efterhallen var præget af megen snak og latter og vi glemte helt at synge under hyggen, for pludselig var kl. 22.15 og det var tid til at synge ”Nu flyver

mørkets fugle ud” – en dejlig nytårsgildehal var til ende – en gildehal med god mestertale, god 5 minutters Sct. Georg, god musik, god forplejning og god stemning – håber at mødeprocenten bliver større, næste gang vi mødes.

Tilbage var kun oprydningen – og der var meget at få ryddet af vejen, men heldigvis havde 2. gruppe sørget for køkkenhjælp og i godt samarbejde med 2. gruppe blev der hurtigt gjort rent bord, så de sidste kunne forlade Farmen kl. 23.15 – ca.

Tommy





5-KAMP – LUDO

Begrebet 'ludomani' har i aften fået ny betydning. 7 opstillinger med det kendte og elskede familiespil var i aftes på plads på Farmen, da der var inviteret til 5-kamp. Spejdere fra Hyllinge, Toksværd, Tybjerg og selvfølgelig vores egne gildebrødre var på plads, da der blev sagt 1, 2, 3 spil.

Allerede fra første slag, var det tydeligt at se, at det spil vi plejer at spille med børnene var aldeles glemt. Her gjaldt det om at slå hjem, lige så snart muligheden var der, og der blev ikke vist nogen form for barmhjertighed.

Jeg var selv med i et spil hvor grøn brik stod på stjernen lige før den kunne komme hjem og i sikkerhed, da jeg var heldig og slog en toer, hvorved jeg kunne slå den grønne brik hjem. Her var det på sin plads med en tudekiks til grøn brik. Her blev der både klappet og råbt meget højt.



Sådan bølgede slaget frem og tilbage hele aftenen, kun afbrudt af en hårdt tiltrængt kaffepause. Jeg ved ikke hvad det er, der får sådan et forholdsvis simpelt spil til at få voksne mennesker til at råbe og skrig, når nogen bliver slået hjem – eller undgår at blive slået hjem, men sjovt er det.

Jeg kunne godt unde at flere fik lyst til at deltage, da der er ret morsomt. En friaften, hvor der ikke skal tænkes så dybt over tingene, og hvor man får grinnet igennem. Det siges, at man ikke kan more sig uden alkohol: Sådan en aften beviser det modsatte. Der blev drukket 2 pilsnere af over 30 mennesker...!

Næste gang der er 5-kamp er mandag d. 26 februar hvor vi spiller dart.

Kurt (lige kommet hjem fra Farmen)

EFTERLYSNING

I forbindelse med den næste 5-kamp den **26. februar** – DART – må vi desværre meddele at Farmens Dartskiver er forsvundet.

Hvis der er nogen der ved hvor de er henne, bedes I kontakte Bente Møller, **bentejohn71@gmail.com** så vi kan afviklet konkurrencen efter de internationale regler.



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 3

I februar har vi møde **tirsdag 27. kl. 19.00** hos Susanne, Fodbygårdsvej 62.

Til mødet skal hver finde et emne om vores by, Næstved, som man gerne vil

fortælle om eller vide mere om. Da vi er turhavende til Gildeting, vil vi også drøfte planlægning til den.

Inger

FREDSLYS

Den **1. week-end i advent** havde vi en bod på Axeltorv.

Det gik over al forventning med leje af JULEHYTTEN, og den stod meget centralt og fint den stod fast. Billedtavlerne, og ikke mindst roll-uppen viste tydeligt, hvem vi er.

Om lørdagen var der 50, som svarede på spørgsmålene i en quiz, hvor man kunne vinde chokolade.

Om søndagen delte vi 100 fredsllys ud.

Jeg fornemmer at begge dage har været meget positive.

Vi har igen reserveret Julehytten i år til 1. week-end i advent den 1. og 2. december 2018.

Inger





JULEKLIP ANNO 2017

Efter de foregående års store succes med at arrangere juleklip, var det lige som om lokalerne var ved at være lidt trange. Hvis vi havde været bare én mere forrige år, havde de sidst ankomne måtte sidde i kulden på terrassen og det er jo ikke særligt festligt.

Nogle iderige og praktiske mennesker havde derfor besluttet at finde nogle egnede og – ikke mindst – nærliggende lokaler. Valget faldt på Digtergården, og jeg må tilstå: super velegnede lokaler og en fantastisk beliggenhed: gåafstand fra min bopæl.

Ideen er den gode og velafprøvede: Alle, eller næsten alle, skulle medbringe en lækker ret, andre havde brød og smørelse med, medens andre bare måtte betale sig fra det. Alt blev smukt anrettet og anbragt på en fælles buffet. Herefter var det bare at forsyne sig med lækkerierne og lade sig rive med af den gode stemning, og synge med på de omdelte sange.

Arrangørerne havde virkelig lagt sig i selen, og det stod lysende klart da vi nåede til opvasken: Der var en maskine der klarede det hele for os, så det gik som en leg med at få alt vasket op og stillet på plads, så vi kunne gå i gang med næste del af festen: nemlig pakkelegen.

Som altid er der nogle pakker som, qua deres flotte indpakning er mere interessante end andre. De nåede stort set ikke at ligge stille på bordet, før en anden havde vundet den. Andre pakker gjorde ikke så meget væsen af sig, så de fik lov at ligge lidt længere. Hvordan kan det være at nogle mennesker bare kan blive ved med at slå 6'ere, medens (vi) andre må kigge langt efter stakken af gevin-



ster. Nå, men da uret ringede, havde vi vist næsten alle vundet en gave.

Pakkerne blev åbnet under stor jubel og jeg kan godt afsløre at nogle nok var lidt mere heldige end andre: se bare på billedet hvordan Ib vandt en lækker pelshue. Billedets manglende skarphed skyldtes ikke fotografens manglende fokus på optagetidspunktet, men derimod ringe optageudstyr...?

Alting har en ende og det havde denne aften også, så inden vi fik set os om, var klokken over midnat og det var tid at vakle hjem. En helt igennem vellykket aften, som vi vil gøre om til næste år ved samme tid. Og hvis vi stuver os lidt sammen, kan der nok blive plads til et par stykker mere. Tak og ros til arrangørerne.

Kurt

Juleklip

27 forventningsfulde mennesker mødte op til juleklip **den 16. december** i nogle dejlige festlokaler på Fodbygårdsvej i Næstved.

Her startede vi som vanligt, med lidt "small talk" inden vi alle fandt vore pladser.

Her blev vi præsenteret for de retter vi nu skulle til at arbejde os igennem, det

var ikke så få måtte vi erfare. Nu var gildet allerede skudt godt i gang.

Her skal lige lyde en stor velment tak til alle de gildebrødre, der havde været en tur i køkkenet og bidraget til dette bord i overflod.

Vi skulle selv medbringe vores drikkevarer, og det må jeg da nok lige sige at folk også havde gjort.

De klare dråber var svært populære og skød op i store flasker, rundt på bordene og dertil en masse dejlig øl til at slukke efter med. På god spejdervis, blev der delt og smagt på hinandens medbragte herligheder.

I takt med at frokosten skred fremad, steg lydniveauet markant, og der blev skrålet godt med på den fine julesang der blev omdelt, samtidig med at der med jævne mellemrum blev råbt "Forvarsel og Skål" fra alle hjørner af lokalet.

Ja... Den så velkendte julestemning i Suså Gildet var igen tryllet frem !!!! Men slet ikke færdig endnu...

Efter osten, risalamanden (flere af de klare) og kaffen med diverse søde lækkerier, havde vi alle fået smadret appetitten fuldstændigt og det var tydeligt at



folk, mere end normalt, slog mave. Så lidt motion skulle der til.....

Det havde de flittige arrangører også tænkt på, da de bad os alle medbringe en pakke til vores fælles pakkespil. I år var det seksere der skulle slås, for at er-



GILDEHAL MED VÆBNER- OPTAGELSE

På Farmen
tirsdag 6. februar kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Vi optager denne aften *Lykke, Heidi, Esther* og *Line* som væbnere i SusåGildet

Gruppevis tilmelding **senest den 2. februar** til Lotte på mail: karrebaekvej15@gmail.com

Gruppe 4s planlagte Gildemøde med foredrag på denne dato, rykker til den 8. maj.

hverve sig en pakke, og det var tilsyneladende ikke noget problem for nogle, og pakkerne var hurtigt og uretfærdigt fordelt rundt på bordene. Men det skulle der snart blive ændret på.....

Stopuret blev i al hemmelighed stillet til 15 min, og i den tid har man jo lov til at stjæle pakkerne fra hinanden, hvis man da vel og mærket er i stand til at slå en sekser..... Begge discipliner, at slå seksere og stjæle fra hinanden, blev mestret til fulde af alle deltagere. At vi ofte taler om en lidt høj gennemsnitsalder i vores gilde, var ikke lige til at få øje på i denne sammenhæng, hvor både leg, barnlighed og ikke mindst god fysik var fremherskende. Et herligt skue og håber ikke nogen var ømme dagen efter.

Efter at have udpakket, beundret (eller det modsatte) gaverne gik resten af aftenen med livlig snak og julehygge, indtil der langt over midnat, blev almindeligt opbrud og en dejlig aften var forbi.

Alle ønskede hinanden en god jul og et godt nytår, og forlod, så vidt jeg er orienteret lokalet VERTKALT.....

Endnu engang tak til jer der tog slæbet og har æren for dette dejlige arrangement.

Der var bare lige en ting vi ikke nåede – juleklip – Nå, det må vi se at nå til næste år!
Jens Østergaard



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 2

Gruppemøde hos Esther den **6. december**.

Gruppen var mødt fuldtalligt – undtagen Lisette som jo er til spejdermøde om onsdagen.

Aftenens program var fastlagt på forhånd: sidste hånd på nytårgildehallen og mødet med potentielle nye gildebrødre.

Vi startede med 'hvervemødet'. Det var hurtigt overstået, da beværtningen og hvem der gjorde hvad, stort set var fastlagt på forhånd. Jeg sørgede for alt det praktiske, og resten af gruppen kom når de kunne. Det fungerede fint bortset fra den lille detalje at jeg og fruene ikke havde fanget at det var en gruppeopgave, men så fik Lotte en friaften...!

Planlægningen af nytårgildehallen var egentlig også hurtigt overstået. Vi lagde os fast på en slags koldt bord med masser af lune retter, og desserten var jo som de sidste mange år: kransekage. Gruppe 2 skulle sørge for bespisningen og 2. Gilde skulle dække bord og være behjælpelig med det øvrige. Eneste problem var at de 2 gildemestre havde aftalt noget andet, men vi opklarede misforståelserne og løste opgaven.

Når disse linjer skrives har gildehallen været afholdt, og min personlige mening er, at det var en rigtig vellykket gildehal og god gildehal, med en god mestertale og gode 5 min. Sct. Georg. Datoerne for vores møder frem til sommerpausen blev fastlagt, og vi ser frem til at Lisette kan deltage, da vi ikke har planlagt nogle møder om onsdage.

Kurt



GILDETING

Tirsdag 6. marts kl. 19.00
på Farmen

Dagsorden iflg. vedtægter udsendes senere.

Forslag til behandling på gildetings skal afleveres til gildeledelsen senest 7 hverdage før.

Gruppevis tilmelding **senest den 1. marts** til Inger Ch.,
mail: inoc@stofanet.dk



JULEGILDEHAL

- mandag den 4. december

Som sædvanlig er der en helt fantastisk stemning i vandrehallen, når man kommer fra den klamme kulde udenfor og træder ind i den lune atmosfære i Farmen. Den atmosfære er ikke bare målt i temperatur, men også i den mere eller mindre højlydte samtale/snakken som slår én i møde, eller alle de bemærkninger og genkendende øjenkontakter, man bliver mødt med. Så føler man rigtigt, at man hører til. Sådan håber jeg også, at det føles for vore sidst tilkomne gildebredre. At vi så får et lille glas, medens de sidste nyheder bliver vendt, gør jo ikke hyggen ringere.

Amazing Grace og de andre velvalgte melodier var med til at underbygge højtideligheden i gildehallen. Gildemestertalen, der som sædvanlig var grundigt forankret og udlagt, handlede

om sammenfaldet og modsætningerne i fejringen af julen på kristen og hedensk skik.

5 minutter bragte mange af tilhørerne tilbage til barndommens jul under kringen, hvor meget var byttet ud med erstatningsvarer, undtagen trygheden hos, og kærligheden til familiens små. Hvor der midt i de voldsomme begivenheder, alligevel kunne skabes glæde og forventning.

Det er jo altid svært at skulle give et retvisende billede af en sammenkomst, som man selv har været med til at forme. M-E-N det var hyggeligt og dejligt med sang og dejlig mad, og det har været virkelig svært at skrive dette stykke, med hænderne oppe over hovedet.

Frank

NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Siden sidst har vor gruppe haft 2 møder.

Den 12/12 kl. 12 mødtes vi i Myrup hos Lise og Ole K., det var julefrokost det gjaldt. Alle havde en ret med, så igen,

det med kniv og gaffel og god mad, så går det derud af.

Jo, vi fik også tid til pakkeleg, synd for de 2 der ikke fik en pakke med hjem. Men ellers gik snakken rigtig godt og



vi hyggede os rigtig, som vi, i vort smørhul af et land, er gode til.

Vi sluttede ikke for sent, en enkelt i gruppen, skulle passe sin ugentlige yoga, det var der taget højde for i planlægningen, så vi kunne køre hjem lige da dagslyset var ved at forsvinde efter en dejlig dag.

Vort møde i januar var igen i Holsted kirkes sognegård. Den **17. januar kl. 14-16**. "Jytte Abildstrøm kommer og fortæller" stod der i programmet. Det gjorde hun også, som ventet meget morsomt og til tider, meget overraskende.

Det var ikke nemt at tage notater af hendes morsomme ordstrøm. Født 1934 i en solid familie; skole, gymnasium og student 1952, uddannede sig til, og er 3-sproglig korrespondent!!! ser man det. Hvis hun havde valgt en anden ægtemand kunne hun være endt som dommerfrue i Ringsted. Men det var teaterlivet der trak og hun blev optaget i studenterrevyen bl.a. sammen med Kirsten Walter. Vi kender hende nok bedst som skuespiller og leder af Riddersalen.

Hun bor nu i et bofællesskab, hvor økologi, vind og sol m.v. betyder meget for beboerne. Hun holder så et foredrag nu og da, om sit liv m.v. og det var så det vi den eftermiddag havde glæde af.

Efter mødet kørte vi til Anne-Lise Koefoed i hendes dejlige hus hvor hun nu bor alene. Jo, vi både manglede og savnede Jens, selvom emnet vel næppe blev berørt.

Vi skulle først planlægge resten af vinteren og forårets møder. Det kom til at se således ud;

Mandag den 26. februar kl. 15.00: Anne-Lis og Ole i Glumsø. Emne: planlægning af Gildeting. Vor gruppe er turhavende.

Lørdag den 3. marts. kl.14.00-16,30: Herlufholms sognegård. Emne; Ruth i Krig. Efter mødet hos Lise og Ole K.

Mandag 9. april kl. 19.00-21.00: Musikstalden, Grønnegade Kasserne. Emne: Tomy og Tanne (Karen Blixen og hendes bror). **Pris kr. 175,00.** Efter mødet kører vi til Merete.

Vi aftalte ikke flere møder men huskede hinanden på gildets forårstur den **26. maj.**

Vi sluttede dagen med dejlig mad og drikke, og et par stykker hjælp med at slå spisebordet sammen.

(Den opmærksomme læser spørger, hedder alle mænd i gruppen Ole? ja de gør).

Refr: Ole W.



NYT FRA GRUPPERNE

2. gruppe

Den 14. december mødte gruppen fuldtallig til julemøde kl. 12.00 hos Kirsten og Kurt Broneé.

Vi havde hver vores bidrag til forplejningen med. Det var koordineret, så der var ikke dubletter.

Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor snakken gik lystigt. Vi havde sædvanen tro drabelige kampe om de medbragte pakker. Der var vist en enkelt, der ikke ”vandt” en pakke, men det var ikke fordi der ikke blev gjort en indsats, blot at der blev ”stjålet” for meget tilbage. Som eftermiddagen gik på hæld, var det tid til at bryde op, og ønske hinanden en glædelig jul, samt gensyn i 2018.

Næste møde fastsat til den **17. januar kl. 19.30** hos Trist.

Referent Kurt Muusmann

2. gruppe

Onsdag den 17. januar kl. 19.30 mødtes gruppen hos Trist. Afbud fra et enkelt medlem.

Vel ankommet og forsynet med en øl/vand gik vi i gang med de sidste spørgsmål i gøngernes højskole etape 2.

Der blev særligt fokuseret på spørgsmål 5 ”Hvilken konsekvenser har de sociale medier og internettet for vores debatkultur og dermed vores demokrati?”. Konklusionen var nok den, at tonen



GILDEMØDE

mandag 12. februar kl. 19.00
på Farmen
for gildebrødre med ledsager.

Foredrag

Tidl. Kgl. Staldmester *Michael Mentz*:

”Den kongelige staldetats historie”

I løbet af aftenen bliver der serveret en let anretning.

Drikkevarer til Farmen-priser.

Gruppevis tilmelding senest den **6. februar** til til kansler
Sole, tlf. **5764 6874** eller e-mail
kajhoej@teliamail.dk



her lader meget tilbage at ønske, ikke at vi selv har mødt problemet, ud over hvad vi kan lytte os til.

Vi kom spørgsmålene igennem tids nok til at nyde kaffen og særligt Inges lagkage, som der er tradition for, når Trist holder gruppemøde.

Næste møde den **20. februar kl. 19.30** hos undertegnede.

Referent Kurt Muusmann

3. gruppe

Måske var det rimeligt optimistisk, men sådan er vi bare i vores gruppe. Tænk, at holde et møde den 13. Men frækhed belønnes sommetider, og denne gang gik det godt. Vi var selvfølgelig allesammen ømme af at klappe hinanden på skuldrene, efter de rosende ord om julegildehallens afvikling, som vi altså i al beskedenhed var arrangører af.

Der er selvfølgelig noget ekstra festligt ved sådan et gruppemøde, hvor alle er tilfredse med alle, og hvor vi bare kan være glade og stolte af os selv, hvis ikke vores beskedenhed forhindrer dette. Og det gjorde den bare ikke.

Fra de tilstrømmende biler, blev der båret kasser og fade ind i hjemmet her på

Nyvej, og det resulterede i en grinende og støjende flok mennesker, som bare havde det ”så dejligt”. Selv da Oles store stak af pakker pludselig forsvandt i et sandt sekserræs, var han ikke til at slå af pinden, og Elke forsvarede tappert sin ”yndlingspakke”.

Det må jo have gået meget godt, for mørket havde for længst sænket sig over de landlige omgivelser, før tilbageturen til civilisationen blev tiltrådt.



GILDETING

i 2. Næstved Gilde

Mandag 12. marts kl. 18.30
på Farmen

Dagsorden i.h.t. vedtægterne udsendes senere.

Venlig hilsen
Sole



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 3

Gruppemøde **mandag den 22. januar 2018.**

Det er måske ikke så mærkeligt, men når gruppen ikke er fuldtallig, så mangler der lidt af "sjælen" i sammenkomsten. Grete og Hanne kunne desværre ikke deltage i dette møde. Resten af gruppen holdt selvfølgelig fanen højt, og som sædvanlig blev det en livfuld, morsom og udviklende eftermiddag vi tilbragte sammen. Der var nok at tale om, der var jo to, som var væk. Nåh, nej sådan er det nu heller ikke.

Vi startede med en let frokost, det var dejligt til forskel fra juletidens massive angreb på de indre organer. Samtalen



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Frank Jensen	12. februar
Hanne Jensen	15. februar
Merete Løvstad	28. februar

HJERTELOG TILLYKKE

løb let rundt om bordet, og vi var alle glade for, at det meste af gruppen deltog i nytårsgildehallen.

Der var også enighed om, at det var en rigtig vellykket afvikling, og at gildemester Jens' tale var meget aktuel. Der var en god og varm stemning alle gildebrødrene imellem, blot synd at varmen var blevet tændt på et meget sent tidspunkt.

Efter frokosten sad vi ved kaffebordet og fik ordnet resten af verdenssituationen og gruppens øvrige udestående spørgsmål. Vi talte meget om, at gruppen skulle have specielle emner til drøftelse, deltage i områdets rige kulturliv eller måske besøge fremmede gilder.

Det spørgsmål blev endnu en gang skudt til hjørne, idet vi ikke kunne afse tid til den slags, når der både var håndbold og Trump, for ikke at tale om bette Lars fra Græsted, som jo alle er emner, der kræver koncentreret opmærksomhed og lang tid at komme igennem. Vi taler overhovedet ikke noget om, at vi bliver enige om disse betydningsfulde sager.

Næste gruppemøde er hos Elke **28. februar.**

Frank



NYTÅRSGILDEHÅL MED LUNE OG HØJT HUMØR



Gildemesteren åbnede det nye år med en tale om "de fremmede." Nu skulle man tro, at det måtte være vanskeligt at pege på flere og nye problemer i dette tema.

Problemerne var så heller ikke pointen, men derimod en påmindelse om, at vi som danskere og det, som vi forstår ved at være dansk, netop er blevet, som det er blevet, ved at modtage og optage mennesker og kultur udefra. I 1500-tallet blev hollandske gartnere hentet til Amager for at dyrke mad til den voksende befolkning i København. Tyskere hjalp med at opdyrke heden og forsyne os med kartofler. Mange polakker kom til Lolland som roearbejdere. Tyrkere og jugoslavere kom og var billig arbejdskraft i industrien. Forfulgte

jøder, franskmænd, tyskere og ungare kom hertil og blev her.

Dansk kultur og det at være dansk er ikke noget entydigt, men netop sammensat og udviklet i samspil med "de fremmede."

I eftergildehallen var der dækket op ved et festligt pyntet bord. Serveringen var en solidt 2 retters menu bestående af marineret, ovnstegt svinefilet, en ovnbagt kartoffelsalat, en grøn salat af babyspinat, pæretern og osteflager, efterfulgt af pandekager med is. Til sidst var der kaffe med småkager.

Stemningen varslede et muntert 2018 i Sct. Georg Gildet i Præstø.

Ref. v/ Lis D, 4. gruppe



VANDREGRUPPEN

- på tur i Hollænderskoven 20. januar 2018

Så er vandregruppen i Præstø kommet vel over alle jule- og nytårsarrangementerne. Den første tur i 2018 gik til Hollænderskoven med indgang via Nysø Gods. Selv om vejret ikke helt var i nytårshumør så gik det alligevel. Det regnede ikke, det blæste ikke, i hvert fald ikke ret meget og solen generede ikke da den var dækket af et pænt lag skyer, og så gik vi for det meste i skoven.

Dagens vandregruppe i alt 8 gildebredere, mødtes vanen tro ved spejdet hyt-

Dagens Vandregruppe i fuldt trav hen ad skovstien. Det var ikke alle steder der var lige så tørt som her.



ten i Præstø kl. 10. Vel fordelt i 2 biler gik turen ud til Nysø Gods, hvor der er et let tilgængeligt sted til at hoppe på Sjællandsleden. Sjællandsleden blev fulgt et stykke vej langs kysten, derefter fandt gruppen andre skovstier og -veje gennem skoven.

Selv om vejret var noget gråt og diset var der alligevel nogle pragtfulde udsigter over Præstø Fjord og det omkringliggende landskab. Det er jo en nydelse at se ind på Præstø by, sådan fra en helt anden vinkel end man ellers ser den.



Medens vandregruppen stod og talte sammen ved P-pladsen ved Nysø kom der lige en stor flok skovduer.

Dyr så vi ingen af, om det skyldes vores "voldsomme" fremfærd eller den livlige og hyggelige snak deltagerne imellem, skal være usagt. Man få jo

løst mange af verdens problemer ved sådan en hyggetur med hyggesnak.

Efter den fornødne traven kom vi tilbage til P-pladsen ved Nysø Gods. Her var vi så heldige at møde nogle jægere der stod og ventede på "startskuddet" til deres tilstundende duejagt. Medens vi talte med dem, benyttede en flok duer lejligheden til lige at slå et slag hen over hovederne på os og jægerne.



Efter endnu en god tur med vandregruppen, var der biltur tilbage til spejderhytten, hvor den medbragte frokost og kaffe vederfaredes retfærdighed. Efter endnu en stund med spisning, snak, og erfaringsudveksling kunne deltagerne tage hjem endnu en dejlig gildeoplevelse rigere. *Riber*

Turen i bil fra spejderhytten til Nysø blev hurtigt overstået. Derpå gik turen på raske fjed af Sjællandsleden.



FREDSLYSET

Rika og Dorthe deltog i fredslsarrangementet i Roskilde, hvor den evigt brændende flamme blev brugt til at tænde de fakler, der med stor respekt blev båret til domkirken, hvor der traditionen tro var fredsls-gudstjeneste efterfulgt af hyggeaften i spejderhytten. Derefter bragte Rika fredslslyset til Jungshoved og Præstø, hvor hun omhyggeligt holdt det tændt indtil Sct. Georgs Gildet og spejderne skulle have fakkeltog gennem Præstø.

Det blev en meget storfuld aften. Det gav dog ingen problemer for den arrangerende gruppe, der stod klar med varme æbleskiver og kakao i spejderhytten.

Vejret ville dog ikke samarbejde, så selv om garvde og erfarne gildefolk gik forest og bagerst i fakkeltøget, så tog vinden fat i faklerne, der enten blæste ud eller måtte slukkes. En enkelt fakkel nåede dog i tændt tilstand frem til Præstø Kirke, hvor der traditionen tro var fredslslysandagt med faner, kirkens voksenkor, andagtsprædiken ved pastor Østergård, 2 spejdere der læste bibelteksten og alle vi andre, der sang med.

Turen gik videre til spejderhytten, hvor den varme kakao og æbleskiverne glædede forældre, spejderledere, gildefolk og andre.

Faklerne tændes og der gøres klar til af gang.



Efter højtideligheden i Præstø Kirke var der traditionen tro kaffe/the og kakao med æbleskiver til i Spejderhytten.

Inden næste fredslsarrangement, kan vi nok i samarbejde med spejderne hente noget inspiration fra bl.a. Sct Georgs gildets facebookside om Fredslslyset.

Mange steder bruger man lamper i stedet for fakler, som kun må bæres af mennesker over 14 år, og en blanding af fakler og lamper kan være løsningen til at få flere med.

niels anton dam



GILDETING

Onsdag 14. marts kl. 18.30

Forslag der ønskes behandlet på tinget, skal være gildemesteren skriftligt i hænde **senest 14. februar.**

Venlig hilsen Gildeledelsen



JULEARRANGEMENT

Torsdag 30. november afholdt Præstø Gildet julearrangement i Hytten.

Retten var grønlankål ala Lalandia, og selvom vi var 13 til bords, var det en hyggelig aften uden uheld.



GILDEMØDE

onsdag 14. februar
i Hytten

4 gruppe står for arrangementet – så det bliver godt!

Her kommer 2 store spejdere, (ledere) og 2 af de små (lidt mindre).

De er fra de grønne piger, og fortæller og viser lysbilleder fra "Spejdernes Lejr", som i 2017 blev afholdt nær Sønderborg.

Vi glæder os til aftenen, så snyd ikke jer selv for den oplevelse.

Tilmelding til **Knud** senest den **9. februar**.

*Venlig hilsen
fra 4. gruppe v. Knud*

**Deadline til nr. 2
er tirsdag den 20. februar**



JULEFROKOST

- søndag, den 4. december

Vi, der skulle på travetur, mødtes ved Tønden i Ulvshale og gik gennem skoven til Kongens Ø og tilbage ad Sandvejen. På parkeringspladsen blev der serveret varm hyldedrik, fortyndet med rom og Kettys lækre "juletræer". Vi kørte herefter til Hytten i Tøvelde, hvor de øvrige deltagere sluttede sig til.

Vi kom til en dejlig opvarmet hytte og medens 2. gruppe rettede maden an, blev vi andre sat på en lille finurlig opgave! Vi fik hver udleveret 4-5 små træpinde og så meget sejl garn, vi havde brug for og heraf skulle vi efter en vist model hver fremstille et "juletræ" til ophængning på væggen til almindelig beskuelse og beundring. Der blev gået energisk til opgaven ved brug af kællingeknuder, dobbelt halvstik og hvad man ellers kunne finde på!

Med god appetit gik vi til et smukt pyntet julebord, hvor temaet var træ. 2.



gruppe serverede en traditionel dansk julefrokost og som dessert: risalamande med kirsebærsovs. Traditionen tro fik Knud mandlen og sin selvindkøbte velfortjente mandelgave.

Knud læste årets julehistorie skrevet af Cecil Bødtker.

Der var god stemning, sangglæden var som altid stor og sangbladet blev flittigt brugt suppleret med muntre indfald af sange efter stikord fra forsamlingen.

Det blev så vores sidste møde i Hytten – vemodigt, men vi må tænke tilbage på mange gode minder og oplevelser og det er i skrivende stund ikke helt gået op for mig, at det er slut!

Tak til 2. gruppe for et hyggeligt julearrangement.

Inger

BEMÆRK

Knud Skytte har ikke sit fastnettelefonnummer mere, hvorfor I venligst bedes rette Knuds telefonnumre i årsprogrammet til følgende:

1. 4111 5566 – 2. 6054 5566

**Deadline til nr. 2
er tirsdag den 20. februar**



NYTÅRSGILDEHAL

- mandag, den 8. januar

Nytårgildehal i nye omgivelser.

Endnu en stemningsfyldt nytårgildehal, og denne gang var vi i spejderhytten i Stege.

Elna holdt (som sædvanlig) en rigtig god gildemestertale og mindedes bl.a. året, som var gået. Tænk, at det er 10 år siden, vi købte hytten i Tøvelde og at Elna har været gildemester lige så længe. Desværre hørte vi ikke de gamle gildemestertaler – det kunne have været interessant. Derefter holdt Inger 5. min Sct. Georg om Hellig Tre Konger, også et interessant indlæg.



Efter gildehallen gik vi til det flot pynkede nytårsbord og nød 1. gruppes lækre mad. Mens vi drak kaffen, blev vi sat på en hård opgave – vi skulle gætte byer/hovedstæder ud fra sjove oplysninger, og så var aftenen gået.

Em rigtig god aften – tak til 1. gruppe.
Kirsten



TILBAGE TIL RØDDERNE

Historien om "Den grimme ælling"
2017 i Stege Gildet har både været vemodigt og glædeligt.

På vores gildeting i marts besluttede vi, meget vemodigt, at sælge vores lille hytte i Tøvelte.

I 1996 fik vi muligheden for at leje et klubhus, som i mange år havde været samlingssted for unge idrætsudøvere – så det var oplagt at fortsætte med spejderne. Det trængte – mildt sagt, til en kærlig hånd. Og det fik det. I 2006 fik vi muligheden for at købe. Det har givet os mange dejlige timer, både inde

og ude. Det kan godt være, det ikke var blevet til et slot, da vi solgte det – men næsten.

Mange spejdere fra ind- og udland har nydt den dejlige plads.

Vi vil helt sikkert savne stedet men ikke forpligtelserne. En frisk ung mand har købt det og vil føre vores ånd videre.

Holdt Nytårgildehal i en dejlig varm spejderhytte i Stege. Nu er vi tilbage, hvor vi startede en gang for mange år siden!

Elna



KALENDEREN:

Januar 2018:

Ma.29. Gilderådsmøde hos Elna kl. 19

Februar:

Ma.05. Grp.møde i 2. grp. hos Ketty

Ti.20. Deadline Nøglen

Ma.26. Grp.møde i 1. grp. hos Inger

On.28. Distriktsgildehal – Køge

Marts:

Ma.12. Gildeting hos Kirsten

Zachariassen - 2. gruppe

Ma.19. Grp.møde i 1. grp. hos Karsten

Ti.20. Deadline Nøglen

On.21. Grp.møde i 2. grp. hos Knud



GILDETING

mandag, den 12. marts kl. 19.00
hos Kirsten Zachariassen

Dagsorden udsendes senere sammen med regnskab.

Forslag til gildeting skal være gildeledelsen i hænde senest en måned før gildetetinget.

Gildeledelsen

April:

Sø.08. Ledelsesseminar – Køge

Ma.16. Grp.møde i 1. grp. hos Ena

On.18. Afslutning Gøngernes Højskole
 DUS

Ma.23. Sct. Georgsgildehal 1. grp.

Maj:

Ti.01. Deadline Nøglen

Ma.07. Gildemøde 2. gruppe

On.16. Distriktsgildeting 2.Næstved

Ma.28. Gilderådsmøde

Juni:

Ma.04. Sommertur 1. gruppe

On.13. Friluftsgildehal 2. Vordingborg

Lø.16. Deadline Nøglen

August:

Ti.14. Deadline Nøglen

To.16. Gøngernes Højskole begynd
 DUS

September:

To.06. Møde for gildeledelser
 2. Vordingborg

GILDERÅDSMØDE

Afholdes mandag, den 29. januar kl.
19.00 hos Elna

Elna har udsendt indkaldelse til Karsten, Ketty, Jytte, Kirsten, Knud og Inger

Gildeledelsen