



**Redaktion:****Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør**

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649  
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved  
kalbyrisvej99@gmail.com

**2. Næstved**

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717  
Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved  
bckjeldgaard@dlgmail.dk

**Præstø**

Dorthe Urech, tlf. 6066 1524  
Spurvevej 13, 4720 Præstø  
dortheurech@gmail.com

**Stege**

Inger Jensen, tlf. 5581 5345  
Storegade 37, 4780 Stege  
mogensjensen@advokatstege.dk

**Deadline til nr. 7, 2018**

20. september.

**Forside:**

STARTSKUD - Se side 10-11.

Mens jeg sidder og skriver dette til jer, er en del af mine tanker samlet om den Workshop, distriktet afholder på søndag den 19. august. I kender indbydelsen hvor vi opfordrer til "TÆNK VILDT" inspireret af Rane Willerslev.

Vi har på forskellig vis forsøgt at sætte lidt liv i den 74 årige. Hidtil uden den store succes. I Vordingborg prøver de at gå nye veje, vi håber, de får succes, der så kan smitte lidt af på os andre.

Nu forsøger distriktet så at samle kreative hoveder til en Workshop, hvor vi vil inspirere hinanden til forskellige aktiviteter, der kan gøre os synlige i landskabet – gerne sammen med spejderne. Nu vil nogen af jer sige, at vi IKKE er spejdere, vi er os SELV!

Det er selvfølgelig korrekt, men vi er vel en voksen, mere filosofisk, tænkende udgave af den spejder vi var engang. Som spejder spekulerer man ikke så meget over, hvorfor man er spejdere, når det bare er sjovt at deltage i møder og ture. Senere i vores spejdertid, begyndte vi at tænke lidt mere over livets udfordringer, og spejdertiden fik en anden betydning. Vi blev mere bevidste om: Hvad det var vi kunne, Hvad gjorde og Hvad vi ville!

Det er stadig spejderbevægelsens ide, vi bygger gildebevægelsen på. Vores idealer er de samme. Spejderne prakti-



serer og udtrykker dem blot lidt anderledes, så de passer til 2018, hvor vi nok halter lidt efter.

Distriktsgildeledelsen har kigget på de 5 spejderkorps' hjemmesider og på spejder.dk. Her er vi stødt på en mængde korte videoer. Det kan være instruktion i forskellige færdigheder, som det er godt have som spejder. Der er oplevelser fra lejre og ture og korte udsagn om, hvorfor man er spejder.

Det har inspireret os til at gøre noget tilsvarende. Lave videoer, der kan lægges på de elektroniske medier fx Facebook og hjemmesider. De kunne give et billede af et aktivt gildearbejde. Samtidig kan vi gøre opmærksom på, at der er plads til yngre medlemmer, plads til at de selv kan etablere deres gildeliv, som de kunne ønske sig. Blot det ligger indenfor vores formål.

Hvis vi laver videoer, fortæller de om aktivitet! Ikke kun om pauser, hvor vi sidder og spiser! Vandreraug, der går landet tyndt og bliver klogere på landskabet og dets udformning. Motion giver det jo også. Situationer, hvor vi arbejder på hytter og huse – ofte til glæde, også for spejderne osv.

Det bliver interessant at se, hvor langt vi kan komme – IT er jo ikke vores spidskompetence, men en måde at kommunikere med de yngre potentielle

medlemmer, vi gerne vil i kontakt med! Vi lever i en tid, hvor det er vanskeligt at komme udenom, så jo mere vi kan (finde ud af), jo bedre aktive samfundsborgere kan vi vel være!

Vi har også planer om at lave nogle Podcast! Vi kunne interviewe nogle af de "Spejdgilder" der opstår rundt om i landet. Hvad vil de, Hvad kan de og Hvad gør de? Det er også aktuelt, at få Vordingborg til at fortælle, hvad det er, de "har gang i". Susås Femkamp kunne sikkert også være et emne, både til en Podcast, hvor de fortæller om ideen bag og et par morsomme videoer, der kunne vise, at der sker mange forskellige ting i gilderne.

Aktivitet skorter det ikke på, vores fælles kalender indeholder så mange tilbud, at man kan blive helt overvældet! Det skal vi fortælle omverdenen – spejderne og alle "de andre"!

Glæder mig til at fortælle om, hvad der kom af at "Tænke vildt".

Gildehilsen  
Lone



*Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne, Lolland-Falster og Vestsjælland Distrikter indbyder til*

## I-DAG

**Lørdag den 3. november 2018 kl. 10.00-15.15  
i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev**

### Program:

**Kl. 10.00** Betaling – velkomst – kaffe med morgenbrød

**Kl. 10.30** **Siegfried Matlok**, journalist, fhv. chefredaktør.  
*Dansk-tysk, fortid, nutid, fremtid.*

Siegfried Matlok (f. 1945) er vokset op i Danmark som medlem af det tyske mindretal og har som journalist og chefredaktør af Der Nordschleswiger haft fingeren på pulsen både i Danmark og Tyskland. Matlok optræder i DK4 med Dansk-Tysk med Matlok som interviewer af nøglepersoner fra begge lande. Dagens indlæg trækker linjerne op om udviklingen i og forholdet mellem de to nabolande. Meget er sket siden midt i 1800-tallet: Tyskland blev samlet og Danmark fik sin grundlov. Samarbejdet mellem de to nabolande indbyrdes er godt nu, men hvad ender det med i forhold til Europa og resten af verden?

**Kl. 12.15** Frokost: Der serveres en varm ret, incl. 1 vand/øl.

**Kl. 13.15** **Rasmus Krath**, foredragsholder og reporter.  
*Det lykkelige Arabien – anno 2017*

I 2017 var det 250-året for Carsten Niebuhrs ekspedition til Arabien. Nu vil Rasmus Krath (42 år) tegne et billede af nutidens Arabiske verden, trække tråde til historien og give sine bud på en situationen i regionen, der har spillet en stor rolle i verdens ordenen i flere tusinde år. Med afsæt i egne rejser fra 2007-2017, underholder, oplyser og udfordrer han tilhørerne med det overordnede mål at gøre dem klogere på den del af verden, vi i det globalpolitiske spil er så afhængige af på godt og ondt. Rasmus Krath stiller spørgsmålet: Hvorfor er der kaos i Den Arabiske Verden? Foredraget er krydret med beretninger, film, fotos og musik – samt en række visuelle og tekniske effekter, der gør showet til en helstøbt oplevelse.

Kaffe og kage serveres i en pause.

**Kl. 15.15** **Farvel og tak for I-DAG**

I-dag er et tilbud til alle gildebrødre med ledsager og gæster. Fyld bilen og mød op. I-dagen koster **200,- kr.** der betales kontant eller som mobil pay ved indgangen.

Direkte bindende tilmelding til nedenstående - angiv navn og gilde - **senest 24. oktober 2018.**

*Jette Rasmussen DUS – Dragsholm 5927 7269 – jetteogfrode@mail.dk  
Inga Gustafsen DUS – Gøngerne 5171 4867 – igustafsen@gmail.com  
Amy Jørgensen DUS – Lolland Falster 2970 3899 – k@jak5.dk  
Ole Skude DUS – Vestsjælland 2137 1643 – goskude@gmail.com*



## FORENINGERNES DAG 2018

Vi har i Gildet ofte talt om, hvordan vi kunne udbrede kendskabet til gildebevægelsen, så vi kunne blive flere aktive gildebrødre. Da tilbuddet om at være med til Foreningernes Dag 2018 kom, besluttede den daværende gruppe 3 at gå aktivt ind i projektet, i lighed med sidste år.

Inger C og Palle L har været med til planlægningsmøder og vi talte i gruppen om, hvordan vi ville indrette en stand med billeder fra Næstved gildernes arrangementer og oplysningsmateriale om gildebevægelsen. Vi var også enige om, at vores stand skulle være i nærheden af spejdernes stand/stande. I år tager vi Troldelejrens flødebollemaskine med og der vil være en konkurrence, hvor man kan afprøve sin viden om Næstved kommune. Der vil både være spørgsmål for børn og voksne

**Lørdag den 1. september kl. 11.00 til kl. 15.30 i Rådmandshaven** løber Foreningernes Dag 2018 af stablen.

Inden den officielle åbning, er der optog i byen med De grønnes Tambourkorps og repræsentanter for de forskellige foreninger.

Vi opfordrer alle gildebrødre til at tage sig tid til at komme i Rådmandshaven, så vi kan få vores stand bemanded. Der



skal også bruges folk til at sætte telt op på standen og rydde op til sidst.

Er der gildebrødre, der vil binde sig til at hjælpe med arrangementet, må I meget gerne kontakte undertegnede på mail [s.nabe-nielsen@stofanet.dk](mailto:s.nabe-nielsen@stofanet.dk) eller **2078 0266**.  
*Susanne N.N.*

## SVENDEGRUPPEN

I svendegruppen er der stadig stor aktivitet.

For efteråret er følgende datoer fastsat:

- Onsdag 19. sept. kl. 19-21.30** hos Inger, Kalbyrisvej 111. Der kommer nærmere om denne aften's program.
- Onsdag 24 okt.** deltager gruppen i distriktets arrangement for Fellowshipday i Præstø. Herom også nærmere omtale.
- Onsdag 28. nov.** Bankospil, som der skal planlægges til.

*Dot og Inger*



## TROLDELEJREN 2018

Vi havde i år fået tilmeldt 18 børn og ønskede ikke at få flere deltagere, da vi ikke havde voksne nok til at tage sig af børnene. Vi var 7 gildebredre og 5 hjælpere fast på lejren, så havde vi et nogle enkelte der kom og hjalp nogle dage eller blot en dag. Vi mødtes på farmen den 14 juli til morgenkaffe og en fordeling af arbejdsopgaver. Vi gik alle i gang og var faktisk næsten helt klar til aften hvor vores gode køkkenfolk havde sørget for fin forplejning. Nogle tog hjem og andre blev og sov.

Søndag morgen mødtes vi alle til morgenkaffe og gennemgik lejrens program og fik styr på de få ting vi manglede. Så gik turen til Næstved hvor vi skulle hente de 18 børn, der var dog et



barn der ikke kom, så var vi nede på 17 børn, som blev hentet i Næstved i høj sol og med godt humør, enkelte dog lidt beklemte.



I forbindelse med vores program måtte vi lave lidt ændringer, da der ikke måtte tændes bål og hvor sjovt er det at lave snobrødspinde når vi ikke kunne lave snobrød. I løbet af ugen havde vi mange forskellige oplevelser, vand var en meget stor del af disse, da der blev tændt for vandrutschebanen et par gange om dagen, for vi havde jo virkelig sommer i den uge. Børnene snittede, var ved stranden og samle sten og bade, malede på sten, brændte på træ, lavede smykker af kokos og fedtsten. Vi havde et løb der hed "Jagten på ilden" som vi også måtte ændre lidt.

Vi var på Næsby Centret hvor der blev sejlet i kajak og kanoer, fisket og hygget ved søen. De lavede deres egen pizza som blev bagt i stenovnen. Der var et "Harry Potter løb". Mange af vores

timer til fri leg foregik med at spille i aktivitetsteltet, for skygge var en vigtig del. Der var også tid til at lave raketter, skyde med bue og pil, frisbee-golf, flødebollemaskine.

Om aftenen havde vi hygge ved bålpladsen hvor der var sang og underholdning af både voksne og børn. Efter hyggen havde køkkenet sørget for lidt godt. I år havde vi inviteret gildebredre ud til en hyggeaften, der var mødt nogle op og jeg tror de havde en hyggelig aften.

Alle børn der havde lyst, var på natløb og det havde været en stor oplevelse for dem. Nogle havde været med en gang før og troede de vidste hvad der skulle ske, men der blev ændret i det så de sluttede i Busserhytten, men blev gjort forskrækket andre steder.





Fredag var det tid til at pakke sammen, og alle børnene var med til at pakke telte. Hvilke de var rigtig gode til. Efter frokost var der atter gang i flødebolle-maskinen og vi sluttede alle af med en rundkreds hvor vi sagde tak for denne gang. Så sluttede vi af med en is inden turen gik til Næstved hvor alle blev hentet.



Da alle voksne kom tilbage, var det tid til en kold øl, inden vi skulle klare det sidste, men vi manglede kun at pakke skuret, så ca. kl. 16.30 kunne vi alle tage hjem godt trøtte, men med en oplevelse af en rigtig god uge.

For at gentage endnu en lejr, kræver det at vi får nye kræfter til, så tænk over om I har lyst til at deltage og giv besked hvilke uge der er bedst.

*Hilsen fra os på  
Troldelejren*

## B si'r R si'r A si'r V si'r O si'r " BRAVO "

Da **Troldelejren** var på sit højeste, blev brødrene fra begge Næstvedgilder inviteret til at komme ud på Farmen, for at de kunne se, hvordan det hele foregik. Det var ikke noget tilløbsstykke, fra 2. gilde var der kun to, og min beskedenhed forbyder mig at nævne navne. Suså-gildet var repræsenteret med i hvert fald det dobbelte.

de unge spejdere og hos de deltagende gildebrødre.

Jeg synes at alle vi andre skal være dybt taknemmelige overfor de gildebrødre og spejdere, som brugte deres sommerferie på disse aktiviteter. Her var der syn for sagen, der blev gået til stålet, her udlevede man lov og løfte.

Dette er ikke for at uddele næser, men hvor var det synd for arrangørerne. Det var en fornøjelse at se ungerne fare rundt, og man fornemmede tydeligt, at det var ren legegåde, de udtrykte. Man mærkede også engagementet hos

Der blev talt om, at der manglede penge til afholdelse af lejren! Det må vi andre da sørge for, at det ikke sker igen. Det må da være det mindste, man kan forvente!

*Frank*



*Spejderlauget i Næstved har brug for hjælp:*

## SCT. GEORGLØBET 2018 I ROBIN HOODS NAVN

– lørdag den 29. september 2018 –

**Hej alle Gildefolk**

Vi skal bruge mange hjælpere til poster og til at hjælpe i trafikken.

**Løbet foregår i Lov.**

Tilmelding til Gunnar på mail  
**gunnar@teknik.dk**  
eller telefon **5268 4477**.

*Glæder os til at se jer  
alle.  
Gunnar, Helge, Lykke  
og Heidi*





## STARTSKUD

- 13. august 2018



Hele Axeltorv summede af liv, da 200 glade børn og unge fra de uniformerede ungdomskorps i Næstved samledes her, for med De Grønnes Tambourkorps i spidsen, at gå gennem byen til Munkebakken. Med i flokken var også gildebrødre og forældre.

På Munkebakken fik alle udleveret et meget flot sanghæfte og fik sat sig på skråningen foran scenen.

Gildemester Jens Østergaard fra Susågildet bød velkommen og overlod derefter mikrofonen til to gamle spejdere, Lars Westermann og Lene Højlund, der fortalte anekdoter fra deres spejdertid og bandt programmet sammen. Spejder Esther fra Dansk Rakkerpak kom ridende ind på scenen på en zebra og fortalte blandt meget andet om, hvordan man skal forholde sig, hvis man møder en dræberkanin ude i naturen.



I løbet af aftenen blev sangene i sangbladet sunget og alle fik rørt sig, da vi blev instrueret i en bevægelsessang om en bæver og en mimesang om forskellige dyr.

Aftenen sluttede med et ordentlig BRAG arrangeret af Spejder Esther med hjælp fra publikum.

En dejlig aften som vi må takke gruppe 4 for at have taget initiativ til at få arrangeret. Personligt håber jeg at dette års Startskud, kun er det første i en række af rigtig mange Startskud.

Ref. SNN





## 5-KAMP

*Kalenderen fortæller nu, at sommeren går på hæld og det derfor er tid til at invitere alle Gildebrødre i Susågildet, 2. gilde Næstved samt ledere og spejdere over 18 år fra Næstved kommunes spejdergrupper til den første af denne sæsons dyst:*

**MANDAG 10. SEPTEMBER 2018 KL. 19.00**  
**MØDES VI PÅ FARMEN**

Vi håber at blive rigtig mange og har derfor denne aften **2 discipliner:**

## BOCCIA OG KONGESPIL

Pris for deltagelse er **kr. 10,- pr. person.**

Der serveres kaffe/te og kage og der er mulighed for at købe øl og sodavand.

**Tilmelding senest 6. september til**  
**Lykke på tlf. 2729 1829 eller**  
**mail Lykke@fladsaturist.dk**

*Vel mødt*  
*5-kampslauget*



## NYT FRA GRUPPERNE

### Gruppe 3

Håber alle har haft en god sommerferie, fyldt med gode oplevelser.

Gruppens første arrangement er Gildehallen. De der kan møder op på Farmen kl. ca. 18. ellers så hurtig som muligt.

**Mandag 19. sept. kl. 19** grp.møde hos Robert, Hindbærvej 17.

*Inger*

### Gruppeafslutning i gruppe 4

**Lørdag den 16. juni kl. 11.30** havde vi aftalt at mødes på P-pladsen ved De Hvide Svaner med påhæng, smurt madpakke og drikkevarer. 11 personer mødte op og blev sat sammen i 3 biler med Skælskør som mål. Ved havnen i den hyggelige by fandt vi nogle bænke

hvor vi kunne indtage den medbragte mad og drikke, inden vi kl. 14 gik ombord på det gode skib "Skjelskør". Mens vi indtog kaffen og Lones gode kager blev vi sejlet ud gennem fjorden til Kobæk strand hvor båden vendte og sejlede retur. Hele vejen derud blev vi underholdt med beretninger om byen og historier om dem der havde boet og arbejdet der. Jeg tror at historierne bliver bedre og bedre for hver gang de bliver fortalt.

Kl. 15.30 havde vi fast grund under fødderne igen og her stod der en lokal guide, som var klar til at vise os rundt i byen. Vi gik ca. en time og fik fortalt om de gamle huse og hvilke kendte personer der havde boet i dem. Turen sluttede ved deres lille museum hvor der blev åbnet til ære for os og hvor vi kunne gå rundt i de små lokaler og se deres alsidige udstilling.

Efter rundturen samledes vi igen på havnen, hvor vi sagde farvel og vendte næserne mod Næstved.

Tak til Bente og Bent for et godt arrangement.

*Niels*





## GRUPPETUR TIL FRILANDSMUSEET I KGS. LYNGBY

På en dejlig sommermorgen – dem har der jo været nogle stykker af i år – mødtes **2. gruppes** medlemmer hos Lisette for at blive fordelt i bilerne til turen til Lyngby. Alle mand m/k var



### GILDEHAL MED SVENDE-OPTAGELSER

På Farmen, tirsdag 4. september  
kl. 19.00

**Program:** kl. 19.00 Velkomst  
kl. 19.15 Spisning  
- **Gildehal**  
- Kaffe/ te  
kl. 22.00 Afslutning

Gruppevis tilmelding til Inger  
tlf. **2968 1114** eller  
mail: **inoc@stofanet.dk**  
**senest fredag 31. august.**

af huse, undtagen Bodil som desværre ikke kunne deltage denne dag.

Allerede ved ankomsten var det ved at være godt lunt, så vi fandt hurtigt et skyggefuldt sted, hvor vi kunne indtage vores medbragte kaffe. Esther havde bagt kage, men den lå hjemme hos Lisette – den tænkte vi lidt på, medens slikposerne gik rundt.

Nå, men vi var jo ikke kommet for at drikke kaffe, så vi begyndte på turen rundt. Nogle havde på forhånd udvalgt nogle huse de personligt gerne ville se, så vi prøvede at lave en slags plan for turen. Jeg tror vi nåede rundt på samtlige stier og fik set de fleste huse alligevel.

Et af de huse der gjorde størst indtryk på mig, var nok det gamle hospital, der var lavet om til fattiggård. Der fik man virkelig et indtryk af, hvor lidt den fattigste del af befolkningen havde at gøre godt med.

Et keramisk værksted hvor der blev fremstillet og brændt lervarer gjorde et stort indtryk på både John og undertegnede. Jeg var især imponeret af, hvor lidt brænde de egentlig behøvede for at varme de store ovne op, så leret blev



brændt på den rigtige måde. John kiggede mere på designet af krukkerne, og blev inspireret til sit kommende højskoleophold.

Desværre er én dag langt fra nok, hvis man vil studere husene nærmere. Rigtig mange at bygningerne fik kun lige et enkelt blik indvendig, før vi hastede videre til den næste. Jeg måtte konstatere, at datidens folk ikke var så høje som i dag, så hvis I syntes referatet mangler lidt, kan det derfor godt skyldes, at jeg slog mit hoved rigtig mange gange, på alt for lave døre og alt for ringe loftshøjde. Allerede til frokost måtte jeg indtage op til flere hovedpine piller og min hovedbund havde spor af døre og loftbjælker hele ugen efter.



Jeg tror vi alle var imponerede over den tålmodighed og akkuratessse det må kræve at flytte en bygning fra en egn af landet for at genopføre den et helt andet sted. Først skulle hele bygningen opmåles og fotograferes og dernæst skulle hver eneste lille del opmåles og registreres, inden den forsigtigt blev pillet ud. Dernæst skulle det hele pakkes ned og transporteres til stedet hvor det skulle genopføres. Kæmpearbejde, som skulle udføres af dygtige håndværkere. Jeg forstår godt hvorfor museet er nødt til at tage en forholdsvis høj betaling for entreen.

*Fortsættes næste side*





Godt trætte, både af sol, traven rundt og mætte af indtryk, kørte vi hjem til Lisette, hvor vi spiste en fremragende middag, og fik justeret væskebalancen. En på alle måder god og lærerig dag.

*Kurt*

**PS.: Næste møde er 13. september hos Esther.** Husk kalenderen, da vi skal have planlagt det næste halve års gruppemøder.



## GILDEUDFLUGT TIL NORDISK FILM VALBY



**22. SEPTEMBER 2018**

**Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe i Røjlehavens beboerhus, nr. 21 i Fensmark.**

**Efter besøget:** Eftermiddagskaffe i Røjlehaven.

**Aften:** Grillaften samme sted. Medbring kød og drikkevarer til eget forbrug, og en lille skål salat til fællesbordet.

**Pris ca. kr. 150,-** Vi arrangerer fællestransport.

Bindende tilmelding gruppevis til Robert senest **10. september på tlf. 2491 1780 eller 5573 1780.**

*Dot, Tim, Robert*



## NYT FRA GRUPPERNE

### 1. gruppe

Vor gruppe mødtes **7. august kl.13.00** i Tove og Oles lille sommerhus i Vesterhave.

Det var varmt den dag, så vi måtte fortrække til skyggen hvor mad og drikke blev nydt. Vor gruppeleder Anne-Lis gjorde opmærksom på at vi var turhavende til gildehallen 24.sept. En gildehal med 2 jubilarer, der tilsammen havde været gildebrødre i 115 år! Vor GM havde bedt om en festlig vandre- og efterhal. Jo, jo, vi vil gøre vort bedste. Desuden skulle vort møde handle om planlægning af kommende sæson frem til 2019.

Alle aspekter omkring gildehallen blev drøftet: mad, drikke, velkomstdrink, blomster her og der m.v. Jeg tror ikke vi glemte noget, det skulle lige være 5. min. Sct. Georg.

Så kom vi til mødeplanlægning. Den kom til at se således ud.

### Tirsdag 26. sept. kl. 19.00:

Holsred sognegård. Forfatteren Sara Ohmann. Derefter et kort kaffemøde hos Anne-Lise Koefoed.

### 9. oktober:

Gildemøde med foredrag, ansvarlig Suså Gildet.

### Tirsdag 16. okt.

Møde i Glumsø, emne, intet emne.

### 21. Nov. Kl. 19.00

Fensmark Præstegård. Emne, Korstogene. Intet eftermøde.

Gruppens julemøde er ikke fastlagt. Ret til ændringer forbeholdes.

**HUSK vi mødes på Farmen kl.17.00 den 24. sept.**

*Refr. ow.*

### 3. gruppe

**- gruppemøde fredag den 22. juni**

Ja, nu er det længe siden, men alle tænker med stor glæde tilbage på denne dag ved Storebælts kyst i sol og blæst i Bodil og Christians sommerhus.

Vi gjorde ligesom Den Danske Bank, neeejj vi havde ingen sorte penge, men vi gjorde, det som vi er bedst til. Vi hyggede, snakkede og spiste, og det var bare så dejligt at være sammen. Det er jo det fantastiske ved gruppelevet, at vi NYDER at være sammen, også selvom der ikke er oplæg til kulturelle oplevelser af alle mulige slags.

Sådan en dag med gode venner, bølgebrydning, sol og mågeskrig – det er bare sagen.

*Frank*



### GILDETUR 2. GILDE - SKJOLDENÆSHOLM SPORVEJSMUSEUM

- onsdag den 15. august 2018

Hold da op, det er godt nok nogle år siden, jeg sidst kørte den vej til Skjoldenæsholm over Skee og Valsøllille. Hvor er det dog bare smukt og idyllisk, det var hele turen værd, og hende der hele tiden brød ind med rettelser til GPS-ruten, formåede ikke at forstyrre idyllen.

Sidst jeg var på Sporvejsmuseet, var det næsten lige var startet op. Jeg kan godt love for, at der var sket ting og sa-

ger siden. Det er virkelig imponerende. Det er simpelthen bare fantastisk, hvad frivillige og fondsmidler har udrettet. Det skal altså bare ses.

Der er selvfølgelig sporvogne, og dem er der rigtig mange af, og af alle mulige slags, lige fra de første hestetrukne til nyere tiders modeller. Ligeså med busser også lige fra hestetrukne til nutidens kæmpe busser. Vi havde en guide med os. Og hvilken guide. Han var su-



pergod til formidling, og han vidste alt, helt ned i petitesser, og som han sagde, det han ikke vidste, kunne han roligt fortælle, for det var der heller ingen andre, der kunne sige noget fornuftigt om. Han var hele turen værd.

At det hele så er placeret i den skønne natur ved "Skjoldenæsholm" og

"Gyldenløweshøj" gør kun oplevelsen endnu bedre. Tag børnebørnene med derhen en gang, det vil alle være glade for.

Gildemester Bodil adresserede en tak til "Sole" for hans indsats med arrangementet, og vi andre tog hjem opfyldt af oplevelser. *Frank*



### FESTGILDEHAL

På Farmen,  
mandag 24. september kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

- Vi indsætter **Merete** som kansler
- Vi fejrer **Trists** 65-års jubilæum
- Vi fejrer **Christians** 50-års jubilæum

Efter gildehallen serveres et let måltid.

Gruppevis tilmelding til Anne-Lis, tlf. 5764 6874, senest den 16. september.



### VI HEJSER FLAGET FOR

#### Fødselsdage:

<i>Erik Rubek</i>	20. aug.
<i>Knud Krüger</i>	22. aug.
<i>Tove Wulff</i>	11. sept.
<i>Niels Ole Kajhøj</i>	18. sept.
<i>Hans Köser</i>	23. sept.

### HJERTELIG TILLYKKE



## ÅBEN FRILUFTSGILDEHAL

Efterårets aktiviteter i Præstøgildet blev skudt i gang med en åben friluftsgildehal på shelterpladsen i Faksinge Skov. Der var god tid til at hilse på hinanden efter den lange og varme sommer. Nogle regnbyger de seneste dage gav igen mulighed for et hyggeligt bål i baggrunden.

En håndfuld gildebredre havde medbragt madrasser og soveposer med henblik på at blive på det smukke sted til den lyse morgen. Udsigten til igen at finde tilbage til spejdertidens hyggestemning, satte sit tydelige præg på de ellers granvoksne gildebredre.



Gildemester Rika gav i sin gildemestertale en grundig introduktion til mødestedets historie, til Præstøs forvandling fra at være en by hovedsageligt beboet af hjemmefødinge til at være en udpræget tilflytterby og endelig et utvetydigt hint om vigtigheden af, hvad det er, man selv bringer med og bidrager med, hvor man slår sig ned.

I 5 minutter Sct. Georg causerede Riber over temaet: Hvad vil vi med Sct. Georgs Gildet i fremtiden. En af pointerne



var, at man må vide, hvor man står, før man kan vælge en retning at gå.

Før gildebredre og gæster gik om bord i frikadellerne og kartoffelsalaten af rigtige, nye kartofler, blev der sunget endnu en hyldestsang til den danske sommer. *Ref. Lis D 2. gruppe*



## RUND FØDSELSDAG

Tillykke til **Marjun**, som runder **70 år** den **15. september**.

## SCLEROSEAFTEKEN 2018

Gildeledelsen indbyder til den årligt tilbagevendende hyggeaften sammen med scleroseramt og pårørende **onsdag den 19. september kl. 19.30 i Kirkehuset**.

To pigespejdere kommer og fortæller om deres oplevelser på spejderlejr i USA.

Hver gruppe bedes medbringe 2 æblekager, 1 fad smurte boller, samt 2 kander kaffe.

Tilmelding til Marjun pr. tlf. eller SMS **3048 1387 senest 12. september**.

## VANDREGRUPPEN

**Lørdag den 29. september** går turen til Faxe Kalkbrud. Fælles afgang i egne biler fra Spejderhytten kl. 10.00. Vandreturene er ca. 4 km.



## USA-TUR

### Hej til folket fra Præstø

Vi er to Grønne pigespejdere fra Præstø, som har været så super heldige at komme til USA og være med på en Amerikansk pigespejderlejr. Vi havde ikke været så heldige, hvis ikke Sct. Georgs Gildet, Lions' Club og Rotary havde været så søde at sponsorere vores tur!

Så derfor vil vi nu komme med en stor tak til jer, for at lade os få muligheden

for at komme af sted på en enestående tur! Det er en rejse vi aldrig vil glemme. Vi har fået nye bekendtskaber, set hvordan det er at være spejder i USA og fået lov til at være en del af spejderlivet.

Igen mange tusinde tak til Sct. Georgs gildet, Lions' Club og Rotary for denne fantastiske oplevelse.

*Hilsen fra Ida og Cecilie, fra De Grønne Pigespejdere*

## NØDRÅB FRA ØKSELØBET

### Hjælp! Hjælp!

Til Økseløbet **den 1. september** mangler vi et par "mand" m/k.

Økseløbet handler om Gøngenhøvdingen.

Præstøs post er p.t. bemanded med kun 3 personer. Vi skulle gerne være mindst 5. Endvidere kunne Familiespejd-posten

også godt bruge en eller to personer mere.

Økseløbet varer fra ca. kl. 9.30 til ca. 17.00 med fællesspisning om aftenen for gildebrødrene.

Har du lyst til at være med så RING snarest muligt til Dorthe eller Rika og få nærmere besked.

*Lørdag den 1. september har gildebrødrene igen chancen for at medvirke ved årets økseløb og møde nogle fantastiske spejdere og FDF'ere. Se teksten, hvor du kan tilmelde dig.*



## ØKSELØB

Lørdag, den 1. september og søndag, den 2. september

Årets økseløb står i Svend Gønges tegn – *Svend kalder til Gøngefærd.*



Stegegildet har fået post 8, der har en meget attraktiv beliggenhed, tæt på parkeringsmuligheder og med bekvemmeligheder for os. Postens hovedmenu går ud på, at patruljerne skal hjælpe Gøngerne med at lave mad. På gøngernes færd ude i skoven, er madlavningen nødt til at foregå på bål og der skal derfor laves madbål i 3 sværhedsgrader – alt efter alder.

Vi skal selv lave et bål, hvor patruljerne afslutningsvis skal stege en skumfidus, som spises ved at lave en kiks sandwich. *Spejderlauget*

## KALENDEREN:

### August:

Sø.19. Workshop DGL  
Ma.20. Friluftsgildehal 2. gruppe  
Ma.27. Grp.møde i 1. grp.hos Inger

### September:

Lø.01. Økseløb  
Sø.02. Økseløb  
To.06. Møde for gildeledelser  
2. Vordingborg  
Ti.18. Deadline Nøglen  
Ma.24. Grp.møde i 1. grp. hos Ena  
Lø.29. Gildemesterstævne  
Sø.30. Gildemesterstævne

### Oktober:

Ma.08. Gildemøde 1. gruppe  
Ma.22. Grp.møde i 1. grp.  
hos Karsten  
Ti.23. Deadline Nøglen  
On.24. Fellowshipday DGL/Præstø

### November:

Lø.03. I-dag i Haslev  
3 x DUS Sjælland  
Ma.12. Gildemøde 2. gruppe  
Ma.26. Grp.møde i 1. grp. hos Jytte  
Ti.27. Deadline Nøglen



## December:

Lø.01. Julefrokost 1. gruppe

## Februar:

Ti.26. Distriktsgildehal Suså

## Januar:

Ma.07. Nytårsgildehal 2. gruppe

Ti.08. Nytårskur DGL

Ma.28. Gilderådsmøde

**Deadline til nr. 7  
er tirsdag den 18. september**



## GILDEARRANGEMENTER I GØNGERNES DISTRIKT

### DISTRIKTET

#### SUSÅ GILDET

*Tirsdag 4. september*

Gildehal

#### 2. NÆSTVED

*Onsdag 24. september*

Festgildehal

#### PRÆSTØ

#### STEGE

#### FAXE

*Fredag 24. august*

Gildemøde

*Torsdag 20. september*

Spejdergildehal

### KØGE

*Onsdag 26. september*

Gildemøde

### ST. HEDDINGE

#### 1. VORDINGBORG

#### 2. VORDINGBORG

*Onsdag 24. september*

Gildehal

#### 3. VORDINGBORG

*Mandag 3. september*

Gildehal

#### VORDINGBORG

STADSGILDE

*HUSK! Gildemøder og -haller er åbne for alle GB.*

*Hvis der er andre andre arrangementer I vil åbne for alle GB, så send redaktøren besked om det.*