



NR. 4 - APRIL 2014 - 45. ÅRGANG

SCT. GEORGS GILDERNE I NÆSTVED, PRÆSTØ OG STEGE



Suså Gildet

2. Næstved

Præstø

Stege

5. maj
Sct. Georgs aften

5. juni
Grundlovsmøde

28. april
Sct. Georgs Gildehal
2. juni
Sommertur

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 E-mail: k-a-j@stofanet.dk

Suså Gildet Næstved

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 E-mail: bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 7B, 1.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 5, 2014

2. juni

Forside:

Der bliver sat træer på Farmen.

Sct. Georgs aften havde jeg den ære at oplæse Sct. Georgs budskabet. Det var stærk læsning, som vist berørte os alle dybt. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, at vi jo ganske få dage forinden havde markeret 150-års dagen for slaget på Dybbøl. I Danmark slap vi jo egentlig ganske nådigt gennem de 2 verdenskrige, selvom det selvfølgelig trak dybe spor gennem hele det danske samfund og berørte ganske mange personligt, som vi også hørte i Karl Otto Meyers budskab.

Slaget i 1864 ved Dybbøl var en ganske anden type, hvor den danske 'bondehær' stod over for en knusende overmagt. Jeg er af den overbevisning, at dette nederlag – hvor forfærdeligt det end var – gav startskuddet til den udvikling i det danske samfund, vi den dag i dag nyder godt af. Vi skulle så at sige genfinde os selv som nation. Skulle vi slutte os til Tyskland eller skulle vi kæmpe mod overmagten. Vi valgte det sidste og begyndte en indvendig udvikling. Uddannelse og læring blev det nye sort. Det var også i den periode at højskoleideen opstod.

Så selvom det var forfærdelige oplevelser, ikke blot for den enkelte, men også for nationen, kom vi ud på den anden side som en styrket og konkurrencedygtig nationalstat, der gør – i hvert fald de fleste af os - stolte af at være danske.

Kurt

**PLANTNING PÅ FARMEN**

Lørdag den 12. april var der kaldt til samling i Naturlauget hvor der skulle plantes på det stykke der nu var ryddet og indhegnet.

I strålende sol mødte 13 gildebrødre og hjælpere fra spejderne op og var klar ved spaderne. På forhånd var der sat pinde hvor der skulle plantes.



Der var bestilt følgende: 100 Navr, 100 Spidsløn, 100 Rød Kornel, 50 Hassel, 100 Skovæble, 100 Poppel, 50 Røn og 250 Rødgran. Dertil kom at Anne og Finn havde medbragt 100 Birk, så der var nok at gå i gang med.

Anne og Finn havde lavet en plan hjemmefra om hvordan de skulle plantes så der blev en jævn fordeling af de enkelte planter over hele stykket ligesom der blev plantet bestemte planter som læbælte. Alle var klar ved spaderne da der blev givet startsignal og der blev virkelig gået til den.

Senere dukkede Ida Kindt op med kaffe og kage til skovarbejderne, men inden dette blev serveret skulle, hun lige vise hvordan hun som skovriderdatter havde lært at plante træer.

Omkring kl. 12 var alle træerne i jorden og vi kunne tage hjem og samle kræfter til de næste stykker der skal gøres klar så vi kan få plantet igen til efteråret.

Naturlauget takker for den store opbakning der er til dette projekt.

Niels



SCT. GEORGS GILDEHAL

- 22. april 2014

I gildehallen deltog 17 gildebredre.

I gildemestertalen fortalte Kurt J. bl.a. om Karl Otto Meyer, som har skrevet årets Sct. Georgsbudskab.

Han er født i 1928 i en lille by nær Flensburg og været meget aktiv spejder og også været meget politisk engageret i hele sit liv. I januar 1945 flygtede han til Danmark.

Kurt var også inde på Slaget ved Dybbøl, som fandt sted for 150 år siden og at det har meget stor betydning for, hvordan Danmark er i dag og at det er rele-



vant at forstå årsagerne til, at vi er, som vi er.

Kurt læste Sct. Georgsbudskabet op. Overskriften var ”**Pligten overfor samvittigheden**”.

Det beskrev Karl Otto Meyers tid som spejder og hans interesse for politik som ung og hvor han som nævnt flygtede til Danmark, hvor han fortsatte sit virke for spejderbevægelsen og sit politiske engagement.

Jens Ø. blev på traditionel vis indsat til Gildemester.

Jens indtog sin plads i højsædet og oplyste, at han jo havde været GM før, da han var en del yngre og at han måske så anderledes på nogle ting nu. Han gav en stor tak til Kurts 5 år på posten, og syntes at det var mærkeligt, at han aldrig havde set ham vred – nok bare god til at skjule det. Det blev også til en tak til Lotte for at hun havde måttet undvære ham så mange timer til gildearbejdet. Og nu, hvor han er gået på pension, så kunne han jo få tid til at planlægge LGT 2015 og Jens skulle nok være efter ham. Og så mente Jens, at han skulle kvitte tobakken – så vi kunne have ham noget længere.



Efter gildehallen stod den på smørrebrød. En ansat i Kvickly havde glemt ordren, og de kunne ikke nå at lave det, så turhavende gruppe fik købt smørrebrødet andetsteds. Regningen ville Kvickly betale – så gratis smørrebrød!

Jens oplyste, at hans påklædning var valgt med omhu, idet jakke, bukser,

skjorte og sko, havde de forskellige spejderkorpsfarver!

Han mente, at Næstved var i tilbagegang, men det var hans tanke, at gildet skulle have fremgang.

Vi sluttede af med ”Nu flyver mørkets fugle ud”.

Bent S

SKIFTEDAG

I tirsdags (den 22. april) fejrede vi Sct. Georgs aften. Som traditionen byder, benyttede vi aftenen til at skifte ud i højsædet. Denne aften var det min tur til at overdrage kæde og økse og selvom det var mig selv der havde truffet beslutningen om, ikke at genopstille som gildemester, var det med blandede følelser jeg gjorde det.

Jeg er ikke i tvivl om at det var den rigtige beslutning, da jeg ikke længe syntes jeg kom nogen vegne – jeg havde en fornemmelse af, at jeg kørte i ring og var begyndt at gentage mig selv. Så derfor var jeg ikke specielt ked af det, selvom det måske nok bliver lidt underligt, efter 6 år på posten, ikke at sidde i højsædet, ikke at have travlt de sidste par dage inden en gildehal eller et gildemøde, ikke vide ’alt’ hvad der

foregår, men ’bare nøjes’ med at nyde stemningen.

På den anden side er jeg glad for at det er Jens Østergaard der afløser mig. Jens er en person med visioner og ideer og så kan han noget som jeg ikke kan: Har han ordet i sin magt. Jeg tror han – med et lidt slidt udtryk – kan sælge sand i Sahara. Ham skal vi nok få stor glæde af.

Jeg skylder mine medarbejdere, Kansler og Skatmester, at sige tak for samarbejdet i de forløbne år. Det har indimellem været belastende, nogle gange hårdt, men aldrig kedeligt. Også tak for samarbejdet til de øvrige gildebredre, Uden Jeres hjælp havde vi aldrig nået de resultater som vi – trods alt – har opnået.

Kurt



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Gruppemøde den **7. april** hos Kurt Muusmann. Han og Marianne er flyttet til Gartnervej 4 og inviterede i den anledning på frokost – dejlig mad og hyggesnak.

Mere alvorligt blev det da Kurt præsenterede os for landsgildets oplæg til et møde med distriktsgildeledelserne.

Vores nye LGM Helmut Werth ønsker en strategi for af imødegå vores store medlemsnedgang. Lokale gilder lukker og enkeltmedlemmer melder sig ud.

Han efterlyser forslag til akutte løsninger. Vi kan ikke påstå, at emnet er nyt, men det gør jo ikke problemet mindre.



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Anne Dysted	28. april
Kurt Trist Hansen	16. maj
Hanni Friar	23. maj
Bente Parry	5. juni

HJERTELOG TILLYKKE

Vi granskede vore hjerner, men fandt desværre ikke de vise sten.

Næste møde den **12. maj kl. 14** hos Jytte. *Lise*

Gruppe 2

Gruppen holdt møde den **9. april** hos Gunhild og Hans Køser.

Som sædvanlig startede vi mødet med en let frokost, og en uformel snak inden vi gik over til mødets emne. Hans indledte med uddrag af en artikel af professor Henrik Jensen ved Roskilde Universitet med overskriften ”Danskerne er verdensmestre i uhøflighed”. Det gav naturligvis anledning til mange eksempler fra dagligdagen blandt gruppens medlemmer.

Vi kom også ind på den udvikling, der er i sprogbruget; tidligere sagde man goddag og farvel nu lyder der bare et Hej. Vi drøftede også den omsiggribende tendens ved kun at anvende fornavn, når man f.eks. ringer til offentlige myndigheder, for slet ikke at tale om indledningen til en skrivelse eller e-mail fra Kommunen eller Skat, der starter med Kære... Der var ingen af os der havde familiemæssige relationer til en offentlig forvaltning.



Er tiltaleformen De helt udgået af vort sprog? Måske er det som man engang sagde i Jylland: Folk kan blive så ringe, at man siger De til dem!

Efter en god debat kunne vi slutte gruppemødet med, at ”Høflighed koster ingen penge”.

*Sole
Kronikeskriver 2. grp.*

3.gruppe

- gruppemøde hos Anne-Lise og Jens **8. april 2014.**

Det var helt rart at være samlet igen til gruppemøde, forskellige forhold havde gjort at der var gået nogle måneder siden sidst.

Mødet startede med at Ane-Lise viste sine malerier for os. Der var billeder fra ca. 2 års produktion. Personligt synes jeg de er vældig flotte med motiver her fra egnen og fra Grønland.

Vor gruppeleder Anne lagde derefter for med de mange opgaver der ventede os. Der var mange muligheder i.f.b. med landsgildetinget, som skal foregå i Køge i 2015. Allerede nu skal forskellige poster besættes.

Vor gruppe er turhavende til Sct. Georgs aften den 5. maj. Anne-Lise havde et forslag til menu klar. Da man forventer at de fremmødte til gildehallen kl. 19.00-19.30 har spist hjemmefra, foreslog Anne-Lise en let, men spændende anretning, suppleret med



FESTGILDEHAL SCT. GEORGS AFTEN

På Farmen
mandag 5. maj kl. 19.30

Vandrehal fra kl. 19.00

Der er indsættelse af ny
gildeledelse.

Gruppevis tilmelding
senest 29. april til Anne-Lise
mail: jenskoedfoed@stofanet.dk
tlf. 55 54 62 67



indput fra øvrige damer blev dette bestemt, også drikke til vandrehallen blev aftalt.



Sangene i efterhallen skulle være forårssange og tilmed skulle det være noget om måneden maj. Det blev behandlet meget seriøst, så mit foreslag ("Dit hjerte er i fare Andresen, det er det jo hvergang det er maj") turde jeg ikke komme frem med. Det endte med at Hannie ville fremstille et lille sanghefte med mindst 3 forårssange.

Derefter var der afslappet samtale, vi drøftede sidste foredrag med Hans Peter Tamm, synd var det at vi ikke gav os tid til spørgsmål til foredragsholderen og selvfølgelig hans svar.

Vore næste gruppemøder blev fastlagt. **21. maj** hos Hannie, gruppemødet i juni er distriktets Friluftsgildehal den **18. juni** og i **august den 14.** hos Anne, ligesom sidste år, på deres grund ved søen, hvis vejret er med os.

Vort gruppemøde sluttede med at vi, før kaffen m.v., prøvesmagte menuen til Sct.Georgsaften. Den smagte godt og blev godkendt. En dejlig gruppeaften sluttede kl. 22.00

Ole W. Refr.

Vi har mistet en god Gildebroder

Poul var, så længe helbredet tillod det, meget aktiv. Han var altid parat, som post ved Sct. Georgsløb, og vi husker ham som den energiske møbelhandler ved loppetorget.

Desuden var han en god og munter kammerat. De sidste par år, magtede Poul stort set kun sin gruppe.

Vi vil savne ham meget. Æret være Pouls minde.

7. Gruppe



GRUNDLOVSDAG

Mange har fri Grundlovsdag, men dagen er ikke automatisk en fridag. Den dag fejrer vi den første danske grundlov, som vi fik den 5. juni 1849.

Dagen er det nærmeste, vi i Danmark kommer på en nationaldag, men ikke desto mindre er den ikke længere en officiel helligdag. Du har derfor ikke automatisk ret til at holde fri, med mindre det fremgår af din ansættelseskontrakt eller overenskomst, at dagen er en fridag på din arbejdsplads.

Så hvis du vil ud at høre grundlovstaler, skal du gøre det efter fyraften eller

sørge for at arbejde et sted, hvor du har fri.

Derimod er Grundlovsdag en officiel flagdag. Altså en dag, hvor alle offentlige bygninger hejser flaget.

Men selv om dagen ikke er en helligdag og altså i princippet en helt almindelig arbejdsdag, så bliver Grundlovsdag i lukkeloven betragtet som en helligdag. Derfor holder de fleste butikker lukkede. Undtaget naturligvis de butikker, som i forvejen har lov til at holde åbent om søndagen. Banker og kommunkontorerne er også lukkede, og i de fleste bruger man også dagen til at fyre en lukkedag af.

Fars dag falder altid sammen med Grundlovsdag.

Kitty (fundet på internet)

GRUNDLOVSDAG

Vi mødes ved
Hytten 5. juni kl. 14.30 og kører
mod Lundbygård.

Vi ender ved **Naturcenter Avnø**,
hvor vi starter med at drikke kaffe.
Resten af dagen bliver vi der..

Medbring: bord, stole og kopper.

Tilmelding gruppevis til Ingrid senest **31. maj på tlf. 22 82 48 24.**

Deadline til nr. 5 er lørdag 31. maj

Husk at næste nummer først udkommer midt i august !!!

Den mest geniale hukommelse er ... et stykke papir.



DONATION

Den 22. april var vi 3 fra gildet, som deltog i spejdernes Sct. Georgsaften.

Dejligt at opleve en meget stor flok glade spejdere. Det bliver vi aldrig for gamle til !!

Vi benyttede os også denne aften til at overrække 5.000,00 kr. til hjælp til spejdernes sommerlejr i Kandersteg i Schweiz.

Samtidig benyttede vi da lige lejligheden til at fortælle om Sct. Georgsgildet.

En rigtig dejlig aften, som blev nydt af
Ketty, Kirsten og Elna

GILDERÅDSMØDE

- mandag 12. maj kl. 19.00 i hytten.

Dagsorden udsendes senere.
Gildeledelsen

KRATRYDNING

- mandag den 5. maj kl. 18.00.

De nærmere arbejdsopgaver kan vi tale om til Sct. Georgsgildehallen.
Gildeledelsen

SOMMERTUR

- mandag den 2. juni

Vi mødes kl. 18.00 på Hjelm Kobbelt 10, hvor vi nyder den medbragte mad og drikkevarer i Lis og Eriks dejlige have med smukke omgivelser.

For dem, der har lyst, vil der herefter blive arrangeret en gåtur i skoven, som vi er så heldige at kunne gå lige ind i fra haven, på ½ times tid og dem, der



SCT. GEORGS GILDEHAL

mandag den 28. april
kl. 19.30

Vi mødes i Hytten i Tøvelde.

Efter gildehallen er der vandrehal, hvorefter der er spisning.

Eventuelt afbud til Hanne
Tlf. 5581 1730.

2. gruppe



HYTTERENGØRING

Det var nogle energiske gildebrødre, der mødte op søndag formiddag i Hytten.

Der blev virkelig gjort rent i alle kroge og på imponerende vis var vi så godt som færdige ved frokosttid.

Efter lidt godt smørrebrød og livlig snak blev resten gjort færdigt og vi kunne alle drage hjem (om end en lille omvej med glemte sager) og nyde eftermiddagen.

Tak til alle for en god indsats.
Ketty & Elna

ikke har lyst til at gå med, har mulighed for en havevandring og til at hygge sig sammen her.

Det bliver som udgangspunkt et uden-dørsarrangement – så husk godt fodtøj, varmt tøj og evt. 1 tæppe. I tilfælde af regnvejr kommer vi ”under tag”.

Efter gåturen serverer 1. gruppe kaffe/te med kage til.

Ægtefæller og andre interesserede er meget velkomne.

Tilmelding til Ena senest **onsdag, den 28. maj** på tlf.: 5581 8120 eller mail; cjpoulsen@stegenet.dk 1. gruppe

Deadline til nr. 5 er fredag
30. maj



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Hanne Jensen	30. april
Kirsten Zachariassen	30. april
Knud Skytte	21. maj

HJERTELG TILLYKKE

KALENDEREN

April:

Ma.28. Sct. Georgsgildehal 2. gruppe

Maj:

Ma.05. Kratrydning – alle
Ma.12. Gilderådsmøde
Ti.20. Distriktsildeting DGL/Præstø
Ma.26. Grp.møde 2. grp. hos Hanne
Fr.30. Deadline Nøglen

Juni:

Ma.02 Sommertur 1. gruppe
On.18. Friluftsgildehal DGL

August:

Ti.12. Deadline Nøglen