



Suså Gildet	2. Næstved	Præstø	Stege
10. marts Gildeting	9. marts Gildeting	11. marts Gildeting	16. marts Gildeting
	16. marts 5-kamp - Dart		
	25. marts Stiftende årsmøde		
		19. april DUS netværket	

**Redaktion:****Næstved fælles**

Kurt Jakobsen, tlf. 5573 0139
 Karrebækvej 15, 4700 Næstved
 E-mail: k-a-j@stofanet.dk

Suså Gildet Næstved

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Bodil Kjeldgaard, tlf. 5573 4717
 Kildemarksvej 54A, 4700 Næstved
 E-mail: bckjeldgaard@dlgmail.dk

Præstø

Kitty Jørgensen, tlf. 5599 3009
 Egelyvej 15A, st.tv., 4720 Præstø
 E-mail: menko@centrum.dk

Stege

Inger Jensen, tlf. 5581 5345
 Storegade 37, 4780 Stege
 mogensjensen@advokatstege.dk

Ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
 Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
 E-mail: kalbyrisvej99@gmail.com

Deadline til nr. 3, 2015

26. marts

Forside:

*Så er der nye hjemmesider.
 Se www.sggdk.dk for landsgildets,
 og side 6 for Næstved Gildernes.*

Lad det være sagt med det samme: Jeg går 100 pct. ind for ytringsfrihed. Om retten til at tro, tænke og tale frit. Jeg er også tilhænger af, at man tænker sig om, inden man åbner munden. Og selvom man har retten til at sige hvad man har lyst til, har man jo også retten til ikke at sige noget. Og ytringsfrihed eller ej, så udtrykker man sig stadig under ansvar over for gældende lov. Hvad er det der står i gildeloven: "At have respekt for det, der har værdi for andre". Jeg kan ikke respektere – for slet ikke at tale om at acceptere – at man med koldt blod kan slå andre mennesker ihjel, blot fordi man har brugt sin ytringsfrihed og givet udtryk for en anden overbevisning. Jeg finder det meget beskæmmende, at nogle få mørkemænd, med absolut ingen humoristisk sans, skal have lov til at fylde så meget i den offentlige debat, som de har gjort den sidste halve snes år. Det er ødelæggende for de tusindvis af muslimer, som er flygtet fra disse mørkemænd, og som blot ønsker at leve i fred og fordragelighed med deres medmennesker – uanset religiøs baggrund. Da jeg var yngre, undrede jeg mig over at befolkningen i Nordirland kunne myrde hinanden, blot fordi de havde 2 forskellige religioner. Det havde de gjort i århundreder, men heldigvis har de da lært at leve side om side, og at tolerere hinandens forskelligheder. Det kan altså lade sig gøre – jeg håber bare ikke at det skal tage flere hundrede år før det sker...!

Kurt J



DUS – NETVÆRKET SJÆLLAND PRÆSENTERER:

MINE 30 ÅR HOS NASA

Mariann Albjerg fortæller om sit arbejdsliv igennem 30 år hos NASA, hvor hun har medvirket ved 50 amerikanske rumflyvninger.

Omtrent samtidig med den sidste amerikanske Space Shuttle mission gik danskfødte Mariann Albjerg på pension. I et foredrag fortæller hun om sine jobs i amerikansk rumfart.



- Hvordan er det at se jorden ude fra rummet?
- Hvordan er det at være vægtløs i et rumfartøj?

Du kan høre meget mere om NASA, sammen med gildebrødre fra hele Sjælland.

Søndag 19. april 2015 kl. 12.30-16.00

på Hillerødholmskolen, Hillerødsholms Allé 2, 3400 Hillerød.
 Bus 301 og 302 til døren.

Vi byder på smørrebrød og eftermiddagskaffe for **90 kr.**, som betales ved indgangen. Drikkevarer købes.

Tilmeld dig sammen med andre fra dit gilde, venner og bekendte til distriktets uddannelsessekretær (DUS) **senest den 31 marts 2015.**

I Vestsjælland kan man melde sig til hos Ole Skude, helst på mail: **gorskude@stofanet.dk** eller på tlf. **5852 2458**

Tag familie og gæster med og få en hyggelig dag. Fyld bilen op og mød op til et inspirerende arrangement.



5-KAMPEN

Som I forhåbentlig ved, enten via mail eller gennem gruppeleder, er vi nu ved at varme op til tredje runde i 5-kampen.

Jeg røber nok ikke nogen hemmeligheder ved at fortælle, at 3. runde er dart, og at det lige som forrige år forgår på Farmen. Nærmere bestemt den **16. marts kl 19.** Af hensyn til vores nattesøvn er det ikke rigtig dart, men derimod pilespil, hvor vi kaster et antal pile til bagsiden (den med de runde ringe) af dartsleven. Ellers er jeg bange for at det tager både hele og halve nætter, inden vi får fundet en vinder. Men meget mere om det, når vi mødes på Farmen.

Efterårets O-løb, som vi desværre måtte udsætte, er nu programsat. Det bli-

ver IKKE en lørdag formiddag, men en mandag aften, hvor forhåbentlig flere kan afsætte den fornødne tid. Derfor kan du allerede nu skrive ind i din kalender at der er O-Løb i Næstved by, **mandag den 27. april** i Næstved.

Husk, det skal ikke tages bogstaveligt, at det hedder O-LØB. Alle, der er i stand til at bevæge sig rundt ved egen hjælp, kan uden besvær, klare også den udfordring...!

Hvis den gamle redaktør – Palle – har en side til overs i Nøglen, har han sat den officielle invitation ind, og der kan I læse meget mere om både tilmelding og pris.

Kurt J.

Den almennyttige forening “Sct. Georgs Gilderne i Næstved”

indbyder til

STIFTENDE ÅRSMØDE

onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.00 på Farmen.

Dagsorden jfr. vedtægternes § 6.

Jens Østergaard
gildemester
Suså Gildet

Nils Ole Kajhøj
gildemester
2. Sct. Georgs Gilde i Næstved



GOOD-TURN LAUGET



Caféen på Kildemarkscentret **den 12. februar** var igen en dejlig eftermiddag for de mange beboere, der havde fundet vej til salen. Vi fik en herlig og varieret underholdning med dejlige sange fremført på charmerende vis af Ulla og William Wegge!

I kaffepausen var der stor afsætning på de traditionelle lagkager, som alle 6 forsvandt som dug for solen! *Bodil K*



5-KAMP

Indbydelse til gildebrødre i 2. Gilde, Suså Gildet samt andre interesserede

DART TURNERING

Så er vi klar til 3. runde i 5-kampen

- og som det fremgår af overskriften, er vi nu nået til Dart:

16. MARTS KL. 19.00 PÅ FARMEN

Prisen for deltagelse er **10 kroner**, der dækker udgiften til kaffe/the og småkager. Der vil også være mulighed for at købe øl og vand til de sædvanlige ublu farmpriser.

Gruppevis tilmelding på mail til Kurt Jakobsen (k-a-j@stofanet.dk) senest **den 10. marts.**



NY HJEMMESIDE

Vores udbyder af vores lokale hjemmeside, lukker ned den 28. februar og da det ikke har været muligt, at lægge siden over i det de har foreslået os, er der opbygget en helt ny hjemmeside.

Næste gang du går ind på: www.sct-georgsgilderne.dk som er vores netadresse, vil du finde et nyt og mere brugervenligt design.

Vi håber at den nye hjemmeside vil skabe større interesse for gildebrødre og andre brugere, således at vi har en hjemmeside der sælger vores arbejde og idegrundlag.

Der vil blive mulighed for at skrive indlæg, lægge billeder ind, adresselister, arbejdsprogram og alt andet der kunne ønskes – men ikke mindst vil den også have en bedre udlejningskalender til Farmen

Der skal findes en ansvarlig for hjemmesiden, ligesom der skal flere der kan rette og redigere, men det bliver op til det enkelte gilde at afgøre hvordan det skal administreres.

En hjemmeside er kun brugbar, hvis det der står på siden hele tiden er ajourført og kan bruges af andre, men samtidig skal vi også passe på ikke at lægge alle mulige oplysninger ind, som evt. kan

bruges af hackere – men det gælder alt brug af nettet.

Tag godt imod siden, kom med ideer, forslag, rettelser m.v., således vi kan få en god og interessant hjemmeside.

Tommy, Suså

SENIORLAUGET

Seniorerne var samlet på Farmen **mandag den 16. februar**.

Efter morgenkaffen måtte vi i gang med at finde på noget vi kunne lave, idet der ikke var uddelegeret nogle opgaver som vi umiddelbart kunne tage os til. Men til trods for manglende opgaver fik vi afkalket alle dyserne på toiletterne samt efterspændt toiletsæderne.

Frimærkeklipperne havde så travlt, at saksene blev helt rødglødende, de var ikke til at stoppe da der var frokosttid. Der er stadig mange frimærker til klipping.

Dagens gladelige højdepunkt var at Inger kom som nyt medlem.

Der er plads til flere seniorer, så kom bare op fra sofaen vi mødes hver tredje mandag i måneden, så vi ses igen **mandag den 16. marts**. *Hans Jørgen*



GILDEMØDE

- den 10. februar

Ca. 20 personer var mødt frem til Gildemødet på Farmen. Der var gildebrødre fra Suså og 2. Gilde, ægtefæller, venner og enkelte andre interesserede i aftenens emne.

At der kun var 20 fremmødte var nok lidt ærgerligt i forhold til aftenens emne, men som tidligere bemærket var mødet også lagt i skolebørnenes vinterferie, hvilket efter min mening er en dårlig ide og vi har tidligere haft mandefald til møder der ligger i vinter- og efterårsferien – så blot en opfordring til mødeplanlæggerne om at friholde skoleferierne for møder.

I sidste nummer af NØGLEN var der en præsentation af Malena May som var inviteret til at fortælle om sin 900 km lange vandring på caminoen – oplægget dækker fint det referat som jeg er i færd med at skrive og derfor er det

min personlige oplevelse af fortællingen som kommer.

Var mødt med en begyndende influenza og under spisning af 3. gruppes super lækre forlorne hare med vildtsovs, tyttebær, kartofler og 2 slags salat, hvor især den salat der var porrer i var særlig lækker, sad jeg kun og tænkte på hvornår jeg kunne køre hjem. Gunnar havde bagt en af sine sædvanlige gode kager, som blev serveret til kaffen i store stykker og pludselig var Malena gået i gang med sin fortælling.

Stille og roligt blev der fortalt om 900 km vandring, med en bagage på 8 kg plus rygsæk, indeholdende en sovepose, liggeunderlag, hovedpude, vaskeskegrej, et par vandresandaler og minimum af tøj, som skulle være let at vaske og tørre, der var også et super let regnslag der kunne bruges som sovepo-





seovertræk, hvis der skulle overnattes i det fri. Af tekniske ting var der en pændelampe, da vandringerne startede om morgenen i mørke og også ind imellem kunne slutte sent og så var der en ”Note Book” telefon med fotoapparat og hvor der også blev taget notater.

Malena havde valgt at alle overnatninger skulle foregå på de små og billige herberger eller i det fri, hvis der ikke var plads på herbergerne – ikke noget med at vælge hotel og luksus. Der blev heller ikke brugt penge til indkøb af nyt tøj o.l. – ikke engang et besøg på en primitiv bar på ruten kunne friste. Det betød at en 30 dages vandretur på 900 km, med overnatning og forplejning, kunne gøres for ca. kr. 7.000 inkl. flybilletter fra og til Danmark.

Malena var ”alene” vandrer, men mødte selvfølgelig andre på sin tur og nogle fulgtes hun med nogle dage, hvorefter de skiltes og mødtes så måske igen senere på ruten, så hvis der var brug for selskab var det muligt, men hvis det var ensomheden der søgtes var det også muligt.

For Malena betød vandringen nok det modsatte af hvad hun havde forventet, nemlig at få tænkt en masse ting igennem og komme hjem med en masse ny inspiration til sit videre liv, men der skete det modsatte, nemlig at hovedet blev tømt fuldstændig for tanker og

denne tomhed gav en fantastisk ro og mulighed for at se på hvilket liv der blev levet. Det betød også at Malena efter sin hjemkomst fik kikket på sit hjem og spurgt sig selv, hvorfor hun lod sig styre så meget af materielle ting og begyndte derfor en oprydning, hvor der blev kasseret mange ting.

Under fortællingen kom jeg selv mere og mere med på vandreturen og så mig selv gående på caminioen, men fik også en reminder om at det ikke var noget man bare lige gjorde. Malena havde lidt af vabler på hælene, på tærne, mellem tærne, på fodsålerne, lige som hun havde følt at rygsækken blev for tung, da hun på grund af vægttab ikke længe kunne spænde bærebæltet på hofterne, men måtte bære vægten på skuldrene – så det havde ikke været uden smerte at vandringen var foregået.

Men som hun sagde, at hvis man havde lyst til at vandre, var det jo ikke nødvendigt, at starte på Caminoen, MØN rundt var også en køn tur ligesom andre vandreruter i nærområdet blev nævnt.



For mig var fortællingen en god oplevelse og med de mange spørgsmål der blev stillet, var det også min opfattelse at andre havde samme oplevelse.

Så nu bliver det spændende at se om Malenas fortælling har givet blod på tanden hos andre til en længere spadseretur!!

Klokken var næsten 22.30 før Jens sagde tak for i aften og tak for ”vandreturen”, men mindede samtidig Ma-

lena om at næste gang hun havde været ude og vandre og kom hjem og skulle smide ting ud, så kunne vi bruge dem til loppetorvet.

Det skal lige nævnes at Malena ikke har bil, men bruger cykel og gåben til transport.

Alt i alt endnu et rigtigt godt gildemøde.

Tommy

900 KM VANDRETUR PÅ CAMINOEN

Tirsdag den 10. februar havde vi den fornøjelse, at høre Malena May fortælle om sin vandretur på pilgrimsruterne Camino del Norte og Primitivo i det nordlige Spanien.

Det blev en meget spændende aften, hvor vi lyttede til en meget engageret Malena, som forstod at fortælle meget levende om sin fantastiske vandretur på 900 km, med daglige vandreture på ca. 30 km. om dagen, samtidig med at hun viste fotos fra turen, lidt synd at billederne ikke var helt klare, men vi fik en god fornemmelse af den flotte natur og de meget forskellige vandreruter samt overnatningssteder (herberger).

Det lød alt sammen meget spændende, så måske skulle man prøve selv? Om turen, kan man også læse mere i sidste nr. af Nøglen.

En meget hyggelig aften med god forplejning i form af forloren hare med dejligt tilbehør samt en velsmagende banankage til kaffen.

Tak for et godt gildemøde, dem må vi have flere af.

Bente og John



NYT FRA GRUPPERNE

2. Gruppe

Tirsdag 24. februar drog 6 medlemmer af 2. gruppe sydøst på og målet var en tidligere tømmerfabrik i Lendemarke på Møn.

Fabrikken er i dag omdannet til en fond der lejer lokalerne ud til et museum der har navnet ”Thorsvang, Danmarks Samlermuseum”.

Museet er helt bestemt et besøg værd, med sine mange udstillinger om håndværk, forretningsdrift, motorværksted – ja der findes stort set alt hvad en samler kunne tænke sig at eje – kan anbefales at gå på nettet og læse om museet for derefter at besøge det.

Vi var ikke kørt til Møn for at gå på museum, men for at deltage i distrikts-gildehallen, sammen med mange andre gildemedlemmer fra distriktets byer – ud over os 6 fra 2. gruppe, mødte vi også 3 andre gildemedlemmer fra Næstved.

Selve Gildehallen lignede til forveksling vores gildehal, med en god og lang gildemestertale, der i korte træk handlede om gildernes fremtid, om vi var en humanitær forening eller vi også idebetonede – en rigtig god gildemestertale der gav stof til eftertanke og som også kunne bruges i gruppearbejde. Jens Østergaard holdt godt og vel 5 mi-



nutters Sct. Georg og i vanlig stil holdt Jens en indholdsrig tale om vores nuværende finanskrise og gav nogle bud på hvad forskellen var på at være rigtig fattig og leve i Danmark og være ramt af en forhåbentlig snarlig overstået finanskrise.

Under Gildehallen blev der sunget og spillet nogle gode sange og musikstykker, hvor der blev lyttet og sunget med.

Under spisningen, som bestod af enormt højt belagt smørrebrød, var der en livlig snak ved bordene, hvor vi ved tilfældig lodtrækning var blevet blandet godt med andre gildemedlemmer fra distriktet – efterfølgende blev kaf-

fen og kagen serveret og under denne indtagelse fik vi et godt indblik i museets opståen, drift, ejerskab m.v. – alt sammen fortalt på en levende måde af initiativtageren til museet, **Henrik Hjortkær**, som også beredvilligt svarede på de stillede spørgsmål.

Efterfølgende var der mulighed for at kikke nærmere på de udstillede ting, men da klokken efterhånden var blevet 22.15, blev det ikke til så meget, da vi jo også skulle hjem til Næstved igen.

Men vi kommer igen.

Alt i alt en rigtig god aften, som det kan anbefales at deltage i.

Tommy

Gruppe 3

Gruppemøde den 19. februar 2015 hos Bente og John Møller.

I mødet deltog: Bente og John Møller, Inger, Emmy, Susanne Nabe (kommende medlem) og undertegnede.

Vi fik en naturkold forfriskning, inden vi gik i gang med eftermiddagens emne – Bente og Johns tur til Gambia. De er med i Gambias Venner og de har været dernede omkring 25 gange. Foreningen støtter specielt de unges skolegang. Og der er sendt mange containere derned med materialer.

Vi så fotos og videofilm, mens de kommenterede, hvad vi så. Og vi fik også lidt at vide om befolkning og præsident.

Næste gruppemøde er **torsdag 26. marts kl. 14.00** hos Susanne Nabe, Fodbygårdsvej 62, Næstved. *Bent S*

HUSK GILDETING

tirsdag den 10 marts.



NYT FRA GRUPPERNE

2. Gruppe

Vores gruppemøde i februar blev lidt anderledes, idet vi fejrede Franks 80 års fødselsdag.

Gruppen var i dagens anledning lettere udvidet, og vi blev trakteret med lækker mad etc. En dejlig eftermiddag med god snak og hyggeligt samvær, og et stort tillykke til Frank.

Bodil

3. Gruppe

Vort sidste møde var **2. februar** hos Tove og Ole, midt i Næstved By.

Vi planlagde vore møder frem til afslutningen i juni måned.

Efter at have set i diverse kalendere og taget hensyn til ferier m.v. kom det til at se således ud:

24. februar: Byrådsmøde. Mødetid kl. 18.15, Rådhuset i Teatergade. (Dette er vort marts møde).

31. marts: Møde vedr. Sct. Georgs aften. Vi er turhavende. Mødet foregår hos Anne-Lise og Jens. Tid. kl. 19.00 (Dette er vort aprilsmøde).

6. maj: Næstved kunstforening. Musik med Michala Petri og Lars Hannibal kl. 19.00. Billetter er købt.

18. juni: Gruppeafslutning. Vi tager til Middelaldercentret, Sundby, Nykøbing Falster. Vi mødes dernede kl. 10.00. Vi aftaler samkørsel.

Selvom vi skal mødes og aftale nærmere omkring Sct. Georgs aften, blev vi enige om at menuen igen i år bliver ligesom sidste år, altså en let anretning, idet det i 2. Gilde er sådan, at når mødetid er efter kl. 19.00 går man ud fra at alle gildebrødre har nået at spise aftensmad inden Gildehallen, eller for den sags skyld inden et gildemøde.

Det er en god regel vi har i vort gilde og som man ikke bare skal ændre på.

Det stille og rolige møde sluttede ca. 22.15.

Refr: Ole W.

4. Gruppe

I gruppe 4 skulle vi have været til møde hos Kirsten Bronée. Vi har aflyst det da Kirsten er indlagt på sygehuset.

Hun ønskes god bedring, og vi holder gruppemøde i marts i stedet for.

Grethe

Deadline for næste nummer for 2. gilde 24. marts



GILDEMØDE

2. gildes gildemøde 9. februar kl. 19,30 på Farmen

40 år i DSB stod der i programmet, og den der havde været i DSB i 40 år og stadig er der, var vor tidligere gildemedlem Birte Pedersen.

Hun var startet i DSB som kun 17-årig, og havde altid ønsket sig at blive ansat der. Hendes store iver gjorde at hun fik lov at starte før det fyldte 18. år.

Hun fortalte meget levende om sit forløb. Hun var efter en kortere indlæringsperiode, som kun 17-årig blevet sendt til Chalottenlund Station, hvor hun indgik i normal normering, og mange gange oplevede at have vagt til stationen lukkede om natten, jeg tror det var 01,30. Hun skulle ene og alene lukke kassen, kontoret, stationen m.v.

Hvad mon arbejdstilsynet ville have sagt til det idag? Og så måtte hun midt om natten cykle hjem til værelset.

Hun havde været vidt omkring i DSB, dog mest på Sjælland og i Hovedstaden. Havde siddet i København og solgt billetter til alle mulige stationer i Europa, også dengang man måtte finde frem til tidspunkter via manuelle køreplaner.

Hun havde også solgt rejser m.v. i DSBs Rejsebureau, og var nu på Hit-

tegodskontoret på Københavns Hovedbanegård.

Birte fortalt meget levende og morsomt om alle de pusige situationer der dagligt opstod når folk eftersøgt glemte kufferter m.v. i det tog de lige var stået ud af. Den indsats der faktisk foregik og foregår, for at opspore de glemte effekter er ret omfattende, og bliver gjort uden at kunderne skal betale for denne store service.

Birte fortalte, da der blev spurgt, at DSB ikke længere havde en generaldirektør, men nu havde en administrerende direktør. Hans opgave er at få sorte tal på bundlinien. Som alle nok er klar over, kan dette sikkert lade sig gøre bl.a. ved at forringe servicen (hittegodskontoret), og kun køre tog og busser hvor det kan betale sig. Spørgsmålet er blot, er det det vi vil have?? (Det var ikke et emne som Birte bragte frem).

Det var en sjov fortælling om et liv på en statslig arbejdsplads.

Man siger jo at alle mennesker har en historie at fortælle, denne aften fik en af slagsen, godt gået Birte. Vi håber du får din 40-års fortjentsmedalje af dronningen...
Refr: Ole W.



DISTRIKTSKILDEHAL

Ærgerligt at vi kun var fire fra 2. gilde til Distriktskildhallen i Stege. Det var en fin aften, og et meget spændende og imponerende museum.

Læs referat andetsteds i bladet.

Bodil

2. Næstved

GILDETING

mandag den 9. marts kl. 18.30
(bemærk venligst tidspunktet).

Der serveres gule ærter (alternativ forloren skildpadde).

Gruppevis tilmelding **senest den 2. marts** med navne og menuønsker til Hans Köser
mail: hans.koser@stofanet.dk



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

Bodil Kjeldgaard 14. marts

Kurt Muusmann 16. marts

HJERTELOG TILLYKKE



FOREDRAGSAFTEN I SPEJDERHYTTEN

Aftenens emne ved gildemødet **onsdag den 4. februar** i spejderhytten, var Stormflodens virkning på Præstø og omegn i 1872. Suppleret med lidt om hvad der ved den lejlighed var sket på Lolland og Falster.

Til belysning af emnet havde man indforskrevet en af byens vise byvandingsledere Ralf Mortensen.

Ikke færre end 24 gildebrødre med 3 ledsagere havde fundet vej til spejderhytten, for at lytte til det spændende indlæg.

For at gøre situationen mere overskuelig havde Ralf Mortensen i dagens anledning udarbejdet et kort, hvoraf det tydeligt fremgik hvad der var sket og hvor det foregik.

Der ventes spændt i mellemsalen på at komme ind i pejsestuen til aftenens foredrag.

Der kom mange spændende historier frem. Bl.a. var Adelgade godt og vel oversvømmet, så man havde været nødt til at sejle i både for at evakuere folk.

Den store trappe, til hvad der den gang var apoteket, blev brugt som landgangsbro. Det er den trappe hvor Knud





og Bodil Holm Nielsen bor nu.

Efter foredraget var spørgelysten stor, og den fortsatte under kaffen. Der blev dog også tid til, at tale om at få flyttet hovedrengøringsugen. Efter lidt snak enedes man om, at der skulle gøres hovedrent i **uge 15**.

Med kaffe og boller med pålæg til, sluttede en god aften, hvor der også var blevet tid til at synge nogle vintersange efter højskolesangbogen.

Riber

Ralf Mortensen viser på kortskitsen, hvorfor og hvor oversvømmelserne var størst.



Tilmelding til de gule ærter ved

GILDETING

onsdag den 11. marts kl. 18.30

Gruppevis **senest den 4. marts til Hanne tlf. 5599 5046**

Gildehilsen Gruppe 3

*DU er helt speciel.
Fortsæt med det!!!*

Deadline til nr. 3 er tirsdag 24. marts

Husk, at det er den næste arrangerende gruppe der skriver referat!



VIRKSOMHEDSBESØG HOS REVIVISION

Mandag, den 2. februar 2015

Når man ankommer til Stege, ser man, idet man passerer Stege Bro, tre markante bygninger, som hver især vidner om en gammel driftig købstad med atmosfære. Den gamle Toldbygning, som nu er turistinformationskontor. Den smukke gamle købmandsgård Hages Gård. Og lige overfor, den store klassiske bygning Posthuset.

Vores lille gildeflok havde fordoblet sig i anledning af besøget hos Revision, som har købt og indrettet sig i det gamle Posthus. Vi fik en hjertelig velkomst og blev vist rundt i det store rummelige kontorhus af Bente Bille og Anders Frimann.

Kan man huske posthuset som det var i "gamle dage", forundres man over resultatet efter den totale indvendige ombygning. Her er masser af dejlige lyse lokaler med enkle møbler og god kunst på væggene, og de store originale vinduer er smukke i sig selv. Der er 15 ansatte i firmaet, de 6 er registrerede revisorer. Der var fine kontorer med hæve/sænkeborde på begge etager. Jeg tror der var et kontor til hver eneste ansat foruden konferencerum og kantine.

Forholdene i den gamle Hages Gård var efterhånden blevet for trange, så

da Stege posthus lukkede, købte revisionsfirmaet det store hus.

Den 900 m² store bygning er opført som posthus i 1922 af den kendte arkitekt Chr.Varming. Den er erklæret bevaringsværdig, men er ikke fredet. Derfor er intet forandret udvendig og facadefarven den samme. Postskiltet "Posttrytteren" syntes man hørte til huset og ville gerne beholde. Efter megen polemik har den fået lov til at blive hængene "til låns".

Revisionsfirmaet blev grundlagt i 1953. I forbindelse med ejerskifte i 1970 køber firmaet Hages Gård og holder til der som intressentskab. Så overtager DLG Hages Gård, men i 1997 køber revisionsfirmaet Hages Gård tilbage. Yngre kræfter kommer til, nu hedder firmaet Revision og indehaverne Bente Bille og Anders Frimann.

Alt dette er kun et lille uddrag af de mange historier og minder om Revisionsfirmaet gennem årene i Hages Gård og nu i Posthuset.

Tak til Bente Bille for gæstfrihed og smittende glæde samt kaffe og kage. Tak til 1. gruppe og spec. Ena, hvis mand Carl Johan tidligere har været medindehaver i mange år.

Jytte. 2.gruppe



KALENDEREN

Marts:

- On.11. Grp.møde hos Karsten 1.grp.
- Ma.16. Gildeting,2. gruppe
- Ma.23. Grp.møde hos Kirsten 2. grp.
- Ti.24. Deadline Nøglen

April:

- On.15. Hytterengøring alle
- Ma.20. Sct. Georgsgildehal 1. gruppe
- Ma.27. Grp.møde hos Ena 1. gruppe
- Ti.28. Deadline Nøglen

Maj:

- On.06. Kratrydning alle
- Ma.18. Distriktsgildeting DGL/Faxe

Juni:

- Ma.01. Gilderådsmøde
- Ma.08. Friluftsgildehal
DGL/3.Vordingborg
- To.11. Deadline Nøglen
- Ma.15. Sommertur

August:

- Ti.18. Deadline Nøglen

September:

- Ti.22. Deadline Nøglen

Oktober:

- Ti.27. Deadline Nøglen

November:

- Lø.28. Deadline Nøglen

GILDETING

**mandag 16. marts kl. 19.00 i
Hytten**

Efter gildetinget serveres 2 stk.
smørrebrød – kaffe og kage.

Tilmelding til Hanne:
nanok@hansen.mail.dk
2. gruppe

**Deadline til nr. 3 er tirsdag
24. marts**