





KÆRE GILDEBRØDRE OG ØVRIGE LÆSERE AF NØGLEN!

Ved Distriktsgildetinget i Gøngernes Distrikt i maj 2022 blev jeg valgt til DGM.

Jeg vil være ærlig og sige, at det var ikke et job, som jeg have lagt billet ind på. Jeg synes, at jeg havde været gildemester nok i min gildetid. Men på den anden side, så stod distriktets gildebrødre ikke i kø for at overtage jobbet. I det følgende vil jeg fortælle lidt om, hvad jeg spejdermæssigt og gildemæssigt har bedrevet i min tid.

Jeg er født og opvokset i Skibinge ved Præstø. I 1955 blev jeg KFUM-spejder i Præstø Trop ligesom mine brødre (min far var med til at starte troppen omkring 1930). Jeg blev ret hurtig patruljefører for Sortfødderne og avancerede senere til tropsassistent og tropsfører. Mit spejderliv sluttede dengang i 1967.

I 1969 blev jeg opfordret til at søge optagelse i Sct. Georgs Gildet i Præstø. Jeg blev optaget 12. november 1969.

I 1974 var vi flyttet til Stensved og i starten af 1975 blev jeg overflyttet til 3. Gilde i Vordingborg. I 1981 skiftede jeg til 1. Gilde i Vordingborg. I 1986-87 blev jeg gildets kansler og 1990 gildets mester. Sideløbende var jeg i flere

år formand for vores Huslaug og senere vores Internationale laug. Fra 1994 til 1997 var jeg Stadsgildemester, og som sådan havde jeg den ære og glæde, at lede den første gildehal, som nogensinde er afholdt Polen. Fra 1997 og de følgende 4-5 år var jeg igen GM i 1. Gilde. Det gentog sig i vistnok 2005 og frem til sammenlægningen af vores 3 gilder i 2020.

I perioden 2007 til sommeren 2022 har jeg været redaktør af vores gildeblad BROEN. I 1982 blev jeg medlem af DDS og det er jeg stadigvæk. Fra 1982 og frem til 1992 var jeg spejderleder i Stensved, og fra 1995-96 blev jeg medlem af Dehnslyttens Hyttelaug, og det er jeg stadig, de sidste ca. 15 år som laugets formand.

Og nu er jeg så blevet DGM i Gøngernes Distrikt, som jeg i 1997 i min egen skab af Stadsgildemester var med til at oprette.

Jeg har ikke nogen planer om store ændringer i distriktets aktivitetsniveau og planer (de kommer i givet fald oppefra), men jeg glæder mig specielt til næste års fødselsdagsarrangementer, hvor vi skal holde 90-års fødselsdag.

Med gildehilsen
Niels Hovgaard



FELLOWSHIP DAY PÅ FARMEN

Godt 40 gildemedlemmer fra Gøngernes Distrikt havde sat kursen mod Farmen **tirsdag den 25. oktober**, hvor der ventede dem en meget spændende aften.

I anledning af årsdagen for den internationale gildebevægelse havde vi fået overlæge ved Rigshospitalet og major *Finn Warburg* til at komme og fortælle om sit liv som udsendt kirurg i flere af verdens brændpunkter bl.a. Beirut i 1982, Afrikas Horn i 1984, Sarajevo i 1993, Kabul i 2002, Tsunami på Sumatra i 2004, Kandahar i Afghanistan 2006.

Det var ikke blide sager, vi fik indblik i, og det var ikke kun med ord, men også med barske billeder af sårede soldater, hvor man kun kan blive imponeret over, hvordan det lykkedes ham og hans hold at få dem helet igen.

Finn Warburg fortalte både med alvor og humor om sit liv og oplevelser. Han fortalte også, hvordan de kunne behandle både muslimer, katolikker og ortodokse serbere på samme hospital i Sarajevo i 1993. Hvordan de kunne få rejst et hospital på et døgn i Gujarat i Indien i forbindelse med det store jordskælv den 26. januar 2001. Han fortalte om, hvordan de lavede deres eget vandværk og iltværk, så de kunne

tage sig af patienterne, da det ofte er et problem ude omkring i katastrofe/krigsområderne.

Finn Warburg har oplevet mange forskellige skader fra skudsår i hænder til meget alvorlige hjernelæsioner, og han gav eksempler på, hvordan de har lært en masse og udviklet forskellige metoder, der har været en hjælp for de tilskadekomne. Det er ikke mærkeligt, at man kalder ham "*Troldmanden fra Rigshospitalet*".

Vi gik fra denne aften med en noget større forståelse for, hvad de danske soldater er igennem ude omkring i verden, og vi fik også en stor forståelse for, hvad bl.a. sult og tørke betyder for de mennesker, der udsættes for det.

Ref.:IG



Major
Finn Warburg



FARM-VEDLIGEHOEDELSE!

9 gildemedlemmer mødtes **den 17. oktober** på FARMEN, for at udføre nogle vedligeholdelsesopgaver.

- **Bente Møller**, tog sig af baglokalet og overskabene i køkkenet, hvor porcelæn m.v., blev sat på rette plads, hylder tørret af og alt talt op.
- **Esther Junggreen**, ordnede ovne og rengjorde pladerne til ovnen, afkalkede kaffemaskiner og elkedel. (Det var en drøj omgang at få pladerne rene).
- **Ib Kyhn og Ellen Larsen**, tog sig af øvrige skabe og skuffer i køkkenet, hvor alt blev rengjort og sat på rette plads. Emhætte blev rengjort, fliser og alle flader tørret af, så de skinnede.
- **Susanne Nabe Nielsen**, rengjorde gildehallen, hvor der blev støvet af, fjernet spindelvæv, tørret af med fugtig klud, støvsuget og vasket gulv, så der duftede rent.
- **John Møller og Lars Hansen** reparerede vinduer, så godt de nu kunne. Afmonterede vinduer der skal have

nyt glas. Ordne diverse ting på toiletterne der skulle justeres og skrues fast.

- **Sole** havde overdragelse af regnskab til **Bo Poulsen**, som er ny FARM-kasserer, desuden pudsede Sole alle vinduerne inde døre i underetagen.
- **Tommy Møller** skiftede pærer og tørrede loftslamper af i gildehallen og vaskede alle vinduerne udvendigt.

Vi var færdige ved 14.00 tiden og var yderst tilfredse med vores indsats – alene det, at køkkenet virkede rent, vinduerne var pudsede og gildehallen rengjort, gjorde FARMEN meget mere indbydende.

Vi nåede naturligvis ikke alt og vi har heller ikke aftalt en ny rengøringsdag, men en indsats mere, ville ikke skade, så vi kom i bund med det hele.

Tommy



Kære medlemmer af Susågildet og 2. Gilde!

Vil I have en god start på julemåneden så mød op til

JULEBANKO

Torsdag 1. december kl. 19.00 på Farmen

Tag meget gerne din familie med, så vi sammen kan få en hyggelig aften.

Det koster **kr. 25,- at deltage** og alle skal desuden medbringe en pakke til ca. kr. 25,- som vi spiller om.

Prisen inkluderer 3 spilleplader samt æbleskiver og kaffe/the.

Ønskes flere plader kan de købes for kr. 5,- stykket.

Der vil ligeledes kunne købes øl og vand til Farm-priser.

Tilmelding til Susanne s.nabe-nielsen@stofanet.dk senest **mandag den 28. november.**

Vi glæder os til at se jer alle.

Med gildehilsen, gruppe 4 Suså Gildet



CAFÉ PÅ KILDEMARKSCENTERET

- den 29. september.

Ja så var der atter café-eftermiddag på Kildemarkscenteret.

Bodil havde skaffet *musiker Mogens Møller Pedersen*, som var en glimrende underholder.

Han spillede på keyboard og sang til – det var nogle gode gamle danske sange, som jeg tror at alle beboerne genkendte – jeg så i hvert fald at mange sang med og så glade ud.

Der var mødt ca. 30 beboere op, som nød godt af de medbragte lagkager og den gode kaffe.



Efter kaffepausen blev der opfordret til dans – og det blev der så – altså danset. Der er især en af beboerne (Hans) som er meget glad for at danse. Næppe er musikken startet før han sidder med det helt store smil og glæder sig til mange svingom. Han er altid i det fineste tøj – jakkesæt og slips – jo, han er virkelig en superdanser.

Det glæder mig også at se, at flere af beboerne danser med hinanden.

En rigtig god eftermiddag.

Bente



5-KAMP - OM VIDEN

Tirsdag den 1. november, altså på selve valgdagen, mødtes en flok ivrige 5-kæmpere for at udfordre hinanden i endnu en dyst. Da jeg ankom til Farmen stod de mest ihærdige og ventede – ingen havde åbenbart taget nøgle med, så de var naturligvis glade for at se mig. Jeg fik hurtigt låst op og tændt for varmen og så kunne Lykke byde velkommen.

Udvalget havde forberedt flere små opgaver, så efter holdinddelingen fik vi stukket de første opgaver ud. Det var billeder af "kendte" – sæt navne på – billeder af fugle, billeder af planter osv. Det fik diskussionen op at køre, men fik da sat navne på efter bedste evne.

Dernæst en test af vores kendskab af Næstved, udformet som en tipskupon. Der var meget vi ikke rigtigt vidste om Næstved! Og opslag i Google var ikke

med i legen. Kaffepause med lækkert hjemmebag, og så videre med konkurrencen.

Vi fik udleveret en tallerken med spaghetti og en tallerken med skumfiduser, og så gjaldt det "bare" om at bygge det højeste tårn. Det blev til mange fantastiske konstruktioner, og nogle havde vist misforstået opgaven lidt. De fik et tårn til at hænge i loftet. Det medførte mange sjove kommentarer, som jeg ikke vil gengive her.

Til slut var det tid til at samles for at høre resultatet af aftenens konkurrencer. Desværre har jeg ikke taget noter, så jeg kan ikke gengive dem her!!

Tak til udvalget for en god og spændende aften, som betød at vi ikke skændte folketingsvalget en tanke.

Kurt J.

Redaktion:

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør
Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

2. Næstved

Frank Jensen, tlf. 4250 1896
Nyvej 18, 4262 Sandved
hanneogfrank@privat.dk

Præstø

Lis K. Dam
Jernbanevej 18, st.th., 4720 Præstø
tlf: 2164 7076 – lis.dam@mail.dk

Deadline til nr. 9, 2022

8. december

Forside

John Møller overrækker vinderskjoldet ved spejderløbet 24. september.



NYT FRA GRUPPERNE

Gruppe 1

Torsdag den 13. oktober mødtes vi til gruppemøde hos Anne Lise. Desværre måtte vi undvære Trist, Grethe M. og Grethe B., men det afholdt os ikke fra at have en god eftermiddag og nyde kaffebordet!

Derefter kiggede vi på især et af Anne Lises malerier, og bød ind med hvad vi så i billedet. Anne Lise læste så et lille digt op, skrevet af hendes søster, hvor hun tolker det, som Anne Lise har malet! Det var smukt samarbejde!

Vi ville så "arbejde" lidt på julegildehallen, som vi står for, men måtte udsætte det, da det forlød, at der blev nogle ændringer, så vi må lave et ekstra møde! Derefter kiggede vi i gamle guldene aviser, hvilket altid er sjovt og interessant! Og så fastsatte vi dato for gruppens julemøde **fredag 25. november kl. 13.00 hos Christian og Bodil N.**

Vi ses igen hos **Grethe Munk den 11. november kl. 14.30.**

Bodil



GILDEHAL OG FØDSELSDAGSFEST

mandag den 5. december

2. Gildes fødselsdagsfest den 19. november holder vi sammen med Gildehallen den 5. december.

Vi starter ved middagstid med en kort gildehal, og fortsætter eftermiddagen med en eftergildehal/fødselsdagsfest med forventet afslutning omkring kl. 17.00.

Særlig indbydelse fremsendes senere.

Sole, gildekansler



Gruppe 2

Mandagsmøde – tidligere Næstved-borgmester Henning Jensen fortæller om "Mit Næstved"

Dette var overskriften på det foredrag, som gruppe 2. deltog i **den 10. oktober i Ny Holsted Kirke.**

Henning Jensen fortalte om sin opvækst og uddannelse som shippingelev

i Mærsk, inden han kunne optages på Seminariet i Haslev til den lærergering han senere udøvede i Næstved.

Derefter fulgte en beretning om årene som borgmester i Næstved Kommune i årene 1988-2011, valgt for Socialdemokraterne.

Det blev en spændene eftermiddag om Næstved udvikling i gennem de sidste 50 år, der trods Henning Jensen baggrund, ikke var særlig politisk.

Sole



VI HEJSER FLAGET FOR

Fødselsdage:

<i>Anne Lis Caspersen</i>	5. nov.
<i>Hans Jørgen Nielsen</i>	30. nov.
<i>Anne Lise Koefoed</i>	2. dec.
<i>Grethe Bjerg</i>	4. dec.

HJERTELIG TILLYKKE



GILDEHAL OKTOBER

Rika holdt gildemester talen – god som sædvanlig. *Lisbeth Kingo* holdt 5 min. tale Det omhandlede om starten af TV sort/hvid. Det satte mange tanker igang.

Vi sluttede af med mørbradgryde med kartoffelmos, som *Henning* stod for. Det smagte godt. Det var en god aften.
Gildehilsen Bjarne.

Henning havde debut som herold, fungerede som afløser for skatmester og forestod serveringen efter gildehallen. Godt gået!



Fredslýset AFHENTES I ROSKILDE



Sct. Georgs Gilderne i Roskilde indbyder til en højtidelighed **tirsdag den 22. november.**

Man begynder i Sct. Laurentii Kirke kl. 17, fortsætter i Domkirken og afslutter aftenen med fællesskab i gildernes hus.

Fællesskørsel til Roskilde kan evt. aftales med Ingrid.

Vi fortsætter traditionen med at modtage Fredslýset i Præstø Kirke. **Bemærk at begivenheden i år finder sted allerede onsdag den 30. november kl. 17.00.**

Efter en kort gudstjeneste bliver der mulighed for at få tændt sin egen medbragte stearinlygte eller flagermuslampe og gå med i en lysvandring, der bliver tilpasset vejrforholdene på dagen.

Efter ankomsten til Spejderhytten bliver der serveret risengrød til alle.



DÅSERINGE AFHENTET



Manipuleret foto

Torben og Linnet var tæt på at drukne i poser og sække med dåseringe, da de hentede dem hos venner i Foreningen Norden i Vordingborg.

Dåseringene fyldte 2 trillebøre og vejede i alt 68,8 kg. Sammen med dem fra Jungshoved Skole og havelågen herhjemme, som vejede 4,4 kg. er vi denne gang oppe på hele 73,2 kg.

Der er 7 gildebrødre i Præstø, der tillige er medlemmer af Foreningen Norden Præstø. I fællesskab indsamles der dåseringe i Egnshuset Jungshoved Skole, på

lågen til Linnet og Torbens gård i Smidstrup og i Sct. Georgs Gildet i Præstø. Det er Gildekansleren i Præstø Gildet Marjun Mosegaard, som sørger for at ringene kommer videre.

Sct. Georgs Gildet og Foreningen Norden arrangerede et fælles foredrag om hele processen i 2019. Siden da har indsamlingen fortsat for fuld skrue.



JULEFROKOST

Gruppe 1 indbyder herved alle gildebrødre med evt. ledsager til frokost og julehygge i Hytten **onsdag den 14. december kl. 13.00.**

Drikkevarer og service medbringes. Udgifterne til serveringen afholdes af Gildet.

Tilmelding til Ingrid senest mandag den 5. december.



TILLYKKE

Vi ønsker *Ingrid* hjerteligt tillykke med fødselsdagen.

Ingrid fylder 80 år den 7. december.



NYT FRA GRUPPERNE

Grp 2

Gruppemøde hos John, 4. oktober

Alle var mødt undtagen Knud, som havde meldt afbud.

Da vi havde fået vejret (John bor på 2. sal – uden elevator) bød John velkommen, og vi kunne sætte os ved det velforberejede bord. Efter de indledende kommentarer takkede John for gavekortet han fik til sin fødselsdag. Det var allerede brugt til indkøb af bøger, og hvis jeg kender John ret, har han allerede læst dem.

Verdenssituationen blev atter engang drøftet, uden at vi af den grund kom nærmere en løsning på de enorme udfordringer vi står over for i dag. Som sædvanlig havde vi ingen fast dagsorden, men der var dog nogle emner vi var nødt til at vende.

Foreningernes Dag var et af dem, og her fortalte Inger om selve dagen. Som sådan var det gået udmærket, selvom placeringen på pladsen ikke var optimal, men det helt store problem var, ifølge Inger, at der var for få Gildebrødre der deltog, så hvis det ikke ændrede sig til næste gang¹⁾ ville hun ikke deltage! Dog var hun godt tilfreds med hjælpen ved både opstilling og nedtagning.

Vores gruppe, gruppe 2, er turhavende ved den kommende Fellowshipday, og

det indebærer bl. a. at vi får stillet borde og stole op, sørger for et ”let traktementet” og i det hele taget får tingene til at glide. Vi mødes på Farmen kl. 18.00 til borddækning og div. Menu’en bliver smørrebrød, øl og vand. Senere – efter, eller i en pause under foredraget – kaffe/te og småkager Vi skulle meget gerne have køkkenhjælp, men jeg har ikke hørt hvem det bliver.

Palle bragte en interessant tanke/ide på banen. Han havde talt med nogle medlemmer fra Lions Club, om et samarbejde. De kunne lige som SGG, også trænge til lidt flere medlemmer, så vi blev enige om at prøve et samarbejde af, ved det kommende fredsløysarrangement. Det er vendt med gildemesteren og det er en ide hun bifalder.

Næste møde er hos Bodil 2. november kl. 14.00.

Kurt

¹⁾ Vi tager stilling til en evt. deltagelse i Foreningernes dag til april/maj ’23.

Gruppemøde 2. november

Det var en minimeret gruppe der forsamledes hos Bodil. Inger og Palle måtte melde afbud, så vi var kun 5 til at tage snakken om valget. Den sprang vi dog let og elegant over, da der ikke var



nogen af os der havde hørt resultater og prognoser endnu.

Derimod havde vi et par andre emner som fortjente et par ord: Susågildet afholder jubilæumsgildehal den 15. november, hvor Bodil fra vores gruppe og Tommy fra gruppe 3 har jubilæum. Det bliver en stor dag for os alle, men nok størst for dem selv. Jeg håber at rigtig mange vil møde op for at hylde dem. Hele vores gruppe har givet tilsagn om at komme.

Sidst i novembers ankommer fredsløset til Axeltorv. Helt præcist søndag den 27., hvor vi traditionelt har en bod, hvorfra vi uddeler fredsløset. I mange år har det været Inger der har stået for dette store arbejde, men hun har ytret ønske om at trappe lidt ned, så hun vil gerne have nogle flere personer med. Så hvis der sidder nogle derude og som brænder efter at være med, er i velkomne til at kontakte undertegnede.

Og nu til noget helt andet: Vores store og dejlige grund på Farmen bliver passet og plejet af ganske få personer, og de gør det godt, men alligevel er de træer vi omhyggeligt plantede for nogle år siden, ved at drukne i ukrudt som er højere end træerne! Så kom ideen om at naturlauget kunne hyre nogle store

spejdere til at fjern ukrudtet. De skal selvfølgelig vejledes og hjælpes og være under voksent opsyn. Betalingen herfor bør ske efter de samme retningslinjer som gælder for loppetorvet.

Efter dette var der almindelig løs snak: bl.a. om hunde og deres opdragelse – eller var det ejernes opdragelse. Der var flere gode hundehistorier, men det vil føre for vidt at genfortælle dem her.

En hyggelig og belærende eftermiddag i godt selskab.

Kurt J.



GILDEHAL

**På Farmen
tirsdag 15. november kl. 19.00**

Der er to 40-års jubilæer.

Gruppevis tilmelding til
Tommy, figenvej000@gmail.com,
senest fredag 11. november.



NYT FRA GRUPPERNE

Spejdergruppens middag 31. oktober

Umiddelbart kunne man godt fristes til at tro, at navnet på gruppen burde være ”mad-ørerne”, da jeg syntes, at mange af vores møder går op i god mad – selvfølgelig lavet over bål – men alligevel. Det seneste møde var da heller ingen undtagelse.

Da EU endnu ikke har snøvlet sig færdig til at afskaffe sommer/vintertid, var det nødvendigt at starte tidligt pga lyset. Det hjalp nu ikke særligt, så vi var glade for at vi havde henlagt mødet til Hammers spejderhytte. Her var både lys og et køkken til at tilberede maden i.

Vi fik hurtigt lavet et bål (Heidi tændte med kun én tændstik) og så var det bare at gå i gang med maden som denne gang var Vikingegyryde. Råvarerne var kyllingebryst, grøn peber, bacon, champignon, fløde og diverse krydderier, hvoraf paprika og røget paprika var de dominerende. Alt sammen

Gruppe 4.

Efter at have planlagt årets julebanko, og fordelt opgaverne, var det Dots tur til at fortælle om sin barndom og opvækst, og vi skulle langt omkring.

Dot boede nemlig på Grønland fra hun var 4 år og 5 år frem. Vi hørte

i samme gryde – man er vel lidt økonomisk – med kogte ris til. Det smagte rigtig godt, og alle blev mætte. Efter at have slået maver et kvarters tid var vi klar til opvasken. Når man er mange nok, er det ingen sag at vaske op, så det var hurtigt klaret.

Så kunne vi kaste os over det egentlige formål med mødet: Nemlig planlægningen af det næste halve års mødeaktivitet. Der kom mange gode forslag på bordet: mordmysterier i København, shelturtur til Enø-lejren, juletur til en julepyntet by, besøg Nyvang ved Holbæk og mange flere. De fleste er der sat dato på, så vi håber, at så mange af gruppens medlemmer som muligt kan deltage. Mens jeg husker det, havde Ester lavet en dejlig kage som vi alle nød.

Tak til Hammer gruppe for at lægge brænde, lys og hus til.

Kurt J.

om dejlige ferier på Langeland hos en faster og onkel og om skole og spejderliv. Efter studentereksamen tog Dot til Tyskland for at være au-pair hos en familie med 3 børn, og hun bestemte sig til at læse til pædagog. Efter endt uddannelse arbejdede Dot i



forskellige daginstitutioner og har den 1. november 25-års jubilæum i Næstved kommune. Dots store interesse er strikning, og det er ikke småting, der forlader hendes hånd.



Vi kunne også byde Jette Stauner velkommen i gruppen.

Næste møde hos Emmy 5. december kl. 14.30.

Susanne

TROLDELEJREN

Som aftalt på vores gildeting, skulle vi afslutte Troldelejren, ved at give de resterende penge til Mødrehjælpen i Næstved. Susanne og jeg besøgte Mødrehjælpen og fik en meget fin rundvisning i deres lokaler.

Vi aftale med dem, at de kr. 19.500,00 vi ville give dem, skulle bruges til at lave oplevelser for børn, som f.eks. børnefødselsdage, ture m.v. De blev meget glade for beløbet og har lovet at fortælle os, hvad pengene bliver brugt til.

Bodil



Igen í ár inviteres der til Suså Gildets store Juleklippekonkurrence:

Juleklip

LØRDAG 10. DECEMBER KL. 18.00
SENIORVÆRKSTEDET,
KASERNEVEJ 19, 4700 NÆSTVED

AFTENENS PROGRAM:

- Spisning (drikkevarer medbringer i selv)
- Den store konkurrence
- Kaffe/te og kage
- Året julehertemester udpeges
- Hyggeligt samvær



Tilmelding med antal personer og navn(e) senest den 1. december på mail:
hbc@dlgmail.dk

Julehilsen fra "juleklippemanden"

PRIS PR. PERSON
KUN KR. 210,-