

# NØGLEN



NR. 4 - MAJ 2024 - 55. ÅRGANG



SUSÅ GILDET I NÆSTVED OG PRÆSTØ GILDET



## SCT. GEORGSBUDSKAB 2024

Baden-Powell valgte Sct. Georg som skytshelgen for spejderbevægelsen. Det valg var ikke mærkeligt, når man tager i betragtning, at han blev opdraget af en præst i den engelske statskirke (Church of England) i et land, hvis skytshelgen er Sct. Georg. Det var imidlertid ikke den vigtigste grund til denne beslutning. Det var Georgs egenskaber, der var i fokus. Det, at han var den soldat, der gik i krig mod dragen uden andet end et sværd og sin tro og nedkæmpede den, var det, der gjorde ham til rollemodel for alt det, en god spejder efter Baden-Powells

mening skulle være. Spejdere af i dag går måske ikke på gaden med sværd i hånd eller nedkæmper drager rent bogstaveligt, men de kæmper deres egne kampe hver eneste dag. Vi bliver til stadighed bombarderet med frygtelige nyheder, der er konflikter, krigstrusler, immigrationsproblemer, fattigdom, sygdom, klimaforandringer osv., osv. Det ville være let at ignorere alle disse problemer og bare give op, men det ville være at svigte alt det, Baden Powell troede han fortalte os, da han valgte Sct. Georg som vores skytshelgen.

*Når han stod over for noget vanskeligt eller farligt, uanset hvor overvældende det virkede, ja, selv når det havde form af en drage, undveg eller frygtede han det ikke, men gik op imod det med al den styrke han kunne mønstre.... Det er præcis sådan en spejder bør håndtere en udfordring eller en fare, uanset hvor stor og skræmmende den måtte syne. De bør angribe dem med dristighed og selvtillid med al den styrke de har og forsøge at klare problemet, hvad de sikkert vil klare. (The Patron Saint of Scouting -The Scouting Pages).*

En god spejder bør ifølge Baden-Powell være: Ansvarlig, sandfærdig, pligttopfyldende, ædelmodig og båret af ønsket om at hjælpe andre, som

### Redaktion:

#### Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649  
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved  
kalbyrisvej99@gmail.com

#### Præstø

Ingrid Oxlund, tlf. 2282 4824  
Rødegårdsvej 39, 4720 Præstø  
ingrid@oxlund.org

#### Deadline til nr. 4, 2024

27. juni

#### Forside

Nyord kirke. Se side 11.



Sct. Georg var det. Dette minder vi os selv om denne dag, hvor vi fornyer vores lov og løfte. Selvom lov og løftes ordlyd har ændret sig over årene på grund af udefrakommende faktorer som fx religion, er essensen stadig den samme.



Det er vores pligt at være sandfærdige, ansvarlige, tapre, generøse og med åbent hjerte være villige til at hjælpe andre og os selv. Verden af i dag er lige så krævende som den var på Sct. Georgs tid: nyheder bevæger sig hurtigere,

grænser er mindre klare, og konflikter mellem lande, religioner og mennesker er lige så aktuelle som de var tidligere. Dette gør, at det aldrig har været mere presserende for spejdere at huske de kvaliteter, som Baden-Powell valgte for os kombineret med de løfter og love, vi vedtog at leve vores liv efter.

*Glædelig Sct. Georgs  
Dag.  
Agnis Thorvaldsdottir  
International Sekretær  
for Island*



## FRA LANDSGILDEMESTEREN

### Flytning af kontoret

Arbejdet med at pakke ned og få delt det op, som skal sendes til Rigsarkivet og det, som skal med til Brøndby, er stadig i gang. Vi er kommet af med nogle møbler og regner med at være flyttet med udgangen af juli 2024.

### Telefontid

**Indtil 1. august 2024** besvares telefonen ikke.

Send i stedet en mail til [lgl@sct-georg.dk](mailto:lgl@sct-georg.dk) – mailen besvares af det LGL-medlem, som tager sig af det pågældende emne.



## SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK GØNGERNES DISTRIKT

*Faxe Gildet inviterer til Distriktets*

# FRILUFTSGILDEHAL

**Mandag d. 17. juni 2024 kl. 18.00**  
**Rosenkildevej 24, 4640 Faxe**



Vi glæder os meget til at se jer alle på spejdergrunden på Rosenkildevej.

Vi har planlagt, at I skal opleve en sommerafslutning, som den foregår i Faxe Gildet.

I skal have tøj på der passer til vejret, og husk, det kan blive køligere, når solen går ned bag træerne, så det vil være en god idé at have noget varmt tøj eller et tæppe med.



### I skal medbringe:

Service, drikkevarer incl. kaffe eller te plus en dolk eller snittekniv.



I skal **ikke** have bord og stol med, det har vi.

**Vi leverer grillmad og noget til kaffe/teen. Prisen er ca. 75 kr.**



**Aftenen slutter med en friluftgildehal.**

Tilmelding til: **Preben Gustafsen,**  
**pgustafsen@gmail.com** eller mobil **51714866**  
gerne med det samme ellers **senest 10. juni.**

*Mange gildehilsner, Faxe Gildet*

**Suså Gildet i Næstved:** Gruppevis tilmelding til **Tommy Møller,**  
mail: **figenvej000@gmail.com** - tlf: **3036 1840** **senest 8. juni.**



## NYT FRA GRUPPERNE

### Gruppe 1

*(1 gamle 2. gilde).*

Gruppen samledes med undtagelse af Anne Lise **mandag den 15. april** hos Christian og undertegnede til årets sidste gruppemøde. Det bedste var, at Hans igen mødte frisk og veloplagt efter sin lange sygeperiode, sammen med Gunhild !!!! Dejligt!

Efter en længere snak om det netop overståede loppetorv, samt det afholdte fælles gildeting, hvor mange ting var fremme - der er stadig mange spørgsmål til fremtiden - kom dagens emne på banen! *Vores afslutningstur!* Der kom uendeligt mange forslag på banen, men vi enedes om en biltur ud i forsommeren, en fodtur i det grønne, og en frokost et hyggeligt sted. Datoen blev sat til fredag den 3. maj, og så arbejder vi videre med sagen!

*Og så var der for resten hjemmebag og lagkage!*

*Bodil K*

Så blev det dagen for vores sidste gruppemøde, og vi mødtes, i fint solskinsvejr *fredag den 3. maj kl. 10.00* for at tage på udflugt! Desværre forhindrede sygdom Grethe og Ole i at deltage, øv! Med Hans som chef indledte vi turen sydpå, da målet var at besøge

det storslåede brobyggeri, DEN NYE STORSTRØMSBRO!!!

Vel ankommet gjaldt besøget udstillingen, hvor adskillige standere med videoer gjorde os klogere på det imponerende projekt, der nu går ind i sin sidste fase, og til sidst står der så en fantastisk 4 km lang bro, hvor passagertog farer over med en fart på 200 km i timen, sideløbende med 2-sporet landevej, cyklister og fodgængere!! Man kan kun blive imponeret over de kloge hoveder, der har konstrueret projektet, og de mange arbejdere der har været i gang!

Lidt sjovt var det også at se filmen om byggeriet af den gamle bro 1933-37, bygget under helt andre vilkår, men som i 30 år var Europas længste kombinerede vej-og jernbanebro!! Besøget kan kun anbefales.

Gildebrødre kan jo ikke leve af oplevelser alene, så det blev tid til lidt at spise. Vi havde bestilt frokost på den gamle Udby Kro fra 1821, hvor vi kunne vælge mellem mange frokostretter, så ingen gik sultne derfra. Efter sigende skrev Grundtvig flere af sine salmer her! Efter et par hyggelige timer tog vi afsked med hinanden, og med tak for samværet i gruppen!

*Bodil K*



## Spejdergruppen

### *Vi gjorde det... .. igen*

Nu har spejdergruppen været på tur igen. Og - som sædvanlig - fristes jeg til at skrive, i bragende flot vejr. Ingen roser uden torne, for det blæste en halv pelikan!

Jeg må hellere starte ved begyndelsen. Vi skulle til Maribo for at opklare årsagen til den sidste store brand i byen. Desværre måtte vi undvære Esther, så vi var kun 5 der skulle afsted. Vi mødtes hos Lykke og stuede os alle ind i én bil – man er vel miljøbevidst – for at køre til Maribo.

Vi fandt hurtigt torvet og vinhandlen hvor vi fik udleveret dagens historie.



Den var både købt og betalt via nettet, så vi var sikre på at den var der når vi kom. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, at butikkerne der sælger disse opgaver, altid er gamle tobaks- og vinforretninger, med en herlig duft af tobak og gammel vin, og som oser af atmosfære og historie.

Vi fandt et sted med læ, så vi kunne åbne kuverten uden at det hele blæste væk, og gik i gang med første ledetråd. De historiekyndige ved sikkert, at Maribo blev hærget af adskillige brande op gennem årene, og det er én af årsagerne til, at selvom Maribo er en gammel by – grundlagt i 1416 – er der ikke mange gamle huse, og de mange brande er en af årsagerne. Den sidste store brand blev desværre aldrig opklaret, så det blev vores opgave at finde ud af hvorfor, hvordan og af hvem.

Jeg skal ikke kede læserne med detaljer om opgaverne og deres løsninger, (prøv det selv) men blot konstatere, at nattevægterens historie førte os rundt i Maribo og den tilstødende Bangs Have i jagten på gerningsmanden. (Trolden af Thomas Dambo var ikke en del af løsningen eller det gamle Maribo). Undervejs fik vi mange informationer, både om byen, og men-

*Hvem er trolden?*



## SIDSTE UDKALD

**Kære gildemedlemmer:**

*Blot en reminder om at vi holder*

## SOMMERGILDE- MØDE

**på Farmen  
tirsdag 28. maj kl. 19.00**

Vi forventer at kunne være uden-dørs, så tag varmt tøj og en klapstol med.

Hvis vejret ikke arter sig, så trækker vi inden døre.

Vi skal have bål, lege lidt og se hvor meget I kan huske fra jeres spejdertid, syng et par sange, vi skal hejse flag og tage det ned igen, der vil blive sørget for noget at spise, samt varme og kolde drikke.

**Vi forventer at slutte når solen går ned.**

***Der er gruppevis tilmelding til undertegnede, senest lørdag den 25. maj via gruppelederne, som også er indpiskere.***

neskerne der levede i byen på den tid. Informationerne var ikke alene af historisk interesse, men skulle sandelig også bruges til løsning af opgaverne.

En sjov ting, som absolut ikke har noget at gøre med opgaven, var at musikskolerne åbenbart havde sidste skoledag. På Torvet var de unge musikere i fuld gang og de opstillede borde og bænke blev flittigt brugt af de unge. Hele dagen genlød Maribos gader af de glade toner, og indimellem lød det faktisk ret godt. Jeg havde lidt besvær med at få Jette med, for hun ville absolut op og synge sammen med koret. Skønt at se, at de unge mennesker kan have en fest uden af være ubehagelige, men tværtimod bare være – ja - glade.

Alting får en ende, og da vi havde fundet alle oplysningerne, ramte sulten og tørsten os, så vi fandt et sted der kunne klare begge dele, men inden vi fik serveret maden, ræsonnerede vi os frem til gerningsmanden. Efter maden var det åbenbart blevet istid, så turen gik atter gennem Maribos gader efter nogle kæmpe isvafler.

Turen hjem var absolut gnidningsløs, så det var bare at sige tak til hinanden for en dejlig dag.

*Kurt J.*



## SCT. GEORGS GILDEHAL

**Torsdag den 25. april** blev vores første gildehal, efter sammenlægningen af de 2 Næstved Gilder – og hvad kunne være mere passende end på Sct. Georgs aften, med indsættelse af ny gildeledelse, oplæsning af Sct. Georgs budskabet.

Der var mødt 32 gildemedlemmer – en flot mødeprocent – og aftenen startede med vandrehal, chips, bobler og hyggensnak.

Desværre blev Esther dårlig under vandrehallen, da hun besvimede og der blev ringet 112 – Esther kom hurtigt til sig selv igen, men 112 mente hun skulle en tur på sygehuset og tjekkes og de ville sende en ambulance – dog ikke med udrykning. Ambulancen kom efter en times tid og tog Esther med

og indlagde hende til næste morgen, hvor hun blev sendt hjem, uden der var fundet noget der kunne begrunde hvorfor Ester var besvimet.

Det betød, at der var 28 deltagere i Sct. Georgs gildehallen, da der var et par stykker der holdt øje med Esther og afventede ambulancen.

Kurt J. sad i højsædet, med Kurt M. ved sin venstre side og DOT ved sin højre side. Kurt indledte gildehallen og blev indsat af de 2 afgangende gildemestre og DOT gav Kurt J. 1. Næstveds gildemesterkæde på, som symbol på at vi nu var 3 gilder der var blevet til et. Herefter satte de 2 afgangende gildemestre sig ned på deres pladser og gildemesteren bad herefter Kurt M. om at træde frem, hvorefter han blev indsat

som skatmester og fik kæden på og blev bedt om at tage plads i højsædet. Herefter blev Tommy bedt om at tage plads i højsædet, da han skal bestride kanslerposten – en rigtig god måde at klare indsættelserne på.

Herefter kunne den egentlige gildehal begynde.



Kurt J. læste sct. Georgs budskabet, som var skrevet af *Agnes Thorvaldsdottir*, international sekretær på Island. Et godt skrevet budskab, der blandt andet omhandlede de ting som spejderbevægelsen og gildebevægelsen arbejder ud fra.

Herefter aflagde vi gildeløftet i en stor rundkreds, med armene over kors – det var nemt, da det var det nye løfte der blev brugt – måske lidt tamt.

Der blev spillet og sunget nogle gode sange og Kurt J. holdt en af sine gode gildemestertaler og sluttelig lukkede

vi gildehallen og rullede fanen sammen.

I efterhallen fik vi det store kolde bord med lækkerier, som ribbensteg, lun leverpostej pålæg m.v. og til kaffen, var der hjemmebagt kage.

Aftenen sluttede ca. kl. 22.00, hvor vi sang den der med "mørkets fugle".

**En god aften, der lover godt for fremtiden.**

*Tommy*

## Gruppe 4

### -mødet den 14. maj hos Dot

Fremmødt: Susanne, Pia, Jette, Bente, Emmy og Dot. Afbud: John og Robert

Susanne orienterede om kommende arrangementer.

Dot var vært, og det skortede ikke på snacks, og der var rigelig med vin, so-davand og øl.

Dot fortalte levende og spændende om et besøg hos sønnen Anders, der til sommer er færdig med at studere

i Aalborg. Sammen havde de set det meste at de seværdigheder, der er værd at se i den landsdel. Dot havde taget mange billeder på turen, som vi så blev delagtig gjort i – skønt!

Efter foredraget var der kage, kaffe og te. **En mega hyggelig aften!**

Vi har i gruppen haft det skønneste år sammen, og derfor har vi planlagt en sommerafslutning kun for os i Emmys sommerhus ved Dyves Bro

*Med gilde hilsen Pia*



## DA 2 BLEV TIL 1

Sct. Georgs aften er altid noget helt specielt. Både for spejderne, men så sandelig også for Sct. Georgs gilderne. Denne Sct. Georgs aften var ingen undtagelse. Ikke alene var det min første aften som nyvalgt Gildemester. Det var også min og vores alle sammens første aften sammen i Det Ny Susågilde.

Selvom jeg har siddet i højsædet før, og mente at jeg havde helt styr på den side af sagen, må jeg indrømme at sommerfuglene i maven holdt en lille fest.

Jeg kunne godt forudse at selve åbningen af gildehallen og udskiftningen af Skatmesteren og indsættelsen af mig som GM godt kunne blive en rodet affære, men set fra min vinkel, har jeg indtryk af, at det forløb så nogenlunde planmæssigt og værdigt.

Desværre blev Esther ramt af et ildebe- findende lige inden vi skulle op i selve gildehallen, så det lagde lige en dæmper, men hun er kommet fuldstændigt over det, og har det godt i dag.

Det eneste jeg er lidt ked af, er at jeg ikke fik sagt tak til de 2 afgangende Gildemestre, men det må de have til gode lidt endnu.

Jeg fornemmede stemningen i selve gildehallen som værende både varm og positiv, og jeg håber, I havde det på samme måde. Jeg tror på, at jeg også fremover vil mærke den positive stemning.

I eftergildehallen blev der snakket på kryds og tværs af de 2 nu forhenværende gilder, så det tegner godt for fremtiden.

I løbet af sommeren vil jeg, sammen med Kurt og Tommy, forsøge at sætte nogle grupper sammen. Det bliver ikke let (det er der ingen der har lovet), da der er rimelig mange hensyn at tage. Nogle vil helst ikke køre om aften, nogle vil gerne være sammen af hensyn til geografien og atter andre ønsker noget helt andet. Som butleren siger i 90-års fødselsdagen: "jeg skal gøre mit bedste, miss Sophy".

Jeg håber vi alle får en god sommer, så vi kan mødes friske og oplagte efter sommerferien.

**God sommer!**

*GM Kurt J.*



## ORIENTERINGSTUR



**Mandag den. 6. maj.**

Vi mødtes ved hytten og fik udleveret kørselsvejledning, som skulle følges, vi vidste ikke hvor, vi skulle hen.

Vi endte ved naturstedet på Nyord, hvor Linnet ventede os med varm kaffe og nybagte kager. Efter lidt hyggesnak fik vi udleveret opgaver, dels om hvad og hvor på Nyord dels om planter og fugle på stedet. Vi spiste vores medbragte frokost.

Derefter parkerede vi bilerne nær Lolles Gård, og gik en tur gennem byen. Vi var inde i kirken og så den smukke altertavle. Tilbage til Lolles Gård, hvor vi drak en kop kaffe med kage. Deref-

*Et "fryse billede" fra brandkåhytten.*

ter kørte vi hjem igen efter en blæsende men dejlig og hyggelig dag. Tak til gruppe 2 for et fint arrangement.

*Ingrid.*

## GRUNDLOVSDAG

**- onsdag den 5. juni**

Vi mødes på P-pladsen ved Rhododendronskoven kl. 14.00, eller hos Rika kl. 15.00.

Tilmelding til Ingrid **senest 1. juni.**

*Kærlig hilsen Ingrid  
Mobil 22 824 824*



## EKSTRA GILDETING OG SCT. GEORGS AFTEN

Der mødte 8 gildebødre op til den **ekstra Gildeting**, som blev holdt i Lis Holms hyggelige stue.

*Dorte* blev valgt til Skatmesterposten med *Annette* som suppleant.

*Ingrid* blev valgt som suppleant til Gildemester.

Alle tre blev valgt med applaus.

Derefter holdt vi **Sct. Georgs aften**, hvor *Rikke* læst Sct. Georgs budskab op. Derefter fik vi endnu mere at vide om de kære, flotte, farverige, tit forhadte, nemt formerende dog også helsebringende mælkebøtter. Alias dandelion, løvetand. "Kært" barn har mange navne. I min familie nød

vi mælkebøttevin! Så kunne mange planter **ikke** formere sig med frø!

Efter fornyelsen af den nye Gildeløfte fik vi lækre boller med pålæg og kaffe/te.

Der blev talt meget om vores hyttes tilstand og de mange muligheder som kan komme på tale mht. hyttens fremtid, inkl. en evt. anden placering.

Alle glæder sig i hvert tilfælde til at få hyttens fremtid endelig opklaret.

**Tak til 1. gruppe for en dejlig aften med vores kære venner i Præstø Gildet.**  
Linnet



**Spejderhytten Præstø i maj mdr.**