

NØGLEN



NR. 5 - JUNI 2024 - 55. ÅRGANG



SUSÅ GILDE NÆSTVED OG PRÆSTØ GILDET



Sct. Georgs Gilderne i Dragsholm, Gøngerne Lolland-Falsters og Vestsjællands distrikter



Indbydelse til I-dag

Lørdag den 9. november 2024 kl. 10.00 - 15.30 i Kirkehuset, Kirkepladsen 8A, 4690 Haslev

Vi kan endnu en gang tilbyde 2 spændende foredrag med et godt måltid mad imellem. Prisen for I-dagen er i 2024 sat til 200,- pr. deltager for foredrag, mad og drikke.

10:00 – Ankomst, betaling - kontant eller MobilePay - derefter kaffe/te med morgenbrød.

10:30 – vil forfatter Anne Cathrine Riebnitzsky fortælle om sit forfatterskab og de mange spændende bøger, hun har skrevet.

Anne-Cathrine Riebnitzsky:



Anne-Cathrine Riebnitzsky har skrevet flere vidt forskellige romaner lige fra "Vindens Port", der foregår i Sydspanien i 1300-tallet i et muslimsk borgsamfund til Samragdsliberen, der handler om tro, venskab, tolerance og skønhed. Hun har fået Bogforums debutant pris i 2012 for bogen "Den stjålne vej" og Boghandlernes Gyldne Laurbær i 2013 for bogen "Forbandende Yngel", hvor hovedpersonen er en kvindelig efterretningsofficer på vej hjem fra Afghanistan. Romanen "Kvindernes krig" handler også om Afghanistan. Anne-Cathrine Riebnitzsky vil fortælle spændende og interessant om sit forfatterskab.

12:15 – 13:00 – Vi spiser sammen, atter med hjemmelavet mad. Der indgår en øl eller vand i prisen.

Kl. 13.15 vil journalist, rejseleder og tidligere tv-vært Rasmus Birkerod fortælle om sine oplevelser af konflikten mellem israelere og palæstinensere, og gøre os klogere på, hvorfor det ser ud, som det gør.



Når venner både er israelere og palæstinensere. Aktuelt foredrag om situationen lige nu i Israel og i de palæstinensiske områder. Vi får mulighed for at forstå konflikten set fra et menneske, der har nære venner blandt både palæstinensere og israelere. Rasmus Birkerod har arbejdet professionelt med Israel/Palæstina som rejseleder og guide gennem 27 år. De seneste år intensivt med 8-10 rejser årligt, hvor fokus har været på at guide rejser med en journalistisk vinkel. Dette er også et personligt foredrag, hvor Rasmus Birkerod deler sine eksistentielle overvejelser.

Der vil blive serveret kaffe/te og kage i en pause.

15:30 – Farvel og tak for I-dag

I-dagen arrangeres af Sct. Georgs gilderne, men er et åbent tilbud for alle. Tag ægtefæller, familie og venner med til Haslev. Lav en heldagsudflugt i den mørke tid. Gode oplevelser sammen med andre er med til at synliggøre gilderne.

Vi har altid været dejligt mange til I-dagen, men vi er nødt til at sige stop ved 100 deltagere. Derefter vil der blive oprettet venteliste. Så tilmeld jer gerne så hurtigt som muligt. Vi glæder os til at se jer.

Bindende tilmelding **senest** fredag den 27. oktober 2024, med navn og gilde til:

Annelise Schwartzbach 22750817
Inga Gustafsen 51714867

anneliseschwartzbach@ka-net.dk
igustafsen@gmail.com

Dragsholm
Gøngerne



GRUPPEINDELING - SUSÅ GILDET, NÆSTVED

Dem der står med et **OPSTART**, er dem der står for første indkaldelse og opstart af gruppen.

HUSK: Hvis grupperne skal bruge FARMEN, vil Tommy gerne vide det.

Mgh - Kurt J., Kurt M, Tommy M

GRUPPE 1:

1. Lykke Bak (**OPSTART**)
2. Knud Henriksen
3. John Nielsen
4. Kirsten Bronée
5. Esther Junggren
6. Inger Christensen
7. Palle Lorentzen

GRUPPE 2:

1. Anne-Lis Caspersen
2. Nils Ole Kajhøj (**OPSTART**)
3. Kurt Muusmann
4. Lise Köser
5. Helge Christensen
6. Gunnar Mathiasen
7. Grethe Munk

GRUPPE 3:

1. Bodil Kjeldgaard (**OPSTART**)
2. Christian Kjeldgaard
3. Lise Kofoed
4. DOT
5. Pia Møller-Jensen
6. Jette Stauner
7. Hans Köser

GRUPPE 4:

1. Ellen Larsen
2. Ib Kyhn (**OPSTART**)
3. Bodil Nielsen
4. Grethe Munk
5. Frank Jensen
6. Hanne Jensen
7. Kirsten Smith Hansen*

GRUPPE 5:

1. Bente Møller (**OPSTART**)
2. John Møller
3. Emmy Falch
4. Lise*
5. Susanne Nabe Nielsen
6. Anne Dysted
7. Kurt Jacobsen
8. Heidi Gleerup

GRUPPE 6:

1. Tommy Møller (**OPSTART**)
2. Lars Hansen
3. Bo Poulsen
4. Kaja*
5. Bent Schultz
6. Robert Fischer
7. Niels Andersen

*** NY - ikke optaget**

UDEN FOR GRUPPE: 1. Rikke Arnes - 2. Kurt Hansen TRIST)



ADRESSELISTER, PLANLÆGNINGS- KALENDER M.V.

Der er efterhånden udsendt en del adresselister m.v. hvilket er nødvendiggjort, fordi der løbende er kommet rettelser til det forskellige.

Til august vil der blive udsendt en ny planlægningskalender der er rettet, så vi har de rigtige adresser, telefonnumre og mailadresser på. Derfor er det vigtigt at I sender en mail til undertegnede **figenvejoo@gmail.com**, hvis I har noget der skal rettes og gerne inden første august.

Vi har i Gildeledelsen, fundet en rytme vi vil lede gildet efter og har også fået styr på diverse mærkedage. Der er efterhånden kommet styr på de fleste ting og kontingentbetalingen skulle



der også være styr på – vi betaler kr. 800,- pr. år, som deles i to rater. Indbetalingen kan ske via bankkontonummer eller via mobilepay.

Tommy

Redaktion:

Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved
kalbyrisvej99@gmail.com

Præstø

Ingrid Oxlund, tlf. 2282 4824
Rødegårdsvej 39, 4720 Præstø
ingrid@oxlund.org

Deadline til nr. 6, 2024

15. august

Forside

Spejdergruppen kokkererer.
Se side 6.



STARTSKUD 2024

HUSK at der er Startskud på Munkebakken:

Lørdag 17. august 2024 kl. 10.00-12.00

Vi starter fra **Sct. Peders Kirkeplads kl. 10.00** – og har i år fået *Avantgarden* til at gå i spidsen for alle spejdergrupperne. Hjemmeværnet vil være trafikvægter.

Det kunne være dejligt, hvis der kommer en masse gildemedlemmer og deltager i optoget gennem byen, eller til arrangementet på Munkebakken.

Håber vi ses!





NYT FRA GRUPPERNE

Spejdergruppens shelterovernatning

Som mange formentlig har set på facebook er Farmens nye sheltere blevet indviet.

Spejdergruppen havde nemlig allerede så snart det stod klart at shelterne skulle opføres, besluttet at lægge vores årlige (ja, der er anden gang, så kan vel nok betegnes som tradition) gruppeovernatning til de nye sheltere.

Vi havde aftalt at mødes ved Farmen kl. 17.30 og kun Jette havde meldt afbud. Desværre viste det sig, da vi var samlet, at Kurt meddelte han ikke kunne blive hos os, da hans hustru havde brug for ham. Han var således

bare kommet fordi han havde lovet at hente Esther, og levere boller til morgenmaden.

Nå, men vi tog afsked med Kurt og gik straks i gang med aftenmaden, der naturligvis skulle tilberedes over bål. Det var Jægergryde og fladbrød. Som garvede spejdere fik vi hurtigt styr på både bål og det fortræffelige måltid der blev nydt med et lille glas vin!

Efter måltidet spillede vi gruppens yndlingsspil: stigeolf, der altid forbavser deltagerne med hvor svært det er at få disse kugler til at blive hængende på stigen...



Efter spillet var det blevet kaffetid (tak for kaffen, Kurt) og dertil nybagte bål-pandekager, og stille sneg mørket sig på. Det slog os naturligvis ikke ud, da vi var udstyret med lamper og pandelygte, og undertegnede havde endnu en gang medbragt en quizbog som vi muntrede os med indtil diverse inspekter drev os til vanvid og vi valgte at krybe i soveposerne.

Lørdag morgen, efter en nat med ikke mange timers søvn, hoppede vi ud af

poserne og fik igen tændt bål, så vi kunne få varmet de dejlige boller Kurt havde bagt.

Vi var jo så egentlig klar til at forlade matriklen, men besluttede at vi da lige kunne nå at spille kongespil inden vi kørte hjem, for hos os i spejdergruppen, kan alting ske.

Tak for en megahygge tur til gruppens øvrige medlemmer.

/Lykke

Gruppe 4 (Suså)

På en lun sommeraften afholdt gruppe 4 sit sidste gruppemøde. Vi nåede at spise vores smørrebrød, inden himlen åbnede sig, og det både lynede

og tordnede. Alle var enige om at vi havde haft nogle interessante møder i gruppen.

Susanne





5-KAMP

Minigolf - 25. maj 2024

Minigolf er en besynderlig af-art "af rigtig" golf. Den eneste lighed som jeg kan få øje på, er køllen – som på golf-sprog sikkert hedder noget helt andet - og kuglen. Og bolden skal selvfølgelig ned i et lille bitte hul.

Mens man i golf får masser af frisk luft, masser af motion og får gået rigtig langt – ja så langt, at nogle ligefrem har anskaffet sig en golfvogn, netop for at undgå de lange gåture.

Lidt anderledes ser det ud når vi taler om minigolf. For det første er banen jo ikke særlig stor. Den er ikke større end at den kan være på et teenage-værelse. For det andet har man ikke



er hjælper til at fortælle hvilken kølle man skal bruge – nå, det er vist også kun de helt store spillere der har sådan en. Men det er også lige meget, for du har kun den samme kølle til det hele.

Nå, men for at komme til sagen så mødtes den sædvanlige (for lille) flok til den afsluttende dyst i denne sæsons 5-kamp på *Næstved Golfklubs banner ved Karrebækvej*. Vejret var egentlig udmærket. Det regnede ikke og det var heller ikke for varmt, så der var lagt op til nogle gevaldige dyster.

Nu skulle jeg koncentrere mig om spillet i min egen gruppe, men efter lydene at dømme, blev der ikke lagt fingrer imellem. Vi nåede at spille banen 2 gange igennem (må man det?) inden det var tid at stoppe, og resultater kunne gøres op. Som sædvanlig aner jeg ikke hvem der fik bolden i hul på færrest slag, men det

Vinderne!



er vel også ligegyldigt. Det vigtigste er, at vi havde nogle gode og hyggelige timer sammen på banen.

Efter strabadserne kørte vi til Stenbæksholm Flyveplads ved shelterne, hvor vi hyggede videre. Arrangørerne havde brilleret i køkkenet med lækre frikadeller, broccoli- og -kartoffelsalat

samt pinjekerner som drys. Efter møden blev sæsonens samlede resultat læst op og fanen blev overrakt den vindende gruppe.

Alt i alt en god lørdag. Håber vi mødes til næste sæson – gerne med lidt flere deltagere!

Kurt J.

Afslutning af 5-kamp i året 23/24.

Vi var en lille sluttet flok på 10+1 spejderleder og gildebrødre som mødtes den 25. juni ved golfbanen for at spille vores sidste disciplin i årets dyst.

Vi delte os op i 4 hold og fordelte os rundt på minigolfbanen. Vi nåede to runder, mens snakken og latteren lød hos alle holdene.

Efter spillet kørte vi til shelterpladsen ved flyvepladsen ved Stenbæksholm. Vi fandt en bænk og slog os ned, hvor vi spiste frikadeller med kold kartoffelsalat og broccolisalat.

Det var **Hammer gruppe** som vandt standen i år. Alle grupperne lå tæt.

Dot



NATURLAUGET

- 15. juni 2024

Det blev en fantastisk dag på Farmen. Naturlauget havde planlagt en masse ting der skulle udføres, og vi nåede (næsten) det hele.

Men for at starte ved begyndelsen: Som altid når vi mødes får vi en (meget) lille valnøddesnaps som Niels er verdensmester i at fremstille. Vi bød også velkommen til Knud, vores nyeste medlem af laugget. Mens vi var i gang med velkomsten, sagde vi også velkommen til Kaja. Som hun sagde: "Jeg vil da ikke spise frokost alene, når Bo har købt ind til en større frokost til hele laugget". Det var også meget heldigt at Kaja var med, så havde vi en ekstra hånd til opgaverne.

Opgaverne blev uddelegeret, og jeg tog Kaja og John Nielsen med som hjælpere, da de tiloversblevne brædder fra shelterbyggeriet, skulle op på høje plads.

Knud gik i gang med at fjerne det meterhøje græs omkring bålstederne, og Bo gik i gang med at fjerne flagstangen ved den lille bålplads. Tanken var at den skulle udskiftes med den glasfiberstang der står på den høje plads. Desværre passede bolthullerne i beslagene ikke sammen, så det må vente til en anden gang.

Niels fik fældet et par træer ned mod mosen, og da han alligevel var i gang med saven, skar han den gamle flagstang i passende stykker!

Det var godt vi kom i gang fra morgenstunden, for efter en halv times tid blev det regnvejr. Ikke bare lidt støvregn, men noget seriøst noget af slagsen. I løbet af kort tid var vi alle drivvåde og så kunne det være lige



meget med regntøjet. Vi er vel gamle spejdere!

Det lykkedes at få gennemført de planlagte opgaver, selvom vi, når det regnede allermest, måtte en tur i læ. Humøret var højt, og der blev fyret en del vittigheder af undervejs. Jeg hørte desværre ikke dem alle sammen, for på grund af regnen strejkede min høreboffer – de er heldigvis blevet tørre igen.

Vi samledes i Busserhytten til en velfortjent frokost. Jeg må indrømme, at det var meget rart at komme i tørvejr efter en dag i regnen, og den af Bo indkøbte mad smagte fantastisk. Det gør al mad i øvrigt når man er i godt selskab.

Undervejs fik vi planlagt det næste halve års arbejdsdage. En større diskussion om fornuften i at lægge dem på lørdage, da de fleste af medlemmerne alligevel ikke arbejder mere, endte med at vi, og alle andre, kan byde ind med en god ide til et job på en hvilken som helst ugedag, men lørdagen er den dag vi alle kan samles. Anden lørdag blev valgt som udgangspunkt, så her er de officielle arbejdsdage:

10. august, 14. september, 12. oktober, 9. november og endelig den 14.

december, hvor vi holder juleafslutning. *Kurt J.*

PS: Flagstangen er blevet rejst, og det ser flot ud, når Dannebrog vajer over trætoppene!



GILDEHAL

- med optagelse

Farmen
mandag 26. august kl. 19.00

Vi har optagelse, af 2 nye medlemmer – måske 3.

Gruppe 1 (De nye grupper), er turhavende.

Håber at se mange til gildehal, som start på gildeåret 2024 – 2025.

Gruppevis tilmelding til
figenvejoo@gmail.com
senest torsdag den 22. august.

Med gildehilsen
Tommy, Kansler



SOMMERMØDE PÅ FARMEN

25 gildemedlemmer og 2 kommende gildemedlemmer, havde indfundet sig på FARMEN, **tirsdag den 28. maj**, til gildets sidste fællesmøde inden sommerferien.

Vejrudsigten så ikke så god ud, så det blev planlagt at mødet skulle holdes inden døre – men heldigvis skinnede solen fra en næsten skyfri himlen og deltagerne bænked sig ved ankomst ved de udendørs borde og bænke.

Gildemesteren bød velkommen og flaget blev sat, hvor der blev sunget *"Der er ingen ting der maner"*.

Herefter var der rundvisning, i adstadigt tempo, så alle kunne følge med. Der blev vist og fortalt om de nye sheltere, Busserhytten blev vist frem og den tilsyneladende evige historie om vores pileanlæg blev også fortalt.

Ved ankomst tilbage ved bordene, var der tændt bål og så blev der ristet pølser i lange baner og spist pølser med lækker tilbehør.

Efter spisningen, begyndte kulden at indfinde sig og vi blev enige om at fortsætte mødet inden døre. Deltagerne blev blandet og bænket ved fire



borde, hvor de skulle genopfriske deres kunnen fra spejdertiden.

Der blev gået til opgaverne med krum hals – Kimsleg – Knob – Førstehjælp – spørgeskema med førstehjælp og kompasrute på kort (Her havde arrangøren lavet en fejl, så opgaven ikke kunne løses – hvilket han beklager meget).

Ved 21-tiden, var der kaffepause, med Lykkes lækre hjemmebag, hvorefter der blev arbejdet videre, indtil det blev tid for nedhaling af flaget, hvor vi prøvede at synge *"Fra himlen er du faldet"*.

En god sommerafslutning tog sin ende og vi forlod FARMEN ved 22.-tiden.
Tommy



FORENINGERNES DAG 2024



Vi mangler folk i Rådmandshaven

LØRDAG 7. SEPTEMBER KL. 11.00-15.00

Hvis du har lyst til at repræsentere Suså Gildet i Næstved et par timer, kan du kontakte Inger på mail inoc@stofanet.dk eller tlf. 2968 1114.

NB. Vi mangler også friske gildebredre til at sætte op fredag – og pakke sammen lørdag!



GRUNDLOVSDAG

Grundlovsdag med gæster gik til *Rhododendronskoven*, og en spadseretur ned til vandet, et super sted, men i år var det meste afblomstret.

Bagefter fortsatte vi i Rikas have med kaffe og kage i strålende sol.



Der blev sunget, og snakken gik lystigt, mange emner var oppe at vende, inden grillen blev tændt til pølser og brød, og andet godt på bordene.

Sluttede med at danne kæde og fællessang, inden turen gik hjemad til slutningen af venskabskampen i Parken.

En stor tak til 1. gruppe, og værtinden.

*God sommer til alle
Marjun*



Danmark mod Sverige	
Venskabskampe - 5.6	Slut
 2	- 1 
Danmark	Sverige



DÅSERINGE

Denne gang blev det til 53 kg. dåseringe.

Nu har vi samlet og afleveret 469 kg. alt i alt.

Garagen er tømt, og klar til at modtage nye forsyninger.

Marjun



FRILUFTS- GILDEHAL

onsdag 21. august 2024

Hos Henning,
Hasselstien 9, 4735 Mern.

Medbring tallerkner, glas og bestik.

Tilmelding til **Linet senest 14. august**, enten i kommer eller ej.

MEDLEMS- BLADET SCT. GEORG

Hvis du hellere vil modtage Sct. Georgs Gildernes medlemsblad "Sct. Georg" elektronisk end på papir, skal du henvende dig til til din Kansler eller Landskontoret, tlf.: 5232 2733.

**ALLE
GILDEMEDLEMMER
ØNSKES EN
GOD OG SOLRIG
SOMMER!!!**

