

# NØGLEN



Nr. 7 - SEPTEMBER 2024 - 55. ÅRGANG



SUSÅ GILDE NÆSTVED OG PRÆSTØ GILDET



Uddrag af gildemestertalen den 2. september 2024 på Farmen:

Hvis I af en eller anden grund gik glip af den bundne opgave til grupperne kommer den her:

## HVAD FORVENTER EN GILDEBROR SIG AF AT VÆRE EN DEL AF SCT. GEORGS GILDERNE?

- Er det det sociale hvor man kan mødes med ligesindede over en kop kaffe eller et glas vin?
- Er det muligheden for at være med til at præge udviklingen i Næstved – eller i Danmark?
- Naturpleje og frisk luft. Vi har jo en skøn grund og meget natur herude på Farmen, men den trænger til en særdeles kærlig hånd, så vi kan sagtens bruge et par (kærlige) hænder mere!
- Deltage som hjælpere på spejderlejre eller frivillig på plejehjem?
- Arrangere ture og aktiviteter for Gildet?
- Eller er det noget helt sjette.

De her nævnte var kun nogle forslag, I har sikkert nogle meget bedre ideer!

Jeres opgave bliver at lave et oplæg som I skal fremlægge i plenum – en skøn sætning, som jeg har glædet mig til at bruge igen – det er meget længe siden jeg har sagt det sidst.

Altså: Hvad forventer en gildebror sig af at være en del af Suså Gildet Næstved og altså også være en del af Sct. Georgs gilderne i Danmark?

I har god tid, men jeg vil gerne have at I fremlægger resultatet af anstrengelserne i eftergildehallen **mandag 11 november**. (*Plenum*, der var den igen!). Der skal vi sammen forsøge at lave en slags drejebog for arbejdet i det kommende gildeår.

Venlig hilsen  
Gildemester Kurt Jakobsen



## HUSK

Landsgildekontoret:  
Tlf.: 5232 2733  
Mail: [post@sct-georg.dk](mailto:post@sct-georg.dk)

Kirkebjerg Parkvej 12,  
2605 Brøndby

Kontortid:  
Tirsdage kl. 10.00-14.00.



## OM FÆRØERNE – NU OG TIDLIGERE

Det var lidt af en bunden opgave for gruppe 2, da vi så årsplanen. Vi skulle tilrettelægge en foredragsaften allerede til den 12. september. På gruppemødet den 22. august fik vi valgt en gruppeleder og referent til Nøglen samt planlagt det næste ½ år, herunder foredraget den 12. september.



Kurt L. Frederiksen

Vi fandt et tilbud fra en tidligere foredragsholder Kurt L. Frederiksen (ham med traktoren til Nordkap) om Færøerne. Han er uddannet mag.art. og er forfatter til 34 bøger om nordiske forskere og opdagelsesrejsende. Selv har han opholdt sig mange gange på Grønland og Færøerne.

Alle har vi billeder i hovedet af Færøerne, de smukke, men også stormomstuste øer i Nordatlanten. Men hvor

mange af os har været der? Hvad ved vi egentlig om dem og liver deroppe?

Det var der 23 som gerne ville høre mere om, og det blev er spændende aften. Det var ikke et traditionelt rejseforedrag, men en tur med rundt, ikke kun til de kendte steder, men også til de mere afsides øer, og undervejs give

et indtryk af historie og økonomi, kunst og litteratur, tro og religion, det gamle og det nye – af Færøerne, som der ser ud i dag, og som deres betydning for rigsfællesskabet og for os hernede i Danmark.

For de fremmødte blev det en oplevelsesrig aften.

Sole







## GILDEHAL MED OPTAGELSE

- den 2. september

Gildehallen startede som vanligt, med en vandrehal, hvor medlemmerne kunne udveksle nyheder siden sidst. De nye medlemmer som skulle optages, deltog også i vandrehallen, så alle kunne lære dem at kende inden de blev optaget.

Kl. 19.30 blev der af *Kirsten Bronée* kaldt til samling i gildehallen, med de kommende medlemmer på første række.

Gildemesteren bød velkommen og *Helge*, blev bedt om at føre fanen frem, som blev rullet ud til "*Der er ingen ting der maner*".

Herefter tog gildemesteren fat på sin dagsorden til gildehallen, som blev afholdt efter de gamle regler, men også lidt efter de nye regler – det er en proces vi lige skal have på plads, så vi ved hvordan vi vil afvikle gildehallerne i fremtiden.

Men vi fik optaget *Lise Søgaard* og *Kirsten Smidt Hansen* og det var det vigtigste – et stort og varmt velkommen til dem.

Normalt udleveres der et "SVENDEBREV" når man bliver optaget, men de er desværre udgået og der er ikke kommet en erstatning for "SVENDE



– VÆBNER & RIDDERBREV", men da vi mente, at det var vigtigt, at de optagne, ud over gildenålen, også fik et bevis på, at de var optaget, fik de udleveret et "SVENDEBREV" som vi selv havde på lager – det vil blive udskiftet med et "indmeldelses-certifikat" når det engang er kommet på plads.

Kirstens spørgsmål var: *Dine forventninger til at blive gildemedlem?*



Lises spørgsmål var: *Dit syn på formålet med spejderbevægelsen?*

Begge svarede positivt på de spørgsmål de fik om at være gildemedlemmer og holde gildelov og -løfte, hvorefter de skrev sig ind i Gildeskråen – herefter var de optaget.

I efterhallen, blev vi mødt af flot dækkede borde, som gruppe 1, der var turhavende stod for. De havde også sørget for en lækker varm ret mad, som der blev spist godt af. Til den efterfølgende kaffe/the var der hjemmebag.

Vi fik ikke brug for sangbøgerne som vi ellers var blevet bedt om at tage med ned, men snakken gik også fint og pludselig var klokken næsten 22.00 og det var tid til at slå ring om "bålet" og slutte af med "*Nu flyver mørkets fugle*" – en god gildehal var slut og mange gav turhavende gruppe en hånd med at rydde af.

*Tommy*



## NYT GILDEÅR - Fra kansleren

Det nye gildeår er kommet godt fra start med mange arrangementer (for mange vil nogle nok mene).

### I september deltog gildet i følgende:

- *Gildehal* med optagelse af *Lise Søgaard og Kirsten Smidt Hansen* (velkommen).
- *Foreningers Dag*, som efter sigende var en succes.
- *5-kamp* på FARMEN med sjove opgaver på en halvkølig aften.
- *Gildemøde* med foredrag om Færøerne.
- *Ledelsesmøde* i gildet.
- *Distriktsledelsesmøde*.
- *Gilderådsmøde* m. laug og grupper.

*Lykke og Co.* fortsætter deres flotte arbejde med 5-kamp, som sagtens kan tåle større opbakning, både af gilde-medlemmer og spejderledere.

*Gildemødet* om foredrag – denne gang om Færøerne – havde en tilslutning på 21 medlemmer. Foredraget var efter min opfattelse interessant nok, men foredragsholderen virkede lidt slidt og måske nok også et lidt ældre foredrag. Personligt set var foredraget om turen med VALTRA-traktoren bedre – men det er nok smag og behag.

På vores *ledelsesmøde* har vi mange punkter på dagsordenen, som vi skal

have drøftet og som vil blive præsenteret på vores gilderådsmøde med laug. Samme dag skal vi til Køge til ledelsesmøde i distriktet, hvor et par af punkterne er noget vi har hørt et par gange før.

Fremadrettet bliver mødeaktiviteten i gildearrangementer lidt mindre, så der også bliver luft til gruppemøder og måske få udpeget de sidste gruppeledere, lige som interessegrupperne og laugene kan mødes.

Indtil nu har de turhavende grupper udført et flot stykke arbejde, om det så var med varm mad eller kaffebord, med masser af hjemmebag – stor ros til dem.

Oktober bliver en stille måned, hvor der ud over det grupperne arrangerer, kun er FellowShip Day, som det kan anbefales at deltage i.

Farmudlejer, som også er kansler, havde fået udlejet FARMEN i slutningen af august, så det blev nødvendigt at flytte gildehallen med optagelse – heldigvis kunne det lade sig gøre.

Hyttelaug, naturlaug, hytteudlejer og bestyrelsen for FARMEN, bruger mange timer på at få FARMEN til at fungere og kunne ind imellem godt bruge



lidt flere hænder – især i sommermånederne, hvor der skal slås græs hver uge, så vores lejere kommer til en velplejet og brugbar FARM, lige som der også skal foretages eftersyn efter hver udlejning (krav fra brandmyndighederne) samt at det skal kontrolleres at alt er på rette plads og efterladt efter forskrifterne.

Så hvis der er nogen der kunne tænke sig at lære at køre en selvkørende

græsslåmaskine, så skal man ikke holde sig tilbage – lige som der også ind imellem kunne bruges et par stykker til at pudse vinduer ude og inde.

Naturlauget, er stort set færdige med at bygge sheltere og mangler kun at lægge det sidste lag græs (der skal lægges 2 lag) på taget. Shelterne er allerede flittigt brugt og sammen med BUSSER HYTTEN et attraktivt tiltag.

*Med Gilde Hilsen - Tommy*

## NATURLAUG

Naturlauget havde undtagelsesvis flyttet den faste arbejdsdag fra lørdag til onsdag. Det kunne dog ikke mærkes på arbejdsindsatsen. Desværre måtte vi undvære Jette, men da Knud havde sit halvvoxne barnebarn med vi fik alligevel givet den en ordentlig skalle.

Det birketræ vi fældede for et par møder siden, blev flækket af Niels og John og lagt i brændeskuret. Det var noget der hjalp på beholdningen af godt brænde, da bunken efterhånden var temmelig slunken.

I mellemtiden var undertegnede og Bo gået i gang med at fylde nogle lumske huller op med jord. Den megen regn havde åbenbart fået jorden til at synke hvor den nye vandledning og septiktank var gravet ned.

Vejen til Farmen er, efter montering af vejbumpene, blevet bedre, men da bevoksningen langs vejen stadig vokser, har de meget store og dyre busser svært ved at undgå at blive ridset. Knud og barnebarn gik derfor i gang med buskrydder og saks og beskar træer og buske, så busserne igen kunne komme frem uden alt for mange ridser i lakken! Alt i alt en god dag hvor vi fik noget fra hånden.

Vores sheltere mangler stadig det sidste lag græs før de er helt færdige, så vi aftalte at mødes den 9. oktober for at lægge det sidste lag på. Niels har bestilt græsset, så det ligger klar til afhentning når vi kommer.

Derudover har vi stadig vores faste mødedage, som er anden lørdag i måneden.

*Kurt J*



## NYT FRA GRUPPERNE

### Referat fra møde i gruppe 3

Alle 8 mødtes i Emmys dejlige "dukkehus-sommerhus" i Dyves Bro **mandag 16. september** i det skønneste sensommervejr.

Vi drøftede det stillede spørgsmål fra Gildehallen om forventninger til at være gildebror, og der kom mange forslag på bordet. Dem vil vi gennemarbejde på næste møde **24. oktober**.

ber hos Bente og John. Så vi kan præsentere ideerne i plenum til næste Gildehal. Det bliver spændende at høre de andre gruppers resultat.

*Kirsten Smidt Hansen*



*Udsigt fra kaffebordet ved gruppe 3's møde hos Emmy.*

### Referat gruppe 5

På dette første møde i gruppe 5 blev der en præsentationsrunde med det henblik, at vi skulle lære lidt om hinanden.

*Anne-Lise Koefoed* blev uddannet til bioanalytiker. Det var en tid, hvor der skete meget indenfor medicinens verden, og som ansat på Kommunehospitalet i København var hun med til at udvikle dialyseprocessen, som renses blodet hos nyrepatienter.

*Esther*, uddannet socialpædagog, og ansat i en årrække på Birkebjergcentret.

*Hans Köser* blev uddannet til ingeniør, og virkede på adskillige virksomheder. Da han blev pensioneret købtes en campingvogn, og kørte hvert år, når vinteren var slut, sydpå til Italien, Frankrig, Jugoslavien, og fulgte så med foråret op gennem Europa.

*Kurt og Robert* trådte begge deres barnesko på Vesterbro i København. Kurt blev udlært bager, men interessen for andre beskæftigelser var større. Robert flyttede via Haslev til Næstved, og blev lærer.

*Robert*



### Gruppe 4

#### Onsdag 14. august mødtes gruppe 4 hos Ib i Karrebæksminde.

Tilstede var Ib, Ellen, Grethe, Dorthe og jeg. Forhindret var Jette og Bodil.

Vejret var enestående, og det var mega hyggeligt i Ibs lille have, der ligger lige ned til den lille sø, der er omkranset af huse nede ved Lodshaven i Karrebæksminde.

Ib havde sørget godt for os med frisk frugt og drikkevarer efter eget ønske.

Vi startede med at vælge *Dorthe/ Dot* til gruppeformand og *Pia* (mig) til sekretær. De andre var henrykte 😊

Derefter blev der serveret hjemmebagt kage og kaffe/ te, det var så lækkert 😊😊😊

Så fik vi snakket om nærtstående kommende arrangement, fik dem skrevet ind i kalenderen og fik meldt til, så Dot ikke behøvede at skrive eller ringe rundt til alle 😊

Dot foreslog, at vi på vores gruppe-møder, skulle fortælle lidt om, hvor vi kommer fra - vores ophav, det blev vedtaget!

Inden vi gik hjem, fik vi en rundvisning i Ib skønne hus.

Det var en dejlig og hyggelig aften 😊

Næste møde er hos mig på **Fløjtevej 57, onsdag den 16. oktober kl 19:00**

*Med gildehilsen  
Pia Møller-Jensen*

#### Redaktion:

#### Suså Gildet Næstved og ansvarshavende redaktør

Palle Lorentzen, tlf. 2971 4649  
Kalbyrisvej 99, 4700 Næstved  
kalbyrisvej99@gmail.com

#### Præstø

Ingrid Oxlund, tlf. 2282 4824  
Rødegårdsvej 39, 4720 Præstø  
ingrid@oxlund.org

#### Deadline til nr. 8, 2024

24. oktober

#### Forside

Hænderne op!  
Se 5-kamp side 10.





## 5-KAMP

Det var en overraskende kølig aften vi mødtes på Farmen. Nu havde det jo været tæt på de 30 grader hele den forrige uge, men nærmest på en dag var temperaturen faldet til under det halve. Derfor kom vindjakker, tæpper og hvad man ellers havde liggende i bilen hurtigt på, så vi var klar til 5-kampens første disciplin: *Præcision*. Lauget havde rigtigt lagt sig i selen med opgaverne; Stigegolf, redningsrebkast gennem hulahopringe, skydning med armbrøst og ikke mindst et hjemmelavet labyrintspil.

Efter opdelingen i hold, så vi blev godt blandet – ingen fra samme gruppe på



samme hold – gik det løs. *Kast med redningsreb*, som jo er en klassisk spejderdisciplin, viste sig at være overraskende svært for nogle. Jeg glemte f.eks. at give slip på rebet, så det nåede aldrig ud til ringene, og andre kastede det langt over.

Det var tydeligt at se at nogle havde leget og øvet sig i sommerens løb med *Stigegolf*. Det ser så let ud når nogle bare kaster kuglerne op over tværpindene og får dem til at hænge nok så nydeligt, mens vi andre dårligt nok kunne ramme stativet.

Så var det straks mere lige konkurrence med *armbrøsten*. John havde i vinterens løb? fabrikeret nogle armbrøster og store skydeskiver, og efter en kort demonstration var vi klar, til at give den gas. Denne disciplin havde vi ikke kunne øve os på, så her var vi alle lige.

En virkelig svær øvelse var *labyrinten*. Vi skulle styre et overskåret youghurtbæger med en kugle i, gennem en labyrint med huller, uden at kuglen faldt ud; vel at mærke kun ved hjælp af 2 snore. Det drillede lidt, så der er plads til forbedring, men vi kom da igennem alle sammen.

Endelig kunne vi komme ind i varmen til den ventende kaffe og kage, mens



vi fik læst resultaterne op. Som sædvanlig har jeg fortrængt hvem der vandt, men hovedsagen er jo også at deltage, samtidig med vi har det sjovt. I den forbindelse undrer det mig, at vi ikke kan lokke flere med. Det er jo

stort set kun Tordenskjolds soldater der deltager.

Dem der deltog, havde det sjovt og næste gang vi mødes er **tirsdag 4. november på Farmen.** Kurt J

## FORENINGERNES DAG 7. SEPTEMBER

Den 6. september var vi en lille sluttet gruppe, der om eftermiddagen mødtes ved Rådmandshaven for at sætte teltet op, som vi skulle bruge om lørdagen til foreningernes dag!

Flere store stærke mænd hjalp til, men skuffede blev vi, da vi fandt ud af, at det var det forkerte telt. Tilbage til Farmen!

De, der blev tilbage forsøgte på bedste vis, at samle stængerne så "skellet" ville være klar, når det rigtige telt dukkede op. Men det var ikke let, nogle af stængerne havde mærker, men ikke alle, så det var noget af et puslespil, men vi fik det næsten lavet.

Da så én af de stærke mænd (John) igen var tilbage fra Farmen, blev vi oplært i, hvordan vi skulle

ha' sat stængerne sammen. Det ved flere af os så til næste gang!

Selve dagen, **lørdag den 7.**, forløb helt problemløst. Vi havde rigtig mange børn på besøg, der smeltede skumfiduser. De tilhørende voksne fik en kort historie om, hvem vi er, og flere kunne huske os fra sidste år, så det gør en forskel, at vi er repræsenteret på sådan en dag!

Tak til alle som gav en hånd med ☺

Med gildehilsen Pia





## SPEJDERIGRUPPENS MINIGOLFTUR

**Lørdag 12. august** umiddelbart efter Startskud begav vi os mod Feddets minigolf.

Oprindeligt havde vi planlagt at turen skulle gå til Minibyen i Fakse Ladeplads, men ved et meget tilfældigt lykketræf var det dagen i forvejen kommet Heidi for øre at der var jubilæum i minibyen, og ved nærstudie på minibyens hjemmeside kunne man læse at minigolfbanen ikke var åben på netop jubilæumsdagen. Så var gode råd dyre, men ved en hurtig udsendelse af sms og mail blev det aftalt at turen i stedet skulle gå til Feddet, hvor heller ingen af os tidligere havde besøgt minigolfbanen.

Da to af gruppens medlemmer havde meldt afbud kunne vi køre i en bil, hvilket jo altid er mest hyggeligt og snakken gik lystigt om løst og fast, da vi jo nu ikke havde set hinanden i et par måneder.



Vel ankommet til Feddet indtog vi de lækre sandwich som Heidi i forvejen havde købt i Sct. Jørgens Park, og straks derefter købte vi adgang til minigolfbanen.

Det er en kunstgræsbane, med 12 huller der gerne skulle rammes ved så få slag som muligt, og flere af banerne blev da også klaret på 2-3 slag men desværre må vi også erkende at der var udfordringer der ikke blev klaret på 10 slag ☹

Efter en times tid var alle 12 prøvelser testet af, og vi besluttede at have fortjent en is, så vi gik til "isbaren" og købte dejlig is i kedelig vaffel!

Imens vi havde spillet minigolf havde man desværre fjernet det bord-bænk-sæt vi havde siddet ved til frokosten, og også nabobordene var fjernet, så vi gik til bilen for at køre på udkig efter et sted hvor vi på medbragt trangia kunne koge vand til eftermiddagskaffe.

Første stop var ved shelteren der ligger fint på Feddets start, men der var andre der havde fundet på at besøge den, så vi gik tilbage mod bilen, men fik så øje på et bord på en blomstermark. Det indtog vi og fik kogt vand, drukket kaffe og nydt Esthers hjemmebag.



Det viste sig at marken vi sad på var Ivan Reedtz-Thotts, for der var samtidig en vejbod med diverse grøntsager samt mark med selvpluk af blomster, salater og meget andet til meget fordelagtige priser, som var meget velbesøgt. Et par af os handlede også, og af mobilepay nummeret fremgik Ivans navn ☺

Tiden flyver når man er i godt selskab, og det var blevet tid til at vende næsen mod Næstved.

Tak for endnu en fantastisk tur til gruppens medlemmer og på gensyn når vi i september skal til Rødby Havn og besigtige Femern-udstillingen.

*Lykke*



Sct. Georgs Gilderne i Danmark  
Gøngernes Distrikt

Kom og prøv  
en anderledes

# Fellowship Day

**Søndag 27. oktober kl. 13.00 i Sognehuset, Præstøvej 1A i Faxe**

Vi indleder med en frokost.

Herefter kommer **Jørgen Norrid** og fortæller om



SOS  
BØRNEBYERNE



Undervejs serveres kaffe/te og kage.

Prisen for Fellowship dagen er **kr. 100,-**

Vi forventer at slutte ca. kl. 16.00

Tilmelding gildevist til Gildemester Preben Gustafsen  
**pgustafsen@gmail.com senest den 20. oktober.**



Med gildehilsen  
Gøngernes Distrikt / Faxe gildet



## SPEJDERIGRUPPEN

Femern byggeriet, eller med det fulde navn: *Femern Bælt-Tunnelen*, var målet for spejdergruppens udflugt denne lørdag. Vejret kunne man som vanligt ikke klage over, og da trafikken var let, gik turen til Rødby uden problemer.

På slaget 10 blev døren til det gamle vandrehjem åbnet, og sammen med andre, der også havde bestemt sig for en lørdagsudflugt, gik vi på udstilling. Lad mig sige med det samme: Selvom bygherren har gjort meget ud af at vise og fortælle om byggeriet, er og bliver det "kun" en udstilling.

Masser af film på store flotte fladskærme, og en guide der fortalte og samtidig pegede på den store model af tunnelen, men jeg syntes ikke det blev rigtigt vedkommende. Et indtryk af størrelsen på det kolossale projekt, som det vitterlig er, fik jeg ikke rigtigt.



OK: ret skal være ret. Der er ikke nogen imponerende bropiller og vejbaner som på den ny Storstrømsbro, da det hele, i sagens natur, skal ligge under vand, så jeg ved egentlig ikke hvad jeg havde forventet! Efter en times tid havde vi fået nok af video og mange mennesker, så vi besluttede at få noget mad.

Lolland Kommune har lavet et flot anlæg på modsatte side af udstillingen. Her var både blomsterbede, borde og bænke, så vi fik hurtigt tændt tran-giaen og ved fælles hjælp fik vi kreeret en lækker, cremet pore/bacon suppe med brød til.

Nu skulle vi ud at bese selve byggeriet, men ak: de platforme der skulle give et overblik over byggeriet var fjernet, så i stedet kørte vi til den nærliggende strand for, om muligt, at se noget derfra. Der var kun digerne at se, men i stedet fandt vi et bord/bænkesæt, så der lavede vi kaffe og spiste Esthers kage.

Hjemme igen fik vi gjort udstyret rent så det var klart til næste tur. Det skal vi **den 13. oktober** hvor turen går til *Gillelejelabyrinth*.  
Kurt J



## SCLEROSEAFTEEN

**Den 18. september** holdt vi vores årlige møde med Scleroseforeningen.

*Henning* fortalte om Mandø. Han er kommet derovre siden han var barn. Han fortalte om øens historie og hvordan der er derovre i dag. Det var så

levende, og man hørte virkelig, hvor glad han er for øen. Derefter nåede vi til kaffe hjemmebagte boller og æblekagerne, som vi nød i fulde drag. Vi sluttede aftenen med at tage Højskole sangbogen frem og synge en del sange.  
*Kærlig hilsen Ingrid*

## FRILUFTSGILDEHAL

- 21. august 2024

Vi var til vores første gildehal efter sommerferien. Det var *Linnet og Torben* der havde stillet deres have til rådighed. Vi var 7 medlemmer og 2 gæster der deltog.

*Rika* indledte med at gøre opmærksom på, vores økseløb. Som er i weekenden 7-8 september i Lundby. Der er stadig brug for frivillige.

Emnet Frihed blev også taget op. Frihed kan være mange ting alt efter hvor i verden man bor og hvad man lægger i ordet frihed.

Gruppe 2 vil tage emnet op på næste gruppemøde, da vi tror vi kan få en spændende debat.

Derefter havde *Linnet* lavet 3 forskellige sandwich. Pludselig meldte vejrguden sig, og syntes vi skulle have en

kort byge, Vi måtte i hast trække i læ. Vi kom tilbage på pladsen igen.

*Ingrid*, havde været til møde angående spejderhytten. Der bliver søgt midler fra fonde, og vi så tegninger på, hvordan en ny hytte kunne blive, det så rigtigt godt ud. I skrivende stund, har vi fået bekræftet, at A.P. Møller Fonden vil sponsorere en ny spejderhytte. Hvor er det flot.

Så var vi klar til at få kaffe og *Ingrids* hjemmebagte kage. Vi havde lige fået det serveret, så kom ham vejrguden igen, men denne gang var det ikke en byge, det stod ned i tove. Øv.

Resten foregik i *Linnets* private hjem. Vi nåede da, at få nogle hyggelige timer sammen, og det var rart og mødes igen, efter vores sommerpause.





## ØKSELØB

*Her er nogle billeder fra Præstøgildets post!*

*Her skulle spejderne finde æbler, smage på dem og afgøre hvilket et der var Yduns æble. Fra historierne om guder og jætter i Asa-troen.*



## GILDEHAL

**9. oktober kl. 19.00**

Gildehallen bliver afholdt hos **Lis Holm, Kirsebærvej 38, Præstø.**

Vi serverer en let anretning.

Medbring kun selv drikkevarer.

*På gensyn  
Lisbeth Kingo*

25 års jubilæum



*I oktober er det 25 år siden, at jeg blev medlem i Sct. Georgs Gildet i Præstø.*

*Et sådant jubilæum må fejres – derfor vil jeg gerne se Præstøgildet til en lille anretning på Hestehavevej 40 den 16. oktober 2024 kl. 18.*

*S.U. senest den 9. oktober til min mail [lisbeth@kingo.dk](mailto:lisbeth@kingo.dk) eller mobil 30253051.*

*Med venlig hilsen  
Lisbeth*

